

VOX-V.O.K.S.

38^e jaargang

Nr. 1 – maart 2014

Correspondentie richten aan V.O.K.S., Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist,
e-mail: rehmanrobin@gmail.com. Telefoon: 055-5212252.

Betalingen: ING: NL82 INGB 0003 7183 97 tnv V.O.K.S. te Nunspeet
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 tnv V.O.K.S. te Nunspeet

KOPIJ

Kopij voor nr. 2 van juni 2014 kan worden ingediend:

per post: redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert

per email: Lschreuders@gmail.com. Graag vóór 25 mei 2014.

DAGELIJKS BESTUUR

| | |
|--------------------------|---|
| Voorzitter: | C.P.G.J. Motshagen , telefoon 055-5212252 Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn e-mail: voks@kpnmail.nl |
| Secretaris: | R. Rehmann Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist e-mail: rehmanrobin@gmail.com |
| Penningmeester: | P.P.G. Gommers , telefoon 0341-254231 Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl |
| Algemeen Adjunct: | F. Titalepta , telefoon 026-4427417 Churchillplein 18, 6883 EW Velp e-mail: f.titalepta@upcmail.nl |
| Marinevertegenwoordiger: | H. de Jong , telefoon 020-6949273 Fizeaustraat 5c, 1097 SC Amsterdam |
| Eindredacteur VOX-VOKS: | L.C. Schreuders jr. , telefoon 0651903177 Standaardmolen 88, 6003 CK Weert e-mail: Lschreuders@gmail.com |
| Geestelijk verzorger: | Ds. P. 't Hoen , telefoon 0318-634514 Rubensstraat 41, 6717 VD Ede e-mail: peterthoen@telfort.nl |

Erevoorzitter:

Kol. b.d. L.C. Schreuders

Ereleden:

LGen. b.d. A.A. Herweijer, Dhr. M. Smits,
Dhr. F. Titalepta, Dhr. H. de Jong

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----|--|---------|
| 1. | Inhoud | pag. 2 |
| 2. | Van de voorzitter | pag. 3 |
| 3. | In Memoriam | pag. 4 |
| 4. | Van het Bestuur | pag. 6 |
| 5. | Van de Districten | pag. 9 |
| 6. | Richtlijn Herdenking en Reunie 2014 | pag. 13 |
| 7. | Hoengsong Herdenking Roosendaal 2014 | pag. 20 |
| 8. | In Memoriam Wim Meinen | pag. 27 |
| 9. | Op bezoek bij legerpredikant Couvée | pag. 30 |
| 10. | Herinneringen aan legerpredikant Jan Koppert | pag. 32 |
| 11. | Herdenking Indië-monument Groningen | pag. 34 |
| 12. | Echos Homes | pag. 36 |
| 13. | Opsporing verzocht | pag. 38 |
| 14. | Themadagen Museum Bronbeek | pag. 43 |
| 15. | Aanvraagformulier vrij NS-vervoer | pag. 47 |



Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen

VAN DE VOORZITTER



Het nieuwe verenigingsjaar is al weer bijna drie maanden oud. Wat gaat de tijd toch snel! Op 12 februari jl. werd in Roosendaal de Hoengsong Herdenking gehouden. En ook al heeft deze herdenking al vele malen plaatsgevonden, is toch weer te merken dat de gebeurtenis bij Hoengsong nog steeds 'leeft' bij diegenen die er direct of indirect bij betrokken waren.

Dat is te zien aan de opkomst: vele VOKS-leden, Burgemeester Niederer van Roosendaal, Locoburgemeester Paantjes van Halderberge,

Dhr. Hak-Jae Kim namens de Ambassade van de Republiek Korea, Defense Attaché Captain Ji-Soong HAN, Kolonel b.d. Marcus, directeur van het veteraneninstituut, familie van wijlen overste Den Ouden, enz. Ook bijzonder was de aanwezigheid van de 17-jarige Marloes van Wezel als 'Gast van de Burgemeester' van Roosendaal. Samen met de heer Niederer legde zij een krans en toont daar mee wederom aan dat ook de jeugd betrokken is bij datgene dat in het verre verleden is gebeurd. Wat ik ook bijzonder vond, is het eerbetoon van zonen van dominee Jan Koppert. Deze laatste heeft tijdens zijn tijd in Korea filmopnamen gemaakt die tijdens de herdenking werden getoond.

Naast deze toenemende betrokkenheid valt mij ook op dat verzoeken in de rubriek 'Opsporing verzocht' toenemen en er steeds meer verhalen binnenkomen van familieleden over de Korea-belevenissen van hun vader, grootvader of echtgenoot.

Voor ons redenen genoeg om de betekenis van de VOKS overeind te houden en uit te dragen. Ook uw inzet kan daar aan bijdragen.

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter VOKS

IN MEMORIAM



Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode december 2013 – maart 2014
onderstaande leden zijn overleden:

Nagekomen

J. IJzerman, 88 jaar, op 14 februari 2013 te Den Haag
(*Piet Hein*)

P.G.L. Hanssen, 87 jaar, op 22 december 2013 te Helmond
(*Van Galen*)

A.J. (Ton) van Dalen, 85 jaar, op 22 december 2013 te Roelofarendsveen
(*Zuiderkruis 1950*)

Ton van Dalen was mede-oprichter van het Korea-monument in de
Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal. Zijn jarenlange inzet als
DC Zuid-Holland zullen in onze herinnering blijven.
Wij zijn hem daarvoor oprecht dankbaar
Namens het bestuur van de VOKS,
Kees Motshagen

J. van Duurling, 82 jaar, op 13 januari 2014 te Maastricht

H. Peters, 80 jaar, op 31 januari 2014 te Stein
(*JM van Nassau*)

A.J. Hendriks, 84 jaar, op 15 februari 2014 te Hilversum
(*J.M. van Nassau*)

P.G. (Gerrit) den Boer, 80 jaar,
op 21 februari 2014 te Maastricht
(*1954 Laos*)



W.G. Meinen, 84 jaar, op 22 februari 2014 te Rotterdam
(1950 Zuiderkruis)

W.G. Meinen, onder de VOKS-leden beter bekend als Willem, overleed op 22 februari 2014. Velen onder u zullen Wim kennen als beheerder van de 'Veteranen Toko', de verkoopwinkel van de VOKS-artikelen.

Op de ledenvergadering van 25 oktober 2013 besloot uw bestuur om Wim te verrassen met het eervolle 'Certificaat van Verdienste' met de tekst:

"Als blijk van waardering voor zijn inzet voor de 'Veteranen Toko' ten dienste van de leden van de Vereniging Oud Korea Strijders alsmede zijn jarenlange aanwezigheid bij districtreünies en beurzen waarin hij de VOKS vertegenwoordigde"

Omdat Wim al geruime tijd ziek was, werd deze oorkonde hem op 29 oktober 2013 op zijn thuisadres overhandigd.

Onze geestelijk verzorger Ds. P. 't Hoen heeft elders in deze VOX-VOKS hierover een bericht geschreven.

Bij allen is een bloemstuk gelegd van de VOKS en van de Defensie Attaché van de Republiek Korea te Brussel.



VAN HET BESTUUR

Contributie 2014 (herinnering)



Nog niet alle leden of donateurs hebben hun contributie voor 2014 voldaan. Vandaag nogmaals deze herhaalde oproep.

Mocht u al hebben betaald, dan is deze oproep natuurlijk niet meer voor u bestemd. Mocht u niet meer weten of u hebt betaald, neem dan even contact op met de heer Gommers, penningmeester van de VOKS.

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2014 kunt u doen door een bedrag van € 14 over te maken op één van de volgende rekeningnummers:

ING: NL82 INGB 0003 7183 97 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

Graag met de vermelding: *'contributie 2014'*.

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse bank hebben, worden verzocht om alleen het rekeningnummer van de Rabobank met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet:

RABONL2U NL58RABO 0103 2098 24 V.O.K.S. te Nunspeet

Het adres van de RABO bank is Eperweg 22a, 8071 PA Nunspeet.

WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de contributie)

Geen VOKS-vergadering in oktober 2014

In verband met het voortaan samenvallen van het verenigingsjaar met het kalenderjaar, zal de ledenvergadering van de VOKS die ieder jaar in oktober werd gehouden, komen te vervallen.

U ontvangt tijdig een oproep zodra er een nieuwe datum voor deze vergadering is gepland.

Herdenking en Reünie Schaarsbergen

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 17 juni 2014 te Schaarsbergen. De uitnodiging treft u elders in deze VOX-VOKS aan.

Youth Peace Camp 2014

Van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Korea ontvingen wij de oproep voor het 2014 Youth Peace Camp voor kleinkinderen van veteranen die studeren aan universiteiten en hogescholen. Het eerste Camp is in juni 2014 en het tweede in juli 2014. Per Youth Camp worden twee personen uitgenodigd, in totaal dus vier.

Voorwaarden

- Korean War Veterans 'kleinkinderen' die een opleiding of studie volgen op minimaal Hbo-niveau en een aanbeveling krijgen van de directeur van de opleiding, een hoogleraar of een decaan.
- Geen strafblad hebben
- Nog niet eerder een bezoek aan Korea hebben gebracht op uitnodiging van de Koreaanse regering
- Kunnen communiceren in de Engelse taal

Periode & Aantal deelnemers

- Kamp 1: 23 juni (ma) - 29 juni (zo), 2014 (7 dagen en 6 nachten)
- Kamp 2: 25 juli (vr) - 31 juli (do), 2014 (7 dagen en 6 nachten)
- Aantal deelnemers: 200 (100 per periode)
 - * Kleinkinderen van de Koreaanse oorlog veteranen uit 21 VN geallieerde landen die tijdens de Koreaanse Oorlog militairen waren uitgezonden naar Korea

Kosten

50% van het retourvliegticket naar Korea. De overige kosten (verblijf, maaltijden en transport ter plaatse) zijn volledig voor rekening van de Koreaanse regering.

Aanmelding

Er zijn 4 plaatsen ter beschikking, REAGEER DUS SNEL....

Per email voks@kpnmail.nl of telf. 055-5212252

Gegadigden ontvangen dan een inschrijvingsformulier. De deadline voor het insturen van dit aanmeldingsformulier is 25 april 2014.

Military distinguished service medal

Het ministerie van Patriot and Veterans Affairs van Zuid-Korea wil graag een 'military distinguished service medal' uitreiken aan veteranen die nog niet eerder een officiële medaille hebben gekregen terwijl ze een belangrijke daad hebben verricht tijdens de Korea-oorlog.

Het gaat er om dat veteranen worden aangemeld die een speciale bijdrage hebben geleverd, die ook met bewijs aangetoond kan worden. Als de veteranen aangemeld zijn, is het niet zeker of zij ook de medaille werkelijk zullen krijgen. Na het ontvangen van de aanvragen, gaat het ministerie in Korea onderzoeken of de veteranen in aanmerking komen voor deze medaille. De aanvragen mogen ook gedaan worden voor veteranen die al overleden zijn.

Mocht u daarvoor in aanmerking denken te komen, neem dan contact op met uw voorzitter Kees Motshagen: per email voks@kpnmail.nl of telf. 055-5212252

U ontvangt dan een formulier waar u uw gegevens op kunt invullen. De uitreiking zal meest waarschijnlijk plaats hebben op de UN forces participation day in 2015. De veteranen die in aanmerking gekomen zijn, zullen hiervoor een uitnodiging krijgen van de Koreaanse regering.

Kransen van de Defense Attaché Office

Bij overlijden van een Korea-vetiaan werd door de Defense Attaché die zitting heeft in een bepaald land, altijd voor een krans gezorgd. De vertegenwoordiger van de Defense Attaché die zitting heeft in Brussel, heeft ons laten weten dat door de diverse Defense Attaché's voortaan geen kransen meer worden gestuurd. Uit blijk van respect voor de overledene zal de betreffende Korea-attaché altijd een condoleancebericht sturen.



VAN DE DISTRICTEN

Hierbij treft u het overzicht aan van de districtcommissarissen. Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact op met uw DC.

District I Noord Nederland

K. Piest

Oostercluft 278, 8332 DM Steenwijk

Tel 0521-511066 e-mail: karelpiest@hetnet.nl

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland

Noord Gelderland

J. van Stein

Com.v. Ramshorstlaan 21, 3863 AZ Nijkerk, tel 033-2462426

Zuid Gelderland

A.J. Leyenaar

Groenendaal 348, 6715 BJ Ede, tel. 0318-633661

District IV. Utrecht en District V. Noord Holland

S. Huissteden

Roeltjesweg 1 Fl.1, 1217 TC Hilversum

Tel 0653679520 e-mail: s.huissteden@compaqnet.nl

District VI. Zuid Holland

Vacature

District VII. West Brabant/Zeeland

H. Mulder

Joh. De Witstraat 139, 3135 RH Vlaardingen

Tel. 06-57220869 e-mail: mulder.h1@hotmail.com

District VIII. Oost-Brabant

A. Treffers

Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch

Tel. 073-6235189 e-mail: arie.treffers@outlook.com

District IX. Limburg

L.G. Ghelen

Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht

Tel. 043-3615621 E-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com

District Den Helder

G.L. de Leeuw

Wierbalg 2307, 1788 VE Julianadorp

Tel. 0223-646839 e-mail: gea.deleeuw@kpnplanet.nl

DISTRICHT I, NOORD-NEDERLAND

Reünie

District I houdt binnenkort haar jaarlijkse reünie. Wij nodigen u uit op:

vrijdag 18 april 2014
Manschappenkantine 'De Brammert'
Gebouw 9
J.W.F. Kazerne
Balkenweg 3, 9405 CC te Assen
vanaf 10.00 uur

Wij hopen u vanaf 10.00 uur te mogen begroeten. Koffie en cake staan weer klaar en u krijgt twee consumptiebonnen/munten aangeboden. Tijdens het bijpraten vindt de lotenverkoop weer plaats. Er is, eveneens als vanouds, om ongeveer 13.00 uur een rijstmaaltijd, daarna de trekking van de verloting en rond 16.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar.

De kosten voor deze reünie bedragen **€ 10,00** per persoon.

Indien u een cadeautje t.b.v. de verloting wilt meebrengen, dan zal dit zeer op prijs worden gesteld.

U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vóór 27 maart per bank of giro over te maken op ING bank rekeningnummer: NL56 INGB 0000 7408 68 t.n.v.

K. Piëst te Steenwijk, met de vermelding 'VOKS reünie 18-4-2014'.

De kazerne is gelegen aan de Balkenweg 3, te Assen en is bereikbaar via de A28, afslag 33 of buslijn vanaf NS station te Assen.

De leden en Donateurs van District 1, die de reünie van april 2013 bezocht hebben, krijgen een persoonlijke uitnodiging.

De leden die niet gereageerd /of bedankt hebben voor de reünie van april 2013, kunnen zich voor 27 maart 2014 alsnog opgeven.

Voor verdere inlichting kunt u zich wenden tot K. Piëst, tel. 0521 511066 of 06-51854359

Bij voorbaat dank

Namens het bestuur van District 1

D.C.
K. Piëst
Pr. Margrietstraat 4
8331ET Steenwijk
0521 511066

D.C
A. Wolters
A. Coendersstraat 13
9831PH Aduard
050 4031687

DISTRICHT VI ZUID-HOLLAND

Reünie

Geachte leden en donateurs,

Het doet ons genoegen u te kunnen berichten, dat wij wederom een reünie zullen houden en wel op:

Donderdag 3 april 2014

Gebouw 147

Frederikkazerne

Van der Burchlaan 31

Den Haag

Vanaf 11.00 uur

De kazerne is te bereiken met HTM buslijn 22 richting Duinzigt vanaf Centraal station. Komt u met de auto dan kunt u op het kazerneterrein via de ingang aan de Van der Burchlaan parkeren dichtbij de Multi Functionele ruimte, gebouw 147 alwaar de bijeenkomst wordt gehouden. Wij hopen u en uw eventuele begeleider te mogen begroeten vanaf 11.00 uur in gebouw 147.

Naast koffie en cake bij binnenkomst krijgt u om ca. 13.00 uur een uitgebreide nasimaaltijd geserveerd. Tevens ontvangt u bij binnenkomst twee consumptiebonnen per persoon. Extra drankjes kunt u per chipkaart ter plaatse betalen.

U wordt vriendelijk verzocht het verschuldigd bedrag van **€ 10,00** per persoon vóór 27 maart 2014 over te maken op bankrekening NL82 INGB 003 7183 97 tnv V.O.K.S. te Nunspeet onder vermelding 'Reünie Den Haag 2014' en het aantal personen.

Aanmeldingen die na 29 maart 2014 bij ons binnenkomen, kunnen wij helaas niet meer accepteren. Reageer daarom zo spoedig mogelijk, zodat u van de partij kunt zijn.

Alle genodigden dienen een geldig legitimatie bewijs te tonen bij binnenkomst aan de poort van de kazerne.

De voorzitter V.O.K.S.
C.P.G.J. Motshagen

Foutje in bankrekeningnummer uitnodiging reünie District VI Zuid

Op de uitnodiging voor de reünie op 3 april die de leden van district VI Zuid-Holland al eerder per brief hebben ontvangen, staat het bankrekeningnummer abusievelijk fout vermeld. Het juiste rekeningnummer staat bij het in deze VOX-VOKS geplaatste artikel over de reünie.

Voor de zekerheid nogmaals het juiste nummer: NL82 INGB 0003 7183 97

Nieuwe DC gezocht

Door familie omstandigheden en persoonlijke gebreken hebben de heren C.J. van Limburg Stirum en J. Spaans zich teruggetrokken als DC en Plv DC. Wij doen een dringende oproep om u aan te melden voor een bestuursfunctie in uw district Zuid Holland. Zonen of dochters van veteranen zijn ook van harte welkom voor deze functie. De voorzitter V.O.K.S. is tijdens de reünie op 3 april 2014 in Den Haag aanwezig om de taak van een DC toe te lichten.

DISTRICT IX LIMBURG

De reünie van de afd. Limburg zal plaatsvinden:

Vrijdag 12 september 2014

Aanvang 11.00 uur

Van Horne Kazerne
Kazernelaan 101 te Weert

De kosten bedragen **€ 10,00** euro per persoon.

VOKS-leden van buiten Limburg kunnen zich schriftelijk opgeven bij de DC Limburg, Gilbert Ghelen.

email: gilbert.ghelen@hotmail.com of telefonisch: 043-3615621

De leden en donateurs van District Limburg krijgen tijdig nog een persoonlijke uitnodiging.

Gilbert Ghelen

DC Limburg

RICHTLIJNEN HERDENKING/REÛNIE 17 juni 2014

Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:

In overleg met 12 Infblmbl van Heutz is overeengekomen dat de jaarlijkse VOKS reünie dit jaar zal plaatsvinden op

dinsdag 17 juni 2014
ontvangst 09.00-10.30 uur
kazerne Groot Heidekamp
Clement van Maasdijklaan
Schaarsbergen

1. Plaats

Evenals voorgaande jaren wordt de Herdenking/Reünie gehouden in de aan de Oranjekazerne grenzende kazerne Groot Heidekamp te Schaarsbergen waar wij de beschikking hebben over de Fly-Inn, de kantine van deze kazerne.

2. Inschrijving

Indien u deze dag wilt bijwonen dan wordt u verzocht uiterlijk 15 mei onderstaande toegangsprijs over te maken op: RABO Bankrekening NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v V.O.K.S. te NUNSPEET onder vermelding 'Herdenking en Reunie 17 juni'

- VOKS Leden/donateurs € 10 p.p.
- partners en begeleiders € 12,50 p.p
- introducés en overigen € 15 p.p
- inschrijving op de dag zelf € 20 p.p

3. NS vervoer

Voor maximaal twee personen per inschrijving wordt gratis NS-vervoer ter beschikking gesteld aan hen die de toegangsprijs betaald hebben en vóór 15 mei het achter in deze VOX-V.O.K.S. opgenomen deelname- en vrijvervoer aanvraagformulier hebben ingevuld en toegestuurd per post of per e-mail aan de penningmeester:

P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Bij NS station Arnhem staan vlak bij de achteruitgang van het station vanaf 08.30 uur tot 10.10 uur bussen gereed om u gratis naar Groot Heidekamp te brengen, een rijtijd van ongeveer 15 minuten. Bij deze achteruitgang van het station is iemand aanwezig om u de plaats van de bussen te wijzen.

Probeer zodanig tijdig op het station Arnhem te arriveren dat u bij binnenkomst, uiterlijk 10.30 uur, in de kazerne nog voldoende tijd heeft u te laten registreren aangezien om 11.00 uur de plechtigheid aanvangt.

Mocht u later dan 10.10 uur op het station Arnhem arriveren dan zult u op eigen kosten een treintaxi moeten nemen. U kunt ook gebruikmaken van de 'normale' busverbinding, lijn 9. Deze rijdt 2x per uur vanaf Station Arnhem NS, vertrektijd 18 minuten en 48 minuten na het hele uur. De rijtijd bedraagt circa 35 minuten. U moet uitstappen bij de halte Clement van Maasdijklaan. Vanaf deze halte nog 400 meter (10 minuten) naar de wacht lopen, veteranenpas tonen en daarna 300 m naar het registratiepunt aan de ingang van de Fly Inn.

's Middags staan vanaf 15.00 uur bussen gereed om u terug te brengen naar het NS-station Arnhem; de laatste bus vertrekt om 16.00 uur. Indien u eerder terug wilt dan 15.00 uur of later dan 16.00 uur dan dient u gebruik te maken van de eerdergenoemde bus lijn 9 die om 22 minuten en 52 minuten na het hele uur vertrekt vanaf de halte Koningsweg-hoek Clement van Maasdijklaan.

4. Vervoer

Komt u met eigen vervoer, zie dan de routebeschrijving op een van de andere bladzijden. Het laatste deel van de route naar de ingang is bewijzerd.

Voor invaliden met loopproblemen zijn bij de Fly-Inn enkele rolstoelen beschikbaar.

5. Tenue

- actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met modelonderscheidingen;
- overigen: VOKS tenue of kleding passend bij een Dodenherdenking en model onderscheidingen.

6. Binnenkomst

Bij binnenkomst in de kazerne kunnen zowel de dames als de heren gevraagd worden de Veteranenpas, cq uw identiteitskaart (die iedereen immers heeft?), of paspoort te tonen. Verder de aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgen.

Via de aangegeven route begeeft u zich naar de Fly-Inn waar o.a. de controle op de betalingen plaatsvindt

Bij de aankomstregistratie wordt gecontroleerd of u betaald heeft en ontvangt u per persoon een aantal penningen, te gebruiken pas na de dodenherdenking als de bar opengaat en tijdens de receptie van de ambassadeur.

Bij binnenkomst wordt u een kop koffie met cake aangeboden.

7. Telefoon

In noodgevallen kan men u bereiken via telefoon 06-23668941

8. De Dodenherdenking

- tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw plaatsen op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar dringend verzocht hieraan direct gehoor te geven.
- Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid zouden kunnen verstoren.
- Op de appelplaats staan voldoende stoelen opgesteld t.b.v. hen die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen.
- Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd.
- Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw gevallen kameraden, **STILTE TE BEWAREN**. Heen en weer lopen en het voeren van gesprekken getuigt van weinig respect voor de gevallen en is elk jaar weer een bron van ergernis voor hen, die zich wél bewust zijn van de waarde van deze herdenking.
- nadat tegen het einde van de plechtigheid de Korea "Battle-flag" en de "Geus" hun plaatsen bij de monumenten hebben ingenomen begint het Defilé langs de monumenten, dat geopend wordt door de Ambassadeur en uw voorzitter. U wordt verzocht aan dit Defilé deel te nemen, waarbij er dan tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te leggen.

9. De Receptie

- evenals voorgaande jaren biedt de Ambassadeur van de Republiek Korea na de herdenking een receptie aan, waartoe hij zich, vergezeld van uw voorzitter, zal opstellen bij de ingang van de Fly-Inn. U kunt hen, zoals bij een receptie gebruikelijk, even de hand schudden maar a.u.b. geen praatje met hem maken; dat houdt te veel op.

10. De consumpties

- u ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal bonnen voor consumpties;
- koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen;
- mocht u bij vertrek nog bonnen over hebben, dan verzoeken wij u deze in te leveren.

11. De maaltijden

- de uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf 13.30 uur uitsluitend geserveerd in de Fly-Inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp;
- Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan onze penningmeester.
- aangezien eerder gebleken is dat er nauwelijks gebruik gemaakt werd van de lunchpakketten die bij vertrek verstrekt werden, worden, mede gezien het tijdstip van beëindiging van de reünie, ook dit jaar geen lunchpakketten verstrekt.

12. Einde bijeenkomst

- vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.45 uur) wordt de sluiting aangekondigd.
- de eerste bus naar het station vertrekt om 15.00 uur, de laatste om 16.00 uur
- reünisten die dan nog aanwezig zijn worden dringend verzocht dan ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen.

PROGRAMMA

| Tijd | Activiteit | Plaats |
|---------------|--|---------------------------------------|
| 09.00 - 10.30 | Aankomst, registratie Ontvangst met koffie, cake/koek | Registratiehal |
| 10.45 | Opstellen voor herdenking op aanwijzing Regelingsofficier 12 Infbatlumbi en bestuur VOKS | Reünie ruimte Appelplaats |
| 11.00 | Herdenkingsplechtigheid gevolgd door Defilé langs de monumenten | Appelplaats |
| 12.00-13.30 | Receptie door Z.E. de Ambassadeur van de Rep. Korea en de voorzitter V.O.K.S. | Reünieruimte |
| 13.30-14.30 | Rijstmaaltijd | Fly-inn Groot Heidekamp |
| 14.30-16.00 | Ophalen herinneringen | Reünieruimte |
| | Gelegenheid tot museum bezoek | Gebouw 31 Westzijde Appelplaats |
| 16.00 | Sluiting | |
| 16.00 | vertrek laatste bus. | |

Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen

Komende vanuit de richting Zwolle en Apeldoorn

- neem de A-50 richting Arnhem
- neem de afslag 21 Schaarsbergen
- aan einde afrit links, richting Schaarsbergen
- neem na 2 km de 2e weg links, (Clement van Maasdijklaan) .Voor u bevindt zich na 300 m de hoofdpoort van de Oranje kazerne.

Komende vanuit de richting Utrecht

- volg de A-12 richting Arnhem
- neem afslag 25: Oosterbeek/Arnhem Centrum
- boven aan de afslag rechtsaf (N224)
- bij 2e verkeerslichten (na ca 1,3 km) linksaf (ANWB bord) richting Schaarsbergen einde weg (ca 2 km) op T splitsing rechtsaf (Koningsweg)
- na ca 2,5 km (bij rotonde recht door) 3e weg rechts (Clement van Maasdijklaan)
- (verkeersbord 'doodlopende weg').
- Vóór u bevindt zich na ca 300 m de hoofdpoort van de Oranjekazerne.

Komende vanuit de richting Den Bosch

- neem A-50 richting Arnhem-Zwolle
- houdt bij knooppunt Valburg richting de A-50 richting Apeldoorn-Zwolle aan
- houdt ca 8 km na passeren brug over de Rijn bij knooppunt Grijsoord A-12 richting Utrecht aan
- op de A 12 rechterbaan aanhouden en direct richting Ede kiezen (N224)
- na 200 m (aan einde afslag) bij de verkeerslichten) linksaf richting Arnhem (N224)
- bij 2e verkeerslicht (na ca 1,3 km) linksaf richting Schaarsbergen (ANWB bord)
- bij einde weg (ca 2 km) op T splitsing rechtsaf (Koningsweg)
- na ca 2,5 km (bij rotonde rechtdoor) 3e weg rechts (Clement van Maasdijklaan) (verkeersbord 'doodlopende weg')
- Vóór u bevindt zich na ca 300 m de hoofdpoort van de Oranjekazerne.

Komende vanuit de richting Maastricht-Venlo

- neem vanaf Venlo de A-73 richting Nijmegen
- bij Knooppunt Neerbos richting Arnhem aanhouden
- bij Knooppunt Ewijk A-50 richting Arnhem volgen
- verder conform bovenstaande route uit de richting Den Bosch

Komende vanuit de richting Doetinchem/Bergh autoweg

- neem A-12/E 35 richting Arnhem
- bij Knooppunt Waterberg afrit Terlet/Arnhem Noord nemen
- na einde afrit bij verkeerslichten rechtsaf (A-50)
- na ca 3 km afslag Schaarsbergen nemen (Koningsweg)
- neem na ca 2 km de 1e weg links (Clement van Maasdijklaan)
- (verkeersbord 'doodlopende weg') waar u de ingang van de Oranjekazerne vindt.

Noot:

vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje "Reünie"

Attentie:

op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden!



HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAL

Op 12 februari jl. herdachten de leden van de Vereniging Oud Koreastrijders (VOKS) uit Zeeland en Noord-Brabant de gevallen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties Korea (NDVVK 1950-1953). Op die noodlottige dag vond de Slag om Hoengsong plaats. Daarbij sneuvelden 17 Nederlanders waaronder de commandant van het detachement luitenant-kolonel M.P.A. den Ouden, afkomstig uit Oud-Gastel.



De voorzitter VOKS, de heer K. Motshagen, begroette de aanwezigen met de volgende toespraak:

*“Kolonel Swillens,
Commandant Commando
Troepen, Kol. b.d. Schreuders,
Ere Voorzitter V.O.K.S , Kapitein
Winter RvH, Geachte
Genodigden, Veteranen, dames
en heren.*

*His Excellence the Ambassador
is not able to be present today. Instead we like to welcome Mr. Hak-Jae Kim, to commemorate the brave soldiers who gave their lives. During the bloody battle in 1950 till 1953, not only commander den Ouden and the 123 soldiers but also all the soldiers more or less wounded during that period are not forgotten. We all thank you and also the entire people of South-Korea to keep the commemoration alive. Please allow me change to Dutch.*

Veteranen, dames en heren

Onze gelederen nemen snel af, veteranen die jaren lang deel uitmaakten van deze ceremonie zijn er niet meer of kunnen niet meer aanwezig zijn. Inmiddels is ook de medeoprichter van dit monument, Ton van Dalen, overleden.

Om onze vereniging langer zelfstandig te laten bestaan, hebben wij in de ALV besloten dat kinderen van Koreaveteranen een bestuursfunctie kunnen bekleden voor de VOKS. Ik heb dit ook vorig jaar tijdens de vergadering van de IFKWVA in Seoul ter tafel gebracht en dit is door de meeste aangesloten verenigingen in de wereld (21) geaccepteerd.

Een positief bericht is ontvangen over het plan de hereniging van families tussen Noord- en Zuid-Korea te effectueren. Na meer dan 60 jaar gescheiden te zijn is de vraag of men elkaar nog kent. Het is in ieder geval een stap in de goede richting. Het ministerie van Defensie in Seoul is een actie gestart om te inventariseren welke veteranen, zowel nog in leven als overleden, in aanmerking komen voor een Distinguished Service Medal. Een woord van dank gaat ook uit naar u, kolonel Swillens, voor de gastvrijheid die u ons biedt om elk jaar weer onze doden op deze plek te gedenken. Wij hopen dat gezien onze nieuwe aanpak, de traditie van herdenken zal worden voortgezet tot in lengte van jaren. Herdenken moet blijven. Dank u allen voor uw aandacht”

In zijn toespraak refereerde de C-KCT, kolonel Jan Swillens, aan de omstandigheden toen en nu. In 1950 maakten de mannen van het NDVN zich gereed voor inzet in een VN-missie in Korea. En vandaag bereiden zich leden van het Korps Commandotroepen voor ten behoeve van inzet in de VN-missie Mali.

Vervolgens was het de beurt aan de plaatsvervangend ambassadeur van de Republiek Zuid-Korea dhr. Hak Jae KIM. Hij hield de volgende toespraak waarin hij onder andere refereerde naar de aandacht van de NDVN in de Nederlandse schoolboeken:

“Dhr. Motshagen, voorzitter van de VOKS, Dhr. Niederer, Burgemeester van Roosendaal, Dhr. Paantjes, Loco Burgemeester van Halderberge,



Kolonel Swillens, Commandant van KTC, Dhr. Schreuders, Erevoorzitter van de VOKS, geachte veteranen en hooggeëerde gasten, Ik ben erg vereerd en het is een groot voorrecht om hier met u te zijn voor deze plechtigheid. Vandaag zijn we bijeengekomen om de Nederlandse soldaten te eren en te gedenken die hun leven gaven tijdens de Slag om Hoengsong tijdens de Koreaanse oorlog in 1951. Namens het Koreaanse volk, wil ik de hoogste eer bewijzen aan de Nederlandse helden die sneuvelden in de Slag om Hoengsong, zo ook aan alle andere Koreaanse Oorlogsveteranen uit Nederland. Wij Koreanen

herinneren altijd de offers van de heldhaftige soldaten die zich vrijwillig aanboden om hun leven te riskeren om de vrijheid en vrede te waarborgen tegen de communistische agressie.

Toen de Koreaanse Oorlog uitbrak in 1950, maakte de Nederlandse regering een dapper besluit en zond 5.322 jonge Nederlandse soldaten en zes marineschepen. 768 Jonge Nederlandse soldaten sneuvelden of raakten gewond. Daarnaast was Nederland het enige buitenlandse land waarvan de commandant ter plekke sneuvelde tijdens de strijd in de oorlog.

De Slag om Hoengsong was in het bijzonder een van de zwaarste slagen gedurende de Koreaanse Oorlog, en geeft blijk van oprechte heldhaftigheid en het sterke verantwoordelijkheidsgevoel van de Nederlandse soldaten. Het bloed en zweet geofferd door de Koreaanse Oorlogsveteranen bleken de eerste drijfveer te zijn voor de democratie en economische ontwikkeling van Korea. In dit perspectief hielp Nederland Korea te verdedigen tijdens de Koreaanse oorlog, waardoor de loop van de geschiedenis veranderde. Om die reden waren de offers van de Koreaanse Oorlogsveteranen voor de vrijheid en vrede niet tevergeefs. Met zekerheid zijn de nobele daden die de veteranen tijdens de Koreaanse Oorlog verrichtten, de basis waarop het hedendaagse Korea is gebouwd.

Wij vergeten nooit dat u, de Koreaanse Oorlogsveteranen, naar een onbekend land kwamen om de Koreaanse bevolking hun zekerheid terug te geven en om de herbouw op te starten.

Zoals velen van u weten maakt de Koreaanse Ambassade vele inspanningen voor erkenning door het Nederlandse volk voor de Koreaanse Oorlog en uw bijdrage aan de vrijheid en welvaart van Korea.

Bij vele gelegenheden heeft mijn Ambassadeur veel zichtbare voorbeelden getoond, waaronder de beschrijving van de Koreaanse Oorlog en de bijdrage van de veteranen in Nederlandse schoolboeken.

De Koreaanse Ambassade heeft de sterke overtuiging dat de beste manier om de Koreaanse Oorlogsveteranen in Nederland te erkennen, is het overbrengen van de heldenverhalen op de scholen. Als Nederlandse leerlingen op school leren over de verhalen, zullen uw bijdrage voor Korea en wereldvrede voor altijd in gedachtenis blijven, zodat de Koreaanse Oorlog niet een zogenaamde 'Vergeten Oorlog' genoemd kan worden.

De Ambassade hoopt dat niet alleen een ceremonie zoals vandaag, maar ook het bevorderen van de algemene kennis van het Nederlandse volk over de veteranen, zal leiden tot blijvende erkenning voor Koreaanse Oorlogsveteranen in de toekomst.

Tenslotte wil ik mijn waardering uitspreken naar de Commandant van KTC en de bestuursleden van de VOKS voor de excellente voorbereiding van

deze ceremonie. Als laatste bid ik dat dappere zielen van diegenen die sneuvelden in Hoengsong mogen rusten in vrede. Ik wens u allen gezondheid en geluk toe. Ik dank u”.

Na de kranslegging door de waarnemend ambassadeur en de Koreaanse Defense Attaché, de ‘last post’ en een minuut stilte werden de Koreaanse en Nederlandse vlag in top gehesen. Vervolgens werden kransen gelegd door C-KCT kolonel Swillens, kapitein Winter namens het Regiment van Heutz, de voorzitter VOKS dhr. Motshagen, de burgemeester van de gemeenten Roosendaal en de locoburgemeester van Halderberge en familie van overste Den Ouden. De krans namens de gemeente Roosendaal werd gelegd door burgemeester Mr. Jacques Niederer, daarin bijgestaan door de ‘gast van de burgemeester’ de 17-jarige Marloes van Wezel.



Burgemeester Niederer van Roosendaal plaatst met Marloes van Wezel een krans

Na de plechtige Hoengsong herdenking op de appelplaats van de kazerne in Roosendaal was er ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de kantine en te genieten van de uitstekende rijstmaaltijd.



De rijstmaaltijd was weer prima verzorgd

Foto-impressie Roosendaal



Er was een grote belangstelling voor de herdenking



Plv. Ambassadeur dhr. Hak-Jae Kim en Defense Attaché Captain HAN Ji-Soong



Vanwege de koude wind was er voor warme dekens gezorgd



Kranslegging door Mevr H. Rijswijk-den Ouden met partner



IN MEMORIAM WIM MEINEN

Op dinsdag 29 oktober hadden wij afgesproken bij Willem Meinen aan huis in Overschie. Het was een prachtige dag; de zon scheen in de woonkamer en de deur naar het balkonnetje stond open. Willem zag er goed verzorgd uit en zat op het bezoek te wachten.

Wij werden door Rafaël Kuijk ontvangen en genoten van een heerlijk bakje koffie. De gelegenheid om Willem te bezoeken was om hem het Certificaat van Verdienste te overhandigen die hij van onze Vereniging van Oud Korea Strijders ontving.

Willem was altijd bij de herdenkingen en bijeenkomsten aanwezig met zijn stand van onderscheidingstekens, boeken over Korea, posters en andere bezienswaardigheden. Een trouw lid van de vereniging en altijd bereid om een stapje harder te lopen.

Tijdens de herdenking in Schaarsbergen in juni vorig jaar hadden wij door het Koreamuseum gelopen en stilgestaan bij de paar foto's waar Willem op staat. Op een foto sjouwde hij met een gewonde Koreaanse helper op een lange weg naar de opvang voor gewonden. Willem vertelde dat die jongeman later burgemeester in Korea is geworden. Bij hem thuis liet hij het houten plakkaat zien die hij van die persoon als dankbetuiging gekregen had.

Willem is geboren op 3 augustus 1929 te Ludwigshaven in de BRD.

Hij diende in Korea van 26 oktober 1950 tot 1 oktober 1951. Daarvoor was hij uitgezonden naar Nederlands Indië.

Maandagmorgen 17 februari is Willem thuis overleden. Afgelopen jaar was hij in een verzorgingshuis voor herstel, maar wilde zelf toch naar huis.

Met steun van zijn goede kennis Rafaël, zijn steun en toeverlaat, en met zorg en hulp aan huis kon dat wel. Willem was wel gauw moe en heeft zijn spulletjes weggedaan. Toch nog onverwachts werd hij uit ons midden weggenomen.

Op zaterdagmorgen 22 februari was er gelegenheid om in Rotterdam afscheid van Willem te nemen. Van de vereniging waren er vijf VOKS leden aanwezig.

Voorzitter Kees Motshagen heeft nog gesproken in aanwezigheid van tien buurtbewoners, en de heren Franken van VOMI-NL en Kruit.

Namens de Koreaanse ambassadeur legde een afgevaardigde een groot bloemstuk bij de baar. Van de kinderen waren Ditmar en Jürgen uit Kaiserslautern gekomen. Voor de familie in Duitsland zal aldaar een afscheidbijeenkomst zijn, waarna de as van Willem in de Rijn zal worden verstrooid. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.



Ds. P. 't Hoen overhandigt het Certificaat van verdienste aan Wim Meinen

Rafaël Kuijk vertelt:

‘Ik heb het er met Wim vaak over de betekenis gehad om Indië- en/of Korea-veteraan te zijn. Voor mij, lid van een jongere generatie, zijn die oorlogen moeilijk te bevatten. Gelukkig kon ik door lezen, het doen van onderzoek aan de hand van films, privé foto's en polygoon journaals een aardig beeld krijgen van wat zich daar heeft afgespeeld.’

Rafaël vertelt vervolgens: ‘Wim was speciaal uitgekozen omdat hij op het

schippersinternaat had geleerd goed om te gaan met landkaart, plattegronden en kompas. Precies wat de landmacht toen zocht in een soldaat. Eerst EOD in Nederlands Indië (7 dec. Div) wapen en schietinstructies aan boord van Libertycarrier 'de Zuiderkruis' en daarna in Korea met 60mm mortieren de Tjot op, zoals ik het hemzelf hoorde zeggen.

Wim had een fotocamera en heeft daadwerkelijk tientallen foto's weten vast te leggen. Tot zijn verbazing hing zijn foto ook in het museum. Al met al merkte ik dat Wim opfleurde wanneer hij zijn dienstmakers zag. Daar deed je het toch voor!'



Willem Meinen samen met Rafaël Kujik

Ook Rafaël moet Wim nu loslaten en dat valt hem niet mee. Met steun van zijn vrouw en het plezier met zijn kinderen zal hij het best wel redden. Hij is dankbaar voor Willem en alle veteranen die voor onze vrijheid en die van anderen hebben gevochten.

Ds. P. 't Hoen

OP BEZOEK BIJ LEGERPREDIKANT KOOS COUVÉE

's Morgens was ik bij Willem Meinen, 's middags bij Korea legerpredikant Koos Couvée in Overschie.

In het woon- en zorgcentrum zat de weleerwaarde emeritus samen met zijn vrouw Paula in de grote zaal. Het was er gezellig en het viel de andere gasten op dat ik het oude legeruniform droeg. Voor vele ouderen heel herkenbaar.

Op tafel lag het fotoboek van Korea-arts Han Wever met daarin ook een foto van Koos en een foto samen met Han.



Met Han Wever (links) op de foto

Paula vertelde dat hun kinderen met veel interesse het fotoboek hebben bekeken.

Onder hen was hun zoon, die nu predikant is van de bij velen welbekende Pauluskerk in het centrum van Rotterdam.

De VN oorlog in Korea behoort toch wel tot het verre verleden, halverwege de vorige eeuw. Toch sprongen er herinneringen op, vooral over de tijd na de terugkeer van de dominee en het opnieuw moeten aanpassen aan het gewone werk als predikant onder het kerkvolk.

Er was nauwelijks begrip voor de omstandigheden van de soldaten die in Korea gevochten hadden.

Lang heeft het geduurd, eigenlijk een heel leven lang, om die periode als echtpaar en gezin geheel en al te verwerken. Daarbij horen en helpen de gesprekken van nu nog.

Paula vertelde hoe dat gegaan was. Wennen deed het niet voor haar man.



Op bovenstaande foto ziet u het echtpaar Couvée met op tafel het fotoboek van legerarts Han Wever uit Asten. Over dit fotoboek heb ik eerder in de VOX-VOKS van maart 2013 een stukje met foto's geschreven voor ons blad.

Ds. P. 't Hoen



HERINNERINGEN AAN LEGERPREDIKANT JAN KOPPERT

Voor twee aanwezigen, de heren Hans en Jan Koppert, was het een extra bijzondere gebeurtenis om bij de herdenking aanwezig te zijn. Des te meer omdat Arie Treffers, de DC van district VIII Oost –Brabant, samen met zijn vrouw aanwezig waren. De meisjesnaam van mevrouw Treffers is Koppert, en is als achter-achternicht familie van Hans en Jan.

Het was Arie die mij op het spoor zette van de filmpjes van de dominee. Hans vertelde dat hun vader de filmpjes ook thuis vertoonde aan Koreagangers, die hij uitnodigde om te komen kijken en herinneringen op te halen. Als kinderen keken zij dan mee en luisterden zij naar de gesprekken. Zodoende kunnen zij nog het een en ander vertellen. Op het grote scherm werden tijdens de reünie foto's geprojecteerd van de filmpjes die hun vader en Korea legerpredikant had gemaakt. Foto's van Korea als wel van Japan. Een paar foto's ziet u op de rechterpagina. De vraag van het bestuur is wel: Wie heeft zichzelf of anderen herkend op de andere foto's en de filmpjes die in de kantine zijn geprojecteerd? Tijdens de heerlijke maaltijd werd een foto van verpleegster die met een pollepel water drinkt als achtergrond getoond. Geheel onverwachts, maar wel toepasselijk en heerlijk, met dank aan de chef-hofmeester die ons bediende met grote pollepels.

Ds. Peter 't Hoen



Hans en Jan Koppert voor het monument



Hans en Jan Koppert met DC Arie Treffers en echtgenote



Legerpredikant Jan Koppert neemt afscheid van zijn gezin



Legerpredikant Jan Koppert achter het veldorgeltje met Kim

HERDENKING INDIË-MONUMENT GRONINGEN

De Stichting samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve militairen Groningen (S.V.P.G.), bestaande uit 6 provinciale organisaties (afdelingen van landelijke verenigingen) te weten, Bond van Wapenbroeders, V.I.M. en V.O.M.I.(landmacht), A.V.O.M., C.O.M.(resp. Marine en Mariniers) en de BNMO (oorlog en dienstslachtoffers), zijn voornemens om op dinsdag 3 juni 2014 wederom een herdenking te houden bij het Provinciaal Indië-Monument Groningen, ter nagedachtenis van de Groningse militairen (142), die zijn overleden in het voormalig Nederlands Oost-Indië en Nieuw Guinea in de jaren 1945 tot en met 1962.

Herdenking Provinciaal Indië-Monument Groningen

Datum: 3 juni 2014

Aanvang: 14.30 uur

Einde: 15.45 uur

Locatie: Begraafplaats Selwerderhof, Iepenlaan 204, Groningen

Het 'Indië Monument' op de Selwerderhof is een plek om te wandelen, te kijken, te overdenken en te herdenken. Langs een pad van 120 meter staan, in een zandstenen band, de namen gegraveerd van de Groningse militairen die sneuvelden in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea. In de jaren 1945-1950 voerde Nederland hier politionele acties uit. Dit waren oorlogshandelingen tegen Indonesische vrijheidsstrijders die in 1947 de onafhankelijke Republiek Indonesië hadden uitgeroepen. Nederland wilde het gebied als kolonie behouden en won de strijd, maar gaf uiteindelijk, onder zware internationale druk, alsnog haar bezit op. Tijdens de politionele acties sneuvelden 2500 Nederlandse militairen, van wie 142 uit de provincie Groningen kwamen.

De zandstenen band wordt aan de overzijde van het pad gevolgd door een bank, die gemaakt is van oude dukdalven. De namen van de gesneuvelden zijn niet op alfabet gerangschikt maar op sterfdatum, en daarmee wordt het monument een pad door de tijd.

Informatie:

Stichting Veteranen en Post-actieve militairen Groningen.

E. K. Hansen, voorzitter SVPG Tel: 06 2938 6449

G. Tigchelaar, secretaris SVPG Tel: 06 2156 2673



Veteranen verdienen alle waardering en respect.

Monuta, dé specialist in protocollaire en ceremoniële uitvaarten.



Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.



Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn **24 uur per dag** bereikbaar
op **055 - 527 42 77**.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

ECHOS HOMES

Per 1 januari 2010 heeft de Stichting Algemene Militaire Tehuizen de militaire tehuizen in Rotterdam en Stroe, de mobiele voorziening in Duitsland en de medewerkers overgedragen aan Home-Base Support. Sindsdien heten alle 18 militaire thuisvoorzieningen voor militairen in Nederland (9), Duitsland (2), de Balkan (4), Irak (1) en Afghanistan (2) 'ECHOS Homes'.

ECHOS Homes bieden, doorgaans buiten de poort van de kazerne:

- Een huiskamer zonder consumptieplicht met gelegenheden voor diverse vormen van zinvolle vrijetijdsbesteding;
- Faciliteiten tbv de geestelijke vorming en verzorging;
- Een restauratieve functie, een gelegenheid voor lunch, diner en consumpties;
- Een locatie voor vergaderingen en evenementen.
Samen onder één dak

Uniek voor de ECHOS Homes is de bundeling van al deze functies onder één dak. De meerwaarde ligt vooral in de huiselijke sfeer en het welkome karakter dat het ECHOS Home uitstraalt, de flexibele menukaart, de betrokkenheid van de medewerkers, de flexibiliteit waarmee ingespeeld wordt op de wensen van de gasten en de mogelijkheid voor militairen om zich buiten de werkomgeving en hiërarchie te kunnen ontspannen.

Naast de bijdrage die de ECHOS Homes leveren aan de bijzondere personeelszorg van militairen, vervullen de ECHOS Homes in Nederland een belangrijke functie in het kader van de ontwikkeling van de nuldelijns ondersteuning aan veteranen.

In de ECHOS Homes zijn medewerkers aanwezig die de speciale cursus veteranenhelper hebben gevolgd.

De ECHOS Homes staan sinds 2010 vermeld in de Veteranennota en hebben in dit kader de status van 'militaire accommodatie'.

Samen met andere particuliere initiatieven - verenigd in het samenwerkingsverband van de Veteranen Ontmoetingscentra (VOC) - zorgen de ECHOS Homes mede voor een landelijk dekkend netwerk van ontmoetingscentra waar de veteranen een sociale omgeving geboden wordt en waar informatie aanwezig is m.b.t. de 'sociale kaart' van de veteranen.

Echos Home Schaarsbergen

In navolging van het schrijven van Roy Schuurmans, coördinator 0-lijns ondersteuning Veteranen, stellen wij graag ons zelf netjes voor.

Wij hebben voor u een prima Echos-Home met voldoende faciliteiten voor vergaderingen, bijeenkomsten en reünies. Daar komt bij dat onze organisatie sinds enkele jaren door defensie is aangewezen als zijnde een A-locatie voor deze bijeenkomsten wat het declareren weer vereenvoudigt. Het Echos-Home heeft een uitstekende keuken en is flexibel naar uw wensen of vragen.

Openingstijden / sluitingstijden zijn altijd bespreekbaar en wat misschien nog belangrijker is: wij rekenen geen zaalhuur voor aangesloten veteranenorganisaties.

Ons Echos Home 'de Landing' is gevestigd aan de Deelenseweg 28, 6816 TS te Schaarsbergen. Deze is gelegen naast de Oranjekazerne en waar wij de actieve militair/veteraan en thuisfront voorzien van een gezellig eetcafé.

Tevens beschikken wij over ruime parkeergelegenheid. Wij kunnen ruimte bieden voor bijeenkomsten voor groepen tot 120 personen.

Het Echos-home ligt centraal in Midden-Nederland tussen de A50 en de A12 bij Arnhem.

Inloopavond

Graag brengen wij onder uw aandacht dat wij iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand een veteranen/inloop organiseren van 17.00 uur tot 20.00 uur. Op deze dagen bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een all you can eat buffet voor slechts 10 euro p.p.

De eerste avond zal plaatsvinden op donderdag 27 maart 2014.

Uiteraard staat het u vrij om op een ander tijdstip onze vestiging te bezoeken. Wij staan u graag te woord om de diverse mogelijkheden door te nemen wat wij voor u en uw veteranenorganisatie kunnen betekenen.

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen, tel. 026 4430487.

David Mammen en Desire Terlouw

Contactinformatie

ECHOS-Home De Landing

Deelenseweg 28, 6816 TS Schaarsbergen.

Tel.: 026 4430487 Mobiel: 06 269 526 42

E-mail: ECHOS-Landing@home-basesupport.net

Internet: www.home-basesupport.net

OPSPORING VERZOCHT

In deze rubriek kunnen VOKS-leden een oproep doen om via de leden informatie in te winnen over hun familie, vrienden of bekenden.

Oproep Korea veteranen en hun familie.

Mijn naam is Françoise Appels en ik ben een dochter van de Korea veteraan Gerhard Appels (mei 1951, Gen. Langfitt, 2^{de} AD).

Helaas is mijn vader twee jaar geleden overleden. Gelukkig heb ik met hem vlak voor zijn dood ook over zijn ervaringen in Korea kunnen spreken.

Ik wilde me destijds graag meer verdiepen in de geschiedenis van het NDVN maar ik kwam tot de ontdekking dat de uitgegeven boeken vrijwel allemaal over het Oorspronkelijke Detachement gaan. Uitgezonderd het overzichtswerk van M.D. Schaafsma uit 1960.

Na het overlijden van mijn vader heb ik besloten een publieksvriendelijk overzichtswerk van het NDVN (1950-1954) te schrijven. Daarvoor ben ik sinds enkele maanden elke donderdag in het historisch archief van de van Heutsz collectie in Schaarsbergen aan het werk.

Ik heb in deze collectie al veel bruikbaar materiaal aangetroffen. Maar ik ben ook op zoek naar enkele specifieke zaken en vandaar deze oproep aan u om mij van dienst te zijn met mijn zoektocht.

Wat zoek ik precies:

Portretfoto's van NDVN-ers in Amerikaans uniform uit de volgende aanvullingsdetachementen:

- OD (26 - oktober - 1950, Zuiderkruis)
- 1^{ste} AD (31 - maart - 1951, Gen. MacRae)
- 2^{de} AD (26 - mei - 1951, Gen. Langfitt)
- 3^{de} AD (21 - juli - 1951, Gen. Mac Rae)
- 4^{de} AD (10 – oktober - 1951, Gen. Langfitt)
- 5^{de} AD (11 – november - 1951, vliegtuig)
- 6^{de} AD (8 – januari - 1952, Empire Fowey)
- 7^{de} AD (26 - februari - 1952, Gen. MacRae)
- 8^{ste} AD (8 april t/m 13 mei - 1952, vliegtuigen)
- 9^{de} AD (20 mei t/m 17 juni – 1952, vliegtuigen)
- 10^{de} AD (30 - mei - 1952, Gen. Le Roy Eltinge)
- 11^{de} AD (21- juli – 1952, Gen. Walker)
- 12^{de} AD (22 - augustus - 1952, La Marseillaise)
- 13^{de} AD (28 - augustus - 1952, Gen Sturgiss)
- 14^{de} AD (2 - december - 1952, Gen. Muir)
- 15^{de} AD (3 - januari - 1953, Waterman)
- 16^{de} AD (29 - januari - 1953, La Marseillaise)

- 17^{de} AD (11 - maart - 1953, Gen. Blatchford)
- 19^{de} AD (8 - juni - 1953, Felix Roussel)
- 20^{ste} AD (6 - september -1953, Gen. Blatchford)
- 21^{ste} AD t/m 26^{ste} AD (12 december 1953 t/m 27 juli 1954
(Gen. Blatchford, La Marseillaise, Laos).

Verder ben ik op zoek naar:NDVN-ers die vanuit de KNIL zich voor Korea hebben gemeld.

- 1) NDVN-ers uit Suriname.
- 2) NDVN-ers uit Ned. - Indië /Indonesië.
- 3) NDVN-ers uit Polen.
- 4) Wie heeft Joop Gorel (10^{de} AD) uit Enschede (gesneuveld op 23 oktober 1952) gekend en bezit een foto van hem?
- 5) Wie heeft er een goede foto van Piet Boerrigter uit Almelo die op 17 juli 1951 sneuvelde.
- 6) Wie heeft E.M. Lamberti gekend die bij Inje in 1951 vermist raakte en in krijgsgevangenschap overleed?
- 7) Wie heeft een foto van de drie vermiste NDVN-ers; C.J.A. van der Snepscheut, J. Moonen en J.M. Knaap?
- 8) Wie heeft informatie over de groep verpleegsters die deel uitmaakten van het NDVN?
- 9) Wie heeft de publicatie van Cornelis van Rijen, een genist in Korea in zijn bezit?

Graag zou ik persoonlijke ervaringen willen opnemen in het boek daarvoor ben ik op zoek naar personen die bij de volgende onderdelen hebben gediend:

- 1) Keukens
- 2) Verbindingspeloton
- 3) Pionier- en munitiepeloton
- 4) Mortierpeloton
- 5) Mitrailleurpeloton
- 6) Geneeskundig detachement

Voorts ben ik op zoek naar NDVN-ers die deel hebben uitgemaakt van de verschillende acties en die hun ervaringen willen delen.

Als laatste kan ik te allen tijde het volgende beeld- en geluidsmateriaal gebruiken:

- 1) Goede scherpe foto's van personen, stellingen, wapens, vliegtuigen, helikopters, R&R, acties etc.
- 2) Speciale documenten zoals brieven, ansichtkaarten, etc.
- 3) Militair geld van 1950-1951.

- 4) Strooibiljetten.
- 5) Langspeelplaat met boodschappen van het thuisfront en van de NDVN-ers in Korea.
- 6) Souvenirs.

Ik hoop op vele goede reacties zodat er een mooi en toegankelijk overzichtswerk van het NDVN kan worden gemaakt dat boordevol zal staan met foto's, ervaringen en documenten. Een herinneringsboek voor de Koreaveteranen en hun families dat in juni 2015 zal moeten verschijnen.

NB: Misschien ten overvloede maar ik wil het wel duidelijk stellen: van alle ter beschikking gestelde eigendommen kan een goede scan worden gemaakt zodat het origineel natuurlijk bij de veteraan en zijn familie blijft.

Reacties kunnen worden gestuurd naar:

Françoise Appels

Birkenstrasse 24, 48531 Nordhorn, Duitsland

0049-5921-7121898

e-mail: fjmappels@yahoo.com

of naar de redactie van de VOKS.

Info over John da Graça

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn vader die zijn gehele leven beroeps Militair is geweest. Ik hoop dat u me hierin kan helpen.

Mijn vader heet John da Graça en was werkzaam op de KMA in Breda als Adjudant. Hiervoor werkzaam in Ermelo/Sroki.

Hij is in 1981 overleden



Naam: J.W.H. da Graça

Geboren: 26-06-1929

Overleden: 06-04-1981 tijdens vakantie
Indonesië

Legernummer KNIL:291826001

Legernummer KL:290626222

Indiensttreding:

13-10-1947 bij KNIL Sld 2^e Klasse Infanterie

15-03-1948 naar Korps Speciale troepen II

(Troep III, sectie II onder 1^e luitenant Schussler)

01-11-1949 Brevet Commando behaald.

10-12-1949 Korporaal titulair

24-07-1950 Over naar KL

19-11-1950 Te werk gesteld Nieuw Guinea (1^o keer)
16-08-1951 Uitgezonden naar Korea (B compagnie)
16-07-1952 Te werk gesteld Nieuw Guinea (2^o keer)
06-02-1954 In Nederland aan gekomen.

Graag zou ik willen weten of er nog oud-veteranen (KNIL/Groene baretten-Nieuw Guinea-Korea) zijn die samen met mij vader gediend hebben en iets over hem kunnen vertellen?

Hier nog een foto van hem. Beide foto's zijn gemaakt op een reunie van het KCT in 1981. Mijn vader staat links op de foto's. Misschien dat u zichzelf ook herkent?



Verder heb ik nog enkele vragen over de onderscheidingen (foto) en het Certificate of Appreciation (foto).



Onderscheidingen (zie bovenstaande foto) Zijn dit individuele onderscheidingen zijn of algemeen? En wat is de specifieke achtergrond van de onderscheidingen?



Certificaat Korea. Kreeg elke militair dit certificaat of alleen met een speciale reden?

Mijn vader is 2 x in Nieuw Guinea geweest , komt dit vaker voor?

Ik verneem het graag, al vast dank voor de medewerking!

Fred da Graça

Lavendelberg 46

4708 LE Roosendaal

Vaste telefoon: 0165-599425

Mobiel 06-29425856

email: fdgraca@proserve.nl

THEMADAGEN IN BRONBEEK

De APRA-staatsgreep van Westerling'

Op 30 maart 2014 geeft de historicus Fredrik Willems in Museum Bronbeek om 14.00 uur de lezing 'De APRA-staatsgreep van Westerling'. De APRA-staatsgreep werd in 1950 gepleegd door het Legioen van Ratu Adil (APRA) onder leiding van kapitein Westerling. Doel was Bandoeng en Batavia te bezetten en de pas aangetreden Indonesische regering van de republiek Indonesië onder leiding van Soekarno omver te werpen. "De coup in 1950 van Raymond Westerling tegen Soekarno was geen daad van een eenling. Hij genoot de steun van hoge Nederlandse militairen" zegt historicus Fredrik Willems.

De mislukte coup van Westerling is vaak gezien als de wanhoopsdaad van een fantast. Ten onrechte vindt Willems, die werkt aan een biografie van Westerling.

De lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem.

De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt € 14,- .

Inschrijving is noodzakelijk via (026) 4422363 of

www.volksuniversiteit.nl/arnhem

o.v.v. cursusnummer CUL620.

'Het Poppenkind' 12 maart t/m 29 juni 2014

Museum Bronbeek en het Indisch Herinneringscentrum presenteren in Museum Bronbeek van 12 maart t/m 29 juni 2014 de expositie 'Het Poppenkind. Achter het gedek van Tijdeng, Tangerang en Adek'.

De expositie toont hoe Marianne de Jong als kind overleefde in achtereenvolgens drie Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Marianne (Marianne Sophia in 't Anker-de Jong) bewaarde de spullen uit haar tijd in de verschillende kampen. Ze gebruikt ze nu nog steeds ter ondersteuning van haar gastlessen op scholen. In de expositie is haar speelgoed te



zien, zoals haar poppen. “..... want ik was een enorm poppenkind.... Het aapje wat ik bij mijn geboorte gekregen heb was mee, en...Ju Ming, dat was een Chinese pop. Ik had ook een pop, een van de zeven dwergen van Sneeuwwitje, en die heb ik Dopie genoemd....” (uit interview met M.S. in 't Anker d.d. 10 augustus 2012). Verder gebruiksvoorwerpen uit de interneringskampen, foto's en videobeelden, en persoonlijke documenten. De expositie was eerder van 15 augustus t/m 30 september 2013 te zien in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Vlucht naar veilig Nederlands-Indië

Marianne (Ankie) Sophia in 't Anker-de Jong werd op 15 maart 1938 in Ukkel in België geboren. Haar ouders waren Joods en hadden de Nederlandse nationaliteit. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in het Duitsland van Hitler zei haar vader: 'We moeten hier weg uit België'. Via relaties kon hij een baan in Azië krijgen. Hij ging alleen. Moeder en Marianne Sophia volgden in maart 1939. Tot augustus 1941 bleef het gezin op het eiland Penang (Maleisië) wonen. Daarna verhuisden ze naar Batavia, de hoofdstad van het toenmalige Nederlands-Indië, op Java.

Leven in gevangenschap

Op 1 maart 1942 begon de Japanse aanval op Java. Een week later volgde de capitulatie. Stap voor stap werd het dagelijks leven beperkt. Marianne Sophia moest van school af en kreeg les van haar moeder. De auto, huisraad en speelgoed werden door de Japanners in beslag genomen of bij het personeel ondergebracht. Ook de poes moest weg. Andere gezinnen werden gedwongen bij hen in te wonen. In augustus 1943 werd vader op verdenking van verzetsactiviteiten gearresteerd en door de Japanse geheime politie (Kempetai) doodgemarteld. Twee dagen na zijn overlijden werden moeder en Marianne opgepakt en naar het kamp Tjideng gestuurd. Daarna volgden de kampen Tangerang en Adek. Joden werden in een aparte barak geplaatst. Moeder gaf Marianne en andere kinderen zoveel mogelijk les. Ze bedacht hiervoor allerlei creatieve oplossingen. Ze maakte onder meer een lesboekje van stof met opdrachten erin geborduurd en een kwartetspel over het dagelijks leven in Tjideng en Tangerang.

Na de oorlog

Op 30 augustus 1945 – twee weken na de Japanse capitulatie – werd kamp Adek bevrijd. Het uitroepen van de republiek Indonesië leidde tot onrust en gevechten, waardoor moeder en dochter pas in oktober het kamp konden verlaten. Ze trokken in bij een gastgezin in Batavia. Begin december 1945 verlieten ze Nederlands-Indië voorgoed. In januari 1946

kwamen ze in Nederland aan. Toen hoorden ze pas dat het grootste deel van hun Joodse familie was vermoord. Marianne en haar moeder probeerden de draad weer op te pakken.

‘Landgoed Bronbeek: een koninklijk geschenk voor veteranen’

De bijna tweehonderdjarige geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek staat centraal in de dialoog met rondleiding ‘Landgoed Bronbeek: een koninklijk geschenk voor veteranen’ op 2 juli 2014.

Veteranen op een landgoed

Het unieke van Bronbeek is dat het al ruim 150 jaar wordt bewoond door oud-militairen. Maar zijn geschiedenis gaat nog verder terug. De rentenier Hermen Steygerwalt legde omstreeks 1820 een buitengoed aan ter grootte van ruim 8 hectare bij een natuurlijke bron en beek in de Veluwezoom bij Velp en noemde het zeer toepasselijk ‘Bronbeek’.



Het aanvankelijk eenvoudige buitenhuis werd later enkele keren uitgebreid en verfraaid. De laatste keer gebeurde dit op last van koning Willem III, die het goed vijf jaar in bezit had maar het weinig gebruikte. In 1859 schonk hij zijn landgoed aan de Staat der Nederlanden. Hij stelde daarbij als voorwaarde dat de Staat er een tehuis zou bouwen voor militairen die

gediend hadden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). En zo gebeurde het.

Het 'Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek' werd ontworpen door de destijds befaamde architect Willem Nicolaas Rose en ging open op 19 februari 1863. De tehuisbewoners hielden sindsdien bijna een eeuw lang een gemengd agrarisch bedrijf op het landgoed in stand. Daarnaast onderhielden zij in hun tehuis een collectie militaire en volkenkundige voorwerpen uit Nederlands-Indië.

In 1960 is het landgoed naar ontwerp van de toenmalige Heidemij getransformeerd in een park, met behoud van de historische structuur en gebouwen. Nog steeds wonen er oud-militairen in het tehuis op het landgoed, maar nu van alle delen van de Nederlandse krijgsmacht.

Dialezing en rondleiding

De presentatie duurt van 14.00 tot 16.30 uur en bestaat uit twee delen. Ten eerste voert een rondleiding over het landgoed langs bijzondere bomen, de bron en de beek met zijn watervalletjes, beelden en de alom bekende 'plantenkalender'; ook de architectuur van de monumentale gebouwen en de gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden belicht. Ten tweede brengt Niek Ravensbergen, sinds zeventien jaar verbonden aan Bronbeek, in een lezing met veel dia's het gebruik van het landgoed in de loop van bijna twee eeuwen in beeld.

De dialezing met rondleiding is onder meer interessant voor mensen met interesse in de Nederlandse koloniale geschiedenis en belangstelling voor groen erfgoed. Zij wordt na 2 juli nog twee maal aangeboden: op 13 augustus 2014 en 10 september 2014 van 14.00 tot 16.30 uur.

Toegang dialezing met rondleiding € 6,- (Museumkaart, Veteranenpas, Donateurspas: gratis). Reserveren is gewenst: (026) 376 35 55 of nb.ravensbergen@mindef.nl.

**Opgave deelname en aanvraag vrij-vervoer
Dinsdag 17 juni 2014
naar Schaarsbergen**

Dit formulier invullen en uiterlijk 15 mei a.s in een gefrankeerde enveloppe of per e-mail toesturen aan:

P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

s.v.p. leesbaar invullen met BLOKLETTERS

naam.....

straat en huisnummer.....

postcode en woonplaats.....

registratienummer veteranenpas.....

Hieronder de juiste keuze aankruisen:

- Ik kom met de auto en breng een partner/begeleider mee.
- Ik kom met de auto en ben alleen
- Ik kom met de trein en breng mijn partner/begeleider en wil graag vrijvervoer hebben.(maximaal 2)
- Ik kom met de trein, ben alleen en wil graag een vrijvervoer hebben

***(noot: het gratis NS bewijs wordt u circa 1 week voorafgaande aan de reünie toegezonden mits inmiddels de toegangsprijs van de Herdenking/Reünie door de penningmeester ontvangen is.
(Na 15 mei worden er geen vrijvervoer aanvragen meer behandeld)***

