

## VOX-V.O.K.S.

37<sup>e</sup> jaargang

Nr. 2 – juni 2013

Correspondentie richten aan **V.O.K.S.**, Koninginnelaan 196,  
7315 ED Apeldoorn, telefoon 055-5212252 e-mail: voks@kpnmail.nl  
Betalingen: ING: NL82 INGB 0003 7183 97 of  
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.

### KOPIJ

Kopij voor nr. 3 van september 2013 kan uiterlijk 25 augustus 2013 worden ingediend: per post: secretariaat VOKS, Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn of per email: voks@kpnmail.nl

### DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter en secretaris a.i.	<b>C.P.G.J. Motshagen</b> , telefoon 055-5212252 Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn e-mail: voks@kpnmail.nl
Penningmeester	<b>P.P.G. Gommers</b> , telefoon 0341-254231 Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
Conservator	<b>F. Titallepta</b> , telefoon 026-4427417 Churchillplein 18, 6883 EW Velp e-mail: f.titallepta@upcmail.nl
Ledensecretaris	<b>A.J. Kelders</b> , telefoon 020-3980400 of 0610624757, e-mail: a.kelder@kpnplanet.nl Gartskamp 424, 1103 PK Amsterdam ZO
Marinevertegenwoordiger	<b>H. de Jong</b> , telefoon 020-6949273 Fizeaustraat 5c, 1097 SC Amsterdam
Geestelijk verzorger	<b>Ds. P. 't Hoen</b> , telefoon 0318-634514 Rubensstraat 41, 6717 VD Ede e-mail: peterthoen@telfort.nl

---

Erevoorzitter: Kol. b.d. L.C. Schreuders

Ereleden: LGen. b.d. A.A Herweijer, M. Smits

## INHOUDSOPGAVE

1.	Inhoud	pag.	2
2.	Van de voorzitter	pag.	3
3.	In Memoriam	pag.	4
4.	Van het Bestuur	pag.	6
5.	Van de Districten	pag.	8
6.	Defilé Wageningen 2013	pag.	15
7.	Veteranen aanwezig bij de inhuldiging koning	pag.	16
8.	Herdenking Margraten 2013	pag.	18
9.	Opsporing verzocht	pag.	20
10.	Bezoek aan oud-legerarts Han Weber	pag.	21
11.	Het Koreaanse lied Arirang	pag.	26
12.	Mijn Korea Avontuur (slot)	pag.	29

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de bankloterij.

Uw deelname aan de bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen

## VAN DE VOORZITTER



Bestuursleden gevraagd...

Bovenstaande vraag keert regelmatig terug in onze berichtgeving in de VOX-VOKS. Het wordt immers steeds moeilijker om onder de huidige veteranen vrijwilligers te vinden die onze vereniging in stand houden.

Daardoor hadden in het verleden onze voorzitters ook andere bestuursfuncties. Onze oud-voorzitter Leen Schreuders was op een bepaald moment tegelijkertijd zowel voorzitter als secretaris. Daarbij was hij tevens de samensteller

van het VOKS-boekje. Wat een werk moet dat zijn geweest!

Ook ik bekleed bij gebrek aan meer mankracht zowel de functie van voorzitter als die van secretaris en ik kan u verzekeren dat dit de nodige tijd en aandacht vergt.

Daar komt nog bij dat naast de vele overlijdensberichten van de bij ons aangesloten Koreastrijders wij extra werden opgeschrikt door het overlijden van ons Algemeen Adjunct-bestuurslid de heer Fred Rosdorff. Jarenlang zette Fred zich in voor de contacten tussen de leden en diverse organisaties. De deelname van de VOKS-delegatie tijdens het bevrijdingsdéfile op 5 mei in Wageningen is een bekend voorbeeld daarvan. We zijn Fred dankbaar voor het vele werk dat hij voor ons heeft verzet en zullen hem node missen.

Ook dit houdt in dat we op zoek moeten naar een nieuwe Algemeen-Adjunct. Met het afnemen van het aantal bestuursleden wordt het steeds moeilijker om een en ander voor u in juiste banen te leiden.

Gelukkig wordt veel werk nu ook gedaan door extra vrijwilligers; jongere mensen die niet in Korea zijn geweest maar de VOKS toch een warm hart toedragen.

Zou dit een teken kunnen zijn dat een nieuwe generatie onze vereniging in stand kan houden ten behoeve van de nog honderden aangesloten oud-Koreaveteranen? De tijd zal het leren.

*C.P.G.J. Motshagen*  
Voorzitter VOKS

## IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat in de periode december 2012 – maart 2013 onderstaande leden zijn overleden:



**F.J. Rosdorff**, te Arnhem, 84 jaar  
(Gen.Muir)

Op 18 maart 2013 werd in het crematorium van Arnhem afscheid genomen van Fred Rosdorff, VOKS-lid van het eerste uur en jarenlang bestuurslid van de VOKS.



Bij binnenkomst stonden zes VOKS-leden als erewacht naast de kist opgesteld. Een indrukwekkend eerbetoon zoals Fred zo graag had gewenst. Naast familieleden en vrienden sprak ook voorzitter Kees Motshagen enkele woorden tot de familie waarbij ondanks het

verdriet een vleugje humor door allen werd gewaardeerd.

Op het overlijdensbericht van Fred stond de tekst: *“Hij was een liefhebbende vader, een sterke daadkrachtige persoonlijkheid vol humor en een plichtsgetrouw man”*

Laten we hem zo blijven herinneren.

*LCS jr.*

**A.J. Reinwald**, te Den Bosch, 84 jaar  
(Vliegtuig)

**H. Tombal**, te Oldenbroek, 82 jaar  
(Gen. Mac Rae)

**B. Hamer**, te Hengelo, 84 jaar  
(Roy Eltinge)

**F.G. Nanning**, te Diemen, 82 jaar  
(Hr.Ms. J.M. van Nassau)

**J.H. Huigen**, te Nieuwegein, 85 jaar  
Hr.Ms. Evertsen)

**P. van Eijdsden**, te Nieuwegein, 86 jaar  
(Blatchford)

**M.A. Bouwmans**, te Rosmalen, 82 jaar  
(Waterman)

Vandaag hebben wij de begrafenis bijgewoond van M.A.Bouwmans.  
Wij waren met drie VOKS-leden aanwezig.  
Otto Wiggers, Daan Ulijn en ondergetekende.  
Onze aanwezigheid werd zeer op prijs gesteld.  
*ArieTreffers*

**F.L. Vogelzang**, te Breda, 86 jaar  
(Zuiderkruis)

Op 16 mei hebben vijf VOKS leden met militaire eer afscheid genomen van Frans.

De kist werd begeleid door de vijf leden en de houding aangenomen naast de kist werd de Taptoe geblazen.

Bij de kist lagen de bloemstukken van Captain Hun Ji-Soong, Militair attaché van Korea, en een bloemstuk van de VOKS met lint.

Het was een waardige uitvaart. De familie bedankte ons en zeker voor het eerbetoon van Korea.

*Henk Mulder*

**M.G. Merwijk-Rutten**, te Ede  
(donatrice)

**J.W. Berwald**, te Amersfoort 84 jaar  
(Zuiderkruis)

De voorzitter heeft tijdens de plechtigheid het in Memoriam uitgesproken en tijdens het binnenkomen van de familie en gasten hebben drie leden van de V.O.K.S. erewacht gestaan. Het werd door de familie zeer op prijs gesteld. Ook de aandacht en het bloemstuk van de Defense Attaché van Korea vond men zeer troostrijk.

**F.J. de Mey** te Harderwijk, 84 jaar

## **VAN HET BESTUUR**

### **Bestuursleden gezocht**

Het wordt steeds moeilijker om bestuursleden voor de VOKS te vinden. Uw voorzitter bekleedt daarom twee functies, te weten die van voorzitter en van interim-secretaris.

Door het overlijden van ons bestuurslid Fred Rosdorff is er een vacature ontstaan voor de functie van Algemeen-Adjunct.

Wij doen daarom een dringende oproep voor de volgende functies:

- *Secretaris*
- *Algemeen-Adjunct bestuurslid*

Het huidige VOKS-bestuur krijgt gelukkig ondersteuning van de heren Paul Gommers (penningmeester) en Leo Schreuders (Eindredactie VOX-VOKS). Zij zijn beiden zonen van oud-Koreastrijders en ondersteunen uw bestuur omdat, gezien de gevorderde leeftijd van de Koreaveteranen, het steeds moeilijker wordt om onder de huidige leden nog bestuursleden te vinden. Het VOKS-bestuur heeft in haar vergadering van 25 maart jl. daarom besloten om de functie van Secretaris en Algemeen-Adjunct ook open te stellen voor zonen en dochters van Koreaveteranen die lid zijn van de VOKS.

Heeft u of uw kind(eren) interesse voor één van de functies, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden bij het secretariaat van de VOKS.

### **Afwezigheid voorzitter VOKS**

In de periode 21-27 juni is uw voorzitter afwezig. Indien zich spoedzaken voordoen neem dan contact op met de penningmeester de heer P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231  
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet  
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

### **Jaarlijkse kerkdienst te Leidschendam**

Op zondag 23 juni 2013 om 11.00 uur wordt de jaarlijkse kerkdienst gehouden met als voorganger Ds Choi.

Indien u wilt deelnemen geef u dan telefonisch op bij de heer Graaf van Limburg Stirum telefoon 010-4366974 of bij de heer Spaans, telefoon 070-3931359

### **Afwijzing subsidie-aanvraag Vfonds voor Washington**

Het Vfonds heeft de subsidieaanvraag van de VOKS voor het bezoek van de VOKS-delegatie aan Washington, afgewezen.

Voor de herdenking 60 jaar Wapenstilstand Korea-Oorlog die van 26 t/m 28 juli 2013 plaatsvindt in Washington hadden zich 26 VOKS-leden aangemeld.

Een ondersteuning vanuit het Vfonds had de kosten van deze reis, die geheel voor rekening van de deelnemers is, aanzienlijk kunnen beperken. Het Vfonds biedt geregeld (financiële) ondersteuning aan o.a. veteranenorganisaties (waaronder de VOKS). De subsidieaanvraag voor de reis naar en het verblijf in Washington moest echter worden afgewezen omdat buitenlandse reizen door het Vfonds niet meer worden ondersteund.

Het VOKS-bestuur betreurt dit besluit ten zeerste maar is tegelijkertijd dankbaar voor de ondersteuning die de VOKS tot op heden vanuit het Vfonds heeft mogen genieten.

De deelnemers voor de herdenking zijn inmiddels van het besluit van het Vfonds op de hoogte gesteld.

### **Revisit Korea 2013**

Voor de Revisit Korea 2013, die zal plaatsvinden van 25 tot 30 juli, hebben zich vier VOKS-leden opgegeven. Uw voorzitter zal namens de VOKS deelnemen aan de negende vergadering van de IFKWVA in Seoul van 21-27 juni 2013.



**beens architecten**

Dr. Schaepmanlaan 17, 4702 GT Roosendaal,  
Telefoon: 0165-540048

Nieuwstraat 114, 2910 Essen, België

# VAN DE DISTRICTEN

## DISTRICT VI ZUID-HOLLAND

### **Reünie VOKS district VI Zuid-Holland.**

De jaarlijkse reünie van het district Zuid-Holland, vond op donderdag 28 maart 2013 plaats in de Frederikkazerne in Den Haag.

Voor de reünie hadden zich 58 personen opgegeven waarvan 45 daadwerkelijk aan de bijeenkomst hebben deelgenomen.

De gelederen worden steeds dunner!

Om 10.30 uur werden de genodigden ontvangen met koffie en cake.

Omstreeks 11.30 uur werden de leden en donateurs verwelkomd door de D.C. Zuid-Holland.

Speciaal werden genoemd de heren H. de Jong, vertegenwoordiger VOKS-bestuur, C. Verhey, de oud-voorzitter van de Bond van Wapenbroeders Zuid-Holland en W. Roza, de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders Zuid-Holland.

Jammer dat Wim Meinen door ziekte niet aanwezig was.

Tijdens een 1 minuut stilte werden onze 124 gesneuvelde kameraden plechtig herdacht en ook onze VOKS-leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Toen dr. A.J. van Meurs (90 jaar), oud Bataljonsarts eerste detachement in Korea, met zijn vrouw wat later verscheen, werd hij door de D.C. kort toegesproken en bedankt voor zijn inzet destijds in 1951 waarbij hij vele gewonden tot steun is geweest. Een daverend applaus onderstreepte onze dank voor zijn optreden tijdens de strijd in Korea.

De bijeenkomst in de grote zaal was zeer geanimeerd en vele herinneringen werden weer opgehaald.

Dankzij de goede verzorging, drankjes en rijstmaaltijd, kon men terugzien op een geslaagde dag.

De D.C. deed een dringend beroep op de VOKS-leden om zich beschikbaar te stellen als erewacht bij de herdenking op 4 mei a.s. op de begraafplaats Crooswijk te Rotterdam bij ons monument en op zondag 12 mei a.s. bij het Indië/Korea monument op begraafplaats Beukenhof te Schiedam.

Met misschien wat minder deelnemers dan in voorgaande jaren, gaan wij er van uit dat ook in 2014 een reünie in de Frederikkazerne kan worden gehouden.

*C.J.v.L.S.*



### **Koninginnedag 30 april 2013 te Rotterdam.**

Ook dit jaar werd een aantal VOKS-leden uitgenodigd aanwezig te zijn ter viering van de 'laatste' Koninginnedag in het stadhuis van Rotterdam.

Om de aanwezigen de kans te geven de troonwisseling te kunnen volgen was in de Burgerzaal een aantal grote Tv-schermen en stoelen geplaatst. In verband met het uitgebreide Tv-verslag deze dag van de Abdicatie van Koningin Beatrix vond het aangepaste programma van de ontvangst plaats van 9.30 uur tot 11.30 uur in het Stadhuis, Coolsingel 40 te Rotterdam.

De locoburgemeester van Rotterdam, de heer H. de Jonge en de plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Rotterdam Comité ter behartiging van Nationale Belangen, de heer K.J. Rietveld, hielden om 9.50 uur een warme toespraak. Om 10.00 uur waren de aanwezigen, waaronder een zestal VOKS-leden, getuige van de ondertekening van de Akte van Abdicatie door (oud)Koningin Beatrix en aansluitend het verschijnen op het balkon van het paleis op de Dam van Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en Prinses Beatrix.

De bijeenkomst in de feestelijk versierde Burgerzaal werd besloten met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus, gevolgd door een driewerf hoera en een toast met oranjebitter op het nieuwe Koningspaar en Prinses Beatrix.

De D.C. Zuid-Holland met zijn vrouw spraken met de locoburgemeester en bedankten hem namens VOKS voor de warme ontvangst.

*C.J.v.L.S.*

### **Herdenking Crooswijk.**

Zoals ieder jaar vond op 4 mei 2013 om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam een gezamenlijke dodenherdenking plaats ter nagedachtenis van de slachtoffers van het bombardement op 14 mei 1940 op Rotterdam, en die van het Verzet, evenals alle gesneuvelden vanaf 1940.

Om 13.00 uur was een ontvangst met koffie en broodjes in de Aula zodat men ook de burgemeester ing. A. Aboutaleb kon begroeten.

De D.C. Zuid-Holland en zijn vrouw spraken met de burgemeester en bedankten hem namens de VOKS voor zijn aanwezigheid en het organiseren van deze plechtigheid.

Ongeveer 300 belangstellenden en veteranen zaten in de grote tent tegenover de Aula.

Om 14.00 uur begon de plechtige herdenking met koorzang van het Chr. Mannenkoor 'Prins Alexander', koraalmuziek gespeeld door het 'Michiel Adriaenszoon de Ruyter Kwintet' van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Een woord van herdenking werd door de burgemeester van Rotterdam, ing. A. Aboutaleb uitgesproken waarin hij onder meer zei: *“Vanmiddag herdenken wij hier op de begraafplaats Crooswijk alle vrouwen en mannen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en later bij Vredesmissies.*

*Wij herdenken allen die omkwamen als militair, door vervolging of uitputting, door oorlogsgeweld of dwangarbeid. Ook de burgers, Joden, mannen, vrouwen en kinderen in vernietigingskampen in Europa en kampen in Azië.”*

De burgemeester ging verder uitvoerig in op de militairen van de Landmacht, de Zeemacht en de Mariniers die zijn gesneuveld in de meidagen van 1940 in en om Rotterdam.

Ook de slachtoffers van het Verzet en de wrede Hongerwinter van 1944/1945 werden door hem aangehaald. Eveneens werden de gesneuvelde militairen in Indië en Korea genoemd. En ook de Koopvaardij met hun inzet.

Deze begraafplaats is een passende locatie voor deze herdenking. Er zijn hier aparte monumenten: het Erehof van het Verzet, het Koreamonument, Indiëmonument, Geallieerdenmonument, Burgermonument en Militaire Erehof.



*Het Koreamonument*

Na de warme en bezielende toespraak van de burgemeester, droeg de heer Kees Loren de Jong een gedicht voor, geschreven door Ed Hoornik:

***“Tot de doden***

*Wij kunnen u niet meer bereiken,  
we komen een zintuig te kort,  
we leggen ons neer bij de feiten  
dat ge minder en minder wordt.  
De enkele keren dat ge  
in dromen ons nog verschijnt,  
wordt ge al ijler en ijler  
tot ge voor altijd verdwijnt.  
Straten houden uw namen  
voor heden en morgen in stand,  
maar onze kinderen brengen  
ze niet meer met u in verband.  
Het land ligt nog net als het toen lag  
van polder tot polder te kijk;  
de mensen die erin wonen  
blijven zichzelf gelijk.  
Maar éénmaal per jaar is de stilte  
tot de hemel toe van u vervuld  
en belijden wij zonder woorden  
onze dankbaarheid, onze schuld”.*

Vervolgens zong men “*Blijf mij nabij*” in samenzang met het koor en het kwintet der Mariniers. Daarna een woord van herdenking door krijgsmachtaalmoezenier M. Nagtegaal.

Aansluitend werd het 1<sup>e</sup> couplet van het Wilhelmus gespeeld onder begeleiding van het Mariniers Kwintet en het Koor.

Om 14.45 uur werden de kransdragers van de Mariniers en de vertegenwoordigers van de zes eremonumenten opgesteld voor een stille tocht langs de monumenten op de begraafplaats.

De burgemeester en o.a. commandant van het Korps Mariniers en Commando Landstrijdkrachten stonden bij elk monument stil.

Na het ‘Erehof van het verzet’ werd om 15.00 uur halt gehouden bij het Koreamonument, waar de VOKS-Erewacht, bestaande uit zes man onder commando van de heer Fenenga, stond opgesteld.

Vervolgens werd door de hoornblazer het signaal ‘aandacht/stilte’ gegeven, gevolgd door twee minuten stilte, ‘Taptoe’ en ‘Doorgaan’.

De burgemeester, begeleid door D.C. Zuid-Holland Van Limburg Stirum, plaatste namens de gemeente Rotterdam een grote krans bij ons monument. Daarna werd door het VOKS-lid Fenenga een graftak met ons lint geplaatst.



Bij elk monument stond een gewapende wacht van de Mariniers opgesteld. Bij het Geallieerdenmonument stond een Schotse doedelzakpijper te spelen. Een peloton van de Royal Air Force legde vervolgens een krans met 'poppies' bij het monument om hun RAF gesneuvelde kameraden, omgekomen bij Rotterdam, te herdenken. Mevrouw Elsa van Gelderen van het British Legion sprak 'The Exhortation' uit. Na afloop volgde een kort samen zijn in de tent. Het was een zeer indrukwekkende bijeenkomst en goed geleid. Tenslotte mijn hartelijke dank voor de correcte wijze waarmee de door de D.C. opgeroepen erewacht van zes man zich van haar taak heeft gekweten.  
*C.J.v.L.S.*

### **Herdenking Schiedam 12 mei 2013.**

Zoals elk jaar was er een plechtige herdenking bij het Indië/Korea-monument om de 37 gesneuvelde kameraden uit Schiedam te eren op begraafplaats Beukerhof. Om 10.20 uur stond een erewacht van de VOKS met drie man en VOMI/Bond van Wapenbroeders, vier man met vlag, opgesteld bij het monument.

Om 10.30 uur precies begon de herdenking met een korte toespraak van de heer C.G. de Bruin, voorzitter Herdenkings Comité Schiedam. De namen van alle gesneuvelden werden afgeroepen, gevolgd door “present”. Vervolgens het hoornsignaal ‘geef acht’ gevolgd door een



1 minuut stilte, daarna hoornsignaal ‘Taptoe’.

Als eerste kranslegger de locoburgemeester van Schiedam namens de gemeente Schiedam. Gevolgd door C.O.M., VOMI/Bond van Wapenbroeders en de VOKS door de D.C. Zuid-Holland met een bloemstuk met ons lint bij het monument.

De bijeenkomst werd besloten met het zingen van het eerste couplet van ons Volkslied begeleid door de hoornblazer.

Er was veel belangstelling.

Na afloop gesproken met de locoburgemeester en hem bedankt voor zijn aanwezigheid. Ook met de dames van Madjoe/KNIL een praatje gemaakt. Een waardige samenkomst in Schiedam.

*C.J.v.L.S.*

## **DISTRICT LIMBURG**

### **Dodenherdenking 4 mei te Weert**

Om 18.00 uur startte de herdenking met een welkomstwoord door de heer Spee, voorzitter Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert, waarna burgemeester Heijmans een korte toespraak hield.

Vervolgens kwamen kolonel Nijkamp, commandant van de Koninklijke Militaire School in Weert, de heer Swanson, zoon van een in Weert gesneuvelde piloot, Sergeant Majoor Macauley, Amerikaanse militair gedetacheerd bij de KMS en Dominee Compagner aan het woord. Het programma werd afgewisseld met muziek van Wendy van Dooren onder begeleiding van Jos van Dooren.

Om 19.00 uur vertrokken de aanwezigen in een stille tocht naar de St. Rumolduskapel waar zij rond 19.45 uur arriveerden. Hier was zang te horen van het Weerter Mannenkoor. Aansluitend op de traditionele plechtigheid volgden twee minuten stilte en ging men over tot de kranslegging.



Namens de VOKS legde de heer W. Heijmans een krans. Na afloop van de plechtigheid was er gelegenheid tot bezichtiging van de Rumolduskapel en werden de genodigden in het gemeentehuis in Weert ontvangen.

*LCS jr.*

## DEFILE WAGENINGEN 2013

Gelukkig heeft iedereen nog op tijd zijn benodigde kaarten kunnen ontvangen. Hoewel op het allerlaatste nippertje. En wel op zaterdag 4 Mei, Dankzij het intensieve contact van de ledensecretaris met het 4/5 Mei comité.

We hadden prachtig, ja, u leest het goed, prachtig weer. Ik was om negen uur al in Wageningen, om als detachementcommandant de nodige bescheiden in ontvangst te nemen. De herdenking was als van ouds uitstekend georganiseerd. Het is altijd weer mooi om andere veteranen te ontmoeten. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Er waren heel wat muziekkorpsen, die het prima deden. Een show van de koninklijke marine, prachtig. Parachutisten die niet zomaar recht naar beneden kwamen, maar een mooie show in de lucht gaven.

En dan het bevrijdingsdefilé!!! Mensen ik zat in één van de historische



voertuigen, maar de mensen onderweg, tjonge, jonge. Ze stonden de hele route met drie vier rijen dik aan weerskanten van de weg te klappen te zwaaien te juichen, dat doet je wat.

En wij maar wuiven in die auto, tot onze armen er pijn van deden.

Echt onvergetelijk!!!

Om zes uur naar huis gegaan, met een hart dat overloopt na zo'n dag. Koreanen, zorg dat je er volgend jaar weer met grote getale bij bent. Dit mag je niet missen.

*T. Kelders*



[www.witoma.nl](http://www.witoma.nl)  
ROSMALEN 073 - 521 90 49

## VETERANEN AANWEZIG BIJ DE INHULDIGING KONING

**Dinsdag 30 april 2013 is voor veel Nederlanders een dag om nooit te vergeten. Voor twintig veteranen is deze dag extra bijzonder. Zij zijn in de Nieuwe Kerk bij de inhuldiging van de aankomende koning Willem-Alexander aanwezig geweest.**

Het ministerie van Defensie en het Veteraneninstituut (Vi) hebben de groep veteranen aangedragen. Het is een gemêleerde groep geworden. Zo zijn zowel veteranen in werkelijke dienst als veteranen uit dienst vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de veteranen afkomstig uit alle krijgsmachtdelen en vertegenwoordigen zij uiteenlopende missies en conflicten (vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met Afghanistan). Diverse veteranenverenigingen hebben op verzoek van het Vi een veteraan uit hun gelederen naar voren geschoven.

Veteraan Treffers: "Ik vertegenwoordig de Vereniging Oud Korea Strijders. Als enige van deze vereniging ben ik wel een beetje trots om aanwezig te zijn in de Nieuwe Kerk te Amsterdam."

Sommige veteranen konden hun oren niet geloven toen ze te horen kregen dat ze waren uitgenodigd voor een plekje in de Nieuwe Kerk. Oud-marinier en Cambodjaveteraan Koopmans: "Wat de uitnodiging voor mij betekent? Het telefoontje was nauwelijks te bevatten, een brok in mijn keel, een emotioneel moment. Dat is meer dan de hoofdprijs in de Staatsloterij. Het is gewoonweg fantastisch!"



*De Veteranen op de foto. Geheel links vooraan: VOKS-lid A. Treffers*



Voor een aantal veteranen is dit niet de eerste keer dat ze Willem-Alexander ontmoeten. Zo zegt Kloek, Irak- en Afghanistanveteraan: "Ik heb altijd al een band en een speciale interesse gehad voor de leden van het koninklijk huis. Sinds het moment dat ik op 29 juni 2005, op het Binnenhof in Den Haag, door Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Willem-Alexander zelf ben onderscheiden met het Kruis van Verdienste, is deze band alleen maar hechter geworden. Op deze dag ben ik er tijdens een persoonlijk gesprek met de prins, tijdens een receptie, achter gekomen dat de prins een hele sociale man is met interesse voor het normale volk."

Libanonveteraan Krijnen beschouwt de aanwezigheid van een delegatie veteranen als een teken van een toenemende waardering ten aanzien van veteranen in Nederland: "Het is een grote eer om namens 8.500 Libanonveteranen, veelal dienstplichtigen, erbij te zijn uit respect voor de nieuwe koning die we natuurlijk al kennen van Veteranendag. Ik ben blij dat veteranen, jong en oud, een steeds prominentere plaats krijgen in de samenleving."

*(Tekst en foto: Veteraneninstituut)*



Voor Technische, Administratieve en  
voor banen in het Toerisme [www.tribas.nl](http://www.tribas.nl)

De Tweeling 10, 5215 MC 's-Hertogenbosch  
Tel: 088-8833100 Fax: 088-8833199 [Info@tribas.nl](mailto:Info@tribas.nl)

## HERDENKING MARGRATEN 2013

Honderden Nederlandse militairen, waaronder een delegatie van de VOKS, zijn op 27 mei jl aanwezig geweest bij de jaarlijkse herdenking van gesneuvelde Amerikaanse militairen op de erebegraafplaats Margraten in Zuid-Limburg. Voor de bevrijding van Nederland gaven vele duizenden Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.



Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp legde een krans namens de minister van Defensie en de Nederlandse strijdkrachten. Militairen van landmacht, luchtmacht en marechaussee hadden een rol in het ceremonieel of waren er voor de beveiliging.

Verder vormde personeel van 42 Pantserinfanteriebataljon een erewacht en zorgde de luchtmachtkapel voor de muzikale omlijsting.

Vier F-16 gevechtsvliegtuigen brachten een militaire eregroet door laag over de begraafplaats te vliegen in een zogenoemde missing manformatie. Daarbij verlaat een toestel de groep als symbool voor de gevallen.

Er liggen ruim 8.300 Amerikanen begraven op Margraten.

Op The Wall of the Missing staan nog eens ruim 1.700 namen gebeiteld van soldaten die nooit werden gevonden.

Nederland gaf de militaire

begraafplaats in 1945 in eeuwigdurende bruikleen aan de Verenigde Staten. Jaarlijks, op Memorial Day, eert Nederland de Amerikaanse gevallen.





HET NEDERLANDSE SCHLOSSHOTEL TE BRILONWALD  
Fam. Swartjes & Team

### HET HOTEL VOOR VOKS-VETERANEN IN HET SAUERLAND

#### All-inclusief vijfdaagse vakantie

(vier overnachtingen op halfpension basis)  
ontbijt buffet en culinair driegangendiner

**Vanaf 199 euro p.p.**

#### **INBEGREPEN ZIJN:**

Ontvangst met koffie en huisgemaakt gebak

- \* Gratis parkeren op beveiligde hoteleigen parkeerplaatsen
- \* 4 overnachtingen in een standaard 2-persoonskamer
- \* Gratis Sauerlandcard, u kunt hiermee gratis gebruik maken van bus en trein in het Sauerland!
- \* 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
- \* 4 x 3-gangen diner of (thema-)buffet
- \* Inclusief ons Schloßhotel-Comfort Pakket! Alle consumpties tussen 17:00 uur en 00:00 uur inclusief!

**Prijs per persoon: 199,00 Euro per persoon\* (Standaard kamer)**

**Prijs per persoon: 210,00 Euro per persoon\* (Luxe kamer)**

Neem met het hotel contact op om te informeren wanneer er voor u nog een plaatsje vrij is of kijk op [www.schlosshotel.nl](http://www.schlosshotel.nl) (Brilonwald)

U kunt rechtstreeks reserveren. Als u belt wordt u door de Nederlandse staf te woord gestaan.

Tel. 0049-2961-97940  
Email: [info@schlosshotel.nl](mailto:info@schlosshotel.nl)

Fax: 0049-2961-979435,  
Internet: [www.schlosshotel.nl](http://www.schlosshotel.nl)

## OPSPORING VERZOCHT

In deze rubriek kunnen VOKS-leden een oproep doen om via de leden informatie in te winnen over hun familie, vrienden of bekenden.

---

Mijn vader was H.A.S. (Henk) Gommers, regnr 12.12.03.000.  
Hij vertrok op 21 juli 1951 uit Nederland met USS General J. H. McRae en is via Japan teruggekomen in Nederland met USS General LeRoy Eltinge



Op de foto staat hij helemaal links.  
De man met het teken 1X was zijn commandant (de Nuijs???)  
Daarnaast met het teken X staat Ds Meerburg.

Waar is dit, wanneer is de foto gemaakt en wie zijn de andere mensen op deze foto???

Graag doorgeven aan:

**De heer P. Gommers**  
**Alb. Neuhuyslaan 23**  
**8072 HJ Nunspeet**  
**Tel. 0341-254231**  
**Email: [ppg.gommers@kpnmail.nl](mailto:ppg.gommers@kpnmail.nl)**

## BEZOEK AAN OUD-LEGERARTS HAN WEBER

**De redactie van de VOX-VOKS kreeg een telefoontje van Han Weber die in 1951 en 1952 als legerarts in Korea was.**

**Onze geestelijk verzorger, Ds. Peter 't Hoen, heeft de heer Weber vervolgens een bezoek gebracht en een deel van de ervaringen van de heer Weber op papier gezet.**

**Hier zijn opmerkelijke verhaal met bijzondere foto's.**

---

Op dinsdagmiddag 5 maart heb ik Han Weber ontmoet in zijn woning aan de Albert van Cuijckstraat in Asten.

Het was een prachtige dag met heel veel zon. Han stond mij buiten op te wachten en had gedacht in de tuin te gaan zitten. Maar daar was het net te fris voor. Dus schoven wij aan de tafel met daarop het fotoboek.

Als legerarts was Han in Korea in de jaren 1951 en 52. Aan de hand van de foto's vertelde hij wat hij, samen met anderen, had meegemaakt in een oorlog die wij ons nu niet kunnen voorstellen.



*Met legerpredikant  
Couvée op de foto*

Als arts had hij de zorg voor grote groepen mensen die behoorden tot het VN Nederlands detachement. Han vertelde en in het verloop van zijn verhaal kreeg ik meer en meer te horen. Hij zag op de foto's de frontsoldaten, hun commandanten en zijn collegae. Op een paar foto's stond legerpredikant

Couvée. Deze emeritus had ik eerder in februari ontmoet in Rotterdam, samen met zijn vrouw.

Als jongste arts in de gezondheidszorg van het leger werd hij toen naar Korea uitgezonden. Hij moest.

Van 1950 tot 1957 was hij legerarts, daarna burgerarts tot aan zijn pensioen op 65 jarige leeftijd.

Zijn oudste zoon werd geboren terwijl hij als vader in Korea was. Deze jongen heet ook Han en als gynaecoloogarts is hij reserveofficier. In het vervolg van zijn verhaal vertelde Han, helder van geest, over zijn motieven en waar hij wel en niet van overtuigd was toen, en nu is. Mij raakte zijn ervaring op een eiland Kojedo waar een kamp voor krijgsgevangenen was. Nederlandse militairen hebben dit kamp een aantal

maanden bewaakt. Niemand, als bezoeker van buitenaf, overleefde dit kamp.



*Het krijgsgevangenenkamp op Toledo*

Han was arts op het eiland voor de Nederlandse blauwhelmen; zij die aan zijn medische zorg waren toevertrouwd. Op afstand, maar o zo dicht bij, heeft hij vijandschap gezien. Wat mensen doen, die elkaars vijanden zijn. Zij staan elkaar naar het leven, met of zonder wapens, soms met blote handen. Wanneer een mens zo door vijandschap wordt beheerst, dan is er geen zinnig leven meer; dodelijk haat overheerst. Wat Han op dit eiland heeft gezien en meegemaakt, raakte hem diep.



Han heeft veel foto's gemaakt, die hij vanuit Korea naar zijn vrouw Usje Kruidhof stuurde. Zij heeft het fotoboek gemaakt en samen hebben zij de herinneringen van toen bewaard, zelfs voorbij hun 40<sup>e</sup> huwelijksjaar. Het fotoboek zal uiteindelijk bij de andere fotoboeken een plek

krijgen in het Koreamuseum op de kazerne in Schaarsbergen.

Han kon mij zijn verhaal vertellen en daarop reflecteren. De oorlog in Korea was en blijft een historisch feit. Met nalatenschappen, voor het schiereiland van Korea, de wereld, de Verenigde Naties, maar bovenal voor elke militair die daar heeft gediend en gevochten. Zij hebben voor vrijheid gevochten tegen de dictatuur die nog steeds heerst in Noord Korea.

Nu, samen met zijn kinderen, kleinkinderen en zijn vriendin merkt Han dat hij niet meer zo veel hoeft. Dat kan ook niet meer. De zeilboot heeft hij verkocht en hij blijft meer in de omgeving van Asten. Hij rijdt nog steeds auto op zijn hoge leeftijd. Voorzichtigheid is wel geboden en risico's nemen doet Han niet. Daarvoor heeft hij levenservaring en zoals hij zei: "Ik was arts en ben het nog steeds, die voor het leven gaat; het leven koestert en beschermt".

Het dagelijkse leven na zijn terugkeer in Nederland heeft Han samen met zijn vrouw weer opgepakt. Hij vertelde wel over de negatieve houding van ons volk tegenover de Koreagangers. Maar met veel inzet en geduld van diezelfde Koreagangers, is er nu waardering. Dat heeft vooral te maken met doorvertellen, goed nadenken en de feiten onder ogen zien. Eind juli staan wij stil bij het 60-jarig bestand tussen Noord en Zuid Korea, de Armicise van 27 juli 1953.

Han vertelde mij aan de hand van zijn fotoboek over de oorlog meer dan 60 jaar geleden. Het ging er bij hem thuis aan tafel om de feiten van toen te verbinden met de feiten van nu. Ervaringen van een jonge man, dezelfde man van toen, maar nu op een hoge gezegende leeftijd. Terwijl hij aan het vertellen was, filosofeerde Han.

Ik meen te hebben gehoord en gezien wat ik hier heb gememoreerd. De ontmoeting met Korea legerarts Han Weber mag zeker opgenomen en genoteerd worden in ons VOX-V.O.K.S. blad  
Han groet een ieder en liet mij zijn medailles nog een keer zien.

Peter 't Hoen  
Krijgsmachtpredikant b.d.

(Op de volgende pagina's een foto-impressie van de heer Weber tijdens zijn tijd in Korea)



op / acht met de  
honden.



Eric de Vries.



Willm Verbeek.





*Transport van gewonden*

## HET KOREAANSE LIED 'ARIRANG'

'Arirang' (Koreaans: "아리랑") is een Koreaans lied, vaak beschouwd als het onofficiële volkslied van Korea. In december 2012, werd het lied ingeschreven op de lijst van het programma 'Immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid' door de UNESCO.

Dit werd gevolgd door een aankondiging van een plan om het lied te behouden door de culturele erfgoed administratie van Korea.

Het plan is bedoeld ter ondersteuning van 'Arirang' festivals door regionale organisaties, evenals het opbouwen van een archief voor het lied, en diverse tentoonstellingen.

Vele versies van het lied openen met het beschrijven van de beproevingen tijdens het oversteken van een bergpas. 'Arirang' is de naam van deze pas en vandaar de titel van het liedje.

Arirang Pass (아리랑 고개) is een denkbeeldige rendez-vous van geliefden in het land van dromen, hoewel er een echte bergpas, genaamd, 'Arirang Gogae', buiten de Kleine Oostpoort van Seoul bestaat.

De heldin van het verhaal waaruit de Arirang Song ontstond, was een jonge vrouw uit Miryang die werd gedood door een gevoelloze minnaar. Maar naarmate de tijd verstreek, werd het tragische verhaal veranderd in dat van een onbeantwoorde dame-liefde die klaagde over haar gevoelloze minnaar.

De melodie is lief en aantrekkelijk. Er bestaan vele variaties gegroepeerd in klassen op basis van de tekst, wanneer het refrein gezongen, de aard van het onthouden, de algemene melodie, enzovoort.

Titels van de verschillende versies van het lied worden meestal voorafgegaan door hun plaats van herkomst of een andere vorm van betekenis.

De oorspronkelijke vorm van Arirang is de Jeongseon Arirang, die al meer dan 600 jaar bestaat. De meest bekende versie van Arirang is echter die van Seoul. Het is de zogenaamde Bonjo Arirang. Deze versie wordt meestal gewoon de Arirang genoemd en is van betrekkelijk recente oorsprong. Het werd voor het eerst populair gemaakt door het gebruik ervan als de titelsong van de invloedrijke speelfilm Arirang (1926).

In de eerste vier regels in de tabel hieronder staat het refrein en het eerste vers van het lied (de laatste vier regels). Eerst in het Koreaanse Hangul schrift, daarna een transcriptie (de Engelse uitspraak) van het Hangul en vervolgens de Engelse vertaling.

Korean original	Romanization	English translation
아리랑, 아리랑, 아라리요...	Anrirang, Anrirang, Arariyo...	Anrirang, Anrirang, Arariyo...
아리랑 고개로 넘어간다.	Anrirang gogaero neomeoganda.	Crossing over Anrirang Pass,
나를 버리고 가시는 남은	Nareul beorigo gasineun nimeun	Dear who abandoned me [here]
십리도 못가서 발병난다.	Simnido motgaseo balbbyeongnanda.	Shall not walk even ten li before his/her feet hurt.

The standard version of Anrirang has three verses, although the second and third verses are not as frequently sung as the first verse:

Korean original	Romanization	English translation
청천하늘엔 찬별도 많고	Cheongcheonghaneuren chanbyeoldo	Just as there are many stars in the clear sky,
우리네 가슴엔 희망도 많	manko	There are also many dreams in our heart.
다	Urine gaseumen huimangdo manta	
저기 저 산이 백두산이라	Jeogi jeo sani Baekdusaniraji	There, over there that mountain is Baekdu
지	Dongji seotdaredo kkonman pinda	Mountain,
동지 설말에도 꽃만 핀다		Where, even in the middle of winter days, flowers bloom.

## Nederlandse vertaling

Anrirang, Anrirang, Arariyo..

Overstekend over de Anrirang bergpas.

Mijn geliefde die mij hier verlaten heeft

Zal niet eens tien Li\* lopen om zijn voeten te bezeren.

Zoals er vele sterren aan de heldere hemel staan

zijn er ook vele dromen in onze harten.

Daar, die berg daar is de berg Baekdu

Waar, zelfs in het midden der winter, bloemen bloeien.

(\* een Li is een Koreaanse afstandsmaat, te vergelijken met ca. 500 meter)

악보

## (Advertentie)

De boeken over Indië van Ant. P.de Graaff mag een veteraan niet missen! Als sergeant-gewondenverzorger zat de Graaff er middenin en zijn boeken beschrijven het leven over de oorlog in Azië op herkenbare wijze. Mannen die er nooit over konden praten, kunnen hun kinderen deze boeken geven. Zo was het!

Inmiddels is De Graaffs 17e boek er al. Allemaal ca 120-160 bladzijden met foto's en documenten.

<b>Een overzicht:</b>	<b>normale prijs</b>	<b>veteranenprijs</b>
1) <b>De heren worden bedankt</b>	€11,95	€10,50
2) <b>De weg terug</b>	€ 8,95	€ 7,50
3) <b>Brieven uit het veld</b>	€ 8,95	€ 7,50
4) <b>Met de TNI op stap</b>	€13,95	€12,50
5) <b>Notities van een soldaat</b>	€ 8,95	€ 7,50
6) <b>Zeg, Hollands soldaat</b>	€11,95	€10,50
7) <b>Merdeka</b>	€12,95	€11,50
8) <b>Vertel het je kinderen,veteraan</b>	€11,95	€10,50
9) <b>Levenslang op patrouille</b>	€11,95	€10,50
10) <b>De laatste patrouille</b>	€11,95	€10,50
11) <b>Op patrouille in blessuretijd</b>	€11,95	€10,50
12) <b>Indiëveteraan blijf je levenslang</b>	€12,95	€11,50
13) <b>Indië blijft ons bezig houden</b>	€12,95	€11,50
14) <b>Indië vergeet je nooit</b>	€12,95	€11,50
15) <b>Indië bepaalde ons leven</b>	€12,95	€11,50
16) <b>Indonesië als eindstation</b>	€12,95	€11,50
17) <b>Leven in twee werelden</b>	€12,95	€11,50

Als u ze alle 17 bestelt, bent u € 203,15 kwijt.

Heeft U een veteranenpas dan bespaart u in totaal bijna € 25,-  
De prijs is dan € 178,50.

### **Bestelwijze**

U kunt de boekjes bestellen bij Uitgeverij van Wijnen, t.a.v. Ilse Postma, Antwoordnummer 1072, 8800 VB Franeker (Postzegel is niet nodig).

Telefoon 0517-394588, Fax 0517-397179,

email: [info@uitgeverijvanwijnen.nl](mailto:info@uitgeverijvanwijnen.nl).

Geef duidelijk aan welke boeken u wenst en waar ze heengestuurd moeten worden. Wij berekenen dan uw korting en verzenden de boeken stevig verpakt naar uw adres.

## MIJN KOREA AVONTUUR (SLOT)

**Elie van Schilt stuurde ons gedurende de afgelopen jaren een aantal door hem geschreven artikelen over zijn ervaringen tijdens de Korea oorlog. Dit laatste deel vormt het slot van zijn vertellingen. Wij zijn Elie van Schilt zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in onze VOX-VOKS.**

Direct nadat de 340 weer volledig in onze handen is, wordt begonnen met herstel en verbetering van loopgraven en stellingen.

Ook de hindernissen voor de stellingen worden verbeterd, er worden ook meer luisterposten uitgestuurd.

Een dag later komen enkele Chinks de zaak even in ogenschouw nemen.

Om goed te weten waar de gevechtsofstellingen zich bevinden trachten ze ook nog vuur uit te lokken, nou dat lukte opperbest, ze kregen zo'n strot vuur over zich heen en wisten niet hoe vlug ze moesten moven.

Ook werden alsnog de zware mitrailleurs aangevoerd die eerst de Amerikanen niet over wilde dragen...

Iedereen wist dat de wapenstilstand heel kort bij was, maar helaas het verlies van mensenlevens was voor het Nederlands Bataljon nog niet ten einde.

Op 25 juli wordt er een patrouille uitgestuurd met aan het hoofd Lt. Douna, 12 Nederlanders en 1 Amerikaan. Zij moeten een bepaalde route lopen in het voorterrein en zich dan vanaf bekende controlepunten melden bij de betreffende compagnieën in wiens voorterrein zij zich bevinden.

Hoe en wat, de verhalen zijn verschillend, maar zeker is, deze patrouille loopt in een hinderlaag. Een andere patrouille wordt meteen er op uit gestuurd om te helpen, maar ze komen te laat, alleen doden en gewonden hebben zij nog gevonden. Twee mannen zijn door de Chinks als gevangenen mee genomen. Zij zijn later na de wapenstilstand weer uitgeleverd aan de Amerikanen.

Het was een triest einde zo vlak voor de wapenstilstand, vijf man gesneuveld waaronder Lt. Douna, vier zijn er gewond waaronder ook de Amerikaan en drie is het teveel geworden door shellshock.

Eerst bij daglicht kunnen de gewonden worden afgevoerd en wat opviel, geen Chinese scherpshutters en ook geen inkomend granaatvuur.

Op 27 juli 1953 was voor ons de oorlog over. In de periode 14 februari toen de Ardennenhap voet aan wal zette in Pusan en 27 Juli is er veel gebeurd. Lang niet alles is geschreven, maar een ding is zeker we waren militairen geworden die echt aan een oorlog hadden meegedaan.

We zijn nu dus echt oorlogsveteraan, dat is een naam voor ons allen, maar iedereen heeft deze oorlog waar dan ook, anders beleefd.

Ik heb het nog niet eens gemeld, maar ik was 21 Juni 1953 ook nog vader geworden. Gelukkig gebeurde dat in de periode dat we nog op rust waren. Maar er waren ook minder blijde gebeurtenissen, als iemand bericht kreeg dat een van zijn familieleden was overleden, of te horen kreeg dat zijn vrouw met een ander was vertrokken.

De tijd die ik nog doorbracht in Korea na de wapenstilstand, heb ik nog goed onthouden.

Eerst moest in een paar dagen tijd de hele oude gevechtstline onklaar worden gemaakt, slopen van bunkers, loopgraven dicht maken etc. Toen terug naar een andere opstelling, waar de werkzaamheden aan stellingen en loopgraven bij de nieuwe bestandsline gewoon doorgingen. Ook werd er vaak met springstof gewerkt om rotspartijen te doorbreken, de kreet 'Go in your hole' ging gewoon door, we werden echter niet meer gehinderd door granaatvuur en hoefden ook niet meer in bunkers te slapen, maar in legertenten, die kort achter de nieuwe bestandsline werden opgesteld.

Helaas gebeurde hierbij ook ongelukken, mij bekend naar ik meen Middelkamp raakte van een hand al zijn vingers kwijt en kapitein Schussler werd met spoed afgevoerd naar een hospitaal in Tokio, maar raakte desondanks toch een oog kwijt.

Hoe het verder ging ? Ik werd weer powerman, kreeg tevens de taak van filmoperator, de films werden gewoon buiten gedraaid en bij slecht weer ging de film niet door, maar verder 'Van het Koreaanse front geen nieuws'. Het door de meeste van ons niet op prijs gestelde militaire leven begon. Er werden wachtposten uitgezet, maar die hadden nooit iets te melden. Er werd patrouille gelopen langs de bestandsline, ook die hadden niets te melden.

De officieren werden zich weer bewust van hun sterren en verschillende onderofficieren van hun strepen. Ondanks dat er geen oorlog meer was werden de meeste vergripen toch door de krijgsraad ter velde afgedaan. Die straffen waren echt niet in overeenstemming met een gelijkwaardig vergrijp, als dit in Holland zou plaats vinden.

Voor mij duurde de maanden na de wapenstilstand veel langer dan de maanden daarvoor.

Van mij had in het contract dat ik getekend heb mogen staan, dat ik bij een voortijdig beëindigen van de vijandelijkheden, meteen naar huis zou worden gestuurd, maar het zou toch duren tot eind januari 1954 voor dat ik op de boot kon stappen naar Holland.

Maar ook terug in Holland zaten ze weer niet op ons te wachten.

Het was nog erger dan bij onze terugkeer uit Indië. Want wie ging nou vrijwillig naar Korea?

Bij diverse sollicitaties achtte ik het maar beter mijn mond te houden over die periode, het werd echt niet als een pluspunt op je CV beschouwd. Maar wij gingen. We kwamen ook weer terug en de meeste van ons hebben zonder moeite ook de beginperiode in de burgermaatschappij overwonnen.

Zelf heb ik nog geen oude oorlogsveteranen ontmoet die in kommervolle omstandigheden verkeerden. De meesten hebben het ook als burger gemaakt, want ook daar gingen ze voor.

Dit was dus het einde van het verhaal, niet alles wat geschreven staat heb ik zelf beleefd, maar is wel in de tijd die ik er was gebeurd. De verhalen werden onderling uitgewisseld tijdens rustperiodes en ook de terugreis gaf voldoende gelegenheid om elkaars belevenissen uit te wisselen, om zo toch een totaalbeeld te krijgen wat er allemaal is gebeurd.

*Elie van Schilt*

---

**FREEBIRD**

**TRADING B.V.**

De tweeling 8 Industrieterrein "De Brand" 's Hertogenbosch  
Telefoon 073-5481100  
Fax 073-5481105

**IN- EN VERKOOP SCHADECARAVANS EN SCHADECAMPERS**



**HANDIG ?**  
..OF IEMAND IN DE  
KENNISSENGRING MET  
" TWEE RECHTERHANDEN " ?

Gemakkelijk te bereiken via de A-2 Afrit 21 (Veghel-Helmond)



# Veteranen verdienen alle waardering en respect.

Monuta, dé specialist in protocollaire en ceremoniële uitvaarten.



Veteranen.  
Ingezet  
in dienst  
van de vrede.



## Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar  
op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op [www.monuta.nl/veteranen](http://www.monuta.nl/veteranen)

**Monuta** 

De steun bij iedere uitvaart.