



VOX - V.O.K.S.

kontakt orgaan van de vereniging
OUD KOREA STRIJDEERS



De VOX -VO.K.S. is een uitgave van de

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS

door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt vier maal per jaar.

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft ten doel:

- het behartigen van de belangen van de leden en van de nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct betrokken waren bij de oorlog in Korea;
- het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen onderling, alsmede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland;
- het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutsz en met de 2 US Infantry Division (Indianhead).

ADVERTENTIES

Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en stimuleer daarmee uw eigen omzet.

Advertentie van bladgrootte € 90,- per jaar

Advertentie van ½ bladgrootte € 55,- per jaar

Advertentie van ¼ bladgrootte € 30,- per jaar

Stuur ook uw advertentie naar de secretaris.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 14,- per jaar.

ADRESVERANDERINGEN

Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S.

WEBSITE

Meer informatie treft u aan op onze website: www.voxvoks.nl

ISSN: 0924-7467

Offset en druk: Offset Print BV Valkenswaard

VOX-V.O.K.S.

36° jaargang

Nr. 1 – maart 2012

Correspondentie richten aan **V.O.K.S.**, Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn, telefoon 055-5212252 e-mail: voksk@kpnmail.nl

Betalingen: ING-Bankrekening 37.18.397 t.n.v. V.O.K.S. te Apeldoorn.

KOPIJ

Kopij voor nr. 2 van juni 2012 kan uiterlijk 15 mei 2012 worden ingediend: per post: secretariaat VOKS, Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn of per email: voksk@kpnmail.nl

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter en	C.P.G.J. Motshagen , telefoon 055-5212252
secretaris a.i.	Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn e-mail: voksk@kpnmail.nl
Penningmeester	P.P.G. Gommers , telefoon 0341-254231 Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet e-mail: p.gommers60@upcmail.nl
Conservator	F. Titalepta , telefoon 026-4427417 Bernhardlaan 31 d, 6824 LD Arnhem
Ledensecretaris	H.J. Kelders , telefoon 020-3980400 of 0610624757, e-mail: a.kelder@kpnplanet.nl Gartskamp 424, 1103 PK Amsterdam ZO
Marinevertegenwoordiger	H. de Jong , telefoon 020-6949273 Fizeastraat 5c, 1097 SC Amsterdam
Alg. Adjunct	F.L. Rosdorff , telefoon 026-3763635 of 06-22009023 "Bronbeek", Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, e-mail: f.rosdorff@veteranen.nl
Geestelijk verzorger	Ds. P. 't Hoen , telefoon 0318-634514 Rubensstraat 41, 6717 VD Ede e-mail: peter@thoenann.demon.nl

Erevoorzitter: Kol. b.d. L.C. Schreuders

Ereleden: LGen. b.d. A.A Herweijer, M. Smits, A. Rietdijk

INHOUDSOPGAVE

1.	Inhoud	pag. 2
2.	Van de voorzitter	pag. 3
3.	In Memoriam	pag. 4
4.	Van het Bestuur	pag. 6
5.	Van de Districten	pag. 8
6.	Uitnodiging Reünie en Herdenking VOKS	pag. 12
7.	Kranslegging Staatssecretaris Knapen in Busan	pag. 19
8.	Hoengsong Herdenking 2012	pag. 20
9.	Opsporing verzocht	pag. 23
10.	Brief aan de Marineleden VOKS	pag. 24
11.	Scouting Nederland in Busan 1991	pag. 28
12.	Nieuws van het veteraneninstituut	pag. 29
13.	Nederlandse studenten in Korea (vervolg)	pag. 30
14.	Themadagen op landgoed Bronbeek	pag. 36
15.	Mijn Korea-avontuur (vervolg)	pag. 40
16.	Inschrijfformulier Veteranendag 2012	pag. 43

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt
door de opbrengsten uit de bankloterij.

Uw deelname aan de bankloterij wordt daarom van
harte aanbevolen

VAN DE VOORZITTER



Dit jaar bestaat de V.O.K.S. 35 jaar. Wie had dat ooit gedacht?

Het is voor een groot deel te danken aan de Erevoorzitter Kol. b.d. L.C. Schreuders (voor insiders 'Leen'). Hij heeft samen met de diverse bestuurders, districtscommissarissen en onmisbare vrijwilligers de vereniging 33 jaar lang gemaakt zoals deze nu is. Het is jammer dat hij, gezien zijn gezondheid de touwtjes uit handen heeft moeten geven. Wij wensen hem en zijn echtgenote het allerbeste en nog een lang leven toe in goede gezondheid.

Dit jubileumjaar zult u in maart een brief ontvangen via het Veteranen Instituut met een uitnodiging deel te nemen aan de Herdenking en Reünie op 22 mei 2012, ondertekend door de Voorzitter van de VOKS en de Commandant van het Regiment van Heutsz.

Waarom deze brief? De reden is dat dit jaar bij uitzondering niet alleen de leden van de VOKS worden uitgenodigd, maar *alle* Korea Veteranen!

Vreugde en verdriet liggen vaak dicht bij elkaar. Ik was zeer bedroefd te vernemen dat een van onze meest actieve en oudste DC van Oost-Brabant, Ruud van Outheusden, is overleden. Hij organiseerde soms twee maal per jaar reünies die zijn weerga niet kenden. Velen onder u zullen de VOKS-bijeenkomsten in 'Schutterswelvaren' te 's Hertogenbosch nog helder voor de geest hebben staan.

Jammer dat hij er niet meer is. Wij wensen al degenen die hem lief zijn veel sterkte toe met dit verlies.

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter/secretaris a.i.



IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat in de afgesloten periode onderstaande leden zijn overleden:



J. Dinkelberg, Bergen op Zoom, 17 december 2011 in de leeftijd van 84 jaar (Roy Eltinge)

A.A. Lapré, Den Haag, 23 december 2011 in de leeftijd van 85 jaar (vliegtuig)

G.L. Appels, Nordhorn Dld, 26 december 2011 in de leeftijd van 84 jaar (Gen. Langfit)

M. Brugman, Zaandam, 21 januari 2012 in de leeftijd van 84 jaar (Zuiderkruis)

R.P.H. van Outheusden, 'sHertogenbosch, 1 februari 2012 in de leeftijd van 80 jaar (HrMs Evertsen)

J. Heezen, Rhoon, 6 februari 2012 in de leeftijd van 87 jaar (Zuiderkruis)

Op vrijdag 10 februari 2012 vond in het uitvaartcentrum te Rhoon de herdenkingsplechtigheid plaats in de aula. Namens de VOKS waren aanwezig de heren J. Spaans, J.F. Fenenga, A.v.d.Beek, J.F. Vissenbreg en D.C.Zuid-Holland. Van de Bond van Wapenbroeders de oud-voorzitter de heer C. Verhey en de huidige voorzitter de heer W.A.J.K. Roza. Beiden zijn donateurs VOKS.

De D.C. hield een toespraak waarin hij memoreerde dat Jan Heezen altijd bereid was zich beschikbaar te stellen voor erewachten herdenkingen en jarenlang heeft mee gelopen met de defilés in Wageningen en later Den Haag. Vorig jaar was hij nog in Den Haag van de partij. Hij was een aimabel mens met een grote inzet voor onze vereniging door de jaren heen. Hij was de eerste die zich had opgegeven voor de reünie dit jaar in Den Haag.

Het was een mooie herdenking met inzet van kinderen en kleinkinderen. Veel familie en vrienden waren aanwezig. De erewacht stond opgesteld bij de kist in de aula waarbij ook de heer Roza. Oud voorzitter C. Verhey

sprak ook namens de Bond van Wapenbroeders.
Tenslotte vond de begrafenis plaats op de de R.K. begraafplaats te Rhoon met VOKS leden bij zijn graf.
C.J.v.L.S.

A.H.W. Krul, Biddinghuizen, 10 februari 2012 in de leeftijd van 85 jaar
(La Marseille)

**In het decembernummer van onze VOX-VOKS publiceerden wij het overlijden van ons lid Gerard van der Lans.
Namens de familie ontvingen wij volgende dankwoord:**

Dank voor de belangstelling en het aanwezig zijn van een aantal oud-strijders bij de crematie van Gerard van der Lans.
Gerard noemde de 'Koreanen' waarmee hij heeft gestreden altijd zijn echte vrienden. Ook de woorden van de heer Van Limburg Stirum hebben bijgedragen aan een waardig afscheid.
Namens de kinderen van Gerard van der Lans:
Yvonne van der Lans, Godetiaweg 111, 2555 RS Den Haag

Naar aanleiding van het overlijden van ons lid F. Kordes (zie decembernummer) ontvingen wij volgende bericht:

Een kleine delegatie van de V.O.K.S. was aanwezig in het crematorium Daelwijck in Utrecht bij de uitvaart van ons lid F. Kordes.

In zijn Korea-periode bij de K.M. was hij officier van administratie aan boord van Hr.Ms. Dubois.

Na zijn marinetijd kwam hij in Den Haag terecht en in de loop der jaren klom hij op tot President van de Algemene Rekenkamer.

Na zijn pensionering bekleedde hij nog diverse functies. Hij was lid van de V.O.K.S. maar kon door de vele verplichtingen geen bestuursfunctie aanvaardden.

De familie stelde de V.O.K.S. delegatie zeer op prijs.

Th van Vliet te Nieuwegein, op 18 oktober 2011. (zie decembernummer)

Bij zijn uitvaart op 22 oktober waren vijf VOKS leden aanwezig die de erewacht vormden. Klaas Schuitemaker sprak een 'in memoriam' uit.

Onze aanwezigheid werd door de familie zeer op prijs gesteld.

S.v.H.

VAN HET BESTUUR

Herdenking/Reunie Schaarsbergen

De jaarlijkse herdenking en reünie van de VOKS zal dit jaar plaatsvinden:

dinsdag 22 mei 2012
ontvangst 09.00-10.30 uur
kazerne Groot Heidekamp
Clement van Maasdijklaan
Schaarsbergen

Elders in deze uitgave van de VOX-VOKS treft u de agenda aan alsmede routebeschrijving en aanmeldformulier.

Uitnodiging nieuwe Zuid-Koreaanse Ambassadeur



Op 20 December 2011 woonde uw voorzitter op uitnodiging van de Zuid Koreaanse Ambassadeur, de heer Lee Key Cheol, een samenkomst met lunch bij in het kader van 50 jaar Business en Diplomatieke betrekkingen voor alle Korea Veteranen van de VOKS.

Aanvankelijk was deze bijeenkomst gedacht te houden op de Ambassade, maar door de grote opkomst (166 man) is uitgeweken naar Hotel Promenade, een 100 meter van de Ambassade vandaan.

Na binnenkomst werd stil gestaan bij de Nederlandse militairen die gedurende de Koreaanse Oorlog zijn gesneuveld en een minuut stilte werd gehouden.

Daarna hief de Ambassadeur het glas en bracht een toast uit op de aanwezigen die gehoor hadden gegeven aan zijn oproep.

Onder de gasten was ook een hoge ambtenaar van buitenlandse zaken, Mr. v. Oosterom.

De voorzitter van de VOKS dankte de Ambassadeur voor diens uitnodiging en zei trots te zijn op de leden van de VOKS die uit alle hoeken van Nederland zoals Den Helder en Maastricht naar Den Haag waren gekomen. Het eten was uitstekend verzorgd en na kennis te hebben gemaakt met de nieuwe Ambassadeur is een ieder weer huiswaarts gekeerd.

Overdracht van 'De Geus'

Van ons gewaardeerd lid dhr. Kramer ontving het bestuur volgend bericht:

“Na de algemene vergadering en de herdenking bij de monumenten op 6 oktober 2011 heb ik de Geus met toebehoren overgedragen aan de vaandelwacht van het reg. van Heutsz. Met mijn 84 jaar is het mij bezwaarlijk geworden om zo'n dik uur bij het marinemonument te staan, dit i.v.m. mijn knieprotheses en andere ongemakken. Ik hoop dat er een opvolger is”.

Het VOKS-bestuur dankt de heer Kramer voor zijn bereidheid om al die afgelopen jaren ons met 'De Geus' te hebben vertegenwoordigd. Hij was met zijn (vrijwillige) inzet een voorbeeld voor anderen. Wij wensen hem verder een goede gezondheid toe.

Eventuele vrijwilligers die zijn taak graag willen overnemen, verzoeken wij contact op te nemen met het VOKS-secretariaat.

Website VOX-VOKS

De internetsite van de VOX-VOKS wordt thans beheerd door het secretariaat van de VOKS. U kunt onze site vinden op: www.vox-voks.nl
Berichten voor de site, mededelingen in het gastenboek en eventuele adreswijzigingen kunt u hierop doorgeven.

Veteranendag

Na de oproep in het decembernummer van de VOX-VOKS hebben zich meerdere VOKS-leden aangemeld waarvan 15 deelnemen aan het defilé. Vrij-vervoersbewijzen zullen vroegtijdig aan de deelnemers worden toegezonden.

Defilé Wageningen

Na de herhaalde oproep in het decembernummer van onze VOX-VOKS hebben zich ruim 32 VOKS-leden zich voor het defilé aangemeld. Het bestuur hoopt dat vele overige VOKS-leden als toeschouwer aanwezig zullen zijn.



VAN DE DISTRICTEN

Oproep aan alle districtscommissarissen

Namens onze nieuwe ledensecretaris Ton Kelders worden alle districtcommissarissen verzocht om hun juiste e-mailadressen per e-mail aan hem door te geven.

Het emailadres van de ledensecretaris is: a.kelder@kpnplanet.nl

DISTRICHT I, NOORD-NEDERLAND

Reünie

District I houdt binnen kort haar jaarlijkse reünie.

Wij nodigen u uit en hopen u weer te mogen begroeten op:

vrijdag 20 april 2012
Manschappenkantine 'De Brammert'
Gebouw 9
J.W.F. Kazerne
Balkenweg 3, 9405 CC te Assen
vanaf 10.00 uur

Wij hopen u vanaf 10.00 uur te mogen begroeten. Koffie en cake staan weer klaar en u krijgt twee consumptiebonnen aangeboden.

Tijdens het bijpraten vindt weer de lotenverkoop plaats.

Er is als vanouds, om ongeveer 13.00 uur een rijstmaaltijd, daarna de trekking van de verloting in gebouw 'De Brammert' en rond 16.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar en hopen elkaar weer terug te zien bij een volgende reünie.

De kosten bedragen € 10,00 per persoon en u wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vóór 1 april over te maken op ING rekeningnummer 740868 t.n.v. K. Piëst te Steenwijk, inzake 'VOKS districtsreünie 2012'

De kazerne is gelegen aan de Balkenweg 3 te Assen en is bereikbaar via de A28, afslag 33 of per bus met lijn 14, 18, 20 of 319 (reisduur circa 8 minuten).

Onze uitnodiging aan u is tevens toegangsbewijs voor de reünie en kazerne op deze dag. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk deze uitnodiging bij binnenkomst in de kazerne te tonen aan de controleurs bij de poort.

De afspraak in het verleden jaar was en is ook nu van kracht: was u vorig jaar NIET aanwezig op onze reünie, dan moet u zich zelf dit jaar opnieuw

aanmelden om deel te nemen aan de reünie van 20 april 2012.
Mocht u verhinderd zijn, laat ons dat dan even weten.
Het bestuur ontvangt u graag.

Namens District I

K. Piëst

Oostercluft 278

8332 DM Steenwijk

0521511066

A. Wolters

A. Coendersstraat 13

9831 PH Aduard

0504031687

P. Aalders

Westerflieer 9

9301 VH Roden

0505014779

J.A. Raven

Mr. A.T. Voslaan 86a

9902 LA Appingedam

0596624503

DISTRICHT VI ZUID-HOLLAND

Reünie

Geachte leden en donateurs,

Het doet ons genoegen u te kunnen berichten, dat wij wederom een reünie zullen houden en wel op:

Donderdag 12 april 2012

Gebouw 147

Frederikkazerne

Van der Burchlaan 31

Den Haag

Vanaf 11.00 uur

De kazerne is te bereiken met HTM buslijn 22 van Centraal station richting Duinzigt, busterminal boven (vertrekt ieder kwartier).

Per auto kunt u op het kazerneterrein via de ingang Van der Burchlaan uw auto parkeren op een gereserveerde plaats afgezet met linten dichtbij Multi Functioneel ruimte gebouw 147, waar onze bijeenkomst wordt gehouden. De commissie hoopt u en uw partner vanaf 11.00 uur te mogen begroeten in gebouw 147.

Naast koffie en cake bij aankomst, wordt u een uitgebreid Nasimaaltijd aangeboden om 13.00 uur. U wordt bediend aan tafel.

Voorts ontvangt u bij binnenkomst twee consumptiebonnen per persoon. Extra drankjes kunt u met een chipkaart betalen, te koop in gebouw 147 of anders bij de District Commissaris.

Wij vertrouwen dat deze reünie een succes zal worden en dat velen aanwezig zullen zijn dit jaar. Het is de bedoeling dat wij samenkomen vanaf 11.00 uur tot circa 16.00 uur, waardoor u zoveel mogelijk de files misloopt.

U wordt vriendelijk verzocht het verschuldigd bedrag van 5 euro per persoon vóór 4 april 2012 over te maken op bankrekeningnummer 50.34.19.478 van C.J.van Limburg Stirum te Rotterdam, onder vermelding 'VOKS-reunie 2012' en het aantal personen.

Helaas zijn wij in verband met de veiligheidsprocedures en de organisatie door kazernepersoneel gedwongen aanmeldingen die na 4 april 2012 binnenkomen niet meer te kunnen accepteren. Reageer daarom zo spoedig mogelijk, zodat u van de partij kunt zijn.

Namens het district VI:

J.Vermeij (V.H.) C.J.van Limburg Stirum (D.C.) J.Spaans (plv. D.C).

P.S. Alle genodigden dienen op verzoek een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen bij aankomst poortgebouw 30.

Deze datum dus goed noteren en niet vergeten!

Diner Novotel te Rotterdam Zondag 12 februari 2012.

De militaire attaché van Zuid-Korea, Col Kim Jong-jin, bood een klein aantal VOKS leden een diner aan in het Novotel te Rotterdam.

Ondanks de slechte weersomstandigheden die avond waren de heren A.v.d. Beek, M.J.van Blitterswijk en echtgenote, J.W. Fenenga en echtgenote, H.Mulder en de D.C.Zuid-Holland en echtgenote van de partij. Het werd een zeer geanimeerde bijeenkomst en onze aanwezigheid werd zeer gewaardeerd door Col. Kim en echtgenote.

Omstreeks 22.30 uur vertrokken wij huiswaarts.

Jammer dat Col.Kim in augustus terug zal keren naar zijn geboorteland. In de 3 ½ jaar hebben wij altijd prettig met hem samengewerkt. Hij was (en is) een bijzonder aardige man.

C.J.v.L.S.

Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur Rotterdam.

Zoals elk jaar werden mijn vrouw en ondergetekende uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur van Rotterdam op maandag 9 januari 2012.

Onder het genot van een hapje en drankje in de Burgerzaal van het stadhuis kon men onder andere luisteren naar de traditionele nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Hij zei o.a.: "dat we juist in tijden van onzekerheid oog moeten hebben voor de medemens. Bewoners moeten er voor elkaar zijn".

Hij roemde de vele initiatieven van Rotterdammers die zich inzetten voor anderen en voor hun directe omgeving. Zoals de eetclub die buurtmoeder Annie Verdoold in Spangen heeft opgezet en waar ouderen voor een klein bedrag twee keer per week lekker kunnen eten.

Hulde aan de vele vrijwilligers en sponsors die chronisch zieke kinderen laten genieten bijvoorbeeld in Diergaarde Blijdorp.

Burgemeester Aboutaleb bestempelde 2011 als een bewogen en in economisch opzicht zwaar jaar. Tijdens de receptie brachten D.C. Zuid-Holland en zijn vrouw namens de VOKS aan de burgemeester en zijn echtgenote hun beste wensen over. Een kinderorkest van het conservatorium speelde en zong op indrukwekkende wijze. Heel charmant hun inzet.

Jammer dat wederom vrijwel geen veteranen aanwezig waren. Verder een warme en geslaagde bijeenkomst en bekenden weer ontmoet.

C.J.v.L.S.

DISTRICT UTRECHT EN NOORDHOLLAND

Oproep

Het wordt steeds moeilijker om kameraden te vinden die bij een uitvaart van een VOKS-lid aanwezig kunnen/willen zijn. Wij doen daarom een dringende oproep aan u om bereid te zijn een begrafenis en/of crematie van uw VOKS-kameraad te willen bijwonen.

Graag opgeven bij:

K. Schuitemaker, tel 035-5823330 of

S. van Huissteden, tel. 035-6025156

DISTRICT LIMBURG

De reünie van de afd. Limburg zal plaatsvinden:

dinsdag 15 mei 2012
Aanvang 11.00 uur
Van Horne Kazerne
Kazernelaan 101 te Weert

De kosten bedragen 17.50 euro per persoon.

VOKS-leden van buiten Limburg kunnen zich schriftelijk opgeven bij de DC Limburg, G. Ghelen, Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht

Tel. 043-3615621, (email: gilbert.ghelen@hotmail.com)

VOKS-leden van district Limburg worden in april 2012 per brief in kennis gesteld.

Gilbert Ghelen

RICHTLIJNEN HERDENKING/REÛNIE 22 MEI 2012

Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:

In overleg met 12 Infblmb van Heutsz is overeengekomen dat de jaarlijkse VOKS reünie dit jaar zal plaatsvinden op

dinsdag 22 mei 2012.
ontvangst 09.00-10.30 uur
kazerne Groot Heidekamp
Clement van Maasdijklaan
Schaarsbergen

1. Plaats

Evenals voorgaande jaren wordt de Herdenking/Reünie gehouden in de aan de Oranjekazerne grenzende kazerne Groot Heidekamp te Schaarsbergen waar wij de beschikking hebben over de Fly-Inn, de kantine van deze kazerne.

2. Inschrijving

Indien u deze dag wilt bijwonen dan wordt u verzocht uiterlijk 1 mei onderstaande toegangsprijs over te maken op ING Bankrekening 37 18 397 t.n.v V.O.K.S. te Nunspeet onder vermelding 'Herdenking en Reünie 22 mei'

- VOKS Leden/donateurs	€ 5	p.p.
- partners en begeleiders van leden/donateurs	€ 7	p.p.
- introducés en overigen	€ 10	p.p.
- inschrijving op de dag zelf	€ 15	p.p.

3. NS vervoer

Voor maximaal twee personen per inschrijving wordt gratis NS-Vervoer ter beschikking gesteld aan hen die de toegangsprijs betaald hebben en vóór 1 mei het in deze VOX-VOKS opgenomen vrijvervoer aanvraagformulier (zie de laatste pagina achterin) hebben ingevuld en toegestuurd per post of per e-mail aan de penningmeester: P.P.G. Gommers

Alb. Neuhuyslaan 23

8072 HJ Nunspeet

e-mail: p.gommers60@upcmail.nl

Bij NS station Arnhem staan vlak bij de achteruitgang van het station vanaf 08.30 uur tot 10.10 uur bussen gereed om u gratis naar Groot Heidekamp te brengen, een rijtijd van ongeveer 15 minuten. Bij deze achteruitgang van het station is dhr Rosdorff aanwezig om u de plaats van de bussen te wijzen.

Om de achteruitgang te bereiken moet u gebruik maken van de loopbrug die zich bevindt aan de westzijde van de perrons (looptijd 7 minuten).

Mocht u later dan 10.10 uur op het station Arnhem arriveren dan zult u op eigen kosten een treintaxi moeten nemen. U kunt ook gebruikmaken van de 'normale' busverbinding, lijn 21. Deze rijdt 2x per uur vanaf Station Arnhem NS, vertrektijd 19 minuten en 49 minuten na het hele uur. De rijtijd bedraagt circa 25 minuten. U moet uitstappen bij de halte Clement van Maasdijkklaan. Vanaf deze halte nog 400 meter naar de wacht lopen, veteranenpas tonen en daarna 300 m naar het registratiepunt aan de ingang van de Fly Inn.

's Middags staan vanaf 15.00 uur bussen gereed om u terug te brengen naar het NS-station Arnhem; de laatste bus vertrekt om 16.15 uur. Indien u eerder terug wilt dan 15.00 uur of later dan 16.15 uur dan dient u gebruik te maken van de eerdergenoemde bus lijn 21 die om 25 minuten en 55 minuten na het hele uur vertrekt vanaf de halte Koningsweg-hoek Clement van Maasdijkklaan.

4. Vervoer

Komt u met eigen vervoer, zie dan de routebeschrijving op een van de andere bladzijden. Het laatste deel van de route naar de ingang is bewijzerd.

Voor invaliden met loopproblemen zijn bij de Fly-Inn enkele rolstoelen beschikbaar.

5. Tenue

- actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met modelonderscheidingen;
- overigen: VOKS tenue of kleding passend bij een Dodenherdenking en model onderscheidingen.

6. Binnenkomst

In verband met mogelijk aanslagen zijn de veiligheidsmaatregelen aanzienlijk verscherpt. Bij binnenkomst in de kazerne kunnen zowel de dames als de heren gevraagd worden de Veteranenpas, cq uw identiteitskaart (die iedereen immers heeft?), paspoort of de VOKS ledenkaart te tonen. Verder de aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgen.

Via de aangegeven route begeeft u zich naar de registratietent waar o.a. de controle op de betalingen plaatsvindt

**LET OP : IN GEBOUWEN VAN DEFENSIE MAG NIET GEROOKT WORDEN
DUS OOK NIET IN DE KANTINE WAAR ONZE REÛNIE WORDT GEHOUDEN.**

Bij de aankomstregistratie wordt gecontroleerd of u betaald heeft en ontvangt u per persoon een aantal penningen, te gebruiken pas na de dodenherdenking als de bar opengaat en tijdens de receptie van de ambassadeur.

Bij binnenkomst wordt u een kop koffie met cake en een broodje aangeboden.

7. Telefoon

In noodgevallen kan men u bereiken via telefoon 06-23668941

Noot: als de kat moet jongen of dergelijke is dat géén noodgeval.

8. De Dodenherdenking

- tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw plaatsen op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar dringend verzocht hieraan direct gehoor te geven.
- Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid zouden kunnen verstoren.
- Op de appelplaats staan voldoende stoelen opgesteld t.b.v. hen die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen.
- Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd.
- Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw gevallen kameraden, **STILTE TE BEWAREN**. Heen en weer

lopen en het voeren van gesprekken getuigt van weinig respect voor de gevallen en is elk jaar weer een bron van ergernis voor hen, die zich wél bewust zijn van de waarde van deze herdenking.

- nadat tegen het einde van de plechtigheid de Korea "Battle-flag" en de "Geus" hun plaatsen bij de monumenten hebben ingenomen begint het Defilé langs de monumenten, dat geopend wordt door de Ambassadeur en uw voorzitter. U wordt verzocht aan dit Defilé deel te nemen, waarbij er dan tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te leggen.

9. De Receptie

- evenals voorgaande jaren biedt de Ambassadeur van de Republiek Korea na de herdenking een receptie aan, waartoe hij zich, vergezeld van uw voorzitter, zal opstellen bij de ingang van de Fly-Inn. U kunt hen, zoals bij een receptie gebruikelijk, even de hand schudden maar a.u.b. geen praatje met hem maken; dat houdt te veel op.

10. De consumpties

- u ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal penningen voor consumpties;
- koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen;
- mocht u bij vertrek nog penningen over hebben, dan verzoeken wij u deze in te leveren.

11. De maaltijden

- de uitgebreide rijstmaaltijd, inclusief een pilsje, wordt vanaf 14.00 uur uitsluitend geserveerd in de Fly-inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp;
- Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan onze penningmeester.
- aangezien eerder gebleken is dat er nauwelijks gebruik gemaakt werd van de lunchpakketten die bij vertrek verstrekt werden, worden, mede gezien het tijdstip van beëindiging van de reünie, ook dit jaar geen lunchpakketten verstrekt.

12. Einde bijeenkomst

- vijf minuten voor sluitingstijd (16.00 uur) wordt de sluiting aangekondigd. Dan sluit ook de bar en worden er geen dranken meer verstrekt.

- de eerste bus naar het station vertrekt om 15.00 uur, de laatste om 16.15 uur
- reünisten die dan nog aanwezig zijn worden dringend verzocht dan ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen.

13. Het programma

Tijd	Activiteit	Plaats
09.00 - 10.30	Aankomst, registratie en ontvangst met koffie en cake	Registratiehal
10.45	Opstellen voor herdenking op aanwijzing Regelingsofficier 12 Infbatlumbi en Ordecommissarissen VOKS (herkenbaar aan rood-wit-blauwe armband)	Reünie ruimte Appelplaats
11.00	Herdenkingsplechtigheid gevolgd door Defilé langs de monumenten	Appelplaats
13.00-13.45	Receptie door Z.E. de Ambassadeur van de Rep. Korea en de voorzitter V.O.K.S.	Reünieruimte
14.00-15.00	Rijstmaaltijd	Fly-inn Groot Heidekamp
14.30-16.00	Gelegenheid tot dansen, ophalen herinneringen	Reünieruimte
	Gelegenheid tot museum bezoek	Gebouw 31 Westzijde Appelplaats
16.00	Sluiting	
16.15	vertrek laatste bus.	

Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen

Komende vanuit de richting Zwolle en Apeldoorn

- neem de A-50 richting Arnhem
- neem de afslag 21 Schaarsbergen
- aan einde afrit links, richting Schaarsbergen
- neem na 2 km de 2e weg links, (Clement van Maasdijklaan) .Voor u bevindt zich na 300 m de hoofdpoort van de Oranje kazerne.

Komende vanuit de richting Utrecht

- volg de A-12 richting Arnhem
- neem afslag 25: Oosterbeek/Arnhem Centrum
- boven aan de afslag rechtsaf (N224)
- bij 2e verkeerslichten (na ca 1,3 km) linksaf (ANWB bord) richting Schaarsbergen einde weg (ca 2 km) op T splitsing rechtsaf (Koningsweg)
- na ca 2,5 km (bij rotonde recht door) 3e weg rechts (Clement van Maasdijklaan)
- (verkeersbord 'doodlopende weg').
- Vóór u bevindt zich na ca 300 m de hoofdpoort van de Oranjekazerne.

Komende vanuit de richting Den Bosch

- neem A-50 richting Arnhem-Zwolle
- houdt bij knooppunt Valburg richting de A-50 richting Apeldoorn-Zwolle aan
- houdt ca 8 km na passeren brug over de Rijn bij knooppunt Grijsoord A-12 richting Utrecht aan
- op de A 12 rechterbaan aanhouden en direct richting Ede kiezen (N224)
- na 200 m (aan einde afslag) bij de verkeerslichten) linksaf richting Arnhem (N224)
- bij 2e verkeerslicht (na ca 1,3 km) linksaf richting Schaarsbergen (ANWB bord)
- bij einde weg (ca 2 km) op T splitsing rechtsaf (Koningsweg)
- na ca 2,5 km (bij rotonde rechtdoor) 3e weg rechts (Clement van Maasdijklaan) (verkeersbord 'doodlopende weg')
- Vóór u bevindt zich na ca 300 m de hoofdpoort van de Oranjekazerne.

Komende vanuit de richting Maastricht-Venlo

- neem vanaf Venlo de A-73 richting Nijmegen
- bij Knooppunt Neerbos richting Arnhem aanhouden
- bij Knooppunt Ewijk A-50 richting Arnhem volgen
- verder conform bovenstaande route uit de richting Den Bosch

Komende vanuit de richting Doetinchem/Bergh autoweg

- neem A-12/E 35 richting Arnhem
- bij Knooppunt Waterberg afrit Terlet/Arnhem Noord nemen
- na einde afrit bij verkeerslichten rechtsaf (A-50)
- na ca 3 km afslag Schaarsbergen nemen (Koningsweg)
- neem na ca 2 km de 1e weg links (Clement van Maasdijklaan)
- (verkeersbord 'doodlopende weg') waar u de ingang van de Oranjekazerne vindt.

Noot:

vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje "Reünie"

Attentie:

op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden!

FREEBIRD
TRADING B.V.
De tweeling 8 Industrieterrein "De Brand" 's Hertogenbosch
Telefoon 073-5481100
Fax 073-5481105

IN- EN VERKOOP SCHADECARAVANS EN SCHADECAMPERS



HANDIG ?
..OF IEMAND IN DE
KENNISSENKRING MET
" TWEE RECHTERHANDEN " ?

Gemakkelijk te bereiken via de A-2 Afrit 21 (Veghel-Helmond)

KRANSLEGGING DOOR STAATSSECRETARIS KNAPEN

Onderstaande bijdrage werd ingezonden door de heer Menkveld, de ambassadeur van Nederland in Korea.

Eind november/begin december 2011 vond in Busan, Zuid-Korea, een internationale top plaats over effectiviteit van ontwikkelingshulp. De Nederlandse delegatie werd geleid door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dr. H.P.M. Knapen.

De heer Knapen greep de gelegenheid aan om de VN begraafplaats (United Nations Memorial Cemetery in Korea) in Busan te bezoeken. Er werd een herdenkingsceremonie gehouden, waarbij de heer Leo Demay, directeur internationale zaken van UNMCK, als ceremoniemeester optrad.

De staatssecretaris legde in aanwezigheid van de beheerder van de begraafplaats, de heer Byung-Yun Park, een krans (zie foto, gemaakt door de heer Lex Gerts, medewerker van de staatssecretaris).

Een dag eerder bezocht de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer Ban Ki-moon, die ook in Busan was voor genoemde top, de VN-begraafplaats.



Staatssecretaris dr. H.P.M. Knapen legt een krans met als opschrift:
“ter herdenking van de gesneuvelden”

HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAAL



Ondanks het weeralarm vanwege de gladheid waren er deze ochtend toch nog een flink aantal oud-Koreastrijders aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van de “Nacht van Hoengsong”. Naast de herdenking van de 120 omgekomen en de 4 vermiste medestrijders tijdens de

gehele uitzendperiode van het Nederlands Detachement Verenigde Naties Korea, wordt deze dag ook een reünie gehouden voor de leden van de Vereniging Oud-Koreastrijders (VOKS) uit Zeeland en West-Brabant samen met het hoofdbestuur van de VOKS.

De herdenking vond plaats bij het Koreamonument op de appelplaats van de Engelbrecht van Nassaukazerne. Het monument dat op 12 februari 1982 werd onthuld heeft als opschrift: “Deze Koreaanse bergsteen



Zijne Excellentie Lee Key-Cheol
Ambassadeur Zuid-Korea

symboliseert de dank van Korea aan de gevallen van het Korps Commandotroepen en hen die hier zijn opgeleid voor het Nederlands Detachement Verenigde Naties 1950-1953”.

Tijdens de plechtige herdenking sprak de Ambassadeur van de Republiek Korea, Zijne Excellentie Lee Key-Cheol, zijn waardering en dank uit namens het Koreaanse volk voor de steun en offers van het Nederlands detachement. In de nacht van 12 februari 1951 werd een deel van het Nederlands detachement overlopen door de Chinezen. In die

verschrikkelijke “Nacht van Hoengsong” sneuvelden zeventien Nederlanders waaronder de Commandant NDVN, luitenant-kolonel M.P.A. d en Ouden (RMWO) en legerpredikant Ds. H.J. Timens, beiden afkomstig van het Regiment Speciale Troepen.

Na de "last post" en een moment stilte werden kransen gelegd door de Ambassadeur van de Republiek Korea, de voorzitter VOKS dhr. Motshagen en het Regiment van Heutsz, het regiment waartoe het NDVN behoorde. Na de kranslegging door de burgemeester van Roosendaal, dhr. Niederer en de burgemeester van Halderberge, dhr. Janssen, werd namens het Korps Commandotroepen een krans gelegde door C-KCT, kolonel Querido, bijgestaan door korpsadjutant Koevoets.

Na de plechtigheid konden de mannen bijpraten tijdens de gezamenlijke lunch en natuurlijk het gezellig samenzijn tijdens de reünie!



VOKS-voorzitter C. Motshagen



(tekst en foto's: Korps Commandotroepen)

Foto's Herdenking Roosendaal



OPSPORING VERZOCHT

In deze rubriek kunt u oproepen doen voor informatie over oud-koreaveteranen.

Leden die informatie hebben over de in deze rubriek genoemde veteranen, worden verzocht contact op te nemen met de aangegeven contactpersonen via de vermelde adresgegevens.

U doet de familieleden die informatie over hun dierbaren zoeken, hiermee een groot plezier.

Oud-Koreastrijders en Marine Vliegkamp Valkenburg,

Naar aanleiding van een oproep op het forum van Dutchfleet ben ik gewezen op het adres van de VOKS.

Graag zou ik in contact komen met oud Korea strijders die gewond zijn geraakt en uiteindelijk zijn gerepatrieerd met als eindstation het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg.

Wellicht kunt u iets voor mij betekenen.

Met vriendelijke groet,

Martin de Boer

Dres 1

1617JX Westwoud

tel: 06-50435677



Voor Technische, Administratieve en
voor banen in het Toerisme www.tribas.nl

De Tweeling 10, 5215 MC 's-Hertogenbosch
Tel: 088-8833100 Fax: 088-8833199 Info@tribas.nl

EEN BRIEF AAN DE MARINE-LEDEN

Van ons bestuurslid en marinevertegenwoordiger Harm de Jong ontving de redactie volgend schrijven:

“Er moet iets van het hart.

Ik ben nu al meer dan 30 jaar marinevertegenwoordiger in de V.O.K.S. In die tijd zijn er verschillende artikelen in ons verenigingsblad geplaatst, het meest over de Evertsen maar altijd door dezelfde mensen.

Tevens heb ik in de loop der jaren diverse vragen gehad waarom er over de marine zo weinig wordt geschreven.

Dat komt gewoon door ons zelf; wachten we totdat een ander het doet of zou het komen dat ze hun ervaringen niet op papier kunnen of durven te zetten?

Iedere marineman heeft zijn Koreaperiode op zijn eigen manier meegemaakt; we hadden ons vak maar de meesten hadden ook een brevet zoals kanonnier of afstandwaarnemer, duiker en zo waren er nog wel een stel.

Met dit artikeltje wil ik jullie aansporen om je belevenissen, vooral leuke dingen die waren er ook, op te schrijven.

Ik ga er ook een paar opschrijven die minder leuk waren maar die komen volgende keer aan de beurt. De Van Heutszers mogen ook meelesen misschien steken ze er nog wat van op.

Zoals jullie weten was het marinepersoneel overwegend beroeps en van jonge leeftijd. In totaal 1365 opvarenden op zes schepen van 16-07-1950 tot het laatste schip op 24-01-55. Steeds was de marine met één schip aanwezig in de vloot van de V.N. en met succes, gezien de acties tegen de vijand.

De reacties van de andere schepen en de marinestaf logen er niet om. Wij opereerden op zee en hadden, gezien de omstandigheden waarin we verkeerden, het beter dan de soldaten aan de wal. Je kan de omstandigheden echter moeilijk met elkaar vergelijken. Het bataljon lag ver uit elkaar en een torpedojager van 110 meter lang en 11 meter breed met een oorlogsbemanning van 240 man (dat is een derde van het bataljon) moeilijk met elkaar te vergelijken.

Net als de Van Heutszers had de marine aan alles gebrek zoals kleding, voeding en vooral rust. Na de eerste aflossing ging het beter maar de laatste twee fregatten hadden het weer moeilijk; die waren helemaal niet geschikt voor de taak die ze moesten verrichten.

Zoals ik al schreef, op een torpedojager waar ik op geplaatst was met die andere 240 man lag ik in een verblijf van 10 bij 10 meter met zo'n 60 man.

In een hoek was een afgeschutte hoek voor een paar onderofficieren. Zo gauw we op patrouille gingen moesten de patrijspoorten dicht, frisse lucht kwam er nauwelijks naar binnen dus je kan wel nagaan hoe het er stonk. Zat je er eenmaal in dan rook je het niet meer.

In de gevarezone liepen we wachten van 6 uur op en 6 uur af, de 6 uur die we af waren werden verdeeld met scheepswerkzaamheden, schaften (een officier tafelt, een onder officier eet en een matroos die schaft).



Foto: Wim Dussel

De overige tijd kon je proberen te slapen met je kleding aan i.v.m. alarm. Een wasserij hadden we niet zodat we als we uit de gevarezone waren een emmertje water kregen en een stukje zeep om je plunje te wassen. Drogen was ook een probleem; de sjoorlijn van je hangmat werd als drooglijn gebruikt (droog werd het nooit).

Toch verwachtte de marine dat je er netjes bij liep. (Op mijn thuis reis heb ik alles overboord gezet).

Hoewel we aan alles gebrek hadden werd er niet veel gemopperd. De meesten van ons hadden WO II meegemaakt dus we waren niet veel gewend. Achteraf gezien is het treurig dat we zo de oorlog werden ingestuurd. De soldaten van de KL dachten die jongens van de marine zitten gebeiteld.

Nou vergeet het maar. Neem eens het salaris. Als matroos 1^e kl, was mijn kadje 32 U.S. dollar netto. Daar moest ik als beroeps alles van doen, zelfs mijn leven riskeren voor de wereldvrede. Dat was bij de landmacht beter geregeld.

Doordat mijn blauwe uniform in Indonesië was achtergebleven en mijn tropengoed door een aanvaring verloten was gegaan, had ik niets meer. We konden bij de U. S. Navy kleding kopen en de kosten werden later in Nederland verrekend.

Gevarengeld? Nooit gehad! De minister van marine vond dat het water overal even zout was. En daar deed je maar mee.

Het leven aan boord was niet zo leuk als het werd voorgesteld. Altijd op elkaars lip geeft ook spanningen en die hadden we op een ander vlak al

genoeg. Als de helft van de bemanning op post stond probeerde de andere helft een beetje te slapen maar het schip moest draaiende blijven dus de helft van de tijd dat je af was ging op aan scheepswerkzaamheden Zo'n patrouille was zeer vermoeiend; onze langste was 40 dagen in december 1950. Wat je wel krijgt is dat je op elkaar kan. Ik heb tijdens mijn uitzending naar de Oost en de Koreaanse wateren mijn beste maten bij de marine gekregen en met velen nog steeds een goed contact. Een paar jaar na de oprichting van de V.O.K.S. ben ik marinevertegenwoordiger geworden, niet omdat ik het zo'n leuk baantje vond maar ik wilde iets voor de maten doen. Daarbij kwam dat de marine niet thuis gaf voor zijn veteranen, vandaar ben ik op mijn manier aan de slag gegaan.

Bij de eerste reünies hadden de marineveteranen niets, geen vlag, geen monument. Ze stonden er kaal bij ten opzichte van het regiment van Heutsz.

Nu hebben we de Geus (de oudste vlag van de marine) en een prachtig monument (en dat alles in een landmachtkazerne).

Vier schepen van de Nederlandse marine zijn onderscheiden met de Presidential Unit Citation met streamers als deel van de U.S. 7th Fleet. De bijbehorende baton is bij Willem Meijnen verkrijgbaar, de oorkondes heb ik aan degenen die daar recht op hadden opgestuurd.

Na 30 jaar frisse tegenwind werd de Korean War Medal toegekend en opgestuurd met oorkonde. Dit was voor de marineveteranen erg belangrijk en kwam mede tot stand dankzij het reg. van Heutsz en de V.O.K.S.

Op reünies komen de sterke verhalen los, maar probeer ze eens op te schrijven. Geen heldenverhalen maar hoe je met elkaar omging of wat de reden was waarom je zomaar in de Koreaanse wateren terecht kwam.

Geen rottigheid a.u.b. want er zijn genoeg onderwerpen.

Een voorbeeld. Ik denk voor jullie niet belangrijk maar voor mij wel. Vooral in de beginperiode was er nog niet zoveel geregeld omdat we plotseling naar Korea werden gestuurd. De poststukken van en naar ons gingen de wereld over en onze post kwam zeer onregelmatig aan boord. Een hele tijd niets gekregen en ben toen naar een tattoo gegaan en heb een vogel met een brief in zijn snavel en een sjerp er onder met het woord 'mother' in mijn arm laten zetten. Zo had ik toch elke dag post!

Het is 60 jaar geleden maar ik word er nog steeds aan herinnerd.

Zo heeft ieder z'n verhaal uit 'die periode'.

Nog een voorbeeld. Toen ik na 2 ½ jaar thuis voer en wij de haven van Den Helder binnen liepen stonden er duizenden mensen aan de wal om ons te begroeten een ook de Marinierskapel was present.

Toen wij binnen liepen speelde de kapel het Wilhelmus. Dat moment was voor mij zo indrukwekkend en ik stond met tranen in mijn ogen het



Aankomst in Den Helder

volkslied aan te horen. En geloof het of niet, er viel een kei op dek en toen dacht ik: “gelukkig, ik ben weer thuis”. Dat moment vergeet ik nooit meer, het staat nog helder voor de geest. Dit waren een paar voorbeelden om de marineveteranen aan te sporen nu het nog kan je verhaal op te schrijven en zo een bijdrage te leveren aan de V.O.K.S.-V.O.X. zodat andere veteranen een

idee krijgen hoe het er bij ons toe ging.

De herinneringen uit mijn dienst tijd (6 ½ jaar) zijn bepalend geweest voor mijn verdere leven. Ik heb nog zoveel in mijn hoofd dat ik wel een boek kan schrijven. Ik wil mijn maat Evert vragen, schrijf nog eens iets voor de V.O.K.S. Bij de marinejongens viel het in de pul.

Ik weet niet of deze brief bij de marinemensen aanslaat, het is het proberen waard. In ieder geval ben ik een stukje van mijn Koreaverhaal kwijt. Doe je best, ik wacht af.”

Harm de Jong

Sjef van Creij

Auto's, motors en verhuur

**BRUGGEN 44
5243 RB ROSMALEN
TEL: 073 52 305 39**

SCOUTING NEDERLAND IN PUSAN, 1991

De redactie van de VOX-VOKS ontving onderstaande informatie over een bezoek van Scouting Nederland (c.a. 160 kinderen) aan Zuid Korea in 1991.

Op verzoek van de VOKS werd destijds een krans gelegd op het UN Military Cemetery Tanggok bij Pusan, waarbij onderstaande foto's werden gemaakt.

De redactie bedankt de heer Van de Poll hartelijk voor deze bijdrage.



NIEUWS VAN HET VETERANENINSTITUUT

Veteraneninstituut.nl binnenkort uitgebreid met interactief deel



Veteraneninstituut

Doorn, februari 2012 - De website van het Veteraneninstituut (Vi) krijgt een nieuw, interactief deel: Missie Volbracht. Veteranen kunnen hier de impact van hun missie meten, contact met elkaar zoeken via de Buddyfinder en deelnemen aan forumdiscussies.

We roepen alle veteranen op om nu al de Buddyfinder in te vullen op www.veteraneninstituut.nl/projecten. De Buddyfinder is een zoekstelsel waarin je kameraden van je eigen missie of lichte terug kunt vinden. De database wordt gevuld door de bezoekers zelf! Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om zijn of haar eigen gegevens in de Buddyfinder te plaatsen. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter het succes van de Buddyfinder.

Aan jou / u de vraag om binnen je eigen netwerk veteranen te motiveren zich in te schrijven bij de Buddyfinder, zodat ook zij door hun kameraden gevonden kunnen worden. Begin maart is de officiële feestelijke online start waaraan iedereen kan deelnemen vanachter zijn eigen computer. Deze start bestaat uit een interactieve sessie op Twitter met een aantal belanghebbenden en deskundigen, waarbij de werking van de site gedemonstreerd wordt. Daarnaast kan iedereen zoeken in de Buddyfinder. Via de website en de diverse sociale media van het Veteraneninstituut worden geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de datum en tijdstip van dit feestelijke moment.

Wij wensen u veel plezier en succes bij het motiveren van de veteranen. Voor vragen over het nieuwe onderdeel van de website kunt u een mail sturen naar info@veteraneninstituut.nl. Vermeld bij het onderwerp: Missie Volbracht. Wij reageren dan zo snel mogelijk.

Over het Veteraneninstituut (Vi)

Als uitvoerder van het veteranenbeleid bevordert het Vi de erkenning en waardering van de Nederlandse veteranen en hun thuisfront binnen de samenleving. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.veteraneninstituut.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 0343-474150 of per e-mail: info@veteraneninstituut.nl

NEDERLANDSE STUDENTEN IN KOREA

Het secretariaat ontving uit Seoul het laatste deel van het verslag van Laura Hendriks (kleindochter van Gerard Hendriks) en Peter Machielse (kleinzoon van Klaas Schuitemaker).

Beste veteranen,

Tijdens het schrijven van dit stuk is onze tijd in Korea helaas al weer bijna voorbij. De tijd is omgevlogen, maar toch zal ik in deze bijdrage weer het een en andere willen vertellen over onze tijd hier in (het koude) Seoul. Het leren van het Koreaans gaat inmiddels steeds beter. We zijn uiteraard nog ver verwijderd van het benodigde niveau om met iedere Koreaan te spreken of films zonder ondertiteling te volgen, maar we kunnen ons inmiddels wel redden. In de eettentjes en op straat, de weg vragen of in de supermarkt, het gaat langzaamaan steeds beter. Het beste is uiteraard om met de Koreanen te oefenen, maar aangezien zij vaak te snel praten is het makkelijker om met de medestudenten te communiceren. Soms moet je wel, want de Aziatische studenten staan nou niet bepaald bekend om hun goede Engels dus als je hier lang verblijft moet je de taal zeker leren. De taal is al moeilijk genoeg dus eventuele nieuwe studenten, start zo snel mogelijk. Liever vandaag dan morgen, want het begin is pittig.



Eens in de vijf weken wordt er een dag geen les gegeven en dan gaat iedereen die Koreaans studeert samen iets ondernemen. Afgelopen keren werd er voor iedereen een sportdag georganiseerd en ook zijn we naar Minseokcheon geweest. Dit is een dorp waar de tijd

ver teruggaat en waar alles nog primitief en met de hand gemaakt wordt. Ieder gedeelte in het dorp representeert een bepaald gebied uit Korea en

hier kan je het onderscheid zien tussen bouwstijlen, maar ook de typische karakteristieken van de verschillende plaatsen worden goed zichtbaar. De laatste maanden hebben we naast het verbeteren van ons Koreaans uiteraard ook nog tijd gehad voor wat ontspanning. Ieder blok Koreaans duurt tien weken en na de test hebben we meestal een dag of vijf vakantie, dus dan worden er meestal plannen gemaakt om het Korea buiten Seoul te gaan bekijken. Begin december zijn we vanuit Seoul eerst naar Chuncheon gegaan. Deze plek bevindt zich tussen Seoul en de Oostzee (volgens de Japanners de Japanse zee) in het midden van Korea en deze plek staat ook wel bekend om de lage temperaturen gedurende de winter.



Hoewel de winter nog niet echt begonnen was, daalde het kwik al snel tot een graad of acht onder nul en na de hele avond gelopen te hebben, was het wel tijd om de voeten en handen een beetje warmte te gunnen. De volgende dag zijn we naar Sokcho gegaan. Dit is eigenlijk een kleine visserplaats aan de Oostzee en hier kan men nog echt het oude Koreaanse leven zien. De mannen vangen de vis en de vrouwen maken de vis schoon, verkopen het en maken de gescheurde netten weer klaar voor de volgende dag. Sokcho is ook een prachtige plaats want direct achter het plaatsje begint Seoraksan National Park. Seoraksan is met 1708 meter de op een na hoogste berg op het Zuid Koreaanse vasteland en de besneeuwde bergtoppen waren prachtig. De volgende dag zijn de dan ook de bergen gaan beklimmen, maar 1708 meter was zonder de juiste

uitrusting toch iets teveel van het goede. Hoewel we de top niet bereikt hebben vanwege de enorme hoeveelheid sneeuw, was het toch een prachtige trip. Ook hebben we begin december een bijeenkomst gehad van "The Korean War Memorial Foundation". Deze stichting ondersteunt financieel de studenten uit Ethiopië, Colombia, Thailand en Turkije. Ook probeert deze stichting allerlei materiaal waaronder foto's uit de Koreaanse oorlog te verzamelen om zo ook de volgende generaties bewust te maken van de vaderlandse geschiedenis. Om hiervoor fondsen te werven werd er een bijeenkomst georganiseerd en kwamen er naast allerlei belangrijke mensen ook allerlei media kijken. Wij hadden al weken geoefend op twee bekende Koreaanse liedjes die wij deze avond ten gehore brachten.



Een kinderliedje over drie beren en het wellicht bij de veteranen bekende Arirang.

Het eind van de winter.

Het eind van de winter is inmiddels in zicht en dat is maar goed ook. Tijdens eerdere verhalen werd er door ons nog geklaagd over de hete natte zomers, maar ik moet bekennen dat de winter ook niet bepaald comfortabel is. We hadden al vernomen dat de Koreaanse winters vaak gemeen koud konden zijn, maar het valt toch altijd weer tegen als het dan echt zo koud wordt. In januari daalde de temperatuur enkele keren tot -20 graden in Seoul en tijdens een andere trip ten noorden van Seoul was dit zelfs -25. Wel valt er in Seoul beduidend minder sneeuw dan aan de Oostkust, maar er waren dagen dat we het naar buiten gaan liever uit de weg gingen. Nu komen wij nog uit een land waar het ook wel eens koud



kan zijn, maar dit geldt uiteraard niet voor de Ethiopiërs en de Colombianen. We hebben dan ook dan ook meerdere malen gelachen om hen die de kou niet aan konden. Ook in Korea wordt er geschaatst. Niet op natuurijs, want door het bergachtige landschap is dit niet zo eenvoudig als in Nederland. Wel heeft Seoul allerlei kunstijsbanen. Buiten en zelfs een binnen in een groot warehouse

De scholarship studenten kregen half januari ook te horen dat er speciaal voor hen (wij maken deel uit van het Korean War scholarship) een trip naar een ski-resort georganiseerd werd. Op ongeveer een uurtje ten Noorden

van Seoul bevindt zich een skigebied dat uiteraard niet zo groot is als in Europa, maar toch was het speciaal om in Korea te skiën. Ook waren wij vrijwel de enige die al vaker hadden geskiëd en velen hadden deze winter voor het eerst sneeuw gezien en nu moesten ze dus ook nog gaan skiën. De een ging het wat beter af dan de ander, maar uiteindelijk hebben we een hoop lol gemaakt.

Ook de feestdagen hebben we uiteraard in Korea doorgebracht. Dit was toch even iets anders dan thuis in Nederland. Hier wordt Nieuwjaar gevierd ergens in de derde week van januari, maar op 1 januari wordt er geen kick gegeven. Wij zaten gezellig in een kroegje af te tellen



en om 12 uur keken de gasten niet op of om. Dit was eigenlijk hetzelfde voor de kerstdagen. Seoul is wel versierd met allerlei kerstverlichting, maar

het echte kerst vieren zoals wij dat doen is er niet bij. Tweede kerstdag werden we dan ook gewoon om negen uur 's morgens in de klas verwacht. Met nog een week Koreaanse les voor de boeg is de tijd aangebroken om zo langzamerhand over de terugreis na te gaan denken. Er zijn plannen om nog naar Japan te gaan, dus kan er weer een hoofdstuk worden toegevoegd aan onze ervaringen ver van huis.

Dit was helaas het laatste verhaal van ons in Korea en misschien in de volgende VOKS een ander stuk. Wellicht tot de grote reünie.

Vriendelijke groeten,

Peter Machielse & Laura Hendriks



(Advertentie)

De boeken over Indië van Ant. P.de Graaff mag een veteraan niet missen! Als sergeant-gewondenverzorger zat de Graaff er middenin en zijn boeken beschrijven het leven over de oorlog in Azië op herkenbare wijze. Mannen die er nooit over konden praten, kunnen hun kinderen deze boeken geven. Zo was het!

Inmiddels is De Graaffs 17e boek er al. Allemaal ca 120-160 bladzijden met foto's en documenten.

Een overzicht:	normale prijs	veteranenprijs
1) De heren worden bedankt	€11,95	€10,50
2) De weg terug	€ 8,95	€ 7,50
3) Brieven uit het veld	€ 8,95	€ 7,50
4) Met de TNI op stap	€13,95	€12,50
5) Notities van een soldaat	€ 8,95	€ 7,50
6) Zeg, Hollands soldaat	€11,95	€10,50
7) Merdeka	€12,95	€11,50
8) Vertel het je kinderen,veteraan	€11,95	€10,50
9) Levenslang op patrouille	€11,95	€10,50
10) De laatste patrouille	€11,95	€10,50
11) Op patrouille in blessuretijd	€11,95	€10,50
12) Indiëveteraan blijf je levenslang	€12,95	€11,50
13) Indië blijft ons bezig houden	€12,95	€11,50
14) Indië vergeet je nooit	€12,95	€11,50
15) Indië bepaalde ons leven	€12,95	€11,50
16) Indonesië als eindstation	€12,95	€11,50
17) Leven in twee werelden	€12,95	€11,50

Als u ze alle 17 bestelt, bent u € 203,15 kwijt.

Heeft U een veteranenpas dan bespaart u in totaal bijna € 25,-
De prijs is dan € 178,50.

Bestelwijze

U kunt de boekjes bestellen bij Uitgeverij van Wijnen, t.a.v. Ilse Postma, Antwoordnummer 1072, 8800 VB Franeker (Postzegel is niet nodig).

Telefoon 0517-394588, Fax 0517-397179,

email: info@uitgeverijvanwijnen.nl.

Geef duidelijk aan welke boeken u wenst en waar ze heengestuurd moeten worden. Wij berekenen dan uw korting en verzenden de boeken stevig verpakt naar uw adres.

LEZINGEN EN EXPOSITIES IN MUSEUM BRONBEEK

In museum Bronbeek worden de komende maanden wederom lezingen en exposities gehouden.

Het adres van het museum is: Velperweg 147 te Arnhem.

Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen - 21 april 2012

Archivaris Geert de Kinkelder houdt op 21 april 2012 van 13.30 tot 15.30 uur in Museum Bronbeek een workshop rond genealogisch onderzoek naar militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Wie genealogisch onderzoek doet naar zijn voorouders kan te maken krijgen met KNIL-militairen. Voor specifieke informatie daarover kan men uitstekend terecht in het Nationaal Archief (N.A.) in Den Haag. Geert de Kinkelder wil in zijn voordracht in woord en beeld overzicht en inzicht bieden aan mensen die voor onderzoek naar KNIL-militairen het N.A. willen raadplegen. Zelf was hij langdurig werkzaam bij dit archief als medewerker Dienstverlening en Onderzoek.

Hij vertelt onder meer welke bronnen over de diverse categorieën KNIL-militairen in het N.A. aanwezig zijn en hoe je daarin je weg het beste kunt vinden voor een maximale opbrengst. Verder gaat hij in op vragen naar welke gegevens men in het N.A. kan vinden, welke beperkingen er zijn op grond van privacy-wetgeving en wat men online kan vinden op de website van het N.A. (www.gahetna.nl). Na zijn voordracht geeft hij zijn toehoorders ruim gelegenheid eigen vragen in te brengen.

Voor deelname aan de workshop gelden de normale entreetarieven van Museum Bronbeek. Reserveren is wenselijk via nb.ravensbergen@mindef.nl

'Generaal Spoor, mens en militair' - lezing dr J.A. de Moor 3 juni 2012

Generaal Spoor was bevelhebber van de landstrijdkrachten in Nederlands-Indië van 1946 tot zijn plotselinge dood in 1949. Zijn rol tijdens de dekolonisatie was prominent, maar omstrepen. Dr J.A. de Moor, auteur van de recente biografie (2011) over generaal Spoor, spreekt op zondag 3 juni 2012 van 14.00 tot 15.00 uur in Museum Bronbeek over de rol en betekenis van generaal Spoor.

In zijn glanzende carrière als KNIL-officier heeft Generaal Simon Hendrik Spoor (Amsterdam, 1902 – Batavia, 1949) zich doen kennen als een begaafde, artistiek aangelegde en toegewijde militair voor wie de dienst

aan Koningin en vaderland boven alles ging. Maar de meningen over zijn rol lopen sterk uiteen. Sommigen beschouwen hem als een reactionaire houwdegen die de besluitvorming in het kabinet voortdurend dwarsboomde. Anderen daarentegen, zoals de militairen die onder hem hebben gediend, dragen hem op handen en herdenken hem met bewondering als een inspirerend en humaan commandant.



Welke ideeën had Spoor over de band tussen leger en natie, over de toekomst van de koloniale verhouding tussen Nederland en Indië en over zijn taak als officier? Met welke strategie wilde hij de Indonesische Republiek verslaan? Wat is er waar van de geruchten over een mogelijk niet-natuurlijke dood? Deze en andere vragen zullen in de lezing centraal staan. Na de lezing is er ruim gelegenheid om

vragen aan de spreker te stellen.

Toegang is gratis. Aanmelden is gewenst: nb.ravensbergen@mindef.nl

Expositie 'De kolonialen. Het leven van zeven Bronbekers' vanaf 20 juni 2012

Museum Bronbeek opent op 20 juni 2012 de expositie 'De kolonialen. Het leven van zeven Bronbekers'.

De bezoeker ontmoet in de tentoonstelling zeven 'kolonialen': mannen die in Nederlands-Indië gediend hebben in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) tussen 1850 en 1950. Allen woonden daarna in het 'Koninklijk Koloniaal Invalidenhuis Bronbeek', zoals Bronbeek destijds heette. Dit tehuis voor oude en gewonde militairen uit de kolonie werd in 1863 door de Staat in de Gelderse hoofdstad gevestigd onder verantwoordelijkheid van de toenmalige Minister van Koloniën.

De expositie brengt de rijk geschakeerde geschiedenis van zeven mannen tot leven. Duidelijk wordt wat hun achtergrond was, waarom zij dienst namen in het koloniale leger en hoe hun militaire loopbaan en hun leven op Bronbeek daarna er uitzagen.

Via het leven van deze koloniale krijgsvolk krijgt de bezoeker zicht op het Nederlands-Indië van hun tijd en op het dagelijks leven in het militair tehuis, waar zij leefden te midden van tastbare herinneringen aan Indië. De expositie loopt t/m 30 december 2012 en is een opmaat naar de viering van de 150ste verjaardag van Bronbeek in februari 2013.



De expositie staat in het kader van 'Gelegerd in Gelderland'. Dit erfgoedfestival rond het militaire verleden van de provincie Gelderland bestaat uit een groot aantal activiteiten en wordt op 23 juni 2012 in Bronbeek geopend. 'Gelegerd in Gelderland' wordt georganiseerd door:

stichting Gelders Erfgoed, Gelders Archief, Gelders Genootschap en CODA Museum. De organisatoren werken nauw samen met diverse partners, waaronder de Provincie Gelderland, de Koninklijke Landmacht en Gemeente Ede.

- Foto: Bronbekers bij het monument Van Heutsz op het landgoed Bronbeek, circa 1985_foto Kluwers Courantenbedrijf Deventer_collectie Museum Bronbeek
- Looptijd expositie: 20 juni t/m 30 december 2012, di t/m zo 10.00 – 17.00 uur.
- Toegangsprijs museum: volwassene € 6,-, kind € 3,-. Gratis met Museumkaart, Defensiepas, Veteranenpas en Donateurspas.

Meer informatie over 'Gelegerd in Gelderland':
www.gelegerdingelderland.nl.

Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen

Archivaris Geert de Kinkelder houdt op 21 april 2012 van 13.30 tot 15.30 uur in Museum Bronbeek een workshop rond genealogisch onderzoek naar militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Wie genealogisch onderzoek doet naar zijn voorouders kan te maken krijgen met KNIL-militairen. Voor specifieke informatie daarover kan men uitstekend terecht in het Nationaal Archief (N.A.) in Den Haag. Geert de Kinkelder wil in zijn voordracht in woord en beeld overzicht en inzicht bieden aan mensen die voor onderzoek naar KNIL-militairen het N.A. willen raadplegen. Zelf was hij langdurig werkzaam bij dit archief als medewerker Dienstverlening en Onderzoek.

Hij vertelt onder meer welke bronnen over de diverse categorieën KNIL-militairen in het N.A. aanwezig zijn en hoe je daarin je weg het beste kunt vinden voor een maximale opbrengst. Verder gaat hij in op vragen naar welke gegevens men in het N.A. kan vinden, welke beperkingen er zijn op grond van privacy-wetgeving en wat men online kan vinden op de website van het N.A. (www.gahetna.nl). Na zijn voordracht geeft hij zijn toehoorders ruim gelegenheid eigen vragen in te brengen.

Voor deelname aan de workshop gelden de normale entreetarieven van Museum Bronbeek. Reserveren is wenselijk via nb.ravensbergen@mindef.nl



MIJN KOREA AVONTUUR (deel 5)

Ik heb het verhaal wel eens gehoord dat er patrouilles waren waarvan de militairen achter op de helm een witte strip plakten om elkaar te kunnen volgen. Bij mij was dat niet het geval, die witte stip is tenslotte voor een Chinees in hinderlaag ook een mooi doel om op te mikken.

Toen de BCie in onze oude stellingen zat, toen merkte ze pas hoe zwaar wij het te verduren hadden gehad. Door inkomers hadden ze binnen de kortste keren ook enkele gewonden, maar ook het gebied waar wij nu lagen, werd regelmatig onder vuur genomen. Er ging ook een gerucht dat de BCie aan het oefenen was om een aanval uit te voeren.

Nadien is er ook een flinke groep bij Nudae het voorterrein ingegaan en dat gebeurde bij daglicht wat beslist niet de gewoonte was.

Er was ook een flinke activiteit van uitgaand granaat en storingsvuur, maar later is die groep weer terug gekomen zonder in actie te zijn geweest.

Wat de reden was ? Mij niet bekend.

Dit stukje verhaal heb ik van anderen. Of het helemaal klopt daar kan ik niet voor instaan.

Eind Maart (27^{ste} of 28^{ste}) is er waarschijnlijk weer een aanval op komst; de BCie en ook de Acie, maar vooral ook de voorpost Nudae worden zwaar onder vuur genomen. Alleen op Nudae vielen binnen een kwartier meer dan honderd granaten en in het BCie gebied vielen meer dan 1500 granaten. Ook wij kregen het zwaar te verduren; onze stelling lag aan een kant langs een bevoorradingsweg en ook aan de zg. tankweg naar het voorterrein. Beiden worden ook flink onder vuur genomen om te voorkomen dat er versterking wordt aangevoerd.

Juist op dat punt had ik die avond de wacht en moest regelmatig op mijn bek vanwege de inkomers. Het voorterrein is volledig verlicht; er hangen tientallen parachutes met lichtgranaten in de lucht en het gesis en gefluit van overvliegend granaatvuur, tussendoor afgewisseld door hevige explosies, zoiets vergeet je nooit meer.

Als de Chinezen uiteindelijk aanvallen, krijgen ze eerst te maken met een hinderlaagpatrouille van ons en worden dusdanig onder vuur genomen dat ze uitwijken naar de vallei die ligt tussen ons en de Bcie. Hier krijgen ze een lading artillerievuur over zich heen en lijden daarbij dusdanige verliezen aan doden en gewonden dat de aanval wordt afgebroken.

Ze gaan terug, maar na de zaak gereorganiseerd te hebben gaan ze opnieuw tot een aanval over.

Hoe de Chinezen aanvallen is een verhaal apart. Op verlies aan mensenlevens wordt niet gelet, onder trompetgeschal komen ze met rijen aanstormen. Wordt de eerste rij neergemaaid, dan neemt de volgende rij

de wapens over en zo gaat het maar door. Ze houden echt pas op als de verliezen dusdanig zijn, dat ze het beoogde doel niet kunnen bereiken. Nu ook weer maar door het aantal lichtgranaten is de aanvaller in het voorterrein goed te onderscheiden en wordt beschoten met mortier en tankgranaten, artillerie en vuur uit terugstootloze granaatwerpers. Die worden echter maar sporadisch gebruikt, hebben bij het afvuren een dermate grote mondingsvlam, dat is twee keer schieten en weg wezen, want dan is je plaats bij de tegenpartij bekend.

De Chinezen worden stuk voor stuk neergemaaid waarbij mitrailleurlopen moeten vervangen worden omdat ze te heet werden. Dit speelde zich voornamelijk af voor Nudae; na een poos blazen de Chinezen ook deze aanval weer af.

Aan onze kant een paar gesneuvelden en een handjevol gewonden, aan de Chinese kant niet te controleren want ze slepen alles mee terug, maar aan de uitrusting te zien die wel was achtergebleven waren het er heel Veel.

Een ding vonden wij die in de linie lagen altijd wel prachtig: als er een aanval werd uitgevoerd op onze stellingen en er moest versterking komen dan kwamen de lui met de mooie baantjes aan de beurt, koks, administratief personeel en al die andere stafbaantjes moesten opdraven en met gang de linie in.

Verder over onze koks geen kwaad woord, wat die met beperkte middelen nog in onze messtins wisten te krijgen, dat is niet te geloven. De meeste koks waren dan ook goede handelaars en deden zaken met omliggende bataljons, dus ruilen wat wij niet lusten tegen wat wij wel lekker vonden. We hadden na de aanval weer werk genoeg om alle aangerichte schade te herstellen, denk hierbij aan loopgraven, gevechtsposten, prikkeldraad etc. Ook moest er weer munitie worden opgevoerd om datgene wat verschoten was weer aan te vullen.

Op 31 maart ontdekte een Amerikaanse patrouille dat er weer een groot aantal Chinezen op weg was naar onze stellingen, massaal afgegeven artillerievuur aangevuld met ondersteuningsvuur van de opgestelde tanks en de OstCie deed de Chinezen besluiten om weer terug te keren naar eigen stellingen.

Begin april worden we uit de lijn genomen en gaan we op rust en dat is weer een ander verhaal

Elie van Schilt *(word vervolgd)*



HET NEDERLANDSE SCHLOSSHOTEL TE BRILONWALD
Fam. Swartjes & Team

HET HOTEL VOOR VOKS-VETERANEN IN HET SAUERLAND

All-inclusief vijfdaagse vakantie
(vier overnachtingen op halfpension basis)
ontbijt buffet en culinair driegangendiner

**€ 225,-
per persoon**

INBEGREPEN ZIJN:

Ontvangst met koffie en gebak.
Dagelijks zijn tijdens uw verblijf de consumpties van 17.00 uur tot 23.00 uur gratis
(koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, bier, jenever en wijn)

* * * * *

Vier maal een uitgebreid ontbijtbuffet /vier maal een culinair driegangen diner.

* * * * *

Avondwandeling met koffie en een picketanissie / keuze uit vier prachtige
autoroutes met picknickmand.

* * * * *

Een gratis bustocht

Neem met het hotel contact op om te informeren wanneer er voor u nog een plaatsje vrij is.

U kunt rechtstreeks reserveren.
Tel. 0049-2961-97940,
Email: info@schlosshotel.nl.

U wordt door de Nederlandse staf te woord gestaan.
Fax: 0049-2961-979435,
Internet: www.schlosshotel.nl

**Aanvraag vrij-vervoer
Dinsdag 22 mei 2012
naar Schaarsbergen**

Dit formulier invullen en uiterlijk 1 mei a.s in een gefrankeerde
enveloppe of per e-mail toesturen aan:

P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
e-mail: p.gommers60@upcmail.nl

s.v.p. leesbaar invullen met BLOKLETTERS

naam.....

straat en huisnummer.....

postcode en woonplaats.....

registratienummer veteranenpas.....

aantal deelnemers (max 2).....

(noot: het gratis NS bewijs wordt u circa 1 week voorafgaande aan de
reünie toegezonden mits inmiddels de toegangsprijs van de
Herdenking/Reünie door de penningmeester ontvangen is).



Verkoop VOKS-artikelen DE VETERANEN TOKO

Bij WIM Militaria kunt u bestellen door het overmaken van het verschuldigde bedrag op ING Bank 3262843 of ING Bank 69.32.52.340 t.g.v. W.G. Meinen Rotterdam.

Postbus 6129 onder vermelding van het bestelde:

- | | |
|--|-----------------|
| - VOKS schilden | € 14,50 + 2,25€ |
| - Reverspelden VOKS | 3,- |
| - Dassen | € 11,- |
| - Verenigingseembleem VOKS | € 5,- |
| - Speld Nederland/Korea | € 2,25 |
| - Demob speldjes Indië | € 4,50 |
| - Christan speldje | € 4,50 |
| - Dassen "50 jaar bevrijding" | € 7,- |
| - Dasclip 50 jaar Korea | € 3,70 |
| - Reverspeld 50 jaar Korea | € 2,25 |
| - 'Naar eer en geweten' v. G.J. Schussler | € 11,35 |
| - Indian Head | € 5,- |

(extra kosten verpakking en porto € 2,27)

WIM MILITARIA

OUD KOREASTRIJDER - VOKS-LID

Wij kunnen haast alles op het militaria gebied tegen redelijke prijzen leveren...

Opmaken van oude/nieuwe onderscheidingen (model en miniatuur), medailles (groot/mini), lint, speldjes, baretten, marine-ankers, van Heutsz emblemen enz, enz ...

Alle accessoires voor het VOKS-tenue in voorraad ...

Ook koop/ruil van Indië emblemen Leverancier voor Militaria/ emblemen Tevens zijn wij bij de internationale Medailles/boeken zoekdienst aangesloten. Actiefoto's met toelichting op bestelling.

Op aanvraag gratis overzicht van verschenen boeken van het Koreaconflict. Regelmatig nieuwe overzichtslijsten

Op alle districtreünies en grote reünies aanwezig, o.a. ook op de Militariabeurs in Huizen en Vlaardingen, beursoverzicht op aanvraag verkrijgbaar.

Op vertoon van de veteranenpas 50% korting op entree.

INFO: WIM G. MEINEN,

POSTBUS 6129 - 3002 AC ROTTERDAM

TEL.: 010-4378963 FAX: IDEM.

Uitsluitend postorders