

VOX-V.O.K.S.

38^e jaargang

Nr. 2 – juni 2014

Correspondentie richten aan V.O.K.S., Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist,
e-mail: rehmanrobin@gmail.com. Telefoon: 055-5212252.

Betalingen: ING: NL82 INGB 0003 7183 97 tnv V.O.K.S. te Nunspeet
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 tnv V.O.K.S. te Nunspeet

KOPIJ

Kopij voor nr. 3 van september 2014 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: Lschreuders@gmail.com. Graag vóór 25 augustus 2014.

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter:	C.P.G.J. Motshagen , telefoon 055-5212252 Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn e-mail: voks@kpnmail.nl
Secretaris:	R. Rehmann Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist e-mail: rehmanrobin@gmail.com
Penningmeester:	P.P.G. Gommers , telefoon 0341-254231 Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
Algemeen Adjunct:	F. Titalepta , telefoon 026-4427417 Churchillplein 18, 6883 EW Velp e-mail: f.titalepta@upcmail.nl
Marinevertegenwoordiger:	H. de Jong , telefoon 020-6949273 Fizeaustraat 5c, 1097 SC Amsterdam
Eindredacteur VOX-VOKS:	L.C. Schreuders jr. , telefoon 0651903177 Standaardmolen 88, 6003 CK Weert e-mail: Lschreuders@gmail.com
Geestelijk verzorger:	Ds. P. 't Hoen , telefoon 0318-634514 Rubensstraat 41, 6717 VD Ede e-mail: peterthoen@telfort.nl

Erevoorzitter:	Kol. b.d. L.C. Schreuders
Ereleden:	LGen. b.d. A.A Herweijer, Dhr. M. Smits, Dhr. F. Titalepta, Dhr. H. de Jong

INHOUDSOPGAVE

1.	Inhoud	pag. 2
2.	Van de voorzitter	pag. 3
3.	In Memoriam	pag. 4
4.	Van het Bestuur	pag. 6
5.	Van de Districten	pag. 8
6.	Het Veteranenloket	pag. 15
7.	GETEKEND: veteranen in therapie	pag. 16
8.	Ontmoeting in het Koreamuseum	pag. 20
9.	Opsporing verzocht	pag. 22
10.	Expositie 'Korea, tussen oorlog en vrede'	pag. 25
11.	Wageningen 2014	pag. 28
12.	De Kraketau Tragedie	pag. 30
13.	Themadagen Museum Bronbeek	pag. 32



Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen

VAN DE VOORZITTER



Onlangs ontving ik een bijzondere brief van het Koninklijk Huis... Ik werd uitgenodigd om op 24 maart een lunch bij te wonen bij Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima met o.a. Miss Park Geun-hye, de President van de Republiek Korea. Een grote eer viel mij als uw voorzitter ten deel en daarmee ook onze V.O.K.S.

Na de lunch in de chambre separee werd koffie geschonken. Opeens kwam een hofdienaar naar mij toe met de mededeling "Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix wilt u graag spreken"

Het bleek dat zij was ingelicht door Miss Park over het korte bezoek als speciale gezant van de toenmalige President Lee in 2011, de herdenking in Rotterdam en de kranslegging aldaar.

Na een ongedwongen onderhoud met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, ben ik in gesprek gekomen met President Park. Met koffie in mijn hand wilde ik haar een foto laten zien die in 2011 Rotterdam was genomen. Toen ik mijn kopje koffie even op een tafeltje wilde zetten, zei Koning Willem-Alexander spontaan: "Ik houd het wel even vast" !

Ik heb de President van Zuid-Korea bedankt voor de TEAGUK onderscheiding die haar vader, toen President in 1961, aan de Nederlandse Krijgsmacht (Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee) heeft geschonken voor hun aandeel in de Koreaanse oorlog 1950-1953. De onderscheiding ligt nu in het museum (Historische Verzameling Regiment van Heutsz) te Schaarsbergen.

Tevens heb ik, om van de gelegenheid gebruik te maken, de President en onze Koning uitgenodigd om in 2015 naar Bronbeek te komen, want dan bestaat het Regiment van Heutsz 65 jaar!

Al met al een ervaring die mij mijn hele leven zal bij blijven, maar bovenal wederom een bevestiging dat de zowel de Koreaveteranen als de VOKS alom worden gewaardeerd.

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter VOKS

IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat in de periode maart 2014 – juni 2014 onderstaande leden zijn overleden:



Nagekomen

D.B.W. van Ardenne, 93 jaar, op 14 december 2013 te Den Haag
(*Vliegtuig mei 1952*)

L.J.M. van Riel, 83 jaar, op 26 december 2013 te Rotterdam
(*JM van Nassau*)

S. van Huissteden, 82 jaar, op 18 maart 2014 te Hilversum
(*Piet Hein*)

De heer Huissteden, bij ons bekend als 'Sjake', was jarenlang onze DC in District IV Utrecht en V Noord-Holland.

Op onze ledenbijeenkomsten en reünies toonde hij met zijn positieve kritische betrokkenheid zijn hart voor onze vereniging.

Wat kwam zijn definitieve afscheid onverwacht en snel.

Sjake, we zijn je dankbaar voor hetgeen je voor ons en je strijdmakkers hebt gedaan.

Namens het bestuur,
Kees Motshagen

C.M. Langenberg, 79 jaar, op 24 maart 2014 te Heemstede
(*Van Zijll*)

G.J. Geenjaar, 85 jaar, op 24 maart 2014 te Rotterdam
(*Evertsen*)

J. Spaans, 82 jaar, op 20 april 2014 te Rijswijk
(*Dubois*)

De heer Spaans was jarenlang actief als Plv. DC van District VI Zuid-Holland. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de VOKS. Wij wensen zijn familie sterkte toe met dit verlies. We zullen hem missen.

Namens het bestuur
Kees Motshagen

J. Jansen Venneboer, 84 jaar, op 24 maart 2014 te Doetinchem
(*JM van Nassau*)

C.P. Groenendijk, 87 jaar, op 20 mei 2014 te Emmen
(*Gen. Muir dec. 1952*)

J.J. Parson, 84 jaar, op 22 mei 2014 te Langelo
(*Zuiderkruis okt. 1950*)



VAN HET BESTUUR

Nogmaals...Contributie 2014



Inmiddels zitten we in de maand juni en nog steeds hebben een aantal leden en donateurs hun lidmaatschap 2014 niet voldaan.

Alle activiteiten die uw bestuur voor u verricht, evenals het in stand houden van deze voor alle Oud Korea Strijders zo belangrijke vereniging, kosten geld. Enerzijds ontvangen wij inkomsten uit subsidies en donaties,

anderzijds uit de contributie die door de leden wordt betaald. Indien wij deze ledencontributie niet op tijd ontvangen, kan het voortbestaan van de VOKS in gevaar komen.

Natuurlijk begrijpen wij dat er wel eens omstandigheden zijn waardoor er in een betaling vertraging is ontstaan. Daarom hebben wij aan de leden met de achterstallige betaling een persoonlijke brief gestuurd met daarin een acceptgiro.

Mocht de contributie op 1 juli nog niet zijn voldaan, zal het lidmaatschap van deze leden/donateurs worden opgeschort. Dat betekent vanaf dat moment geen VOX-VOKS, geen post van hun district en geen uitnodiging voor reünies en herdenkingen. Van die leden die m.i.v. 1 oktober 2014 nog niet betaald hebben, zal het lidmaatschap definitief worden beëindigd. Uw bestuur betreurt het dat dit soort maatregelen moeten worden genomen, maar is gebonden aan datgene dat in de statuten van de VOKS zo is geregeld.

Geen VOKS-vergadering in oktober 2014

Wij herinneren u er nogmaals aan dat in verband met het voortaan samenvallen van het verenigingsjaar met het kalenderjaar, de ledenvergadering van de VOKS die ieder jaar in oktober werd gehouden, zal komen te vervallen.

U ontvangt tijdig een oproep zodra er een nieuwe datum voor deze vergadering is gepland.

Districtcommissarissen

Uw bestuur heeft met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van de heer Van Huissteden, (DC Utrecht en Noord-Holland) en de heer J. Spaans (waarnemend DC Zuid-Holland).

De afscheidsdiensten zijn door het bestuur bijgewoond en er was een erewacht van de VOKS opgesteld hetgeen door de familie zeer op prijs

werd gesteld. Wij hebben de familie sterkte toegewenst met het verwerken van het verlies van hun dierbaren.

De taken van de heer Van Huissteden worden overgenomen door de heer C.J. Kortlever.

De heer W.A.J.K. Roza heeft de taak van waarnemend voorzitter van de heer Spaans overgenomen.

U treft hun contactgegevens aan in de lijst met DC's, elders in dit boekje. Wij danken beide heren voor hun bereidheid om de taak van DC resp. plaatsvervangend DC te willen vervullen en wensen beiden veel succes in deze nieuwe uitdaging.

De heer K. Piëst, DC District Noord-Nederland heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Het gaat al weer wat beter met hem, maar hij moet het voorlopig wat rustiger aan doen.

Gelukkig heeft hij hulp van zijn neef Harry Touwen (die helpt hem al geruime tijd) en Nieuw Guinea veteraan Jaap Krikke. Wij wensen de heer Piëst beterschap en een voorspoedig herstel toe.

Extra korting met veteranenpas op meer dan 160 tijdschriften

Uw bestuur werd geattendeerd op de speciale korting die veteranen hebben op een abonnement op een groot aantal tijdschriften. Deze korting bedraagt voor houders van een veteranenpas 20%.

Op de website www.veteranen.abonnee.nl treft u meer informatie hierover aan.

4 mei 2014: Herdenking op de Dam.

Uw voorzitter en penningmeester hebben op 4 mei deelgenomen aan de Dodenherdenking in de Nieuwe kerk en aansluitend op de Dam.

De plechtigheid in de kerk was zeer indrukwekkend, mede door de uitstekende toespraak van oud-politicus en schrijver Jan Terlouw.

Op de Dam was het tijdens de twee minuten stilte muisstil.

De bloemlegging en de diverse toespraken verliepen volgens protocol.

De plechtigheid werd afgesloten met een defilé geopend door het Koninklijk paar, waarna de genodigden (dit jaar ruim 1300 man) werden uitgenodigd in de wintertuin van het Krasnapolsky Hotel.

VAN DE DISTRICTEN

Hierbij treft u het overzicht aan van de districtcommissarissen. Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact op met uw DC.

District I Noord Nederland

K. Piest

Pr. Margrietstraat 4, 8331 ET Steenwijk

Tel 0521-511066 e-mail: karelpiest@hetnet.nl

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland

Noord Gelderland

J. van Stein

Com.v. Ramshorstlaan 21, 3863 AZ Nijkerk, tel 033-2462426

Zuid Gelderland

A.J. Leyenaar

Groenendaal 348, 6715 BJ Ede, tel. 0318-633661

District IV. Utrecht en District V. Noord Holland

C. Kortlever

Alpen Rondweg 18, 1186 CZ Amstelveen,

Tel. 020-6410872 e-mail: cko2730@hotmail.com

District VI. Zuid Holland

W.A.J.K. Roza

Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen

Tel.: 010-4340970 e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

District VII. West Brabant/Zeeland

H. Mulder

Joh. De Witstraat 139, 3135 RH Vlaardingen

Tel. 06-57220869 e-mail: mulder.h1@hotmail.com

District VIII. Oost-Brabant

A. Treffers

Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch

Tel. 073-6235189 e-mail: arie.treffers@outlook.com

District IX. Limburg

L.G. Ghelen

Ellecuyngaard 42, 6227 EA Maastricht

Tel. 043-3615621 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com

District Den Helder

G.L. de Leeuw

Wierbalg 2307, 1788 VE Julianadorp

Tel. 0223-646839 e-mail: gea.deleeuw@kpnplanet.nl

DISTRICT I NOORD NEDERLAND

Verlag reünie 18 april 2014 district Noord Nederland

Het was bijzonder om de mensen op de reünie van de districten Noord te ontmoeten. We werden welkom geheten door de dagvoorzitter, de heer Jaap Krikke.



Gewoontegetroou heb ik het woord gekregen. Ik begon met: “het is vandaag Goede Vrijdag, hebben jullie gisteravond de Passion gezien?” “Ja”, was de reactie. Dat gaf mij de gelegenheid om iets te vertellen over palmzondag. De eerste aanleiding was de opmerking van de voorzitter over de ‘kwajongens’. Dit waren: Leonard van Oord, Mike Struik, Bas van Dam, Vereniging Historische Militaria (VHM), Sebastiaan Timmer en ‘Voorwaarts Mars Mark’

Deze jongens droegen het Korea gevechtstenue naar Amerikaans model. Voor mij waren zij eerder quajongens (echte jongens).

De mensen die met Jezus optrokken naar Jeruzalem hadden geen wapens en gooiden niet met stenen. Zij zochten geen confrontatie op met de ordetroepen. Vreedzaam stroomde het volk de stad binnen en begeleidde Jezus naar de tempel, het centrum van de Joodse macht.

Op deze voorbeeldige wijze kun je bezit nemen van een stad als Jeruzalem. Zo kan het en zo moet het.

Tijdens de lunch hebben de quajongens verteld waarom zij als hobby zich verkleden in het Korea gevechtstenu. Zij willen niet alleen lezen, maar ook voelen en ervaren hoe het was om toen soldaat te zijn.



Door de ontmoetingen met Koreaveteranen ervaren zij meer en meer wat de laatsten in die oorlog hebben ondergaan. Veteranen kunnen zich grenzeloos in hen zichzelf herkennen. "Kriebelde het boordje toen ook zo?" was een van de opmerkingen. De quajongens kunnen niet meer de ervaringen van veteranen beleven dan wat aan hen verteld en met hen gedeeld wordt. Hoe ver wil je gaan? Zo ver als je hart het toelaat.

's Morgens hebben wij kunnen kijken naar een van de films van legerpredikant Koppert en 's middags 100 foto's.
Het was een waardevolle bijeenkomst voor alle aanwezigen.
Dominee Peter 't Hoen

DISTRICHT VI ZUID-HOLLAND

Herdenking 4 mei Rotterdam Crooswijk

Op 4 mei was op Crooswijk te Rotterdam weer de jaarlijkse dodenherdenking langs de zes eremonumenten.

Groot was de verbazing onder de belangstellenden toen burgemeester Aboutaleb samen met de minister-president Mark Rutte de tent van de herdenking binnentrad.



Na de herdenking begon de rondgang langs de zes eremonumenten. De burgemeester legde bij elk monument samen met een vertegenwoordiger een krans. Zo ook bij het Korea monument. Na afloop werden de twee erewachten bij het Koreamonument geïnterviewd door TV Rijnmond wat zeer emotioneel verliep. 's Avonds werd in plaats van op het stadhuisplein de algemene herdenking op het plein 1940 gehouden. Daar werd door de vertegenwoordigers van de VOKS en de Bond van Wapenbroeders een bloemstuk gelegd. Na afloop was er een informele bijeenkomst in het scheepvaartmuseum onder genot van een kop koffie.

W.R.

Herdenking 11 mei Beukenhof Schiedam

Op 11 mei was de jaarlijkse herdenking onder grote belangstelling bij het VOKS -Indië monument op de begraafplaats Beukenhof te Schiedam . Dit jaar was er het blaasorkest van het Leger des Heils. Een vertegenwoordiger van de VOKS legde daar een bloemstuk. Al met al was het een gedenkwaardige herdenking.

W.R.

Korean War Dutch Veterans Day Leidschendam

Zondag 8 juni heeft de Koreaanse gemeenschap weer de jaarlijkse Korean War Dutch veterans Day gehouden in de Yi-Jun Memorial Church te Leidschendam onder bezielende leiding van Pastor Y.M.Choi

Na de hartelijk ontvangst door de Koreaanse gemeenschap begon de dienst die zoals andere jaren zeer ingetogen was.

Na de dienst kregen wij - aan tafel bediend - een heerlijke maaltijd voorgeschoteld.

Daarna was er muziek van de leerlingen van de muziekacademie die op viool, fluit, chello en piano speelden. Ook was er een demonstratie van Taekwondo gevechtssport.

Na afloop sprak de heer P. Gommers namens de Koreaveteranen een dankwoord uit.

Jammer genoeg waren er maar zes Koreaveteranen aanwezig; er zijn 30 uitnodigingen verstuurd, waarvan er maar vier leden op gereageerd hebben. Ook een belronde en een bericht via de bij de VOKS bekende e-mailadressen leverden maar drie extra aanmeldingen op.

Gaarne zou ik als plaatsvervangend DC Zuid-Holland van de leden die voor 2015 deze dag willen meemaken een brief of e-mail met adres willen hebben. Dit scheelt postzegels, papier en tijd. Stuur dit aan:

W.A.J.K. Roza, Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen

E-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

W.R

DISTRICT IX LIMBURG

Dodenherdenking 4 mei te Weert

Bij de Sint Rumolduskapel te Weert waren op 4 mei ongeveer 200 belangstellenden aanwezig om de Nationale Dodenherdenking bij te wonen.

Leerlinge Franka Smits van de Odaschool las een zelfgemaakt gedicht voor. Burgemeester Heijmans was de volgende spreker. Aan de hand van enkele voorbeelden legde hij uit wat het begrip 'wederkerigheid' inhoudt. Daarna ontstak hij het vrijheidsvuur.

Kolonel Nijkamp, Cdt van de Koninklijke Militaire School (KMS), sprak over eigen ervaringen opgedaan in verschillende oorlogsgebieden waar hij en zijn manschappen aanwezig waren.

De heer L. Smolenaers, lid van het Comité Bevrijding en Herdenkingen, vertelde het verhaal van zijn beleving van de oorlog. De situatie vóór 10 mei 1940 en "wat er daarna gebeurde".

Trompettist Björn Wiermans blies 'The Last Post'.

Het appel werd afgenomen door de heren Pierre Stijnen en Jim Overklift, beide wapenbroeders. Alle namen van Weerter slachtoffers werden genoemd en met een duidelijk "present" herdacht. De ceremoniemeester nodigde Burgemeester Heijmans uit om namens het gemeentebestuur van Weert een bloemenkrans te leggen.



En toen was het twee minuten stil! Gevolgd door het Wilhelmus, gezongen door het Weerter mannenkoor. Vervolgens legden Kolonel Nijkamp en echtgenote namens de KMS een krans.



Daarna volgden diverse organisaties, waaronder de heer W. Heijmans (zie foto) namens de VOKS.

LCS

Reünie afdeling Limburg

Er is een wijziging gekomen in de datum van de reünie van de afdeling Limburg. De nieuwe datum voor de reünie is:

Donderdag 25 september 2014

Aanvang 11.00 uur

Van Horne Kazerne
Kazernelaan 101 te Weert

De kosten bedragen **€ 10,00** euro per persoon.

VOKS-leden van buiten Limburg die zich nog niet hebben opgegeven kunnend dit alsnog schriftelijk doen bij de DC Limburg, Gilbert Ghelen.

email: gilbert.ghelen@hotmail.com of telefonisch: 043-3615621

De leden en donateurs van District Limburg krijgen tijdig nog een persoonlijke uitnodiging.

Gilbert Ghelen

DC Limburg

Herdenking Margraten

Zo'n 7000 mensen hebben zondag de 70^e Memorial Day in Margraten bijgewoond. Zij deden dit ter nagedachtenis van de militairen die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij de bevrijding van Europa.

Het Limburgse dorp Margraten heeft het enige Amerikaanse oorlogskerkhof in Nederland. De begraafplaats telt 8301 witte marmere kruisen en Davidsterren.

Een aantal hoogwaardigheidsbekleders woonde de plechtigheid bij, zoals adjudant-generaal van de koning Hans van der Louw, Timothy Broas, de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland en de commissaris van de Koning in Limburg Theo Bovens.

Anna Eleanor Roosevelt, kleindochter van President Franklin D. Roosevelt hield een toespraak.

Namens de VOKS was ook een afvaardiging aanwezig.

De herdenking in Margraten vindt traditioneel plaats één dag voor de viering van Memorial Day in de VS.

HET VETERANENLOKET



Vanaf 11 juni 2014 is het Centraal Aanmeldpunt voor Veteranen van het Veteraneninstituut (CAP/Vi) vervangen door het Veteranenloket.

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van

het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer.

Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar.

U kunt bij het loket terecht met elke vraag op het gebied van dienstverlening en zorg: klein of groot, persoonlijk of praktisch.

Dat geldt ook voor uw relaties.

Met de komst van het Veteranenloket vervalt het Centraal Aanmeldpunt Veteranen van het Veteraneninstituut (CAP/Vi). Uiteraard blijft de goede zorg voor veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties bestaan. Een belangrijke verandering ten opzichte van het CAP is dat veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties bij het Veteranenloket terecht kunnen met zorgvragen maar ook voor andere relevante informatie.

Daarnaast krijgen veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties die zich met gezondheidsklachten of andere hulpvragen melden bij het Veteranenloket, een zorgcoördinator toegewezen. Dit geldt zowel bij materiële hulpvragen als bij psychische hulpvragen. De zorgcoördinator inventariseert welke concrete hulpvraag er is en geleidt door naar de juiste dienstverleners.

**Elke vorm van hulp, zorg
en informatie start door
contact op te nemen met
Het Veteranenloket.**

Kijk op

www.veteranenloket.nl
of bel naar 088 334 00 00
of stuur een e-mail naar
info@veteranenloket.nl.

GETEKEND: VETERANEN IN THERAPIE

GETEKEND - veteranen in therapie is een film over de diepe sporen die de oorlog soms achterlaat in de ziel. De zes hoofdpersonen van deze film waren nog jongens van 17 tot 22 jaar toen ze als Nederlandse militair naar Libanon, Bosnië of Afghanistan werden gestuurd.



Enmaal thuis in Nederland hebben zij jarenlang geprobeerd om alles te vergeten: het beeld van een kind dat doodbloedt, de geur van brandende kerosine, de paniek tijdens een mortieraanval. Maar overdag in hun woonkamers en 's nachts in hun dromen woedt de oorlog door: "Ik herken mezelf niet meer", vertelt Hans die begin jaren tachtig in Libanon diende, "Ik was een strijder. Nu ben ik een angsthaas geworden." Na twee missies in Uruzgan voelt Nick (26 jaar) zich leeg... "Het liefst zat ik de hele dag in mijn boxershort op de bank."

Documentairemaker en journalist Coen Verbraak volgt zes veteranen tijdens de intensieve behandeling van hun posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een jaar lang mocht hij cliënten en zorgprofessionals volgen binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Na jaren van zwijgen, stoer doen of de rest van de wereld de schuld geven, zien we ze nu praten, tekenen, zweten en huilen, soms alleen, vaker met elkaar in de groep. Want of deze mannen 35 jaar geleden of 3 jaar geleden deelnamen aan een vredesmissie, hun symptomen zijn meestal dezelfde.

Tijdens therapie sessies en in openhartige interviews met de maker vertellen ze hoe ze zich thuis opsloten voelden of stiekem verlangden naar de dood, tot ze geen uitweg meer zagen. "Ik had voor mezelf al een boom uitgezocht waar ik tegenaan zou rijden", biecht Libanonganger John op. "Het is net een olievlek. Je vrienden, je familie, je kinderen... iedereen heeft er last van", vertelt Ed.

Het is voor het eerst dat een onafhankelijke journalist op deze manier toegang krijgt tot de praktijk van de professionele veteranenzorg in Nederland. Coen Verbraak heeft in alle vrijheid een film gemaakt die een bloedstollende inkijk biedt in de wereld van het gevecht dat pas na thuiskomst wordt gevoerd. Het gevecht dat de mannen leveren is loodzwaar. Maar nu ze hulp en zorg aanvaarden - van het schilderen van hun nachtmerries tot de liefde van een huisdier - is er weer hoop. GETEKEND gaat over zes mannen die zich omhoog knokken uit de loopgraven in hun hoofd.

De documentaire is nog op 29 juni in het oorlogsverzetmuseum in Rotterdam en het Nationaal Monument Kamp Vught te zien.

Na de zomervakantie wordt de film door de NCRV in twee delen uitgezonden.

VOKS-secretaris Robin Rehmann, heeft de film gezien en zijn ervaringen op papier gezet:

Robin Rehmann – "Samen met mijn broer Peter ben ik onlangs naar Wageningen afgereisd om de documentaire "GETEKEND - Veteranen in therapie" te zien.

Ik heb dit Peter voorgesteld, omdat ik dit een goede manier vond om onze vader, die als commando in Korea gediend heeft, beter te kunnen begrijpen en daardoor nog beter te leren kennen. Mijn vader is nu 83 jaar oud en betekent veel voor ons.

De film gaat over een aantal veteranen die gediend hebben in Uruzgan, Bosnië en Libanon en dan met name over de psychische gevolgen (PTSS) die deze periode voor elk van hen met zich mee heeft gebracht.

Het was overduidelijk te zien dat voor deze mannen, die allen al meer dan een jaar of langer in therapie zitten, de oorlog klaarblijkelijk nog helemaal niet voorbij is. Ze kampen met angst, met fysieke stress, met gevoelens van onmacht over bijvoorbeeld, na een mortieraanval, gewonde burgers die ze soms noodgedwongen in de steek hebben moeten laten.

Je ervaart de weggestopte woede, eenzaamheid en frustratie en het diepe verdriet dat daar weer onder zit.

Je vraagt je, als toeschouwer, na verloop van tijd af welke van de zes mannen het op lange termijn zal gaan redden.....deze mannen vechten voor hernieuwde zin van hun leven, voor lichtpuntjes aan het eind van een gitzwarte tunnel.

Met deze lichtpuntjes kunnen zij, en niet te vergeten hun vrouwen en kinderen, in de nabije toekomst hopelijk enigszins verder....

In deze documentaire komt (tijdens een familiedag) ook haarscherp naar voren hoe moeizaam het contact kan zijn tussen enerzijds de veteraan die teruggekeerd is van een missie en anderzijds zijn/haar echtgeno(o)t(e) en kinderen.

Enkele van de veteranen uit deze documentaire gaan er vaak vanuit dat zij hun gezin beter niet wilden opzadelen met de meest bizarre gebeurtenissen tijdens hun missie omdat zij dachten dat het toch niet begrepen zou worden.

Aan de andere kant staan de gezinsleden die tegen een muur van stilte aanlopen, maar wel constant de hoogspanning moeten meedragen. Zij begrijpen er vaak helemaal niets van, missen hun vader en echtgenoot, zitten vol vragen en voelen zich uiteindelijk ook machteloos en eenzaam.

Heel ontroerend vond ik, tot slot, de lezing die aan een van de kinderen werd verteld over de therapie van hun vader, compleet verwerkt in een boekje met illustratie.

Over een kindertekening van een man die een ladekastje in zijn hoofd heeft waarvan elk laatje willekeurig open- en dichtspringt en waarbij er dan van alles uitsteekt.

“In pappa's therapie gaan ze voor pappa een nieuw ladekastje in zijn hoofd maken, waarbij hij helemaal zelf mag beslissen wanneer en welk laatje open mag gaan en dichtgaat.”, zei één van de kinderen.

Na de documentaire hebben Peter en ik nog een terrasje gepakt en wat nagepraat. Wij waren beiden erg onder de indruk en hebben nog meer respect gekregen voor veteranen overal ter wereld.

Robin Rehmann
Secretaris VOKS



Veteranen verdienen alle waardering en respect.

Monuta, dé specialist in protocollaire en ceremoniële uitvaarten.



Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.



Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

Monuta 

De steun bij iedere uitvaart.

ONTMOETINGEN IN HET KOREA MUSEUM

Op elke donderdag is het Korea museum open voor bezoekers en natuurlijk onze Koreagangers.



Op 24 april ontmoette ik veteraan George Freni uit Nijmegen. Hij was ingegaan op de oproep van Francoise Appels in ons vorige blad. Francoise is bezig om een bijzonder boek te maken over de Korea veteranen. Daarvoor spit zij door het museum. Leest veel en vindt talrijke foto's.

Zo liggen er in ons museum fotoboeken van oud Korea strijders of van hun families. Deze boeken worden waardevoller naarmate de tijd verstrijkt. Op de foto ziet men George Freni en Francoise samen in een fotoboek kijken. Freni heeft vele jaren in de VS gewoond en daar andere Korea veteranen ontmoet van Nederlandse afkomst. Door het bladeren in het fotoboek kwamen bij hem vele herinneringen terug.

Ook die van Frans Lamberti die in krijgsgevangenschap is gestorven. Freni was vertrokken met de Gen. Mc Rae op 31 maart 1951, 1^{ste} aanvulling. Nu was hij voor het eerst in het Korea museum en keek zijn ogen uit.

Francoise vertelde dat zij in het fotoboek van Korea legerarts Han Wever haar vader Gerhard Appels ontdekte. Daar was deze dochter zeer blij mee en het ontroerde haar. Over dit fotoboek heb ik eerder geschreven.

Francoise schrijft dat haar vader met de Gen. Langfitt op 26 mei 1951 (2de AD) naar Korea is vertrokken. Hij werd ingedeeld bij het infanterie Pionier en Munitiepeloton en werd, nadat de 'oude hap' in augustus 1951 vertrok, pelotonscommandant van dit peloton. Hij was sergeant en beroeps.



Francoise zoekt nog een aantal portretfoto's in Amerikaans uniform: 4de, 5de, 6de, 8ste, 9de, 10de, 11de, 12de, 13de, 14de, 15de, 16de, 17de, 18de, 19de, 20ste enz. aanvullingsdetachement.

Zo blijven de herinneringen levend en houden wij de veteranen in ere.
Dominee Peter 't Hoen



OPSPORING VERZOCHT

In deze rubriek kunnen VOKS-leden een oproep doen om via de leden informatie in te winnen over hun familie, vrienden of bekenden.

J. Heijkoop (Zuiderkruis 26 oktober 1950)

Mijn vader, J.Heijkoop is geboren 5/8/1926. Het laatste adres was Groenhovenweg 343 te Gouda. Hij is twee jaar geleden overleden. Over zijn tijd in Korea heeft hij nooit iets verteld. Hij heeft daar een zware tijd gehad als jongeman van 22 jaar.

Hij is op 26 oktober 1950 uit Nederland vertrokken met de ss Zuiderkruis. En op 23 november 1950 in Korea aangekomen. Vervolgens met de ms Gen. MacRae uit Japan vertrokken naar Nederland op 29 augustus 1951. Ik zoek mensen die hem uit die tijd kennen. Zijn roepnaam was Koos en hij was 1.63 m lang dus zal qua lengte vast zijn opgevallen. Hij was hiervoor van 20 april 1946 tot 25 augustus 1949 in Indië. Hij is na Korea altijd militair gebleven.

Ik zou het heel prettig vinden om mensen te spreken en ook om betrokken te zijn bij de herdenkingen die er voor Korea zijn. Ik hoor graag van u!
Met vriendelijke groet,

Pauline Heijkoop
Nieuwstraat 104
2771 XE Boskoop
0627249938
Email: pheheijkoop@gmail.com

Jaap Behet (Zuiderkruis 26 oktober 1950)

Onlangs heb ik bestuurslid de heer Gommers gesproken in het van Heutsz museum te Schaarsbergen. De reden van mij en mijn zoon's bezoek was om meer te weten te komen over het oorlogsverleden van mijn vader. Wij hadden gehoopt om evt. foto's van hem te kunnen zien. Voor het bezoek van ons heb ik eerst contact gehad met Majoor Moss. (leuke bijkomstigheid was dat ik hem herkende vanuit mijn tijd als KVV-er op de Bernardkazerne te Amersfoort). Hem kort verteld waar mijn vader had gezeten.

Mijn vader heeft zowel in Nederlands-Indië gevochten als twee keer in Korea. Mijn vader is in 1986 overleden. Hij woonde zijn laatste jaren in Bronbeek.

Op de dag van zijn militaire begrafenis zijn wij in contact gekomen met

Luitenant-kolonel b.d. Bor. die speciaal voor mijn vader was gekomen. Hij vertelde ons dat hij samen met mijn vader in Korea had gevochten; als luitenant destijds, (of hij mijn vader persoonlijk heeft gekend weet ik niet) en dat hij bezig was met een museum in te richten over de Korea-Oorlog in de Koning Willem I Kazerne in 's-Hertogenbosch. Wij zijn er toen ook op zijn uitnodiging geweest. Hij wilde graag de foto's en medailles hebben van mijn vader. Deze zouden worden gebruikt voor documentatie. Hier is destijds behoorlijk trammelant tussen broers en zussen over geweest. Is ondanks alle verstreken jaren een gevoelige kwestie gebleven. Een zus van mij had/heeft ze in beheer. Mijn zoon heeft er regelmatig naar gevraagd of hij de medailles, foto's mocht zien. Kortom ik ben ervan uitgegaan dat ze alsnog zijn afgegeven.

De reden van mijn speurtocht nu is dat het al die jaren bij mij en sommige andere familieleden is blijven knagen. Mijn vader hebben we amper gekend. Was in mijn herinnering op en top militair. We zijn behoorlijk spartaans doch rechtvaardig opgevoed. Hij heeft ons door zijn oorlogsverleden voor een gedeelte gevormd (heeft een oorlogsyndroom gehad). Voormalig Overste Bor is tot nu toe het enige aanknopingspunt in mijn zoektocht.

Ik had van Majoor Moss gehoord dat de fotoalbums van Overste Bor in het museum liggen. Hij nodigde mij uit om hierin te komen kijken. De albums waren echter uitgeleend.

Met de Majoor afgesproken dat ik nog een keer terug kom om verder te zoeken. Verder de heer Gommers (red: bestuurslid VOKS) gesproken. Vertelde ook dat er voor alle veteranen (postuum ook voor de slachtoffers) een herinneringsmedaille van Korea is uitgereikt. Ik zou hier ook voor in aanmerking komen. Ik weet op dit moment nog niet hoe maar hoop hier t.z.t ook info over te krijgen.

Kortom, ik en mijn zoon hadden beiden het gevoel van "we gaan er mee door" Beiden hadden we een leerzame dag en kregen alle medewerking. Klasse!!

Hieronder geef ik een korte beschrijving van mijn vader.

Het betreft:

- J.Behet, roepnaam Jaap (ook wel Jacques volgens mijn moeder).
- Zijn registratienummer is 17.12.31.009, Marinenummer 00994, geboorteplaats: Bergen (L)
- opleiding gehad in Camp Lejeune, Camp Endicott, Camp Davis als marinier.

- 17-11-45 vertrokken per ms. “Noordam” via Malakka naar Nederlands-Indië waar hij geplaatst werd bij de Mariniers Brigade
- 16-10-48 vertrokken vanuit Nederland-Indië per ss. “Waterman” naar Nederland
- 26-10-50 vertrokken per ms. ‘Zuiderkruis’ naar Korea.
- Ingedeeld bij het Regiment van Heutz en te werkgesteld bij het Detachement Verenigde Naties Korea
- 29-07-51 vertrokken per ss. ‘Gen.Mac Rae’ vanuit Korea naar Nederland
- 26-02-52 vertrokken per ss. “Gen.Mac Rae” vanuit Nederland naar Korea
- 15-02-53 vertrokken per ss. “Waterman” vanuit Korea naar Nederland.



ss Waterman

U ziet, het is nog een behoorlijk bericht geworden, maar even gauw een stuk verleden vertellen over mijn vader is niet zo makkelijk. Bij dit soort mannen ben ik waarschijnlijk één van de velen die dit ook herkennen!

Graag hoor ik van u of u met dit bericht nog iets kunt. Ik weet ook wel dat door o.a. zijn geboortjaar 1917 de “spoeling “ behoorlijk dun is. Mocht u nog vragen hebben, ik ben één en al oor! Ik ben te bereiken onder 0638744974

Met vriendelijke groet,
Jaap Behet

EXPOSITIE 'KOREA, TUSSEN OORLOG EN VREDE'

Het was de eerste en tegelijk ook de zwaarste Nederlandse VN-missie tot nu, de Koreaoorlog. Ruim drieduizend Nederlandse soldaten werden uitgezonden. Er sneuvelden er 116 en 463 raakten gewond. Een vredesakkoord werd nooit gesloten, waardoor Noord- en Zuid Korea nog steeds in staat van oorlog verkeren.

Op de plek waar de Nederlandse troepen inscheepten en terugkeerden, de Rotterdamse Wilhelminapier, vertellen veteranen het verhaal van deze oorlog. Aan de hand van video-interviews, dagboeken, foto's, krantenknipsels en documentaires wordt een beeld geschetst van de strijd tussen Noord en Zuid-Korea, de Koude Oorlog en de rol van de Nederlandse strijders.



Op een ijzige herfstdag in 1950 vertrokken de eerste 636 vrijwilligers met transportschip de Zuiderkruis vanaf de Wilhelminapier naar Pusan, Zuid-Korea. De strijd die op 25 juni van dat jaar was begonnen, leek op dat moment grotendeels gestreden. Leek, want uiteindelijk duurde het gewapende conflict tot 27 juli 1953; de dag waarop de wapenstilstand getekend.

Op diezelfde Wilhelminapier worden de verhalen van de Nederlandse vrijwilligers verteld en wordt een beeld geschetst hoe Zuid en Noord-Korea zich cultureel en economisch hebben ontwikkeld sinds de oorlog, die eigenlijk nog steeds voortduurt.

Vijf interviews met veteranen vormen het hart van de tentoonstelling *Korea, tussen Oorlog en Vrede*. Zij geven een indringend beeld van het eerste grote gewapende conflict van de Koude Oorlog.

Zo waren de mannen, waarvan er veel in Indonesië hadden gevochten, absoluut niet voorbereid op de extreme kou in Korea.

Uiteindelijk lieten 116 vrijwilligers het leven en raakten 463 gewond.

Voor een aantal veteranen zijn de interviews een van de zeldzame keren dat ze over de Koreaoorlog vertellen. Jos Wouters: "Daar heb ik het nooit over Korea gehad. Thuis."

Korea, tussen Oorlog en Vrede is tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van het Modern East Asia Research Centre, de Ambassade van de Republiek Korea en Samsung Nederland.

Uitnodiging opening Korea, tussen Oorlog en Vrede

Speciaal voor u, als Koreaveteraan, ontvangt u hierbij een uitnodiging om de opening van deze tentoonstelling bij te wonen.

Want u weet het als geen ander. U nam deel aan de eerste en waarschijnlijk ook de zwaarste VN missie van Nederland tot nu. Deze tentoonstelling is een eerbetoon aan u. Aan de moed en de volharding van onze Korea Veteranen. Om die reden willen wij de tentoonstelling graag officieel openen met u en uw collega veteranen als onze eregasten.



U bent, samen met familie en vrienden, op **25 juni vanaf 15.00** uur welkom in LP2 (Wilhelminakade 326, 3072 AR Rotterdam). Om 16.00 uur start het officiële programma. Vanaf 16.30 uur is er gelegenheid de tentoonstelling te bezichtigen. Aansluitend is er om 18.00 uur een eenvoudige maaltijd.

Wij hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn bij de officiële opening van *Korea, tussen Oorlog en Vrede op 25 juni*. U kunt uw komst doorgeven via email: info@lp2.nl of telefonisch: 010 2030 444.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de opening bij te wonen dan kunt u de tentoonstelling ook op een andere datum bezoeken:

Data:

26 juni t/m 27 juli 2014 in LP2 (Wilhelminakade 326, Rotterdam)

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Entree: gratis

Kom met het openbaar vervoer!

Wegens bouwwerkzaamheden op de Wilhelminapier zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen. Wij adviseren u dan ook met het openbaar vervoer naar LP2 te komen.

Vanaf het centraal Station neemt u tramlijn 20, 23 of 25, die rijdt over de Erasmusbrug (halte Wilhelminaplein). Het is dan nog ca. 5 minuten lopen naar LP2 in Las Palmas. Op het Wilhelminaplein stopt ook de metro (Lijn D richting Slinge/De Akkers).

Park + Ride

Komt u van verder, dan kunt u ook gebruik maken van de zgn. Park + Ride (P+R) parkeerplaatsen bij Metrostation Slinge of bij stadion De Kuip (Noorderhelling).

Komt u toch met de auto?

Direct om Las Palmas heen zijn parkeerterreinen, waarop tussen 9.00 en 23.00 uur betaald dient te worden. De betaalautomaten accepteren uitsluitend een Chipknip of creditcard. Er zijn 510 parkeerplaatsen, maar onder kantoortijden en bij voorstellingen in Luxor Theater is de bezetting van deze plaatsen zeer hoog.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de parkeergarage World Port Center (P3) waar ook contant kan worden betaald. De parkeergarage is geopend van 6:30 tot 23:00.

Komt uw gezelschap met een bus?

U kunt uitstappen direct bij de entree aan de Otto Reuchlinweg. Voor bussen is er gratis parkeergelegenheid op het Willemsplein aan de overzijde van de Maas, direct naast de Erasmusbrug.

WAGENINGEN 2014



Wageningen, Stad der Bevrijding, heeft de naam te danken aan het feit dat in Hotel 'De Wereld' op 5 mei 1945, onder toezienend oog van Z.K.H. Prins Bernhard, de onderhandelingen over de capitulatie van Duitsland zijn gevoerd. Na ondertekening van de capitulatievoorwaarden op 6 mei 1945 betekende dat voor Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (Wageningen 45) organiseerde onder andere de activiteiten op 4 en 5 mei die dit jaar in het thema staan van 'vrijheid geef je door'.

Ons VOKS-lid Joop Aldewereld stuurde onderstaand verslagje inclusief foto's in, waarvoor dank.

"Zo lang ik kan lopen, loop ik mee!"

Op de Dag van de Vrijheid, 5 mei, vonden de jaarlijkse bevrijdingsfeesten in Wageningen weer plaats, met als hoogtepunt het defilé. Zelf zat ik op de tribune achter de Minister van Defensie, Mevr. Jeanine Hennis-Plasschaert, die staande het defilé afnam.



Van onze Koreagangers liep Jan Nagelkerke mee. Na het defilé ontmoette ik hem samen met zijn dochter in de grote tent. Hij mocht meelopen met een ander detachement.

Een paar Koreaveteranen zaten op verschillende oude legervoertuigen. Arie Treffers zat in een open jeep. Van hem heb ik een foto kunnen maken.



Trots zit VOKS-lid Arie Treffers achter in de jeep

Het was een onvergetelijke dag met dankbare mensen langs de route, met bloemen en bier en ouders die vroegen of hun kinderen met ons op de foto mochten. Dat doet je als veteraan goed na alle bittere ervaringen van vroeger.

Niet onvermeld de functie van de heer Gommers van het VOKS-bestuur, die constant bezig was met iedereen te wijzen waar hij heen moest en nog regelde dat ik met een jeep naar hotel 'De Wereld' kon rijden.

De hele stad leek wel carnaval!

Joop Aldewereld



DE KRAKATAU TRAGEDIE

Het eerste exemplaar van het boek 'De Krakatau Tragedie' is op 19 april 2014 uitgereikt vrijdag door auteur Rick Blekkink uit Brunssum uitgereikt aan de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal der mariniers A.G. (Ton) van Ede. De uitreiking vond plaats op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum.



Aandacht voor slachtoffers en veteranen

Tijdens de uitreiking werd door de schrijver – zelf veteraan – benadrukt, dat twee grote groepen mensen uit de 19^e eeuw op deze wijze alsnog aandacht en waardering krijgen. Enerzijds de Indië-veteranen, voor wie in die tijd hoofdzakelijk negatieve aandacht bestond. Anderzijds de talrijke slachtoffers die bij de verschrikkelijke vulkaanuitbarsting op het eiland Krakatau in 1883 om het leven kwamen of nooit meer zijn teruggevonden.

Aan deze meer dan 40.000 doden en vermisten is het boek opgedragen. Reden voor de auteur om de helft van de netto schrijverswinst te doneren aan een aantal stichtingen waarvan het werkgebied in Indonesië ligt.

Over het boek

Andreas Braam uit Hedel is een Indië-veteraan die in 1887 na een 5 jarig dienstverband getraumatiseerd op weg is naar huis en in de stoomtrein terugkijkt op zijn leven. In dit op historische feiten gebaseerde boek wordt niet alleen de rampzalige vulkaanuitbarsting op het eiland Krakatau onder de aandacht van de lezer gebracht. Ook het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de Nederlandse samenleving, de scheepvaart en vooral het koloniale leven in Nederlands-Indië gedurende de tweede helft van de 19e eeuw worden ruimschoots besproken. Het is een ontroerend verhaal over vriendschap, liefde, religie, Tempo Doeloe en vooral het omgaan met angst. Het is een roman die het onweerstaanbare verlangen naar Indië beschrijft en de gevolgen van keuzes die de hoofdpersoon maakt. Een jongeman die regelmatig met de dood te maken krijgt en zo van het leven leert houden.

Meer informatie kunt u lezen op internet: www.rickblekkink.nl



THEMADAGEN IN BRONBEEK

Laatste dialezing met rondleiding over het landgoed Bronbeek

Op 10 september 2014 staat voor de laatste maal in het zomerseizoen de bijna tweehonderdjarige geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek centraal in de dialezing met rondleiding 'Landgoed Bronbeek: een koninklijk geschenk voor veteranen'

Bronbeek wordt al meer dan 150 jaar bewoond door oud-militairen. Maar zijn geschiedenis gaat nog verder terug. De rentenier Hermen Steygerwalt legde omstreeks 1820 een 'buitengoed' aan van ruim 8 hectare bij een



Landgoed Bronbeek met tehuisgebouw en borstbeeld van kapitein Johan Engelbert van Bevervoorde, vliegenier bij het KNIL

natuurlijke bron en beek in de Veluwezoom bij Velp en noemde het toepasselijk 'Bronbeek'. Het aanvankelijk eenvoudige buitenhuis werd door latere eigenaren herbouwd en uitgebreid. De laatste keer gebeurde dit op last van koning Willem III, die Bronbeek vijf jaar bezat, maar het weinig gebruikte. In 1859 schonk hij zijn landgoed aan de Staat der Nederlanden. Hij stelde daarbij als voorwaarde dat de Staat er een tehuis zou bouwen voor militairen die gediend hadden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Het 'Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek' werd ontworpen door de destijds befaamde architect Willem Nicolaas Rose en ging open op 19 februari 1863. De tehuisbewoners hielden sindsdien bijna een eeuw lang een gemengd agrarisch bedrijf op het landgoed in stand. Daarnaast onderhielden zij in hun tehuis een collectie militaire en volkenkundige voorwerpen uit Nederlands-Indië. In 1960 is het landgoed naar ontwerp

van de toenmalige Heidemij getransformeerd in een park, met behoud van de historische structuur en gebouwen. Nog steeds wonen er oud-militairen in het tehuis op het landgoed, maar nu van alle delen van de Nederlandse krijgsmacht.

Dialezing en rondleiding

De presentatie duurt van 14.00 tot 16.30 uur en bestaat uit twee delen. Ten eerste voert een rondleiding over het landgoed langs bijzondere bomen, de bron en de beek met zijn watervalletjes, beelden en de alom bekende 'plantenkalender'; ook de architectuur van de monumentale gebouwen en de gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden belicht. Ten tweede brengt Niek Ravensbergen, sinds zeventien jaar verbonden aan Bronbeek, in een lezing met veel dia's het gebruik van het landgoed in de loop van bijna twee eeuwen in beeld.

De dialezing met rondleiding is onder meer interessant voor mensen met interesse in de Nederlandse koloniale geschiedenis en belangstelling voor groen erfgoed. Toegang dialezing & rondleiding € 6,- (Museumkaart, Veteranenpas, Donateurspas: gratis).

Reserveren is gewenst: (026) 376 35 55 of nb.ravensbergen@mindef.nl.

Expositie 'Na de missie: de kunst van het verwerken'

Tot en met 28 september 2014 presenteert de Stichting Veteranenkunst in Museum Bronbeek in Arnhem een expositie van kunst door veteranen.

De expositie 'Na de missie: de kunst van het verwerken' toont ruim 60 tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en installaties, gemaakt door veteranen naar aanleiding van hun ervaringen tijdens hun uitzendingen naar Nederlands-Indië en Korea tot en met de missies naar Cambodja, Irak en Afghanistan. Hun werk is tegelijkertijd aanknopingspunt voor gesprek, dat leidt tot erkenning en waardering.



The Road to Luxury no1' (100 x 150 cm; acryl op canvas) door Stef Fridael (1957). KL infanterie, uitgezonden naar Kosovo en Afghanistan

Opening

De officiële opening van de expositie werd op 2 april 2014 verricht door luitenant-generaal der mariniers A.G.(Ton) van Ede, Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK). De IGK is tevens Inspecteur der Veteranen en in die hoedanigheid ligt zijn focus op de (na)zorg en de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.

Stichting Veteranenkunst

De Stichting Veteranenkunst (SVK) stelt zich sinds haar oprichting in 2007 ten doel kunstwerken te exposeren, die zijn gemaakt door Nederlandse veteranen naar aanleiding van en vaak ter verwerking van hun ervaringen tijdens oorlogen en VN-missies. Het maken van een kunstwerk vergemakkelijkt voor de veteraan vaak de verwerking van zijn ervaringen. Ook biedt het hem de kans hierover in gesprek te gaan. De SVK wil zo een brug slaan tussen de maatschappij en veteranen van alle leeftijden - ook de veteranen die nog in werkelijke dienst zijn. Het kunstwerk speelt hierin een stimulerende en samenbrengende rol.

Praktisch

Looptijd expositie: t/m 28 september 2014

Openingstijden: dagelijks (behalve maandag) 10.00 - 17.00 uur

Gratis toegang met: Pas Vrienden van Bronbeek, Veteranenpas, Defensiepas, Reservistenpas en Museumkaart

Fotodeterminatieweek Nederlands-Indië

In Museum Bronbeek is iedereen 16, 17, 18 en 19 september 2014 welkom met zijn vragen over eigen familiefoto's uit Nederlands-Indië. Bronbeek biedt deze gelegenheid in het kader van de landelijke Fotoweek. De fotoweek wordt georganiseerd door het Nederlands Fotomuseum en FOAM, dit jaar met het thema 'Kijk! Mijn geluk'.

Museum Bronbeek beheert een omvangrijke collectie foto's over de koloniale geschiedenis van Nederland. Veel Nederlanders hebben zelf foto's uit Indië of Suriname en de Antillen in huis. Vaak fotoalbums uit de diensttijd van hun vaders en opa's in Indië, of familiealbums uit vervlogen tijden. Het belang en de betekenis van de foto's is hen vaak niet duidelijk, maar met hulp van de specialisten in het museum kunnen de foto's veel vertellen over het leven van de familie.

Om mensen gelegenheid te geven een antwoord op hun vragen te vinden neemt museum Bronbeek kan men in de Fotoweek op 16,17,18 en 19 september 2013 tussen 13.30 tot 17.00 uur met zijn eigen foto's in het museum terecht. Experts staan klaar om de meegebrachte foto's aan de

hand van de locatie, de kleding of uniformen, voer- en vaartuigen en gebouwen op de foto's te analyseren. In veel gevallen kunnen zij ook advies geven over nader (genealogisch) onderzoek.



*‘Sportief geluk’ in Nederlands-Indië:
voetbalvereniging Sparta te Batavia omstreeks 1930*

Informatie en aanmelding

Toegang tot een fotobespreking met een museumentreebewijs.
Vooraanmelding is wenselijk via een bericht met daarin de gewenste datum aan nb.ravensbergen@mindef.nl (publieksfunctie museum Bronbeek). Meer informatie over de Fotoweek 2014 op <http://www.defotoweek.nl>



