



VOX - V.O.K.S.

kontakt orgaan van de vereniging
OULD KOREA STRIJDEERS



De VOX -VO.K.S. is een uitgave van de

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS

door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar.

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft ten doel:

- het behartigen van de belangen van de leden en van de nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct betrokken waren bij de oorlog in Korea;
- het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen onderling, alsmede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland;
- het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutz en met de 2 US Infantry Division (Indianhead).

ADVERTENTIES

Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en stimuleer daarmee uw eigen omzet.

Advertentie van bladgrootte € 90,- per jaar

Advertentie van ½ bladgrootte € 55,- per jaar

Advertentie van ¼ bladgrootte € 30,- per jaar

Stuur ook uw advertentie naar de secretaris.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt (minimaal) € 20,- per jaar.

ADRESVERANDERINGEN

Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S.

WEBSITE

Meer informatie treft u aan op onze website: www.vox-voks.nl

Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders te Weert

Druk: Verloop Drukkerij te Alblasserdam

VOX-V.O.K.S.

48^e jaargang

Nr. 3 – september 2024

SECRETARIAAT

Correspondentie richten aan VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl E-mail: voks1951@gmail.com

BETALINGEN: RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

KOPIJ

Kopij voor nr. 4 van december 2024 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: voks1951@gmail.com. Graag vóór 30 november 2024.

VOKS-BESTUUR

Voorzitter:	P.P.G. Gommers , telefoon 06-13134870 Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet e-mail: ppg.gommers@gmail.com
Vice-voorzitter en Secretaris:	L.C. Schreuders , telefoon 06-51903177 Standaardmolen 88, 6003 CK Weert e-mail: voks1951@gmail.com
Penningmeester:	P.C. Wessels , telefoon 06-11352600 e-mail: penningmeester.voks@ziggo.nl
Landmacht Vertegenwoordiger	C.J. Kortlever , telefoon 020-6410872 Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ Amstelveen e-mail: cko2730@hotmail.com
Marine vertegenwoordiger:	H.P Repping , telefoon: 038-4534862 Gombertstraat 738, 8031 MZ Zwolle e-mail: h.p.rep30@gmail.com

Geestelijk verzorger:	Ds. P. 't Hoen , telefoon 0318-634514 Rubensstraat 41, 6717 VD Ede e-mail: peterthoen@telfort.nl
-----------------------	--

INHOUDSOPGAVE

1.	Inhoud	pag.	2
2.	Van de Voorzitter	pag.	3
3.	Erevoorzitters, ereleden en leden van Verdienste	pag.	4
4.	In Memoriam	pag.	5
5.	Van het Bestuur	pag.	6
6.	Van de Districten	pag.	10
7.	Bezoek Samilschool aan Schaarsbergen	pag.	14
8.	Verslag UN Descendants Peace camp 2024	pag.	16
9.	Brieven voor Korea-veteranen	pag.	24
10.	Een Korea-veteraan als BABS	pag.	28
11.	Vrijheidslunch Stichting KPPR	pag.	30
12.	Het Fotoproject 'Welkom Thuis'	pag.	31
13.	Yi Jun Herdenking Den Haag	pag.	32
14.	Gesprek met Charles in Schaarsbergen	pag.	34
15.	Vier geestelijk verzorgers bezoeken Korea	pag.	39
16.	Verslag Herdenking De Rijk	pag.	42



Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

VAN DE VOORZITTER



In mijn voorwoord in de VOX-VOKS van juni schreef ik dat we misschien voorzichtig het predicaat ‘De Vergeten Oorlog’ achter ons moeten gaan laten. Ik was dan ook aangenaam verrast, dat tijdens de Nationale Herdenking bij het Indië-monument in Roermond de inzet van onze veteranen tijdens de Korea-Oorlog zelfs twee keer werd vermeld. Dat was in het verleden wel eens anders, lees minder. Tijdens deze herdenking werd namens de VOKS door onze secretaris een krans gelegd en de ‘Vereniging Oud Korea Strijders’ daarbij door de ceremoniemeester aangekondigd.

Een ander nieuwtje is dat wij zijn benaderd door een verslaggever van de Franse krant “Guerre et Histoire” met het verzoek een interview met een Nederlandse Korea-veteraan daarin te mogen plaatsen. Dit is inmiddels in gang gezet en met een oplage van 45.000 gedrukte exemplaren van deze krant zal dit zeker nog meer bekendheid geven aan de inzet van onze militairen die zich voor de bevrijding van Zuid-Korea destijds hebben ingezet.

Ook Zuid-Korea blijft ons opnieuw verrassen. Nadat in juli jl. twee Nederlandse studenten hebben mogen deelnemen aan het Youth Peace Camp in Zuid-Korea (zie hun verslag elders in de VOX-V.O.K.S.), vertrekken in november acht personen, onder wie Korea-veteranen en familie van Korea-veteranen, ook daarheen. Dit keer is er ook een laatste familielid van LKol den Ouden bij, die sneuvelde in de nacht van 12 februari 1951 in Hoengseong, om zijn graf te mogen bezoeken.

Minder goed nieuws is dat ambassadeur Z.E. Hyoung-chan Choe onverwacht is vertrokken naar Zuid-Korea voor een nieuwe functie aldaar. Namens het bestuur van de VOKS heeft uw bestuur hem een dankbrief gestuurd voor zijn inzet voor onze Korea-veteranen. En nu afwachten wie in Den Haag zijn functie met hetzelfde enthousiasme zal overnemen...

Paul Gommers
Voorzitter

EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE



Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans gekregen om een positie te verwerven in onze samenleving. Wij danken deze bijzondere mensen voor datgene dat zij voor ons hebben gedaan en bereikt.

EREVOORZITTERS VOKS

C.P.G.J. Motshagen	(overleden 2018)
L.C. Schreuders	(overleden 2017)
N. Tack	(overleden 2007)

ERELEDEN VOKS

G.J.P. van der Most	
F. Titalepta	(overleden 2023)
H. Mulder	(overleden 2020)
M. Smits	(overleden 2016)
H. de Jong	(overleden 2015)
A.A. Herweijer	(overleden 2014)
A. Rietdijk	(overleden 2013)
J.W. Scholten	(overleden 2010)
J.A. Bor	(overleden 1995)

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS

R. Meeuwisz	
C.J. Kortlever	
W.W.M. Brouwer	
P.R. Wijnands	
H.J. Bogaars	(overleden 2020)
K. Piëst	(overleden 2018)
C.J. Graaf van Limburg Stirum	(overleden 2018)
A.J. Leyenaar	(overleden 2018)
W. Meinen	(overleden 2014)
Ch. Mark	(overleden 2006)

IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat in de periode juli 2024 – september 2024 bericht van overlijden is ontvangen van de Korea-veteranen:



Dhr. A.A.H. Pepers, 95 jaar, op 2 juli 2024 te Zaandam
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis en 11-03-1953 USS Gen. B.M. Blatchford)

Dhr. J. Horstman, 93 jaar, op 31 juli 2024 te Enschede
(Landmacht, 1952-08-28 USS Gen. S.D. Sturgis)

Dhr. E.M. Krijgsman, 95 jaar, op 12 september 2024 te Den Haag
(Landmacht, 26-02-1952 USS Gen. J.H. Mc Rae)



VAN HET BESTUUR

Jaarvergadering 2024 VOKS woensdag 27 november 2024

Zoals eerder vermeld, zal de Jaarvergadering van de VOKS plaatsvinden op woensdag 27 november 2024 in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. De ontvangst is tussen 10.30 – 11.00 uur, waarna de vergadering om 11.00 uur zal aanvangen.

Er zal op deze vergadering het definitief besluit moeten worden genomen om de Vereniging VOKS om te zetten naar de Stichting VOKS.

Na de vergadering en de lunch zal de zgn. ‘Kleine Herdenking’ plaatsvinden met een kranslegging en defilé langs het Korea-monument.

Na een drankje in de compagniesbar volgt om 15.00 uur de sluiting.

Voor diegenen die met de trein komen, wordt gezorgd voor vervoer vanaf het station Arnhem naar de kazerne en retour.

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor Korea-veteranen met eventuele begeleiders. U ontvangt de officiële uitnodiging met het programma begin oktober. Na uw aanmelding sturen wij u alle vergaderstukken toe.

Vertrek van Z.E. ambassadeur Hyoung-chan Choe



Op 30 juli jl. ontving het secretariaat van de VOKS bericht dat de ambassadeur van Zuid-Korea in Den Haag, Z.E. Hyoung-chan Choe, op 2 augustus onverwacht zou vertrekken naar zijn thuisland. In zijn afscheidsbrief aan ons schreef de ambassadeur o.a.:

“Met droefheid moet ik u mededelen dat mijn ambtstermijn als ambassadeur van de Republiek Korea bij het Koninkrijk der Nederlanden en als permanent vertegenwoordiger bij internationale organisaties, waaronder het ICC en de OPCW, op 2 augustus afloopt. Het

tijdstip van mijn vertrek komt veel eerder dan ik had verwacht, maar ik heb het afgelopen jaar een onvergetelijke tijd doorgebracht.

Het was een korte maar geweldige ‘tour of duty’ voor mij met talloze gelegenheden, waaronder het staatsbezoek van de Koreaanse president,

om de bilaterale betrekkingen te verbeteren en onze relatie met internationale organisaties in Den Haag verder te ontwikkelen, en om de kameraadschap te versterken met uitstekende collega's in het uitstekende diplomatieke corps.

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om u mijn oprechte waardering over te brengen voor uw oprechte steun en samenwerking op basis van ware vriendschap tijdens mijn missie hier. Het was voor mij een grote eer en een voorrecht om nauw met u samen te werken. Bij mijn vertrek wens ik u het allerbeste voor uw toekomstige inspanningen.”

Het bestuur van de VOKS heeft middels een brief de ambassadeur bedankt voor zijn onvermoeibare inzet voor onze vereniging met als hoogtepunten de ontmoeting van onze Korea-veteranen met de president van Zuid-Korea en onze koning Willem Alexander in december 2023 en de fototentoonstelling gewijd aan onze veteranen tijdens de Veteranen Receptie in het Atrium in Den Haag. Deze tentoonstelling was uniek in de geschiedenis van onze vereniging en resulteerde in grote dankbaarheid onder onze veteranen.

Op dit moment van schrijven is nog niet bekend wie de nieuwe ambassadeur wordt. Zodra dit bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Nationale Feestdag Bilzen (België)

De Belgische Nationale Strijdersbond en Korea-veteranen organiseerden in samenwerking met de Stad Bilzen op 27 juli jl. de Nationale Feestdag van Bilzen.

Deze herdenking vindt jaarlijks plaats om te herdenken dat Leopold I op 21 juli 1831 de eed aflegde als 1ste koning der Belgen. Tevens worden op deze dag alle gevallen slachtoffers herdacht die in opdracht voor het vaderland (België) sneuvelde.

Ook het VOKS-bestuur ontving voor deze dag een uitnodiging. Uw voorzitter Paul Gommers was daarbij aanwezig en plaatste namens de VOKS een bloemstuk.

De VOKS ontving later namens de oud-strijders en Belgische Koreaveteranen een dankbetuiging van het stadsbestuur van Bilzen.

Nederlandse Veteranendag Den Haag 2024

Zoals bekend wordt er door de VOKS niet meer deelgenomen aan het defilé op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Tóch was er een bestuurslid van de VOKS die er wél aan deelnam, nl. Korea-veteraan Kees Kortlever. Hij sloot zich aan bij de Stichting Marechaussee Contact en liep in de leeftijd van bijna 94 jaar voor de 20ste keer mee. Reden voor de organisatie om bij het passeren van de Stichting Marechaussee Contact langs de koning via de luidsprekerinstallatie de volgende tekst ten gehore te brengen: *“Dit is de Koninklijke Marechaussee en wel de Stichting Marechaussee Contact. Onder hen is deelnemer Kees Kortlever. Hij is bijna 94 jaar oud en loopt al 20 jaar mee.”* Hetgeen gevolgd werd door een enorm applaus van de toeschouwers. We nemen spreekwoordelijk gezegd een petje af voor ons bestuurslid Kees Kortlever.



Rechts: Koreaveteraan Kees Kortlever. (Foto: Theo Evers)

Monuta

Veteranenuitvaart

Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

Het Team Bijzondere Uitvaarten verzorgt, in overleg met de familie, uitvaarten op elke uitvaartlocatie in Nederland. Eind 2020 vond de opening plaats van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Monuta is ook de specialist voor uitvaarten van veteranen en hun wettelijke partners, op de Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen.

Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? Neemt u dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

teambijzondereuitvaarten.nl
veteranenbegraafplaats.org

Monuta 
De steun bij ieder afscheid.

VAN DE DISTRICTEN

In de indeling van de districten is een wijziging aangebracht. Voortaan zullen er geen districten meer worden vermeld, maar provincies. Hierbij treft u het overzicht aan van de nieuwe indeling van districtscommissarissen in de diverse provincies. Voor de provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn twee Dc's ingedeeld. Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw provincie contact op met uw Dc of met het bestuur van de VOKS.

Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel

Dhr. J. Krikke,
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen
Tel. 0592-357140 e-mail: jaapvanale@veteranen.nl

Flevoland, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland

Dhr. P.P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
Tel.: 06-13134870 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland

C.J. Kortlever
Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ Amstelveen
Tel. 020-6410872 e-mail: cko2730@hotmail.com

Limburg, Noord-Brabant, Zeeland

L.C. Schreuders
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 e-mail: voks1951@gmail.com

PROVINCIE LIMBURG

Herdenking Nationaal Indië Monument 1945-1962

Op zaterdag 7 september woonde uw secretaris, tevens in zijn functie als districtscommissaris VOKS Limburg, de herdenking Nationaal Indië Monument 1945-1962 bij in Roermond. Het zou dit keer anders zijn dan de voorgaande jaren...

De organisatie had besloten de herdenking dit keer te concentreren bij het Indië-monument, waar ook alle kransen zouden worden gelegd.

Dat betekende dat de krans van de VOKS tijdens de herdenking niet gelegd kon worden bij het Nationaal Vredesmonument met de namen van de omgekomen militairen van het NDVN in Korea. In plaats daarvan werd de krans geplaatst bij een zuil voor gesneuvelde Nederlandse militairen tijdens de inzet in Nederlands-Indië.

De organisatie was ook wat rommelig. Zo zou onze krans een nummer krijgen en dit nummer moest dan corresponderen met een stoelnummer waar alle kransleggers van (veteranen)organisaties dan moesten zitten. Het probleem was echter dat men vergeten was dit nummer aan de kransleggers door te geven...

Gelukkig dat uw secretaris de voorafgaande dag toch even een bezoekje bracht aan locatie van het Indië-monument en daar mondeling op de hoogte werd gebracht van het juiste nummer (wat overigens op de dag van de herdenking een ander nummer bleek te zijn...).



Het was op de dag van de herdenking een zeer warme dag. Bijna 30 graden en hoewel de vele aanwezigen in het publiek schaduw van de

bomen hadden, was aan de kransleggers van de veteranen-organisaties een plek gereserveerd in de brandende zon. Tevens kregen de toeschouwers een flesje water, maar die was men bij deze kransleggers vergeten...

Het was wel indrukwekkend om te zien dat er (terecht) veel aandacht van ook bekende Nederlanders voor deze herdenking was. Zo werden o.a. kransen gelegd door de Minister van Buitenlandse Zaken Casper Veldkamp, lid van de Eerste Kamer Alexander van Hattem, voorzitter Tweede Kamer Martin Bosma, de inspecteur van de Krijgsmacht luitenant-generaal Van Sprang, commissaris van de Koning in Limburg Emile Roemer, de burgemeester van Roermond Yolanda Hoogtanders en anderen.

Uw secretaris legde ook een krans en werd als laatste namens de Vereniging Oud Korea Strijders aangekondigd.



Er werden diverse toespraken gehouden, waarbij de nadruk werd gelegd op Nederlands-Indië en er met de nodige tact werd gesproken over 'andere na-oorlogse missies'. Wellicht dat uw secretaris iets heeft gemist, want de Nederlandse inzet in Nederlands-Indië was geen missie maar een politionele actie!

Tijdens het prachtige gedicht dat werd voorgedragen door stadsdichter dhr. H. van Bergen werd wél de Korea-Oorlog genoemd en zelfs twee keer!

Heel bijzonder was de ondersteuning van leerlingen van basisschool 'Aan de Roer' die met gepaste trots de kransleggers begeleidden en een gedicht voordroegen.

Het overvliegen van vier F-35 vliegtuigen als eerbetoon over het herdenkingspark in een Fly Pass in de Missing Man Formation was indrukwekkend. Ik herinner mij uit jongere jaren het geraas van de F-104 Starfighter, maar dit viel in het niet bij het lawaai dat door de F-35 werd geproduceerd!

De herdenking werd beëindigd met een defilé langs de kransen en de zuilen met de namen van de gevallen militairen tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië, waarna de aanwezigen werden uitgenodigd voor een drankje. Daarbij had uw secretaris het genoegen kennis te mogen maken met Martin Bosma, die dit keer weliswaar aanwezig was als voorzitter van de Tweede kamer, maar vertelde dat dit inmiddels de tiende keer was dat hij deze herdenking bijwoonde. Overigens was hij zeer goed op de hoogte van de inzet van de Nederlandse militairen in de Korea-Oorlog waarbij hij ook aangaf dat er meer aandacht aan deze missie zou moeten worden besteed.

De herdenking werd uitgezonden via het Youtube kanaal, waarbij o.a. luitenant-generaal Mart de Kruif commentaar gaf. Blijkbaar vond men de kranslegging van de diverse veteranen-organisaties niet interessant genoeg, omdat tijdens die kranslegging de uitzending al voortijdig was beëindigd.

Over deze herdenking zullen uw bestuursleden nog een hartig woordje met elkaar spreken en stellen we ons de vraag of deelname van de VOKS aan deze herdenking al dan niet nog zinvol is.

Leo Schreuders
Dc Limburg

BEZOEK SAMIL SCHOOL AAN SCHAARSBERGEN

Op 3 september jl. arriveerde in Nederland een groep van zes leerlingen onder leiding van de plaatsvervangend directeur van de Samil Technical High School uit Suwon (Zuid-Korea) voor een zevendaags bezoek.

Op de eerste dag na aankomst bezochten zij het Van Gogh museum en de middelbare Agora Amsterdam School.

Op donderdag 5 september arriveerden de studenten voor een bezichtiging in het museum van het Regiment Van Heutsz in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Zij werden daar ontvangen door LKol Van der Most, museumvrijwilliger Pim Wijnands, Korea-veteraan Thom Hazeleger en een delegatie van het bestuur van de VOKS.



Tijdens de uitvoerige rondleiding door het museum werden door de studenten veel vragen gesteld en waren zij onder de indruk van hetgeen te zien was. Zowel de Ferry Titalapta Zaal met medailles van overleden Korea-veteranen alsmede het mogen vasthouden van enkele geweren die tijdens de Korea-Oorlog waren gebruikt, boezemde veel ontzag in.

Voorafgaande aan de lunch werden foto's gemaakt bij het Korea Monument. Op het plein bij het monument waren tevens pantservoertuigen opgesteld voor de Defensie-kennismakingsdagen van

Nederlandse studenten. Dat trok natuurlijk ook de aandacht van de jonge Koreanen die door de aanwezige militairen van het Regiment Van Heutsz van de nodige informatie werden voorzien.



Na de groepsfoto en de lunch namen de studenten afscheid om een bezoek te brengen aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. In de dagen daarna zouden zij nog diverse bezichtigingen brengen zoals aan het Yi-Jun Peace Museum, het Binnenhof met de Ridderzaal, het Vredespaleis, het Mauritshuis en de Pier van Scheveningen. Verder stond op het programma een bezoek aan de haven van Rotterdam, in Amsterdam het Anne Frank Huis, het Paleis op de Dam, de Zaanse Schans, een klompenmakerij en een kaasboerderij. Al met al kan de VOKS terugkijken op een geslaagd bezoek van de studenten van deze school, waarmee onze vereniging sinds de Korea-Oorlog vanaf 1950 een sterke relatie heeft.

VERSLAG UN DESCENDANTS PEACE CAMP 2024

Van maandag 1 juli tot zondag 7 juli vond in Zuid-Korea het UN Descendants Peace Camp 2024 plaats. Tijdens deze week, georganiseerd door het Koreaanse Ministerie van 'Patriots and Veterans Affairs' (MPVA), namen 148 studenten deel aan verschillende evenementen in Seoel en Busan. De deelnemers bestonden uit 59 kleinkinderen van Korea-veteranen uit 19 verschillende landen, 67 Koreaanse studenten en 22 internationale studenten die in Zuid-Korea studeren.

Dit jaar waren er twee Nederlandse deelnemers: Pepijn van Leeuwen, kleinzoon van Korea-veteraan Gerrit van Leeuwen en Myrte Jellema, kleindochter van Korea-veteraan Johannes Lambertus Roomer. Hierbij hun verslag.

Dag 1: De reis begint!

Op zondag 30 Juni stapten we op het vliegtuig van Amsterdam naar Seoel. Helaas zaten we niet op dezelfde vlucht, maar we hadden gelukkig toch de mogelijkheid om kort met elkaar kennis te maken op Schiphol. Het klikte meteen goed tussen ons. We vertelden wat over onszelf, maar deelden ook verhalen van onze opa's. Pepijn had een boekje mee met wat persoonlijke herinneringen van zijn opa zoals brieven, krantenknipsels, medailles en foto's. Zijn Koreaanse burens in het vliegtuig waren zeer onder de indruk van deze documenten en spraken direct hun dankbaarheid uit.

Onze vluchten kwamen ongeveer rond dezelfde tijd aan in Seoel waardoor wij na een warm ontvangst door de MPVA ook samen naar de accommodatie net buiten Seoel konden reizen. Tijdens deze week verbleven wij in de Samsung Fire Global Campus, een prachtig en modern gebouw dat normaal gesproken niet wordt opengesteld voor grote groepen, maar wordt gebruikt om personeel van het Koreaanse bedrijf Samsung op te leiden. We voelden ons vereerd dat we daar mochten verblijven en dat we mochten genieten van alle voorzieningen aldaar, zoals het restaurant waar we heerlijk hebben kunnen genieten van de Koreaanse keuken.

Dag 2: Introductiedag

Tijd om goed te acclimatiseren in Zuid-Korea was er niet, want op de tweede dag stonden er al veel activiteiten op het programma. Het programma startte 's ochtends met een introductie en daarna volgde de

officiële openingsceremonie van deze week, samen met de Koreaanse Vice-minister van de MPVA, Mr. Lee Hee-Wan.

Vóór de openingsceremonie werd per land één vertegenwoordiger gekozen om deel te nemen aan de speciale gelegenheden gedurende de week. Myrte mocht Nederland vertegenwoordigen. Dit was voor haar een bijzondere eer.



Myrte tijdens de openingsceremonie

's Middags was er tijd voor een uitdagende Team Building oefening en een college van Tyler Rasch, een Amerikaans-Koreaanse deskundige op het gebied van internationale relaties. Hij vertelde ons meer over de cultuur van Zuid-Korea en de indrukwekkende opkomst van het land als een belangrijke economische macht op het wereldtoneel. Het was fascinerend om te leren hoe Zuid-Korea zich in 70 jaar tijd flink ontwikkeld heeft.

Deze tweede dag was er met name op gericht om het programma te introduceren en kennis te maken met onze teamgenoten; de 148 deelnemers werden namelijk verdeeld in kleinere groepjes. Onze teamgenoten kwamen uit verschillende landen zoals Thailand, India, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Meteen was er een klik. We leerden veel over elkaars taal en cultuur en interessante gesprekken ontstonden dankzij de diverse achtergronden binnen onze groep.

Aan het eind van deze drukke dag waren we uitgeput door de vele indrukken en het gebrek aan slaap door de reis. We besloten vroeg naar

bed te gaan om wat rust te pakken en ons voor te bereiden op de komende dagen.

Dag 3: DMZ-tour en Seoel

Op woensdag vertrokken we al vroeg met vijf bussen vanaf de campus naar de DMZ (gedemilitariseerde zone). Onderweg vertelde onze uitstekend geïnformeerde begeleiders over de geschiedenis van deze plek. Onze bussen werden gecontroleerd door Koreaanse militairen bij een checkpoint. Uiteindelijk stopte we bij het 'Dora Observatory': een observatiepunt boven op een heuvel. Vanaf daar konden we Noord-Korea en - door verrekijkers - werkende Noord-Koreaanse boeren zien. Het was een surrealistische ervaring om Noord-Korea met eigen ogen te kunnen zien. We stonden op slechts enkele kilometers van de grens, waar het meest opvallende de 162 meter hoge vlaggenmast met een enorme Noord-Koreaanse vlag en het propagandadorp gelegen was, een dorp met modern uitziende gebouwen, waar in werkelijkheid niemand woont.

Na deze indrukwekkende ervaring werden we naar het centrum van Seoel gebracht. Wat een enorme stad is Seoel zeg! We bezochten hier de War Memorial Museum, wat voor ons beiden bijzonder indrukwekkend was. Samen met alle deelnemers liepen we met een witte chrysanthe in onze hand langs de namen van de gesneuvelden, wat een heel speciaal en dankbaar gevoel af. Het museum was prachtig opgezet met oude tanks en vliegtuigen uit de Koreaanse Oorlog.

Daarna hadden we de hele middag om Seoel te verkennen en met onze teams de lokale lekkernijen te proberen.

Het hoogtepunt van deze dag was het rondlopen in traditionele Koreaanse Hanbok bij het Gyeongbokgung-paleis, het grootste paleis van Seoel. De Hanbok-kledij is voor vrouwen een lange jurk en voor mannen een broek met lange overjas in prachtige kleuren. Toevallig kwamen we elkaar tegen terwijl we in onze Hanboks rondliepen; we hebben daar samen een leuke foto met elkaar gemaakt.

Myrte had twee Zuid-Koreaanse teamgenoten, afkomstig uit Seoel, die een leuk plan voor het avondeten hadden bedacht. Ze vonden een mooie plek op een eiland in de Han-rivier om daar op een picknickkleed te genieten van verschillende soorten Koreaanse gefrituurde kip, zoals de inwoners van Seoel dat ook doen op hun vrije avonden. Het was heerlijk en ze heeft inmiddels thuis al meerdere keren de recepten nagemaakt. Helaas mist ze thuis wel het prachtige uitzicht over de Han-rivier... Pepijn bezocht met zijn teamgenoten het grote park rondom de Gyeongbokgung-

paleis, de omliggende wijken, en ging daarna naar het centraal station van Seoel. Hier namen zijn teamgenoten hem mee naar een restaurant met heerlijke traditionele gerechten.



Pepijn en Myrte in traditionele Hanbok-kleding

Dag 4: Fietstocht en bomen planten langs de Han-rivier

Op de vierde dag van de reis stonden er wederom bijzondere activiteiten op de planning. Eén van die activiteiten was het planten van 625 bomen in het Yanghwa park langs de Han-rivier. Op deze plek is tijdens de oorlog veel gevochten. Om bij dit park te komen moesten we eerst een fietstocht afleggen van ongeveer 6 kilometer. Als Nederlandse fiets-experts was het even grinniken tijdens de uitleg van-, en vooral de waarschuwingen en

regels rondom het fietsen. Toen we zagen hoe sommige reisgenoten met hun fiets omgingen bleek deze uitleg toch wel echt nodig te zijn geweest! Tijdens onze fietstocht door Yeouido en Yanghwa Park konden we goed zien hoe de lokale bevolking dit park gebruikt om de drukte van de stad te ontvluchten. Er liggen brede en veilige fietspaden, er zijn zwembaden en in de schaduw van de bruggen is er de mogelijkheid om te sporten op allerlei sporttoestellen. Op de locatie mochten we allemaal een aantal boompjes planten. Het planten van de bomen had een diepe symbolische en emotionele waarde voor ons. In het land waar onze grootouders een verschrikkelijke tijd hebben beleefd, konden wij nu een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van Zuid-Korea. Het was bijzonder om te zien hoe de Koreaanse oorlog op deze plek wordt herdacht en om zelf bij te dragen aan deze herdenking.



Aansluitend was opnieuw de Vice-minister van het MPVA Lee Hee-Wan aanwezig om een monument te onthullen. Als landvertegenwoordiger had Myrte de eer om hem te helpen met het onthullen van een monument dat symbool staat voor eenheid en solidariteit. Dit was een zeer bijzonder moment.

Hierna fietsten we terug naar de bussen en werden we naar een groot restaurant gebracht voor een heerlijke lunch. Later werden we opnieuw bij de rivier Han afgezet, nu voor een korte rondvaart met een boot. Dit was een prachtige afsluiting van deze memorabele dag. Vanaf het water is er een ongeëvenaard uitzicht over de stad.

We konden vanaf de boot prachtige foto's maken van de skyline van Seoel. Tijdens het varen maakten we daarnaast kennis met deelnemers uit andere teams onder het genot van een koel briesje. Dat was wel even lekker, want het weer in Zuid-Korea in de zomer is warm en zeer vochtig.

Dag 5: UN Memorial Cemetery en Peace Memorial in Busan

Dag vijf ging al vroeg van start. Stipt om 5:45 zat iedereen in de bus om richting het treinstation te gaan. Op deze dag zijn we in iets meer dan drie uur met de hogesnelheidstrein (KTX) van Seoel naar Busan gereisd. Busan, een grote havenstad in het zuiden van het land, heeft tijdens de Korea-oorlog een belangrijke rol gespeeld. Deze dag stond dan ook vol in het teken van de vele slachtoffers van de Korea-oorlog. In Busan bevindt zich de 'UN Memorial Cemetery', een begraafplaats waar vele gesneuvelde militairen begraven liggen, onder wie 123 Nederlanders. Het is prachtig onderhouden en een oase van rust midden in de drukke stad. Samen hebben we er bloemen neergelegd bij het Nederlandse plakkaat.

Daar hebben we ook een kort interview afgelegd met Kim Min Kyung, een auteur die een YouTube serie maakt over de Korea-oorlog en de vergeten verhalen uit die tijd ("The Korean War – Stories We Didn't Know"). Vervolgens zijn we samen naar de Nederlandse grafstenen gegaan. Het was een vreemde gewaarwording om zover van huis Nederlandse namen te lezen op de grafstenen van militairen die onze opa's hebben gekend.



United Nations Memorial Cemetery Busan

Het zien van de graven van kameraden van Pepijns opa die gesneuveld zijn tijdens een patrouille waar hij aan deelnam, was een moeilijk moment. Het gaf het besef dat zijn opa hier echt door het oog van de naald is gekropen. Naast dankbaarheid voor het feit dat hij dat overleefd heeft, gaf het tegelijkertijd een ongemakkelijk gevoel: waarom werden zijn kameraden niet gespaard en hij wel?

Na de begraafplaats hebben we ook de 'UN Peace Memorial' bezocht, een plek waar voorlichtingen worden gegeven over de Korea-oorlog. De lezing die wij hier kregen was een mooie toevoeging op het bezoek aan de begraafplaats.

Na de officiële activiteiten scheidde onze wegen weer, omdat we de rest van de middag vrij hadden om met onze teams Busan te verkennen. Myrte ging naar het Gwangalli strand, waar het uitzicht over het water geweldig is! Toen ze over het strand liep dacht ze aan de vele militairen, zoals haar opa en zijn broer Jakob, die per boot aankwamen in Busan. Dat maakte haar emotioneel, maar ook dankbaar dat ze hier mocht staan, zoveel jaren later.

Pepijn is met zijn team naar het Haeundae strand geweest, een prachtig zandstrand omringd door moderne wolkenkrabbers en heeft de omgeving daar verkend.

Om 20:30 ging de trein terug richting Seoel. Het was een zeer vermoeiende en warme dag, maar dat heeft geen afbreuk gedaan aan de bijzondere ervaringen.

Dag 6 en 7: Afsluiting en terug naar Nederland

Dag zes was de officiële afsluiting van het programma, waarbij we een certificaat van deelname in ontvangst mochten nemen. Daarna was er een gezellig diner met heerlijke 'Korean fried chicken'.

Afsluitend was er een afscheidsfeest waarbij iedereen kleding droeg die kenmerkend was voor zijn of haar land.

Ieder team ging over een rode loper om hun outfits te showen onder begeleiding van een K-pop nummer. K-pop (Korean-pop) is heel erg populair in Korea, maar krijgt ook steeds meer internationale aandacht. Het is een groot onderdeel van de hedendaagse Koreaanse cultuur.

Op de laatste dag zijn alle deelnemers weer terug naar huis gegaan. Omdat de deelnemers van over de hele wereld kwamen, werden we in groepjes naar het vliegveld gebracht op basis van onze vertrektijd. We zaten wederom helaas niet op dezelfde vlucht. Pepijn had een vroege vlucht en werd dus 's ochtends al vroeg naar het vliegveld gebracht.

Daarom hadden we de avond ervoor al afscheid van elkaar genomen. Myrte had een late vlucht om 23:00 waardoor ze op de laatste dag nog de mogelijkheid kreeg om Seoel verder te ontdekken. Een aantal deelnemers uit Colombia, Griekenland, Frankrijk en Zweden zaten op dezelfde vlucht en dus zijn ze met z'n allen samen op pad gegaan in de stad. Vooral de wijk Meongdong was erg leuk. Er zijn hier veel leuke winkelstraten en ook veel lekkere kraampjes met eten te vinden.

Het was erg jammer om afscheid te moeten nemen van onze teams en alle leuke mensen die we hebben ontmoet. We hebben een geweldige week gehad en zijn dankbaar dat we dit samen hebben mogen meemaken. We zijn trots op alle veteranen die zich hebben ingezet in deze verschrikkelijke oorlog. Hun opofferingen zijn niet voor niks geweest. Zuid-Korea heeft zichzelf echt uit het as doen herrijzen en we raden het iedereen aan om Zuid-Korea te bezoeken!

Graag willen wij de VOKS, en in het bijzonder VOKS-secretaris Leo Schreuders bedanken voor het mogelijk maken van deze bijzondere reis. We hebben prachtige herinneringen gemaakt, geweldige mensen ontmoet en hebben nu meer kennis over de Korea-oorlog. Wij zullen nooit vergeten waaraan onze opa's hebben bijgedragen. Allebei zullen we hoe dan ook in de toekomst teruggaan naar Zuid-Korea. Het land heeft zeker een speciale plek in onze harten!



Myrte en Pepijn in oranje tijdens de afsluitingsceremonie

BRIEVEN VOOR NEDERLANDSE KOREA-VETERANEN

In augustus 2024 ontving de VOKS een aantal brieven, geschreven door leerlingen van de Yedarm Global School in Zuid-Korea, gericht aan Nederlands Korea-veteranen.

Hoewel de brieven in de Koreaanse taal waren geschreven, heeft de Nederlandse ambassade in Seoul deze voor ons vertaald, waarvoor dank.



[1]

Hallo, ik ben Seoyoung Choi, een leerling uit groep 8 van de Yedarm Global School. Ik ben dankbaar voor jullie offers voor de Republiek Korea. Na het bijwonen van de Memorial Day-ceremonie op school realiseerde ik me opnieuw de opofferingen van de veteranen die deelnamen aan de Koreaanse oorlog. Het moet niet gemakkelijk zijn geweest voor soldaten om van ver te komen en te vechten voor een land en mensen die je nauwelijks kende, maar ik geloof dat de Republiek Korea vandaag bestaat dankzij jullie deelname. Door een speciale lezing over de Koreaanse Oorlog op school leerde ik over de verschillende manieren waarop jullie ons land hielpen. Ik realiseerde me dat meer landen hielpen dan ik had gedacht. Ik zal dit nooit vergeten en altijd dankbaar zijn. Veel dank aan de Nederlandse veteranen voor het beschermen van mijn land tijdens de oorlog. Ik ben altijd dankbaar dat ik nu in zo'n goede omgeving kan leven. Als ik volwassen ben, wil ik graag meer aandacht besteden aan Nederland en een bijdrage leveren aan jullie land als ik dat kan. Ik hoop dat Nederland en mijn land voortdurend een goede relatie kunnen onderhouden. En last but not least hoop ik dat de Nederlandse veteranen altijd gezond blijven.

[2]

Hallo, ik ben een student aan de Yedarm Global School. Vandaag, ter ere van Memorial Day, hadden we een lezing over de Koreaanse Oorlog. Als ik het was geweest, zou ik niet aan de oorlog hebben deelgenomen omdat ik bang zou zijn geweest. Toen ik jonger was, dacht ik dat mensen tussen de 18 en 22 jaar volledig volwassen waren, maar nu ik een middelbare scholier ben, denk ik nog steeds dat mensen tussen begin en midden 20 nog jong zijn. Het is echt verbazingwekkend, cool en respectabel dat je op zo'n jonge leeftijd je leven hebt opgeofferd voor een ander land dan je eigen land. Dankzij alle veteranen die aan de oorlog hebben deelgenomen, kunnen we vrijelijk klasse-voorzitters kiezen en verkiezingen houden! Dankzij de moed van 5.000 veteranen die destijds de oceaan overstaken voor zo'n klein en onbekend land, kunnen de inwoners van de Republiek Korea gelukkig en vrij leven in een democratisch land. Nogmaals hartelijk dank. Als je in Nederland was gebleven, had je van je jeugd kunnen genieten zonder je zorgen te maken over morgen, maar het is ongelooflijk dat je hebt deelgenomen aan de oorlog en je hebt opgeofferd voor een ander land alsof het je eigen land was. Heel hartelijk bedankt. We houden van jullie.

[3]

Hallo, ik ben Min-jin Lee, een 7e klasser. Ik schrijf deze brief op Memorial Day. Bedankt dat u vanuit Nederland naar Korea bent gekomen om ons te helpen in de Koreaanse oorlog. Ik wil in de toekomst ook soldaat worden en bij de luchtmacht gaan, en door vandaag naar een video over jullie te kijken is mijn droom om soldaat te worden weer aangewakkerd. Bedankt dat jullie onbevreesd hebben gevochten, ook al waren er velen gewond en neergeschoten. Ik was niet bekend met Nederland, maar dankzij Memorial Day heb ik geleerd over de deelname van Nederland aan de Koreaanse Oorlog. Ik zal jullie opoffering altijd onthouden. Dankzij jullie opoffering kunnen wij comfortabel eten en slapen. Ik ben dankbaar voor de 30.000 soldaten uit de hele wereld, waaronder Nederland, Canada, Ethiopië, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Duitsland en de VS die zijn omgekomen, en ook voor de 100.000 soldaten van de luchtmacht, landmacht en marine die gewond zijn geraakt. Bedankt voor jullie offers voor ons kleine land, de Republiek Korea. Ik hoop dat de Nederlandse veteranen die nog leven lang en gezond zullen leven.

[4]

Hallo, ik ben Lee Ju-ni, een 10e klasser op Yedarm Global School. Op deze Memorial Day wil ik graag een brief van waardering sturen naar de veteranen in Nederland. Dankzij de moed en opofferingen van de Nederlandse veteranen kunnen we vandaag de dag in vrijheid en vrede leven. Het is moeilijk voor te stellen welke moeilijkheden, pijn en ontberingen de veteranen moeten hebben doorgemaakt, maar ik ben hun zeer dankbaar voor hun toewijding aan ons land. Ik zal de moed en opofferingen van de veteranen altijd blijven herinneren en respecteren, en ik wil ook een persoon worden die weet hoe hij zich moet opofferen voor zijn land en die van zijn land houdt. Ik zal nooit vergeten dat we zijn waar we nu zijn dankzij mensen zoals de veteranen. Ik zal in hun voetsporen treden en een persoon worden die hard werkt voor mijn land. Bedankt dat je helemaal vanuit Nederland voor de vrede van mijn land hebt gevochten. De offers en toewijding van de veteranen hebben ons diep geraakt en we zullen ze nooit vergeten. Ik zal altijd bidden voor de gezondheid en het geluk van de Nederlandse veteranen. Ik hoop dat hun leven in Nederland vredig en vol vreugde zal zijn.

[5]

Hallo, ik ben Ji Ye-won, 17 jaar oud en ik zit momenteel op de Yedarm Global School in Gangneung-si, Gangwon-do, de Republiek Korea. Na het luisteren naar de lezing over de Koreaanse Oorlog op school, het ontmoeten van veteranen en het leren over verschillende landen die deelnamen aan de oorlog, realiseerde ik me dat ik een gelukkig leven leef dankzij hun opoffering. Tijdens de Koreaanse Oorlog stuurde Nederland soldaten naar Zuid-Korea en leverde verschillende voorraden. Door de hulp van Nederland kon de Republiek Korea een land van democratie en vrijheid worden. Het feit dat ik zo'n gelukkig leven heb op school is te danken aan Nederland en de hulp en opoffering van de Nederlandse veteranen in de Koreaanse Oorlog. Bedankt voor het helpen van ons land.

[6]

Hallo, ik ben Jeong Ye-jun, een 7e klasser op Yedarm Global School. Ik schrijf deze brief om Memorial Day op 6 juni te herdenken. Als we geen hulp uit Nederland hadden gekregen, had ons land misschien niet bestaan. Nogmaals bedankt voor het helpen van ons land. Vanaf nu zal ik mijn leven wijden aan mijn land, net als de veteranen.

(advertentie)



RV Bewindvoering



Roon Veugelers MBA
Bewindvoerder

+31 6 2065 9612
+31 70 320 9408

Theresiastraat 88
2593 AR The Hague
The Netherlands

Roon@roonveugelers.nl
www.rvbewindvoering.nl

Financiële problemen, het kan iedereen overkomen. Van jongste bediende tot directeur. Van Jan soldaat tot generaal. Niks om je voor te schamen. Wél iets om op te lossen. En bij het vinden van een oplossing is professionele hulp vaak een belangrijke steun in de rug. Daarom heb ik, Roon Veugelers, zoon van een Korea-veteraan, mij gespecialiseerd in bewindvoering.

Kort samengevat bestaat mijn taak uit het helpen van mijn cliënten met financiële zaken. Ik kijk bijvoorbeeld of alle betalingen op de juiste manier zijn uitgevoerd, of de cliënt recht heeft op toeslagen of op aanvullend inkomen.

Persoonlijke begeleiding en werken aan een vertrouwensband zijn belangrijke onderdelen van mijn werkwijze. Voor mijn cliënten is het een geruststellende gedachte dat ik bij dringende zaken altijd bereikbaar ben. Vierentwintig uur per dag zeven dagen per week.

Wanneer bewindvoering?

Als iemand door geestelijke of lichamelijke gesteldheid niet in staat is zijn of haar zaken zelf te regelen, wordt bewindvoering toegekend door een kantonrechter. Maar het kan ook zijn dat u zelf merkt dat u behoefte heeft aan hulp bij uw financiële aangelegenheden. In dat geval kan ik u als schuldhulpverlener van dienst zijn. Met mij als bewindvoerder of schuldhulpverlener, staat u er nooit alleen voor!

Voor meer informatie kunt u mij altijd mailen of bellen.

Roon Veugelers

EEN KOREAVETERAAN ALS BABS

Op 28 juni 2024 werden Peter Machielse en Minju Kim door een Korea-veteraan als BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) in de echt verbonden. Die BABS was de opa van Peter Machielse, nl. Korea-veteraan Klaas Schuitemaker. Peter schrijft hierover het volgende:

Beste VOKS leden en donateurs,

Langs deze weg willen wij onze opa, Klaas Schuitemaker, bedanken voor het feit dat hij ons afgelopen 28 juni in de echt verbonden heeft.

In april reisden wij al naar Korea om daar op zondag 14 april in het huwelijksbootje te stappen. Dit vond plaats op het prachtige paleis Unhyeongung in Seoul.



Dit was ook de locatie waar de laatste koning van Joseon, Koning Gojong, op 21 maart 1866 met trouwde met Koningin Myeongseong.

Op 28 juni was het decor echter niet Seoul, maar Leiden.

Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van deze gemeente heeft mijn opa zijn taak met verve volbracht. De zaal werd hard en duidelijk toegesproken en de verplichte procedures werden keurig gevolgd en bewaakt.



Naast de verplichte procedures was er ook ruimte voor een persoonlijke bijdrage. Hierin stond onze opa onder andere stil bij zijn Korea-verleden dat er mede voor gezorgd heeft dat wij elkaar vonden. Wij voelen ons dan ook zeer bevoorrecht dat juist onze grootvader degene was die ons officieel aan elkaar heeft kunnen verbinden. Ook willen wij hem op deze plek nogmaals bedanken voor zijn optreden en het mogelijk maken van een onvergetelijke dag.

Minju Kim en Peter Machielse

VRIJHEIDSLUNCH - HULP VOOR HELDEN



De Stichting KPPR 'Hulp voor Helden' organiseert op 9 november 2024 een bijzondere lunch die Hulp voor Helden samen met ECHOS en de Stichting Veteranen Ontmoetingscentra organiseren: de Vrijheidslunch voor veteranen en militaire oorlogs- en diensslachtoffers (MOD-ers).

Deze datum is wereldwijd uitgeroepen tot de Dag van de Vrijheid, een gedenkwaardige dag die symbool staat voor de opkomst van democratie en vrijheid.

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur, een moment dat de scheiding van families en gemeenschappen, die bijna drie decennia duurde, beëindigde. Het markeert tevens de val van het communisme in Oost-Europa en staat symbool voor de kracht van vrijheid en eenheid.

Ook u als Korea-veteraan wordt uitgenodigd om met andere veteranen onze vrijheid te vieren bij de geheel verzorgde vrijheidslunch. Het biedt een mooie gelegenheid om stil te staan bij deze historische gebeurtenis, samen met andere veteranen en MOD-ers en om met elkaar in gesprek te gaan over vrijheid en verbondenheid.

De lunch wordt gehouden om 11.00 uur in de volgende echo's:

ECHOS Ermelo (tel: 0341 552 830)

ECHOS Havelte (tel: 0521 341 297)

ECHOS Oirschot (tel: 040 290 4515)

ECHOS Schaarsbergen (tel: 026 443 0487)

Via deze link kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden en zich inschrijven voor de lunch. <https://www.hulpvoorhelden.nl/vrijheidslunch>. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij één van de vier ECHOS bij u in de buurt. Het telefoonnummer staat achter de betreffende ECHOS vermeld.

We hopen dat we ook vele Korea-veteranen mogen verwelkomen op 9 november 2024 bij één van de deelnemende ECHOS locaties!

Stichting KPPR Hulp voor Helden

HET FOTOPROJECT WELKOM THUIS

Henk Warrink, oud-officier van de Marechaussee en tevens fotograaf, is bezig met het project "Welkom Thuis", de mens achter het uniform in beelden.

Inmiddels wordt dit project steeds groter en is er veel belangstelling voor vanuit het Veteraneninstituut, de veteranenwereld, gemeenten en organisaties en niet in de laatste plaats door '80 jaar vrijheid'.

Het secretariaat van de VOKS had onlangs contact met Henk Warrink over zijn fotoproject. Hij vertelde ons dat het menselijke aspect achter het delen van het uniform met het grote publiek het doel is van zowel de veteraan als fotograaf Henk Warrink.

Met zijn fotoproject 'Welkom Thuis' legt hij veteranen op indringende wijze vast op beeld: 'Via foto's delen ze hun verhaal'.

Elke foto wordt versterkt door een zeer persoonlijke tekst van elke veteraan.

Diversiteit is voor Henk belangrijk: *"Ik wil een totaal en krijgsmacht-breed beeld van veteranen laten zien. Jong, oud, man, vrouw, vrienden- en vriendinnengroepen, diversiteit in afkomst."*

Omdat Korea-veteranen in dit project nog ontbraken, heeft Henk op aanbeveling van de VOKS onlangs in Den Haag met Korea-veteraan Egbert Krijgsman gesproken. Enkele dagen na dit gesprek overleed onverwacht de heer Krijgsman, maar zijn verhaal is nu gelukkig gedocumenteerd.

In de 'Checkpoint nr. 8 van december 2023 staat een uitvoerig verhaal over 'Welkom Thuis'.

Wilt u als Korea-veteraan deelnemen aan dit fotoproject? Henk wilt u dan graag fotograferen en spreken. Iedere veteraan is zeer welkom.

Aanmelden kan bij Leo Schreuders, secretaris VOKS, Tel. 06-51903177 of per email: voks1951@gmail.com

VERSLAG YI JUN HERDENKING 6 JULI 2024

Op zaterdag 6 juli 2024 werd de jaarlijkse Yin Jun herdenking gehouden in het gelijknamige museum te Den Haag.

Namens de VOKS was ons lid KLTZ b.d. Hans Sandberg van Boelens aanwezig.

Zoals bekend was het Yi Jun Peace Museum lang geleden een hotel, waarin 117 jaar geleden de Zuid-Koreaanse diplomaat Yi Jun onder verdachte omstandigheden overleed. Ieder jaar vindt er in dit museum een ceremonie plaats om Yi Jun te herdenken.

Door de reeds jarenlange bestaande intensieve contacten met de VOKS en de Zuid-Koreaanse Ambassade in Den Haag werd in 2023 kapitein-luitenant ter zee van administratie b.d. Jhr. Hans Sandberg van Boelens met echtgenote voor deze bijzondere herdenking uitgenodigd.

Ook dit jaar, op 6 juli 2024, was hij met zijn echtgenote Ria en dochter Mirjam Adriënne wederom aanwezig. Omdat het bestuur van de VOKS dit jaar helaas niet aanwezig kon zijn werd Hans gevraagd om ons tijdens deze herdenking te vertegenwoordigen.

Dit verzoek was voor hem een eervolle 'opdracht'. Hij nam op waardige wijze deel aan de 'Bloemenceremonie' en nam daarna het boek 'Korea in The Netherlands' voor de VOKS in ontvangst.



Tijdens de daaropvolgende lunch in het Chinese Oriental Dim Sum Restaurant hield de heer Sandberg van Boelens een korte toespraak

waarin hij zich voorstelde, over zijn contacten met de VOKS uitleg gaf en het belang van de Yi Jun herdenking benadrukte. Hij liet ons weten dat het wederom een mooie en waardige herdenking was, waar hij met genoeg op terugkijkt.

● YI JUN PEACE MUSEUM

- **Openingstijden**
Maandag-Vrijdag: 10:30-17:30
Zaterdag: 11:30-16:00 - Zondag: gesloten
- **Adres**
Yi Jun Peace Museum
Wagenstraat 124A
2512 BA Den Haag
Nederland
Tel: +31-(0)70-358 2510 Fax: +31-(0)70-326 5705
Mobiel: +31-(0)-111 423 99
E-mail: yijunpeacemuseum@hotmail.com
Website: www.yijunpeacemuseum.com

● Het Yi Jun Peace Museum is te bereiken

- ▶ Vanaf Den Haag Hollands Spoor → Stationsweg
→ Wagenstraat 124/124A (Yi Jun Peace Museum)
- ▶ Vanaf Den Haag Centraal Station → langs het Stadhuis → linksaf
→ rechtsaf Amsterdamse Veerkade → linksaf Wagenstraat 124A.
(Yi Jun Peace Museum)



Nederland



Yi Jun Peace Museum

이준열사 기념관



GESPREK MET CHARLES IN SCHAARSBERGEN

Op donderdag 15 augustus had onze geestelijk verzorger ds. Peter 't Hoen een gesprek met Charles van Gelden, vrijwilliger bij de Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz in de Oranjekazerne in Schaarsbergen, waarin ook de Korea-collectie is opgenomen. Hierover schreef ds. 't Hoen onderstaande tekst.

Op donderdagmorgen 15 augustus zitten Charles van Gelden en ik in de bovenverdieping van het museum aan de Van Heutsz regimentstafel in de ruimte naast het archief. Beneden leidt Georg van der Most bezoekers rond in onze Korea-verzameling. Hij begint bij het ontstaan en de geschiedenis van het KNIL en neemt de groep mee voorbij aan de Korea-oorlog naar het hier en nu.

Charles als nieuwe vrijwilliger

Charles is ruim anderhalf jaar vrijwilliger bij het Korea- en Indië gedeelte van dit museum in Schaarsbergen, waar bezoekers elke donderdag welkom zijn.

Ik heb twee vragen voor Charles. De eerste is: wat vind jij hier in deze ruimte en de tweede vraag is wat zoek je hier? Hierna laat ik Charles zelf aan het woord.

“Wat ik hier gevonden heb zijn diverse uitrustingsstukken en herkenbare voorwerpen die mij in verband brengen met mijn vader, Herman van Gelden. Mijn vader heeft als KNIL-militair gediend in het voormalig Nederlands-Indië. Van hem heb ik veel meegekregen, zoals wat hij toen heeft meegemaakt en aan ervaringen heeft opgedaan.



Hier, bij deze verzameling, heb ik een plek waar ik anderen in kan meenemen, die niets van het KNIL-verleden van hun vaders hebben meegekregen, net zoals ik. Daardoor hebben zij nooit kunnen begrijpen waarom hun vaders zo streng en autoritair waren. Discipline heerste in hun gezinnen.”

Charles laat mij zijn PowerPoint presentatie zien. In deze ruimte heeft hij vorig jaar voor een grote groep familieleden over de KNIL-geschiedenis van zijn vader en het leven van zijn vader met zijn moeder in Nederland verteld. Veel aanvullende en/of bevestigende informatie en documentatie heeft hij hier in het archief gevonden, want onze Korea- en Indië-verzameling heeft ook een aantal kasten vol boeken over Nederlands-Indië, het KNIL en Indonesië.



‘Indo’ zijn in Nederland hangt veel af van: ‘hoeveel kaas je gegeten hebt’. Zijn ouders waren ‘Indo’. Zijn vader was geboren in Poerwakarta op Java en zijn moeder in Nederland. ‘Indo’s’ zijn personen waarvan de ene ouder komt uit de lokale Indië-bevolking en de andere ouder Europees is. Zo waren de grootouders van Charles ‘Indo’ en draagt Charles de Hollandse achternaam ‘Van Gelden’.

Wij kijken naar zijn PowerPoint presentatie. Charles is hiermee begonnen met zijn grootouders en vervolgens met zijn eigen vader om herkenbaarheid bij de andere familieleden te krijgen. Zijn vader was

brigadier bij het KNIL. Hij heeft de Japanse bezetting ondergaan en drie jaar krijgsgevangenschap doorstaan. Vervolgens heeft hij opnieuw bij het KNIL de twee politionele acties meegemaakt tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Daarna is hij in 1950 naar Nederland overgeplaatst, getrouwd met een Nederlandse vrouw en werd hij geplaatst bij het Regiment Van Heutsz en daarna bij het Regiment Stoottroepen.

Zijn familieleden hebben ademloos naar het verhaal geluisterd. Dit kan ik zeggen omdat ik er even bij ben geweest en hen toen heb ontmoet. Charles heeft toen verteld en laten zien dat het zijn bedoeling was om bij anderen meer begrip voor hun vaders te krijgen. Vaders die gesloten waren en streng en autoritair omgingen met hun vrouwen en kinderen. Vaders die niet hebben verteld over hun verleden bij het KNIL, de Japanse bezetting met de concentratiekampen, de strijd tegen de opstandelingen, het verlies van de koloniën en de repatriatie naar Nederland. Hoeveel trauma's kun je oplopen en toch altijd trouw blijven aan de vorstin! Hoe je deze geschiedenisles beleeft, grapt Charles, hangt af van 'hoeveel kaas je gegeten hebt!'

Helpen bij het vinden en zoeken.

Charles ziet veel nazaten van KNIL-militairen die zoeken naar achtergronden van hun vaders. Het is zijn wens dat het openhartige verhaal van hem als zoon met zijn vader de geslotenheid bij andere dochters en zonen enigszins opheft. De diepere, soms duistere, achtergronden bespreekbaar te maken voor hen die worstelen met de strenge militaire opvoeding van hun vader, vervolgens de opvoeding van hun eigen kinderen en de vragen die zij aan zichzelf stellen. Zoals: "Waarom heb ik deze strenge en autoritaire opvoeding gehad en betrap ik mij erop dat ik bij het opvoeden van mijn kinderen dezelfde neigingen heb?"

Charles na zijn FLO.

Charles heeft bij het 12^e Luchtmobiele Bataljon gediend; het bataljon dat de tradities handhaaft van het KNIL en de oorlog in Korea. Aansluitend na zijn laatste functie bij dit infanteriebataljon en na zijn FLO (functioneel leeftijdsontslag) is hij onder contract als ondersteuner diverse jaren bij (internationale) oefeningen aanwezig geweest. Vervolgens opnieuw aangesteld en als instructeur heeft Charles voor personeel, dat uitgezonden werd, aanvullende cursussen verzorgd op de school voor

Vredesmissies in Harskamp. Hij is zeven keer op uitzending geweest, waarvan drie naar Bosnië, Afghanistan, Irak en de Sinai.



Charles is nu één van de vrijwilligers bij onze Korea-/Indië-collectie en zal zeker, net als Georg van de Most en museummedewerker Pim Wijnands, een keer aan bezoekers vertellen over het KNIL, de Korea oorlog en de strijd om het behoud van Nieuw-Guinea als kolonie van Nederland. Zijn verhaal zal ogen en oren openen en hopelijk vele harten bereiken zoals bij zijn familieleden.

Het verleden van een KNIL-veteraan met zijn (klein)kinderen blijft aan hun levens plakken. Charles is bewogen om de nazaten van KNIL-militairen en is begonnen met zijn eigen familie. Zij houden rekening met hun ouders zoals wij lezen in het 5^e Gebod van de Tien Geboden in Exodus, hoofdstuk 20: 'Toon eerbied voor uw vader en moeder'.

15 augustus 'de Indië-herdenkingen'

Donderdag 15 augustus was de dag waarop de capitulatie van Japan 80 jaar geleden werd herdacht bij het Indisch Monument in Den Haag en elders in het land. Op deze dag was Nederland 18 miljoen inwoners rijk geworden.

Hemelvaart weekend

Heel lang geleden heeft Charles tijdens een hemelvaartweekend een survivaalkamp verzorgd voor de jeugd van de Nederlandse Wal/Schippers-gemeente in Duisburg, waar ik toen tijdelijk dominee was. De jeugd van toen praat er noch steeds over wanneer ik hen ontmoet. Het was voor deze jongeren het steeds weer verleggen van vooral fysieke grenzen en waar ogenschijnlijk nooit een einde aan kwam. Het deed pijn om over vermoeidheid heen te komen. Deze ervaring hebben zij nooit meer losgelaten en heeft hun levens gevormd.

Dominee Peter 't Hoen

VIER GEESTELIJK VERZORGERS BEZOEKEN KOREA

In onze Korea-collectie in Schaarsbergen prijkt een nieuwe herdenkingspenning die geschonken is door hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean Paul Thöni en krijgsmachtpredikant Corine Sloots.



Samen met imam Ali Eddaoudi en rabbijn Menachem Sebbag hebben zij deelgenomen aan 'UN Command Member States' Chaplains Symposium in Seoul, Camp Humphreys te Busan, van 23 – 28 juli 2023.

Zij waren uitgenodigd door chaplain Chul W. Kim, de chaplain van de U.S. Forces Korea en de Command chaplain van de Verenigde Naties. Zij werden naar historische locaties begeleid door personeel van de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en van de VS.

Het programma komt overeen met de revisits van onze veteranen. Deze ontmoeting was naar aanleiding van 70 jaar 'Staak het Vuren', op 27 juli 1953 en van de daarna onafgebroken wederzijdse betrokkenheid.

Het was een eervol bezoek als herinnering aan en in navolging van de chaplains die in 1950 t/m 1954 in Korea hebben gediend. Naast de chaplains van Zuid-Korea waren er geestelijke verzorgers uit België, Griekenland, Nederland, Filipijnen, Thailand, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het was een waardevol bezoek waarbij de Zuid-Koreaanse samenleving de gelegenheid kreeg om haar dank te betuigen. Het hoogtepunt was de viering van 70 jaar 'Staak het Vuren' met veteranen van alle betrokken naties waaronder onze twee Korea-veteranen Dick Vis en Henk van der Hoef.

Vanzelfsprekend hebben zij de VN-begraafplaats in Busan bezocht en hebben zij daar eer bewezen. Corine en Jean Paul hebben bij het graf van legerpredikant Timens een bloemstuk gelegd. Dominee

Timens sneuvelde bij de aanval van Chinese troepen op de staf van het NDVN op 12 februari 1951 te Hoengseong.



Voorafgaande aan zijn bezoek aan Zuid-Korea was Jean Paul in ons museum geweest en na zijn terugkeer nog twee keer. Bij mijn eerste ontmoeting met Corine en Jean Paul hebben wij ons verdiept in de geestelijke verzorging in de Korea-oorlog aan de hand van de plakboeken van aalmoezenier Louis van de Vrande. Hij heeft tegelijk met ds. Timens gediend bij het 1^e detachement NDVN 1950-1951.

Aalmoezenier Jean Paul is onder de indruk geraakt van de chaplains en hun opvolgers aan het front, in de loopgraven en in het achterland zelfs tot in Japan. Hij heeft voorgesteld om aan deze



geestelijke verzorgers van de Korea-oorlog meer aandacht te geven. Wat zouden de overeenkomsten en verschillen kunnen zijn tussen toen en nu?

Bij onze tweede ontmoeting in Schaarsbergen hebben Corine en Jean Paul hun ervaringen met elkaar en met mij gedeeld. Wij hebben daarna afscheid genomen bij de vitrine waarin de herdenkingspenning nu ligt.

Dominee Peter 't Hoen

VERSLAG VAN DE PAK YON HERDENKING IN DE RIJP

Op maandag 26 augustus 2024 kwam een talrijk publiek naar het kleine plaatsje De Rijp in Noord-Holland voor de jaarlijkse herdenking van de Stichting Jan Janszoon Weltevree (Pak Yon).

Zoals wellicht bekend was de uit De Rijp afkomstige zeeman Jan Janszoon Weltevree de eerste Nederlander die in de 17e eeuw Koreaanse bodem betrad en daar noodgedwongen tot het eind van zijn leven moest blijven.

Evenals in voorgaande jaren had het bestuur van de stichting een mooi programma samengesteld. Alle genodigden, onder wie enkele heren en dames in Noord-Hollandse klederdracht, kwamen bijeen in de Grote Kerk van De Rijp en werden na binnenkomst voorzien van een kopje koffie of thee. Dit ging vergezeld van een koekje dat door de lokale bakker ontworpen was als beeltenis van Jan Janszoon.

Leuk was het om bij de aanwezigen Evert van Sprakelaar te ontdekken, als vertegenwoordiger van de Hendrik Hamelstichting in Gorinchem. Onder de genodigden waren ook dit keer bestuurslid Kees Kortlever en echtgenote Miep, namens de VOKS. Helaas was voorzitter Paul Gommers afwezig omdat zijn echtgenote Joke de dag ervoor was opgenomen in het ziekenhuis te Harderwijk, dit als gevolg van een val op weg naar huis.

De middag werd geopend door secretaris Karin Ossebaar-Schrader die meedeelde dat ook voorzitter Harmsen en Jan Geert, de bekende omroeper van De Rijp, wegens persoonlijke omstandigheden niet aanwezig konden zijn. Wie eveneens ontbrak was de Koreaanse Ambassadeur, omdat deze op 2 augustus jl. onverwacht afscheid nam i.v.m. zijn benoeming in een andere functie.

Van een plaatsvervanger van de ambassade vernam ik dat de nieuwe ambassadeur in de loop van oktober zijn ambt zal aanvaarden.

Het programma werd voortgezet met toespraken door mevrouw Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar en de heer Won Yoon, voorzitter van de Koreaanse Gemeenschap in Nederland. Tussen beide toespraken volgde een optreden door zangeres Yougin Lee, begeleid door pianiste Tae-Young Kim. Verder werden drie Koreaanse liederen ten gehore gebracht, waarbij het bij ons bekende 'Arirang' natuurlijk niet mocht ontbreken.



Vervolgens was het tijd voor het Koreaanse volkslied, begeleid door pianiste Kim en twee coupletten van het Wilhelmus, op het orgel begeleid door Gerard Jan Slegt. Voorts werden twee gedichten voorgedragen door het Alkmaars Dichtersgilde.

Jeannette Coppens droeg het gedicht “Het Lot beslist” voor en Petra van Rijn het gedicht “Jan Janszn Weltevreë”.

Daarna ging iedereen naar buiten voor de traditionele bloemlegging bij het beeld van Jan Janszn. en het maken van foto’s om daarna naar het museum “In ’t houten Huis” te wandelen, voorafgegaan door een draaiorgel met de naam “De Bandiet”.

Op het terras van het museum werden we welkom geheten door conservator Tosca Sombroek die een korte inleiding gaf en de aanwezigen uitnodigde voor een rondleiding in het museum.

Daarnaast was het tijd voor drankjes en Koreaanse hapjes en voor de liefhebbers steenwerpen en het actiespel Tудо in de museumtuin.

Ondanks dat er bij aankomst in De Rijp nog een regenbui was, werd het programma gelukkig gehouden in schitterend zonnig weer.

Kees Kortlever



Verkoop VOKS artikelen

VOKS schild op hout	€ 20,-
Stropdas met Indian Head	€ 11,-
VOKS vereniging badge	€ 6,-
Mouwembleem Indianhead	€ 6,-
Stropdasschuif VN embleem / VOKS	€ 3,-
Stropdasklem 50 jaar Korea	€ 3,-
Reversspeld vlag Nederland / Korea	€ 3,-
Reversspeld VN embleem / VOKS	€ 3,-
Christanspeldjes	€ 3,-
Revers Draaginsigne Gewonden, klein model	€ 3,-

Als artikelen uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe meer aangeschaft.

Kopen of bestellen

Deze artikelen zijn te koop in het museum van het Regiment Van Heutsz in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

U kunt ze ook bestellen bij de secretaris van de VOKS, dhr. L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com - telefonisch: 06-51903177

Contactgegevens museum:

Telefoon: 088-9569498 (donderdag)

Email: museum.rvh@mindef.nl

Verzendkosten

Als u een bestelling heeft gedaan wordt er contact met u opgenomen om aan te geven hoe hoog de verzendkosten zijn. Zodra de betaling inclusief verzendkosten binnen is, worden de bestelde artikelen naar u verstuurd.