



VOX - V.O.K.S.

kontakt orgaan van de vereniging
OUD KOREA STRIJDEERS



De VOX -VO.K.S. is een uitgave van de

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS

door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar.

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft ten doel:

- het behartigen van de belangen van de leden en van de nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct betrokken waren bij de oorlog in Korea;
- het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen onderling, alsmede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland;
- het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutz en met de 2 US Infantry Division (Indianhead).

ADVERTENTIES

Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en stimuleer daarmee uw eigen omzet.

Advertentie van bladgrootte € 90,- per jaar

Advertentie van ½ bladgrootte € 55,- per jaar

Advertentie van ¼ bladgrootte € 30,- per jaar

Stuur ook uw advertentie naar de secretaris.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt (minimaal) € 20,- per jaar.

ADRESVERANDERINGEN

Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S.

WEBSITE

Meer informatie treft u aan op onze website: www.vox-voks.nl

Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders te Weert

Druk: Verloop Drukkerij te Alblasserdam

VOX-V.O.K.S.

48^e jaargang

Nr. 1 – maart 2024

SECRETARIAAT

Correspondentie richten aan VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl E-mail: voks1951@gmail.com

BETALINGEN: RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

KOPIJ

Kopij voor nr. 2 van juni 2024 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: voks1951@gmail.com. Graag vóór 29 mei 2024.

VOKS-BESTUUR

Voorzitter:	P.P.G. Gommers , telefoon 06-13134870 Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet e-mail: ppg.gommers@gmail.com
Vice-voorzitter en Secretaris:	L.C. Schreuders , telefoon 06-51903177 Standaardmolen 88, 6003 CK Weert e-mail: voks1951@gmail.com
Penningmeester:	P.C. Wessels , telefoon 06-11352600 e-mail: penningmeester.voks@ziggo.nl
Landmacht Vertegenwoordiger	C.J. Kortlever , telefoon 020-6410872 Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ Amstelveen e-mail: cko2730@hotmail.com
Marine vertegenwoordiger:	H.P Repping , telefoon: 038-4534862 Gombertstraat 738, 8031 MZ Zwolle e-mail: h.p.rep30@gmail.com

Geestelijk verzorger:	Ds. P. 't Hoen , telefoon 0318-634514 Rubensstraat 41, 6717 VD Ede e-mail: peterthoen@telfort.nl
-----------------------	--

INHOUDSOPGAVE

1.	Inhoud	pag. 2
2.	Van de Voorzitter	pag. 3
3.	Erevoorzitters, ereleden en leden van Verdienste	pag. 4
4.	In Memoriam	pag. 5
5.	Van het Bestuur	pag. 6
6.	De Districten	pag. 11
7.	Pasen 2024	pag. 12
8.	Uitnodiging Herdenking en Reünie VOKS	pag. 14
9.	Commando-overdracht Regiment Van Heutsz	pag. 20
10.	In KROMM Bronbeek wonen ook Korea-veteranen	pag. 22
11.	Leestips: Helmen vol Verhalen	pag. 27



Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

VAN DE VOORZITTER



Een nieuw verenigingsjaar is ingegaan. En de eerste uitdagingen staan ons al te wachten. Zo zal in de eerste week van mei ons overleden bestuurslid Ferry Titallepta worden bijgezet op het internationale kerkhof in Busan (UNMCK). Zijn echtgenote, zijn kleinkind, militairen van het Regiment Van Heutsz en uw voorzitter zullen daarbij aanwezig zijn.

En dan heeft het Regiment een nieuwe naam. In de naam is voortaan het woord 'Ranger' opgenomen. De volledige naam is nu: het 12^e Infanterie Bataljon Rangers Regiment Van Heutsz.

En met de nieuwe naam is er ook een nieuwe commandant: LKOl De Boer heeft afscheid genomen en is opgevolgd door LKOl M.A.G. Duchateau. We gaan ervan uit dat we met deze opvolger ook weer een fijne samenwerking tegemoet gaan zien.

En we merken ook iets anders dat opvalt: als de VOKS een oproep deed voor kleinkinderen die konden deelnemen aan het Youth Peace Camp in Korea, kregen we in het verleden nauwelijks respons. Nu opeens ontvingen we meerdere aanmeldingen en dat is bijzonder. Het is een teken dat de volgende generaties zich meer en mee gaan interesseren voor de bijdrage van hun vader resp. opa tijdens de Korea-Oorlog.

Helaas konden we slechts twee kleinkinderen blij maken met deze reis naar Korea waarbij de MPVA zich voortaan beperkt tot studerende kleinkinderen om de homogeniteit in de groep te waarborgen.

Gelukkig worden er ook weer revisits voor Korea-veteranen en hun familieleden georganiseerd in de maand juli en de maand november, voor in totaal acht deelnemers. Elders in deze VOX-VOKS staat een oproep voor deze revisits.

En dan besluit ik mijn voorwoord door u eraan te herinneren dat we op dinsdag 16 april elkaar weer kunnen ontmoeten op de jaarlijkse grote herdenking en reünie in Schaarsbergen. Nog niet aangemeld? Doen!

Paul Gommers
Voorzitter

EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE



Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans gekregen om een positie te verwerven in onze samenleving. Wij danken deze bijzondere mensen voor datgene dat zij voor ons hebben gedaan en bereikt.

EREVOORZITTERS VOKS

C.P.G.J. Motshagen	(overleden 2018)
L.C. Schreuders	(overleden 2017)
N. Tack	(overleden 2007)

ERELEDEN VOKS

G.J.P. van der Most	
F. Titalepta	(overleden 2023)
H. Mulder	(overleden 2020)
M. Smits	(overleden 2016)
H. de Jong	(overleden 2015)
A.A. Herweijer	(overleden 2014)
A. Rietdijk	(overleden 2013)
J.W. Scholten	(overleden 2010)
J.A. Bor	(overleden 1995)

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS

R. Meeuwisz	
C.J. Kortlever	
W.W.M. Brouwer	
P.R. Wijnands	
H.J. Bogaars	(overleden 2020)
K. Piëst	(overleden 2018)
C.J. Graaf van Limburg Stirum	(overleden 2018)
A.J. Leyenaar	(overleden 2018)
W. Meinen	(overleden 2014)
Ch. Mark	(overleden 2006)

IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat in de periode januari 2024 – maart 2024 bericht van overlijden is ontvangen van de Korea-veteranen:



Dhr. H. (Bèr) Walthie, 90 jaar, op 10 februari 2024 te Maastricht.
(Landmacht, 27 juli 1954 MS Laos)

Bij de afscheidsdienst waren o.a. uw voorzitter, secretaris en Korea-veteraan Th. Haver met zijn zoon aanwezig. Aan weerszijden van de kist stond een erewacht van het Regiment Van Heutsz opgesteld. De voorzitter VOKS hield een toespraak dat door de familie zeer werd gewaardeerd. Aan het eind van de dienst volgde het signaal 'Taptoe' gevolgd door 1 minuut stilte en het signaal 'Voorwaarts'.

Dhr. Th. (Tom) Meissner, 88 jaar, op 17 februari 2024 te Den Helder.
(Marine, 1953 Hr.Ms. Dubois)

Dhr. A.J. (Toon) Verbraak, 98 jaar, op 27 februari 2024 te Uden.
(Landmacht, 12 december 1953 USS. Gen. R.M. Blatchford)
De heer Verbraak was geen lid van de VOKS.

Dhr. B. (Bert) den Hartog, 96 jaar, op 4 maart 2024 te Leerdam.
(Landmacht, 22 augustus 1952 MS La Marseillaise en op 16 februari 1954 opnieuw MS La Marseillaise)

Dhr. E.C.L. (Miel) Peersman, 94 jaar, op 6 maart 2024 te Roermond.
(Marine, 1953 Hr.Ms. Dubois)



VAN HET BESTUUR

Herinnering: contributie

Nog niet alle leden en donateurs hebben hun contributie voor 2024 voldaan. Vandaar nogmaals deze herhaalde oproep.

Mocht u al hebben betaald, dan is dit bericht natuurlijk niet meer voor u bestemd. Zo niet, dan graag alsnog reageren.

Het contributiebedrag is (minimaal) € 20,- en over te maken op rekening NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.

Vermeld bij uw betaling 'Contributie 2024' en de naam van de Korea-veteraan of donateur waarop de contributie betrekking heeft.

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse bank hebben, worden verzocht om het rekeningnummer van de Rabobank met de BIC-code te gebruiken dat er zo uit ziet:

RABONL2U NL58RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.

Het adres van de Rabobank is Eperweg 22a, 8071 PA Nunspeet.

Herdenking en Reünie VOKS 2024

De grote Herdenking en Reünie VOKS zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 16 april 2024. De uitnodiging heeft u per email of per brief ontvangen. Nog niet aangemeld? Doe dit dan vóór 1 april.

Ook op onze website kunt u de informatie downloaden (www.vox-voks.nl/nieuws)

Jaarvergadering VOKS

De Jaarvergadering van de VOKS staat dit jaar gepland op woensdag 27 november 2024. Korea-veteranen: noteert u alvast de datum!

De bedoeling is dat dit de laatste Jaarvergadering met Korea-veteranen zal zijn, omdat op deze bijeenkomst definitief door de aanwezigen moet worden vastgesteld dat de VOKS als vereniging wordt opgeheven en als stichting verder zal gaan.

Koreareis (revisit) Zuid-Korea 2024

Het Ministerie van Patriots and Veterans Affairs (MPVA) in Zuid-Korea heeft in dit jaar voor Korea-veteranen uit Nederland twee revisits gepland. Aan de revisit in juli mogen in totaal vier personen deelnemen; dit aantal is inclusief een begeleider.

Voor de revisit in november worden eveneens vier personen uitgenodigd. Daarbij wordt o.a. de UNMCK-begraafplaats in Busan bezocht.

Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Patriots and Veterans Affairs (MPVA) kijkt bij de voordracht die het VOKS-bestuur maakt naar de volgende prioriteiten in volgorde:

- 1) Nog in leven zijnde Korea-veteranen die nog nooit een revisit hebben meegemaakt
- 2) Korea-veteranen die meer dan drie jaar geleden een revisit hebben meegemaakt
- 3) Naaste familieleden (broer, zus, kleinkind, achterkleinkind) van militairen die in de UNMCK in Busan zijn begraven en die nog nooit een revisit hebben meegemaakt
- 4) Familieleden van Korea-veteranen die na de Korea-Oorlog zijn overleden (broer, zus, kleinkind, achterkleinkind) en die nog nooit een revisit hebben meegemaakt

De VOKS heeft een uitgebreide lijst met geïnteresseerden, waaruit wij een selectie zullen maken.

Defilé Wageningen

Op zondag 5 mei zal in Wageningen het bevrijdingsdefilé weer plaatsvinden. De VOKS zal niet meer aan het defilé meedoen, omdat uit ervaring Korea-veteranen vanwege hun hoge gezondheid hiervan afzien. Wél is het mogelijk om plaats te nemen in een militair voertuig. Als u daarvan gebruik wilt maken, geef dit dan z.s.m. aan het secretariaat van de VOKS door. Mocht u met de auto naar Wageningen komen, ontvangt u daarvoor een parkeerkaart, waarmee u in het centrum op speciaal gereserveerde plaatsen mag parkeren.

Nationale Veteranendag Den Haag

De Nationale Veteranendag in Den Haag vindt plaats op zaterdag 29 juni 2024. Korea-veteranen kunnen zich nu al aanmelden voor deelname aan deze dag via de website van het Nederlands Veteraneninstituut. U moet daarvoor wel eerst inloggen in 'mijn-NLVi' op deze website.

Indien gevraagd wordt naar de vereniging waar u bij hoort, geef dan op de VVRVH (Veteranen Vereniging Regiment Van Heutsz).

Geef daarna ook aan het secretariaat van de VOKS door als u zich heeft aangemeld. De VVRVH stelt voertuigen beschikbaar waar dan kunt meerijden tijdens het defilé. Ook zal deze vereniging voor u consumptiebonnen en een lunchpakket regelen.

Mevrouw Swagers 100 jaar



Op 31 januari 2024 bereikte mevrouw N. Swagers de leeftijd van 100 jaar. Zij is na het overlijden van haar echtgenoot, Korea-veteraan J. Swagers, nog steeds een trouwe donateur van onze vereniging. Haar familie liet weten dat zij nog iedere keer het VOKS-boekje met veel interesse te leest.

Namens de VOKS: van harte gefeliciteerd!

Graven zoeken op de UNMCK Busan

Regelmatig wordt door familieleden aan de VOKS gevraagd hoe een graf van een Nederlandse militair die op de internationale begraafplaats van de Verenigde Naties in Busan (UNMCK) is begraven/bijgezet, kan worden gevonden. Antwoord:

- Ga naar de website <https://www.unmck.or.kr/intro/>
- Klik onderaan op de gewenste taal (Bijv. English)
- Klik onder de foto op 'Search'
- Zoek op 'Nation' op het juiste land (Nederland)
- Vul bij de 'Last name' de achternaam van de militair in
- Klik onderaan op 'Search'
- Klik op de naam die is gevonden en u vindt alle informatie

Samil School VOKS-Award

Namens de VOKS werd op 5 januari 2024 de presidential Award uitgereikt aan Ms. KO Eun for VOKS President Award (Samil Middle School) en aan Mr. Jungin Pyo de VOKS Secretary General Award (Samil Technical High School).

De relatie tussen Samil Academy en Nederland gaat terug tot de Koreaanse Oorlog. Samil Academy, gelegen in Suwon, was een tijdelijke basis voor Nederlandse troepen tijdens de Koreaanse Oorlog en is nu de thuisbasis van Samil Middle School, Samil Industrial High School en Samil High School.

In de jaren zeventig wilden Nederlandse veteranen die na de oorlog terugkeerden naar Korea de Samil School graag weer zien. Dit leidde tot regelmatige bezoeken van de Nederlandse ambassade en de Nederlandse Veteranen Organisatie (VOKS), die dankbaar waren voor de gastvrijheid van de school en beurzen en prijzen voor beste leerlingen aanboden.

Sinds 1982 hebben de Nederlandse ambassade en VOKS elk jaar diploma's en geldprijzen uitgereikt aan leerlingen van Samil Middle School, Samil Industrial High School en Samil High School.

Van de Nederlandse ambassade in Seoul werd tevens de ambassor award uitgereikt aan student Ms. Ju-hyun So, gefeliciteerd!

Namens de ambassadeur reikte militair attaché Lt-Kol Snel de prijs uit. Gefeliciteerd aan alle studenten die dit jaar afstuderen!



Jungin Pyo
(Samil Technical High School)



Ko Eun
(Samil Middle School)



Ju-hyun So en Lt-Kol L. Snel
(Samil High School)

DE DISTRICTEN

Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen. Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact op met uw DC of met het bestuur van de VOKS.

District I Noord-Nederland

Dhr. J. Krikke,
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen
Tel. 0592-357140 e-mail: jaapvanale@veteranen.nl

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland

Dhr. P.P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
Tel.: 06-13134870 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder

C.J. Kortlever
Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ Amstelveen
Tel. 020-6410872 e-mail: cko2730@hotmail.com

District VI. Zuid-Holland

L.C. Schreuders
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 e-mail: voks1951@gmail.com

District VII. West-Brabant / Zeeland

L.C. Schreuders
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 e-mail: voks1951@gmail.com

District VIII. Oost-Brabant

L.C. Schreuders
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 e-mail: voks1951@gmail.com

District IX. Limburg

L.C. Schreuders
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 e-mail: voks1951@gmail.com

PASEN 2024

De paasboodschap is geschreven door onze geestelijk verzorger VOKS, ds. P. 't Hoen



In ons Koreamuseum in Schaarsbergen ligt het proefschrift in een vitrine met daarbij het bijbeltje van dokter van Meurs. Wetenschap naast de Bijbel. Ook ik kan niet zonder deze twee. Het oorlogsgeweld in en om Gaza en in Oekraïne met de duizendtallen doden en gewonden onder burgers en militairen is schrikbarend. Ik lees het bericht dat er meer dan 30.000 Gazanen zijn gedood. Wij hopen en bidden op wapenstilstanden in Gaza en Oekraïne. En wat Gaza betreft. Zoals ik een jonge Palestijnse christen-theoloog, die in Oost-Jeruzalem woont, op de zender Al Jazeera hoorde vertellen: “Als Jezus nu geboren zou worden, dan zou dat in Gaza kunnen zijn”. Jezus zette zich in voor de armste en meest kwetsbare mensen.

Wanneer ik dit schrijf, duurt het nog één maand voordat het Pasen is op 31 maart. Het feest van de opstanding van Jezus en het begin van PAX Christi, de start van een wereldwijde samenleving zonder slag of stoot; zonder geweld en oorlog. Maar eerst moet het eeuwenlange kwaad bestreden worden met de roep; dat het kwaad zichzelf vernietigt, maar dat nooit ten koste van de onschuldige en kwetsbaren mensen.

Bewapening en herbewapening blijken nodig te zijn. Echter op alle niveaus van militaire en politieke beleidsmakers, hoop ik dat het besef waartoe en waarom er opgetreden moet worden, wel afgestemd wordt met het in acht nemen van het internationale oorlogsrecht en het EU humanitaire grondrecht. Meer noch; dat het vredesdividend van na de Koude oorlog niet verkwanseld wordt en PAX Christi aandacht krijgt bij het wikken en wegen op weg naar universele en duurzame vrede.

Ds. Peter 't Hoen

Monuta

Veteranenuitvaart

Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening



Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets terugdoen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

Het Team Bijzondere Uitvaarten verzorgt, in overleg met de familie, uitvaarten op elke uitvaartlocatie in Nederland. Eind 2020 vond de opening plaats van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Monuta is ook de specialist voor uitvaarten van veteranen en hun wettelijke partners, op de Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen.

Uitvaartwensen vastleggen

Het is belangrijk dat uw nabestaanden later weten welke keuzes zij moeten maken voor uw uitvaart. Daarom kunt u bij Monuta gratis uw wensen vastleggen in het Monuta Uitvaartwensenformulier. Speciaal voor wensen die met uw veteranenstatus te maken hebben, heeft Monuta een bijlage ontwikkeld waar u tot in detail uw wensen kunt noteren. Wilt u uw wensen vastleggen? Neemt u dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

Monuta Team Bijzondere Uitvaarten

24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77

teambijzondereuitvaarten.nl
veteranenbegraafplaats.org

Monuta 
De steun bij ieder afscheid.

UITNODIGING HERDENKING/REÜNIE VOKS 2024

Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:

In gezamenlijk overleg met de commandant van 12 Infbat Rangers Regiment Van Heutsz is besloten dat de jaarlijkse VOKS- herdenking en reünie dit jaar zal plaatsvinden op:

Dinsdag 16 april 2024
Ontvangst 09.00- 10.30 uur in de Fly-Inn
Oranjekazerne
Clement van Maasdijklaan 5
Schaarsbergen

1. Plaats

Zoals gebruikelijk wordt de Herdenking/Reünie gehouden in de aan de Oranjekazerne grenzende kazerne Groot Heidekamp te Schaarsbergen waar wij de beschikking hebben over de Fly-Inn, de kantine van deze kazerne. De Fly-Inn bevindt naast het plein waar de herdenking wordt gehouden. (Na de poort 1e weg links).

2. Inschrijving en betaling

Indien u deze dag wilt bijwonen dan dient u zich **uiterlijk 1 april 2024** te hebben aangemeld. Dat kunt u doen op één van de volgende manieren:

- 1) Per e-mail: voks1951@gmail.com
- 2) Telefonisch: 06-51903177
- 3) Schriftelijk: Middels het deelname- en vrij vervoer aanvraagformulier dat u per email of per post heeft ontvangen.

Indien u gebruik maakt van het eerder ontvangen schriftelijke aanmeldformulier dan dient u dit **vóór 1 april 2024** te hebben ingevuld en verstuurd per post of per e-mail aan het secretariaat van de VOKS. U kunt uw aanmelding ook telefonisch doorgeven. De deelname aan de herdenking en reünie is dit jaar gratis, maar is uitsluitend voor leden en donateurs van de VOKS alsmede partner/begeleider.

3. Openbaar vervoer

Voor maximaal twee personen per inschrijving wordt gratis NS-vervoer ter beschikking gesteld aan hen die vóór 1 april het deelname- en vrij vervoer aanvraagformulier hebben ingevuld en ingezonden of telefonisch dit hebben opgegeven. Als u vrij vervoer aanvraagt, dan dient u die ook te gebruiken. Indien niet, dan wordt u uitgesloten van vrij vervoer in 2025.

Bij het NS-station Arnhem staan bij de SONSBEEK-uitgang van het station vanaf 09.00 uur tot 10.00 uur busjes gereed om u gratis naar de Oranjekazerne te brengen. Probeer zodanig tijdig op het station Arnhem te arriveren dat u tussen 09.00 en 10.00 uur in de bus kunt stappen. Mocht u later dan 10.00 uur op het station Arnhem arriveren dan zult u op eigen kosten een treintaxi moeten nemen.

De lijnbusverbinding van Arnhem-Centraal naar de Oranjekazerne is tegenwoordig dermate beroerd, dat wij deze afraden.

4. Vervoer

Komt u met eigen vervoer, zie dan de routebeschrijving op een van de volgende pagina's. Het laatste deel van de route naar de ingang is met borden aangegeven.

5. Tenue

- Actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met model-onderscheidingen;
- Overigen: VOKS-tenue met onderscheidingen groot model of kleding passend bij een dodenherdenking.

6. Binnenkomst

Bij aankomst bij de poort van de kazerne kan aan zowel de dames als de heren gevraagd worden de veteranenpas, c.q. uw identiteitskaart of paspoort te tonen. Verder de aanwijzingen van de verkeers-regelaars opvolgen. Via de aangegeven route begeeft u zich naar de Fly-Inn. Bij de aankomstregistratie ontvangt u per persoon een aantal consumptiebonnen, te gebruiken pas na de herdenking op het plein als de bar opengaat en er alcohol mag worden geschonken. Bij binnenkomst wordt u aan een kop koffie met cake aangeboden.

7. Telefoon

In noodgevallen kan u ons op die dag bereiken via telefoon 06-51903177 (Secretaris VOKS, de heer Leo Schreuders)

8. De Herdenking

- Tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw plaatsen op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar dringend verzocht hieraan direct gehoor te geven.
- Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid zouden kunnen verstoren.
- Op de appelplaats staan in een tent voldoende stoelen opgesteld t.b.v. hen die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen.
- Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd.
- Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw gevallen kameraden, stilte te bewaren.
- Uw mobiele telefoons graag op 'stil' zetten of geheel uitschakelen.
- Aan het einde van de plechtigheid begint het defilé langs het monument, dat geopend wordt door de commandant van het Regiment Van Heutsz, ambassadeur Z.E. Hyoung-chan Choe, de militair attaché kolonel Sung Ho Park en uw voorzitter.
U wordt verzocht aan dit defilé deel te nemen, waarbij er dan tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te leggen.

9. Ontmoeten/receptie

Evenals voorgaande jaren is er na de herdenking een gezellig samenzijn en een rijstmaaltijd. Ook hierbij zullen de ambassadeur van de Republiek Korea en de militair attaché van de Republiek Korea aanwezig zijn.

10. De consumpties

U ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal munten/bonnen voor consumpties; koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen. Mocht u bij vertrek nog munten/bonnen over hebben, dan verzoeken wij u deze in te leveren.

11. De maaltijd

- De uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf 13.15 uur uitsluitend geserveerd in de Fly-Inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp;
- Mocht u een dieet volgen wilt u dat dan tijdig doorgeven aan het VOKS-secretariaat.

12. Einde bijeenkomst

Vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.00 uur) wordt de sluiting aangekondigd. Het vervoer naar het station vertrekt om 15.15 uur. Reünisten die dan nog aanwezig zijn, worden dringend verzocht dan ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen.

De Vereniging Oud Korea Strijders dankt het Vfonds voor de financiële bijdrage waarmee deze jaarlijkse herdenking en reünie mogelijk wordt gemaakt.

 **fonds**





PROGRAMMA

Tijd	Activiteit	Plaats
09.00 - 10.30	Aankomst, registratie in de Fly-Inn. Ontvangst met koffie en cake	Registratiehal Reünie ruimte
10.45	Opstellen voor herdenking op aanwijzing regelingsofficier en bestuur VOKS	Appelplaats
11.00	Herdenkingsplechtigheid gevolgd door defilé langs de monumenten	Appelplaats
Na afloop herdenking	Reünie in aanwezigheid van Z.E. de Ambassadeur, de militair attaché van de Republiek Korea en de voorzitter V.O.K.S.	Reünieruimte
13.15-14.15	Rijstmaaltijd	Fly-inn Groot Heidekamp
14.15-15.15	Ophalen herinneringen Gelegenheid tot museumbezoek	Reünieruimte en museum
15.15	Sluiting	
15.15	Vertrek bus naar Arnhem NS- Centraal	

Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen

Vanaf Utrecht / Nijmegen via de A50 - A12

- A12 volgen richting Oberhausen
- Uitvoegen bij afslag 26 Arnhem-Noord/Rijnstate
- Bij verkeerslichten linksaf
- Parallelstraat volgen tot het bord 'Schaarsbergen', hier linksaf
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoot Oranjekazerne
- 1^e weg links, aan overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn

Vanaf Apeldoorn via A50

- A 50 volgen tot afslag 21 Schaarsbergen, daar uitvoegen
- Bovenaan linksaf de Koningsweg in
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoot Oranjekazerne
- 1^e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn

Vanaf Zevenaar via A12

- A12 volgen, daarna uitvoegen bij afslag 26 Arnhem-Noord/Rijnstate
- bij verkeerslichten rechtsaf richting Apeldoorn
- Parallelstraat volgen tot het bord 'Schaarsbergen', hier linksaf
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoot Oranje-kazerne
- 1^e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn

Noot: op het kruispunt Koningsweg/Clement van Maasdijklaan staat een bordje 'doodlopende weg' en 'Complex Oranjekazerne'. Dat is de ingang naar de kazerne.

Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.
(Max. snelheid grotendeels 60 km/u)

COMMANDO-OVERDRACHT REGIMENT VAN HEUTSZ

Op dinsdag 12 maart 2024 vond op het KTOMM Bronbeek de overdracht plaats van het commando van het 12e Infanteriebataljon 'Ranger' en het Regiment Van Heutsz.

"Hierbij aanvaard ik het commando van het 12e Infanteriebataljon 'Ranger' en het Regiment Van Heutsz", waren de woorden van de nieuwe commandant, luitenant-kolonel Duchateau.

Daarmee nam hij op dinsdag 12 maart, op de historische locatie KTOMM Bronbeek, waar 12 Infanteriebataljon een speciale band mee heeft, het commando van het Regiment Van Heutsz over van zijn voorganger, LKOl Tabe de Boer. Tijdens de overdracht werd onder andere stilgestaan bij de nieuwe taakstelling van het bataljon als Rangerbataljon.



Deze plechtigheid werd bijgewoond door een groot aantal genodigden, onder wie de voorzitter VOKS Paul Gommers, de secretaris Leo Schreuders en bestuurslid Kees Kortlever. Tevens zagen we enkele oude

bekenden onder de aanwezige bewoners van Bronbeek, Korea-veteraan Thom Hazeleger, Herman Leander, Van Zijl en voormalig Dc William Roza. Verder stonden ook enkele compagnieën van het Regiment opgesteld, alsmede de vaandelwacht met het vaandel en de vlaggenwacht met de bataljonsvlag. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de fanfare van het Regiment Grenadiers en Jagers.

De scheidend commandant, luitenant-kolonel T.R. de Boer overhandigde het vaandel aan zijn opvolger luitenant-kolonel M.A.G. Duchateau. Beiden hielden zoals gebruikelijk een indrukwekkende toespraak.

Tijdens de plechtigheid werd de taptoe geblazen en een minuut stilte gehouden; dit in verband met het overlijden van een inwoner van Bronbeek, Korea-veteraan L.B. Zaad op 10 maart 2024.

Na afloop van de plechtigheid was er gelegenheid om LKol De Boer en zijn opvolger de hand te drukken. De scheidend commandant ontving daarbij van de VOKS een oorkonde met bijbehorend schildje met de Indianhead en een cadeaubon.

Daarna was er een ontvangst in de Kumpulan waar nog even van gedachten gewisseld kon worden onder het genot van drankjes en hapjes.



LKol De Boer ontvangt uit handen van voorzitter VOKS Paul Gommers, een oorkonde en het bekende schildje met de 'Indianhead'.

IN KTOMM BRONBEEK WONEN OOK KOREA-VETERANEN

Geestelijk verzorger VOKS, ds. 't Hoen, bracht een bezoek aan het KTOMM Bronbeek in Arnhem en sprak daar met enkele Korea-veteranen en voormalig Dc VOKS, William Roza

Willem Roza, als oud districtscommissaris, had drie Korea-veteranen, die ook in Bronbeek wonen, bij elkaar getrommeld in de Poortkamer.

Alle vier zijn hiernaartoe verhuisd in het afgelopen 1½ jaar.

Het was na de lunch toen Marie-José en ik om een tafel zaten met Thom Hazeleger, Herman Leander, Jan van Zijl en Willem Roza. Op de vraag of er hier in Bronbeek iets van of over de oorlog in Korea 1950 – 1954 te zien is, was het antwoord: *“dat is niet de bedoeling. In Bronbeek gaat het alleen over Indië, de KNIL-militairen en de Indiëgangers. Als Korea-veteranen doen wij er niet zo toe; er wordt over Korea niet gesproken.”*



*(Van links naar rechts:
Thom Hazeleger, William Roza, Marie-José Eberson,
Herman Leander, Jan van Zijl en ds. Peter 't Hoen)*

Thom Hazeleger is hier opgeknapt na zijn verhuizing uit Nunspeet. Het was wel een zware opgave om zijn zelfstandig leventje op te geven, maar hij heeft het hier uitermate naar zijn zin.

Herman Leander is eerder met zijn vrouw in Bronbeek gaan kijken. Na haar overlijden heeft hij besloten om hiernaartoe te komen, mede vanwege de goede zorg. Overdag is het de discipline van gezamenlijk eten op vaste tijden.

's Avonds is het eigen tijd en kijkt men TV. Deze mannen kijken ook naar het programma 'Van Koningsbrugge' dat is opgenomen in Engeland. Het is een pittige commando opleiding, waaraan 21 burgers een week lang deelnemen en de een na de ander afvalt. Wel een beetje overdreven maar zij kijken met respect naar de deelnemende dames. De commando-opleiding is buitengewoon bikkelhard en doet de landmachers denken aan de commando opleiding in Roosendaal, voorafgaande aan hun uitzending naar de oorlog in Korea, nu 70+ jaar geleden.



Marie-José Ebersson, William Roza, Herman Leander, Jan van Zijl

Jan van Zijl, matroos 1^e klas

Naar aanleiding van de foto van de ontmoeting van de Korea-veteranen met koning Willem Alexander en de president van Zuid-Korea op 13 december vorig jaar, vertelde Jan van Zijl over zijn zes jaar bij de Koninklijke Marine waarin hij met de Hr.Ms. Dubois naar Korea is geweest. Marinemensen waren beroeps en als matroos 1^e klas was Jan van september 1953 tot september 1954 in de zeeën rondom Korea en vooral in de Gele Zee met de vele eilandengroepen. Het was patrouilleveren met andere smaldelen om de Chinezen in de gaten te houden. Het bestand van 27 juli 1953 was ook op zee van kracht. Omdat Jan zes jaar bij de Marine heeft gediend, kwam hij in aanmerking voor een kamer in Bronbeek. Nadat hij bij de Marine ontslag had genomen, kwam hij bij de Nationale Rijksrecherche waartoe ook de beveiliging van het Koninklijke Huis behoorde. Jan: *“ik heb de Koning Willem-Alexander als ventje met zijn broers zien opgroeien”*.

Herman Leander, huzaar

Herman Leander had zich met andere Huzaren van Boreel vrijwillig opgegeven voor Korea. Hij begon als bazooka-schutter bij de Os-cie, daarna was hij chauffeur van de kapitein van de C-cie en als laatste hoofd huishouding van het 'Holland Huis' in Seoul, waar werd gezorgd voor recreatie en ontspanning. Dit laatste was vanwege zijn horeca-ervaringen en de kermisattracties van zijn familie in Berg en Dal.

Herman diende een lange periode, nl. van augustus 1952 tot mei 1954. Hij vertelde dat na het bestand in juli 1953 er zelfs sprake van is geweest dat hij het 'Holland Huis' als particulier kon overnemen. Dat is echter niet doorgegaan.

In Korea heeft Herman de verschroeide aarde gezien en op de knieën heeft hij gebeden: *"Heer, laat mij a.u.b. thuiskomen!"*

Thom vervolgde met: *"Wanneer je overgeleverd bent aan het niets, dan bid je wel. Iedere soldaat bidt onder zulke vernietigingen van mens en natuur."*

Herman is één keer samen met zijn vrouw voor een maand in Zuid-Korea geweest. Het werd hem aangeboden omdat de oorspronkelijk geplande trip, een revisit, niet doorging vanwege een daar heersende longziekte. Zijn vrouw werd behandeld als een koningin. De Zuid-Koreaanse waardering, aandacht en zorg waren om nooit te vergeten en om er de Koreaanse samenleving voor te bedanken. Herman heeft dat per brief gedaan! Hij is dankbaar dat hij heeft mogen bijdragen aan de moderne Zuid-Koreaanse staat.



Thom Hazeleger, radio-soldaat

Op de vragen: Wat herinner jij je nog van Korea? Denk je daar nog wel eens aan?, vertelde Thom Hazeleger over zijn ervaringen dichtbij en achter het front. Zo zei hij dat hij niet wist dat je staande kon slapen in een loopgraaf. Zijn gevechtskleding was doorweekt van de regen en bevroren en dat gaf warmte waardoor hij staande in slaap viel met zijn geweer bij de hand. Door inkomend vuur over hem heen werd hij wakker.

Als radioman liep hij met alle patrouilles mee. Voor hem gold niet de keuze om zich vrijwillig te melden.

Met de patrouilles kwam men dicht bij de Chinezen en soms hoorde je hen zelfs praten. Nadat de waarnemingen waren doorgegeven, werd de vijand bestookt met napalmbommen.

Als gevolg van het bestand op 27 juli 1953 moesten de UN-eenheden, waaronder het NDVN-bataljon, zich terugtrekken van de stellingen boven de 38^e breedtegraad naar het zuiden. Thom vertelde: *“Eerst alle loopgraven dichtten om vervolgens weer nieuwe te graven onder de demarcatielijn.”*

Na het bestand werd Thom overgeplaatst naar een keukengroep omdat hij bakker was geweest. Wat Korea Thom heeft gebracht is dat hij nooit meer in de bakkerij van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat is gaan werken. *“Je ging als bakker naar je werk in het donker en je kwam in het donker weer thuis.”*

William Roza

William Roza, onze ‘Nieuw-Guinea-ganger’, nam ons mee naar zijn kamer en liet zijn twee kastanjes zien die hij altijd in zijn broekzak meeneemt. In de hand helpen kastanjes tegen reuma en hij heeft het geluk dat er een kastanjeboom buiten voor zijn raam staat. Marie-José vertelde dat haar vader ook altijd kastanjes tegen reuma bij zich had. Met trots liet Willem zijn nieuwe scootmobiel zien met beweegbare wielen waarmee hij makkelijk kan draaien. Hij kan ermee de stad in, toertochten maken en bezoeken afleggen.



William Roza en ds. 't Hoen

Gevechtsuitputting van dokter A.J. van Meurs

Vorig jaar kocht ds. 't Hoen bij de Slegte in Rotterdam het promotieonderzoek uit 1955 'Over de Gevechtsuitputting On Combat-Exhaustion' van dokter A.J. van Meurs gekocht. Deze bataljonsarts, in Korea van het eerste uur aan het front, schrijft over soldaten met uitputting, die een paar dagen konden verblijven in een tent naast de keuken om op adem te komen om daarna weer naar voren de loopgraven in te gaan. Thom Hazeleger bevestigde dat dit als een eerste opvang achter het front was. Dokter van Meurs schrijft over een aantal patiënten die eigenlijk nooit geschikt waren geweest om naar Korea uitgezonden te worden.

Een volgende keer hoop ik iets meer over dit proefschrift te schrijven. Maar voor nu volsta ik met wat ik lees als de laatste XII-stelling: *Het op niet-militaire (bijv. financiële) gronden verminderen van de organieke sterkte van een gevechtsonderdeel in vreedestijd vergroot de kans op de nederlaag in oorlogstijd.*

Zijn stelling in 1955 geldt zeker voor onze huidige krijgsmacht en die van de NAVO-bondgenoten.

Ds. Peter 't Hoen



KTOMM Bronbeek

LEESTIPS



HELMEN VOL VERHALEN

**Kunstproject 'Eert Veteranen en Hun Missieverhalen' in 1 boek
Dit landelijk project verbindt veteranen met kunstenaars om
persoonlijke missieverhalen om te zetten in kunstwerken.**

Helmen Vol Verhalen, een inspirerend landelijk project, brengt veteranen en kunstenaars samen om de persoonlijke missieverhalen van veteranen te vertalen naar kunstwerken waarin de 'helm' symbool staat voor het militaire beroep. Het project resulteert in een boek genaamd "Helmen Vol Verhalen", dat niet alleen de verhalen van veteranen bevat, maar ook het verhaal van de kunstenaar achter het werk.

Ook het verhaal van Korea-veteraan Ton Kelders is in dit boek opgenomen. Ton was oud-bestuurslid van de VOKS, overleed op 27 juli 2022 en is begaven op de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen.

Dit boek biedt een diepgaand inzicht in het leven van veteranen, hun ervaringen op missie, en de impact daarvan op henzelf en hun thuisfront. Amy van Son, een voormalig matroos en veteraan, is de drijvende kracht achter het project Helmen Vol Verhalen. Ze benadrukt het belang van de rol van veteranen en het thuisfront in de hedendaagse maatschappij. "In vroegere tijden rukte het hele dorp uit om haar krijgers binnen te halen na een veldslag. Dat kun je je nu niet meer voorstellen, zeker niet als het 'jonge' veteranen betreft," zegt Amy. "Om weer meer begrip en erkenning voor veteranen te krijgen, moeten burgers weten wat het betekent om naar een oorlog gestuurd te worden. Maar veel veteranen vinden het soms moeilijk hun ervaringen onder woorden te brengen. Daarom laten we veteranen hun verhaal vertellen aan een kunstenaar, die dat vertaalt naar een kunstwerk. Het kunstwerk is de brug van verbinding naar de samenleving. Het proces wat deze twee 'professionals, ieder op hun

gebied doorlopen samen met het eindresultaat en de band vanuit medemenselijkheid die daaruit ontstaan, zijn helend.”

Helmen Vol Verhalen is een eerbetoon aan de moedige mannen en vrouwen die hun leven hebben gewijd aan de bescherming van vrijheid en vrede. Dit boek belooft een diepgaande en aangrijpende ervaring te bieden die de kijk op oorlog, moed en menselijkheid zal veranderen.

Helmen Vol Verhalen

22 kunstenaars en veteranen samen op missie

Auteur Amy van Son

Aantal pagina's 367 / verkoopprijs € 25,00

Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Koninklijke van Gorcum

Oostersingel 11, 9401 JX Assen

T : +31(0)592 37 95 55 E: info@vangorcum.nl



Verkoop VOKS artikelen

VOKS schild op hout	€ 20,-
Stropdas met Indian Head	€ 11,-
VOKS vereniging badge	€ 6,-
Mouwembleem Indianhead	€ 6,-
Stropdasschuif VN embleem / VOKS	€ 3,-
Stropdasklem 50 jaar Korea	€ 3,-
Reversspeld vlag Nederland / Korea	€ 3,-
Reversspeld VN embleem / VOKS	€ 3,-
Christanspeldjes	€ 3,-
Revers Draaginsigne Gewonden, klein model	€ 3,-

Als artikelen uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe meer aangeschaft.

Kopen of bestellen

Deze artikelen zijn te koop in het museum van het Regiment Van Heutsz in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

U kunt ze ook bestellen bij de secretaris van de VOKS, dhr. L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com - telefonisch: 06-51903177

Contactgegevens museum:

Telefoon: 088-9569498 (donderdag)

Email: museum.rvh@mindef.nl

Verzendkosten

Als u een bestelling heeft gedaan wordt er contact met u opgenomen om aan te geven hoe hoog de verzendkosten zijn. Zodra de betaling inclusief verzendkosten binnen is, worden de bestelde artikelen naar u verstuurd.