

VOX-V.O.K.S.

37^e jaargang

Nr. 1 – maart 2013

Correspondentie richten aan **V.O.K.S.**, Koninginnelaan 196,
7315 ED Apeldoorn, telefoon 055-5212252 e-mail: voks@kpnmail.nl
Betalingen: ING: NL82 INGB 0003 7183 97 of
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.

KOPIJ

Kopij voor nr. 2 van juni 2013 kan uiterlijk 15 mei 2013 worden ingediend:
per post: secretariaat VOKS, Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn
per email: voks@kpnmail.nl

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter en secretaris a.i.	C.P.G.J. Motshagen , telefoon 055-5212252 Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn e-mail: voks@kpnmail.nl
Penningmeester	P.P.G. Gommers , telefoon 0341-254231 Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
Conservator	F. Titalepta , telefoon 026-4427417 Churchillplein 18, 6883 EW Velp e-mail: f.titalepta@upcmail.nl
Ledensecretaris	A.J. Kelders , telefoon 020-3980400 of 0610624757, e-mail: a.kelder@kpnplanet.nl Gartskamp 424, 1103 PK Amsterdam ZO
Marinevertegenwoordiger	H. de Jong , telefoon 020-6949273 Fizeastraat 5c, 1097 SC Amsterdam
Alg. Adjunct	F.L. Rosdorff , telefoon 026-3763635 of 06- 22009023 “Bronbeek”, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, e-mail: f.rosdorff@veteranen.nl
Geestelijk verzorger	Ds. P. 't Hoen , telefoon 0318-634514 Rubensstraat 41, 6717 VD Ede e-mail: peterthoen@telfort.nl

Erevoorzitter: Kol. b.d. L.C. Schreuders
Ereleden: LGen. b.d. A.A Herweijer, M. Smits

INHOUDSOPGAVE

1.	Inhoud	pag. 2
2.	Van de voorzitter	pag. 3
3.	In Memoriam	pag. 4
4.	Van het Bestuur	pag. 7
5.	Van de Districten	pag. 12
6.	Richtlijnen Reünie en Herdenking VOKS	pag. 15
7.	Hoengsong Herdenking 2013 Roosendaal	pag. 22
8.	Veteranendag Koreaanse Ambassade	pag. 26
9.	Zuid-Korea kiest nieuwe President	pag. 28
10.	Nieuws voor veteranen	pag. 29
11.	Zoveel respect, een verschil met Nederland	pag. 32
12.	Themadagen op landgoed Bronbeek	pag. 34
13.	Mijn Korea-avontuur (vervolg)	pag. 38
14.	Inschrijfformulier Reünie Herdenking VOKS 2013	pag. 45

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de bankloterij.

Uw deelname aan de bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen

VAN DE VOORZITTER



Het doek is gevallen...

En daarmee doel ik op een stukje Nederlands militaire traditie, de Koninklijke Militaire School in Weert.

Politici die menen te doen wat het beste is voor het vaderland waren van mening dat de KMS te duur was om in stand te houden. En dus verhuist de KMS naar Ermelo waar het waarschijnlijk even veel zal kosten, maar dat is een ander verhaal.

Onze VOKS verliest een stukje traditie die bestond uit het organiseren van de

Nieuwjaarsrecepties en reünies op de KMS. Maar dat valt in het niet bij het lot van die meer dan 100 gezinnen die hun baan in Weert kwijt zijn. En dat van al die ondernemers die in Weert de militairen maar al te graag als welkome gast ontvingen.

Er was eerst nog hoop voor de KMS. Als het college van Weert met een goed financieel onderbouwd plan kon komen, bleef de KMS in stand. Welnu, dit plan was er maar is dan toch weer door de overheid afgeschoten. Snapt u het nog? Ik niet meer.

Er kwam een nieuwe minister van Defensie, zowaar een uit Limburg, en er gloorde hoop aan de horizon. Maar ook die minister koos niet voor Limburg maar voor het landelijk belang.

VVD-kamerleden en Statenleden zetten zich in voor de KMS. Riepen bij wijze van spreke luidkeels vanaf het bordes van het stadhuis dat de KMS moest blijven. Om vervolgens toch middels hun stem hun eigen achterban in de steek te laten en in de Tweede Kamer hun stem uitbrachten *tegen* het behoud van de KMS. Want landsbelang gaat voor, is hun mening. Of bedoelen ze nu politiek (lees VVD) belang?

Een 60-jarige traditie als garnizoensstad, niet alleen voor Weert, maar ook voor heel Limburg, is voorbij. Jammer voor al die mensen in Weert die er nu door getroffen zijn. Wij voelen met hen mee. De politici helaas niet meer.

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter VOKS

IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat in de periode december 2012 – maart 2013 onderstaande leden zijn overleden:



G.J.J. Duys te Oss, in de leeftijd van 83 jaar
(Hr. Ms. Evertsen)

C. van der Zouwen te Rotterdam, in de leeftijd van 86 jaar.
(Gen. MacRae)

H. Schaap te Waddinxveen, in de leeftijd van 82 jaar
(Hr. Ms. van Galen)

A. Rietdijk te Zoetermeer, in de leeftijd van 88 jaar.
(Gen. MacRae)

De heer Rietdijk was jarenlang de ledensecretaris van de VOKS. Nadat hij zijn bestuursfunctie had beëindigd, werd hij door het VOKS-bestuur tot erelid benoemd.

De voorzitter heeft tijdens de dienst het in memoriam uitgesproken en vier leden van de V.O.K.S. hebben bij binnenkomst van de familie en gasten erewacht gestaan.

Dit werd door de familie zeer op prijs gesteld.

A.A. Polkamp te Nijmegen, in de leeftijd van 84 jaar.
(Skybryn)

L.M. Cuijpers te Deurne, in de leeftijd van 83 jaar.
(Gen. MacRae)

F.J.B.M. de Coster te Nieuwvliet, in de leeftijd van 78 jaar.
(Hr.Ms. Dubois)

G.A. Lafeber te Oost-Souburg, in de leeftijd van 81 jaar.
(Hr. Ms van Galen)

J. Hartman te Aurora USA, in de leeftijd van 80 jaar.
(Hr. Ms. J.M. van Nassau).

J.H.A. Koch te Dongen, in de leeftijd van 85 jaar.
(Zuiderkruis)

J.P. de Dood te Assen, in de leeftijd van 92 jaar.
(Gen. MacRae)

Op 1 februari jl. overleed in zijn woonplaats op 92-jarige leeftijd het oudste lid van District Noord, Joannes Petrus de Dood.

Joop de Dood sukkelde reeds langere tijd met zijn gezondheid en vaak dachten wij dat het einde van Joop daar was. Maar telkens kwam hij er weer bovenop, en dan was hij steeds vol goede moed. Zodoende kwam het bericht van zijn overlijden toch nog erg onverwachts.

Joop de Dood, geboren en getogen Amsterdammer, meldde zich in de chaotische dagen van april/mei 1945 als vrijwilliger voor uitzending naar de Oost, om daar de Jap te bestrijden. Want ofschoon we hier bevrijd waren van het Nazi-juk, daarginder was nog een dergelijke tiran die alles wat westers was trachtte te vernietigen.

Joop kwam op Midden-Java terecht en heeft daar de eerste politionele actie meegemaakt. In 1951 meldde hij zich opnieuw om dit keer de democratie te verdedigen in Korea. Met de eerste aanvulling kwam hij in Korea en heeft daar zijn plicht gedaan.

Terug in Nederland vestigde hij zich in de kop van Drenthe in de directe omgeving van Roden. Daar boerde hij op zijn eigen hobbyboerderij vele jaren. Joop was een trouwe bezoeker van onze jaarlijkse herdenkingen en reünies en we troffen hem telkens op de jaarvergadering. Ook gaf hij vaak gehoor aan de oproep van de D.C. om aanwezig te zijn bij de uitvaart van een dienstmakker. Helaas konden maar weinig kameraden van District Noord bij de dienst aanwezig zijn. Alleen de heer Braam was als lid van de VOKS met de trein vanuit Delfzijl gekomen om Joop de laatste eer te bewijzen. Wij zullen hem blijven herinneren als een goed kameraad.

E.C. Snoek-Small, te Breda, (Donatrice)

P.J.G.A. van der Sman te Veghel, (Donateur)

Dankbetuiging

Geachte heer Motshagen,

Langs deze weg wil ik u heel hartelijke bedanken voor het medeleven dat wij hebben ontvangen na het overlijden van Pol van Oijen, mijn vader, en onze opa.

Het heeft ons ontroerd en uw woorden waren hartverwarmend.

Het heeft ons heel erg gesteund in ons verdriet en het geeft ons veel kracht om zonder hem verder te gaan.

Het heeft ons heel goed gedaan, en het voelt nog steeds goed.

Het is ook fijn om te beseffen wat hij voor u betekend heeft en dat we met elkaar veel fijne herinneringen aan hem hebben.

Nogmaals heel hartelijk dank, ook namens mijn kinderen.

Hartelijke groeten,



Matilou van Oijen



VAN HET BESTUUR

Herdenking/Reunie Schaarsbergen

De jaarlijkse herdenking en reünie van de VOKS zal dit jaar plaatsvinden:

dinsdag 11 juni 2013
ontvangst 09.00-10.30 uur
kazerne Groot Heidekamp
Clement van Maasdijklaan
Schaarsbergen

Elders in deze uitgave van de VOX-VOKS treft u de agenda aan alsmede routebeschrijving en aanmeldformulier.

Drukkerij van de VOX-VOKS in december afgebrand

In december 2012, tijdens de voorbereidingen van ons kerstnummer, kwam ons ter ore dat de drukkerij (Offset in Valkenswaard), waar de VOX-VOKS al meerdere jaren werd gemaakt, was afgebrand.

Daardoor waren wij gedwongen naar een nieuwe drukkerij uit te zien en kwamen via een offertetraject redelijk snel terecht bij Goudprintcenter te Alblasserdam die bereid was alle zeilen bij te zetten om het decembernummer op tijd bij u af te kunnen leveren.

Post voor de VOKS

Zoals u allen inmiddels bekend dient te zijn, zetelt het secretariaat van de VOKS sedert oktober 2010 in Apeldoorn.

Er komt echter nog steeds post binnen op het 'oude' secretariaat, te weten op het adres Kruisstraat 36, 6006 ZL te Weert. Het gaat hier bijvoorbeeld om brieven, adreswijzigingen en tijdschriften alsmede berichten van het overlijden van VOKS-leden.

Het is erg vervelend als deze berichten iedere keer moeten worden doorgestuurd naar Apeldoorn waardoor het mogelijk voor een uitvaartdienst te laat wordt om een bloemstuk te bezorgen of een delegatie van VOKS-leden samen te stellen.

U wordt daarom beleefd gevraagd uw post voortaan te willen sturen naar het juiste adres:

Secretariaat VOKS, Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn.

VOKS-certificaten en prijzen Samil School te Suwon

Van Jos van Dinther van de Nederlandse Ambassade te Seoel ontvingen wij volgend bericht:

“Beste Kees,

Afgelopen woensdag had ik de eer en het genoegen de certificaten en prijzen voor uitmuntende scholieren in Suwon uit te reiken.

Zoals afgelopen jaar waren er ook dit jaar weer drie prijzen te vergeven, voor drie scholieren van respectievelijk de Samil Middle School, de Samil Commercial High School en de Samil Technical High School.

De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke dag, waarvan ik alleen het ochtendprogramma kon bijwonen. Daardoor was ik slechts in staat de ambassadeursprijs uit te reiken, en wel aan mejuffrouw Joo So-min, van de Samil Technical High School.

Een van de redenen waarom deze jongedame de prijs kreeg toegekend was dat ze, behalve dat zij een slimme en ijverige scholiere was, ook altijd anderen in de klas hielp met de lesstof. Dat leek me goed passen bij de zorgzame traditie van de bewoners van Suwon die de Nederlandse soldaten begin jaren '50 hebben gekend, maar dat weten de VOKS-leden natuurlijk beter dan ik.

So-min nam de prijs bescheiden maar stralend in ontvangst, ten overstaan van een zaal die tot de nok toe gevuld was met juichende en op hun paasbest uitgedoste scholieren.

Ik denk dat het er bij de VOKS-prijzen, die later op de dag werden uitgereikt aan scholieren van de andere twee scholen, net zo aan toe is gegaan. De waardering van de school - van directeur en docenten tot aan de scholieren - voor de steun uit Nederland, is groot.

De dag verliep zoals de afgelopen jaren door mijn collegae is omschreven, met gebed en gezang, toespraken van hoogwaardigheidsbekleders en de vertoning van een grappig filmpje waarin de scholieren hun docenten van een minder serieuze kant zagen.

Er zat ook een nieuw element in de viering. De dag begon namelijk met het ceremonieel begraven van een grote aardewerken pot, waarin circa 500 scholieren een briefje hadden gedeponneerd met daarin hun wensen voor de toekomst. De pot - een tijdsapsule - wordt over 25 jaar opgegraven. Ik mag hopen dat het leven van deze jongelui, die op het punt staan de middelbare school te verruilen voor hoger onderwijs of een stap in het werkende leven, even feestelijk en naar wens zal verlopen als afgelopen woensdag in Suwon.

Ik heb het als een waar genoeg ervaren deze dag te hebben mogen bijwonen en een van de certificaten en prijzen uit te reiken. Ik hoop dat deze zo gewaardeerde traditie nog lang zal mogen voortduren.

*Met vriendelijke groet,
Jos van Dinther”*

Oproep voor het Youth Peace Camp 23 – 29 juni 2013

Van 23 t/m 29 juni 2013 vindt wederom voor kleinkinderen van Korea Veteranen met een universiteit of het Youth Peace Camp plaats.

HBO-opleiding en redelijke kennis van de engelse taal.

Kosten: 50% van de vliegticket naar Korea en de rest is volledig voor rekening van de Koreaanse regering.

Er zijn 4 plaatsen ter beschikking, REAGEER DUS SNEL....

Per email vokso@kpnmail.nl of telf. 055-5212252

De inschrijving sluit 22 maart 2013.

60-jarig huwelijk

Op 11 december 2012 waren Corry en Rene Berwald 60 jaar getrouwd. Namens de VOKS is de heer Gram naar de receptie geweest en heeft daar naar groot genoeg van de aanwezigen het bruidspaar gefeliciteerd en ons cadeau overhandigd. Wij wensen het bruidspaar nog vele gezonde jaren toe.

Foto's uit Korea

Van Elie van Schilt ontvingen wij een groot aantal foto's die door de zoon van Koreaveteraan dhr. Muller aan hem waren gestuurd.

Elie schrijft ons: "De heer Muller zat in dezelfde periode in Korea als ik; hij kwam echter nog geen 70 jaar oud te overlijden in 2001.

Wij hebben samen wel hetzelfde beleefd in Korea, ik bij de A Cie en hij bij de B Cie, later kwam ik ook bij de B Cie, commandant Schusler.

Ook hij zal Stinky Hill niet vergeten zijn.

De zoon vond het jammer als de foto's verloren gingen. Een aantal zijn niet bruikbaar, maar er zijn verschillende goede opnames bij, dus ik dacht: stuur ze naar de VOKS"

De redactie van de VOX-VOKS heeft de foto's op bruikbaarheid bestudeerd en enkele hiervan in deze VOX-VOKS geplaatst.



'Stinky Hill' 340



Marilyn Monroe



Post B Cie 2^e Pel



beens architecten

Dr. Schaepmanlaan 17, 4702 GT Roosendaal,
Telefoon: 0165-540048

Nieuwstraat 114, 2910 Essen, België

VAN DE DISTRICTEN

DISTRICHT I, NOORD-NEDERLAND

Reünie

De jaarlijkse reünie van District I Noord-Nederland wordt dit jaar gehouden op:

vrijdag 12 april 2013
Manschappenkantine 'De Brammert'
Gebouw 9
J.W.F. Kazerne
Balkenweg 3, 9405 CC te Assen
vanaf 10.00 uur

Wij hopen u vanaf 10.00 uur te mogen begroeten. Koffie en cake staan weer klaar en u krijgt twee consumptiebonnen/munten aangeboden.

Tijdens het bijpraten vindt de lotenverkoop weer plaats.

Er is, evenals als vanouds, om ongeveer 13.00 uur een rijstmaaltijd, daarna de trekking van de verloting in gebouw 'De Brammert' en rond 16.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar.

De kosten voor deze reünie bedragen **€ 10,00** per persoon en u wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vóór 20 maart over te maken op ING rekeningnummer **740868** t.n.v. K. Piëst te Steenwijk, inzake 'VOKS districtsreünie 2013'

Indien u een cadeautje t.b.v. de loting wilt meebrengen, dan zal dit zeer op prijs worden gesteld.

De kazerne is gelegen aan de Balkenweg 3 te Assen en is bereikbaar via de A28, afslag 33 of vanaf het NS-station Assen per bus met lijn 19 (09:17 uur), lijn 18 (9:24 uur) of lijn 15 (9:47 uur). De reistijd per bus is circa 8 minuten, vanaf de halte Balkenweg is het nog circa 6 minuten lopen naar de kazerne.

De leden en donateurs van District I, die de reünie van april 2012 bezocht hebben, krijgen een persoonlijke uitnodiging.

De leden die niet gereageerd of bedankt hebben voor de reünie van april 2012, kunnen zich voor 20 maart alsnog opgeven.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot K. Piëst, tel. 0521 511066 of 06-51854359. Bij voorbaat dank.

Namens District I

K. Piëst
Oostercluft 278
8332 DM Steenwijk
0521511066

A. Wolters
A. Coendersstraat 13
9831 PH Aduard
0504031687

P. Aalders
Westerflïer 9
9301 VH Roden
0505014779

J.A. Raven
Mr. A.T. Voslaan 86a
9902 LA Appingedam
0596624503

DISTRICHT VI ZUID-HOLLAND

Reünie

Geachte leden en donateurs,

Het doet ons genoegen u te kunnen berichten, dat wij wederom een reünie zullen houden en wel op:

Donderdag 28 maart 2013

Gebouw 147

Frederikkazerne

Van der Burchlaan 31

Den Haag

Vanaf 11.00 uur

De kazerne is te bereiken met HTM buslijn 22 van Centraal station richting Duinzigt, busterminal boven (vertrekt ieder kwartier).

Per auto kunt u op het kazerneterrein via de ingang Van der Burchlaan uw auto parkeren op een gereserveerde plaats afgezet met linten dichtbij Multi Functioneel ruimte gebouw 147, waar onze bijeenkomst wordt gehouden. De commissie hoopt u en uw partner vanaf 11.00 uur te mogen begroeten in gebouw 147.

Naast koffie en cake bij aankomst, wordt u een uitgebreide Nasimaaltijd aangeboden om 13.00 uur. U wordt bediend aan tafel.

Voorts ontvangt u bij binnenkomst twee consumptiebonnen per persoon. Extra drankjes kunt u met een chipkaart betalen, te koop in gebouw 147 of anders bij de District Commissaris.

Wij vertrouwen er op dat deze reünie een succes zal worden en dat velen aanwezig zullen zijn dit jaar. Het is de bedoeling dat wij samenkomen vanaf 11.00 uur tot circa 15.30 uur, waardoor u zoveel mogelijk de files misloopt.

U wordt vriendelijk verzocht het verschuldigd bedrag van 5,- euro per persoon vóór 18 maart 2013 over te maken op bankrekeningnummer 50.34.19.478 van C.J.van Limburg Stirum te Rotterdam, onder vermelding 'VOKS-reunie 2013' en het aantal personen.

Helaas zijn wij in verband met de veiligheidsprocedures en de organisatie door kazernepersoneel gedwongen aanmeldingen die na 18 maart 2013 binnenkomen niet meer te kunnen accepteren. Reageer daarom zo spoedig mogelijk, zodat u van de partij kunt zijn.

Namens het district VI:

J.Vermeij (V.H.) C.J.van Limburg Stirum (D.C.) J.Spaans (plv. D.C).

P.S. Alle genodigden dienen op verzoek een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen bij aankomst poortgebouw 30.

Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur Rotterdam.

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft het District dit jaar geen uitnodiging ontvangen om aanwezig te mogen zijn op de Nieuwjaarsreceptie van B&W in het stadhuis van Rotterdam op 7 januari 2013. Kennelijk is men de veteranen van Rotterdam dit jaar vergeten.

C.J.v.L.S.

FREEBIRD

TRADING B.V.

De tweeling 8 Industrieterrein "De Brand" 's Hertogenbosch
Telefoon 073-5481100
Fax 073-5481105

IN- EN VERKOOP SCHADECARAVANS EN SCHADECAMPERS



HANDIG ?

..OF IEMAND IN DE
KENNISSENKRING MET
" TWEE RECHTERHANDEN " ?

Gemakkelijk te bereiken via de A-2 Afrit 21 (Veghel-Helmond)

RICHTLIJNEN HERDENKING/REÜNIE 11 juni 2013

Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:

In overleg met 12 Infblmbl van Heutz is overeengekomen dat de jaarlijkse VOKS reünie dit jaar zal plaatsvinden op

dinsdag 11 juni 2013
ontvangst 09.00-10.30 uur
kazerne Groot Heidekamp
Clement van Maasdijklaan
Schaarsbergen

1. Plaats

Evenals voorgaande jaren wordt de Herdenking/Reünie gehouden in de aan de Oranjekazerne grenzende kazerne Groot Heidekamp te Schaarsbergen waar wij de beschikking hebben over de Fly-Inn, de kantine van deze kazerne.

2. Inschrijving

Indien u deze dag wilt bijwonen dan wordt u verzocht uiterlijk 15 mei onderstaande toegangsprijs over te maken op:
ING Bankrekening 37 18 397 t.n.v V.O.K.S. te Apeldoorn onder vermelding 'Herdenking en Reunie 11 juni'

- VOKS Leden/donateurs	€ 5	p.p.
- partners en begeleiders	€ 7	p.p
- introducés en overigen	€ 10	p.p
- inschrijving op de dag zelf	€ 15	p.p

3. NS vervoer

Voor maximaal twee personen per inschrijving wordt gratis NS-Vervoer ter beschikking gesteld aan hen die de toegangsprijs betaald hebben en vóór 15 mei het in deze VOX opgenomen Vrijvervoer aanvraagformulier hebben ingevuld en toegestuurd per post of per e-mail aan de penningmeester:

P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Bij NS station Arnhem staan vlak bij de achteruitgang van het station vanaf 08.30 uur tot 10.10 uur bussen gereed om u gratis naar Groot Heidekamp te brengen, een rijtijd van ongeveer 15 minuten. Bij deze achteruitgang van het station is iemand aanwezig om u de plaats van de bussen te wijzen.

Probeer zodanig tijdig op het station Arnhem te arriveren dat u bij binnenkomst, uiterlijk 10.30 uur, in de kazerne nog voldoende tijd heeft u te laten registreren aangezien om 11.00 uur de plechtigheid aanvangt.

Mocht u later dan 10.10 uur op het station Arnhem arriveren dan zult u op eigen kosten een treintaxi moeten nemen. U kunt ook gebruikmaken van de 'normale' busverbinding, lijn 9. Deze rijdt 2x per uur vanaf Station Arnhem NS, vertrektijd 18 minuten en 48 minuten na het hele uur. De rijtijd bedraagt circa 35 minuten. U moet uitstappen bij de halte Clement van Maasdijklaan. Vanaf deze halte nog 400 meter (10 minuten) naar de wacht lopen, veteranenpas tonen en daarna 300 m naar het registratiepunt aan de ingang van de Fly Inn.

's Middags staan vanaf 15.00 uur bussen gereed om u terug te brengen naar het NS-station Arnhem; de laatste bus vertrekt om 16.15 uur. Indien u eerder terug wilt dan 15.00 uur of later dan 16.15 uur dan dient u gebruik te maken van de eerdergenoemde bus lijn 9 die om 22 minuten en 52 minuten na het hele uur vertrekt vanaf de halte Koningsweg-hoek Clement van Maasdijklaan.

4. Vervoer

Komt u met eigen vervoer, zie dan de routebeschrijving op een van de andere bladzijden. Het laatste deel van de route naar de ingang is bewijzerd.

Voor invaliden met loopproblemen zijn bij de Fly-Inn enkele rolstoelen beschikbaar.

5. Tenue

- actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met modelonderscheidingen;
- overigen: VOKS tenue of kleding passend bij een Dodenherdenking en model onderscheidingen.

6. **Binnenkomst**

Bij binnenkomst in de kazerne kunnen zowel de dames als de heren gevraagd worden de Veteranenpas, cq uw identiteitskaart (die iedereen immers heeft?), paspoort of de VOKS ledenkaart te tonen. Verder de aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgen. Via de aangegeven route begeeft u zich naar de registratietent waar o.a. de controle op de betalingen plaatsvindt

Bij de aankomstregistratie wordt gecontroleerd of u betaald heeft en ontvangt u per persoon een aantal penningen, te gebruiken pas na de dodenherdenking als de bar opengaat en tijdens de receptie van de ambassadeur.

Bij binnenkomst wordt u een kop koffie met cake en een broodje aangeboden.

7. **Telefoon**

In noodgevallen kan men u bereiken via telefoon 06-23668941

8. **De Dodenherdenking**

- tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw plaatsen op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar dringend verzocht hieraan direct gehoor te geven.
- Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid zouden kunnen verstoren.
- Op de appelplaats staan voldoende stoelen opgesteld t.b.v. hen die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen.
- Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd.
- Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw gevallen kameraden, **STILTE TE BEWAREN**. Heen en weer lopen en het voeren van gesprekken getuigt van weinig respect voor de gevallen en is elk jaar weer een bron van ergernis voor hen, die zich wél bewust zijn van de waarde van deze herdenking.
- nadat tegen het einde van de plechtigheid de Korea "Battle-flag" en de "Geus" hun plaatsen bij de monumenten hebben ingenomen begint het Defilé langs de monumenten, dat

geopend wordt door de Ambassadeur en uw voorzitter. U wordt verzocht aan dit Defilé deel te nemen, waarbij er dan tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te leggen.

9. De Receptie

- evenals voorgaande jaren biedt de Ambassadeur van de Republiek Korea na de herdenking een receptie aan, waartoe hij zich, vergezeld van uw voorzitter, zal opstellen bij de ingang van de Fly-Inn. U kunt hen, zoals bij een receptie gebruikelijk, even de hand schudden maar a.u.b. geen praatje met hem maken; dat houdt te veel op.

10. De consumpties

- u ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal bonnen voor consumpties;
- koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen;
- mocht u bij vertrek nog bonnen over hebben, dan verzoeken wij u deze in te leveren.

11. De maaltijden

- de uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf 13.30 uur uitsluitend geserveerd in de fly-inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp;
- Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan onze penningmeester.
- aangezien eerder gebleken is dat er nauwelijks gebruik gemaakt werd van de lunchpakketten die bij vertrek verstrekt werden, worden, mede gezien het tijdstip van beëindiging van de reünie, ook dit jaar geen lunchpakketten verstrekt.

12. Einde bijeenkomst

- vijf minuten voor sluitingstijd (16.00 uur) wordt de sluiting aangekondigd. Dan sluit ook de bar en worden er geen dranken meer verstrekt.
- de eerste bus naar het station vertrekt om 15.00 uur, de laatste om 16.15 uur
- reünisten die dan nog aanwezig zijn worden dringend verzocht dan ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen.

13. Het programma

Tijd	Activiteit	Plaats
09.00 - 10.30	Aankomst, registratie Ontvangst met koffie, cake/koek	Registratiehal
10.45	Opstellen voor herdenking op aanwijzing Regelingsofficier 12 Infbatluml en Ordecommissarissen VOKS (herkenbaar aan rood-wit-blauwe armband)	Reünie ruimte Appelplaats
11.00	Herdenkingsplechtigheid gevolgd door Defilé langs de monumenten	Appelplaats
12.00-13.30	Receptie door Z.E. de Ambassadeur van de Rep. Korea en de voorzitter V.O.K.S.	Reünieruimte
13.30-15.00	Rijstmaaltijd	Fly-inn Groot Heidekamp
14.30-16.00	Ophalen herinneringen	Reünieruimte
	Gelegenheid tot museum bezoek	Gebouw 31 Westzijde Appelplaats
16.00	Sluiting	
16.15	vertrek laatste bus.	

Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen

Komende vanuit de richting Zwolle en Apeldoorn

- neem de A-50 richting Arnhem
- neem de afslag 21 Schaarsbergen
- aan einde afrit links, richting Schaarsbergen
- neem na 2 km de 2e weg links, (Clement van Maasdijklaan) .Voor u bevindt zich na 300 m de hoofdpoot van de Oranje kazerne.

Komende vanuit de richting Utrecht

- volg de A-12 richting Arnhem
- neem afslag 25: Oosterbeek/Arnhem Centrum
- boven aan de afslag rechtsaf (N224)
- bij 2e verkeerslichten (na ca 1,3 km) linksaf (ANWB bord) richting Schaarsbergen einde weg (ca 2 km) op T splitsing rechtsaf (Koningsweg)
- na ca 2,5 km (bij rotonde recht door) 3e weg rechts (Clement van Maasdijklaan)
- (verkeersbord 'doodlopende weg').
- Vóór u bevindt zich na ca 300 m de hoofdpoot van de Oranjekazerne.

Komende vanuit de richting Den Bosch

- neem A-50 richting Arnhem-Zwolle
- houdt bij knooppunt Valburg richting de A-50 richting Apeldoorn-Zwolle aan
- houdt ca 8 km na passeren brug over de Rijn bij knooppunt Grijsoord A-12 richting Utrecht aan
- op de A 12 rechterbaan aanhouden en direct richting Ede kiezen (N224)
- na 200 m (aan einde afslag) bij de verkeerslichten) linksaf richting Arnhem (N224)
- bij 2e verkeerslicht (na ca 1,3 km) linksaf richting Schaarsbergen (ANWB bord)
- bij einde weg (ca 2 km) op T splitsing rechtsaf (Koningsweg)
- na ca 2,5 km (bij rotonde rechtdoor) 3e weg rechts (Clement van Maasdijklaan) (verkeersbord 'doodlopende weg')
- Vóór u bevindt zich na ca 300 m de hoofdpoot van de Oranjekazerne.

Komende vanuit de richting Maastricht-Venlo

- neem vanaf Venlo de A-73 richting Nijmegen
- bij Knooppunt Neerbos richting Arnhem aanhouden
- bij Knooppunt Ewijk A-50 richting Arnhem volgen
- verder conform bovenstaande route uit de richting Den Bosch

Komende vanuit de richting Doetinchem/Bergh autoweg

- neem A-12/E 35 richting Arnhem
- bij Knooppunt Waterberg afrit Terlet/Arnhem Noord nemen
- na einde afrit bij verkeerslichten rechtsaf (A-50)
- na ca 3 km afslag Schaarsbergen nemen (Koningsweg)
- neem na ca 2 km de 1e weg links (Clement van Maasdijklaan)
- (verkeersbord 'doodlopende weg') waar u de ingang van de Oranjekazerne vindt.

Noot:

vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje "Reünie"

Attentie:

op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden!



www.witoma.nl

ROSMALEN 073 - 521 90 49

HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAL



Evenals voorgaande jaren, werd ook dit jaar tijdens een bijeenkomst op 12 februari 2013 in de Engelbrecht van Nassau Kazerne te Roosendaal, de bakermat van het Korps Commando Troepen, het gevecht bij Hoengsong herdacht.

Bij een vijandelijke aanval op de avond van 12 februari 1951, nu 62 jaar geleden, sneuvelden daar in het gevecht de commandant van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties, Luitenant-kolonel Den Ouden, alsmede 17 van zijn mannen terwijl er vele tientallen gewond raakten. Soldaat 1 C.M. Zouteling overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Ondanks het winterse weer waren toch een flink aantal Koreaveteranen gekomen om hun gesneuvelde en vermiste medestrijders te herdenken.



De aanvang was gepland vanaf 10.00 uur maar sommigen waren al eerder gekomen; de warme koffie en cake smaakten best.

Nadat Kolonel Swillens, de C-KTC, alle aanwezigen welkom had geheten begaf men zich naar buiten. Het was erg koud maar er waren warme legerdekens

beschikbaar waarvan de aanwezige dames dankbaar gebruik maakten.



De Koreaanse Ambassadeur Z.E. Lee, Key Cheol, was de eerste spreker, daarna hield de Voorzitter van de VOKS Dhr Motshagen, de volgende toespraak:

“Excellentie, Ambassadeur van de Republiek van Korea, Kolonel Swillens Commandant Commando Troepen, Kol. b.d. Schreuders Ere Voorzitter V.O.K.S., Veteranen, genodigden, dames en heren,

Excellence we like to welcome you to commemorate the brave soldiers who gave their lives during the bloody battles in 1950 till

1954. Not only Commander Den Ouden and the 123 soldiers, but also all the soldiers more or less wounded during that period are not forgotten. We all thank you for your kind support. Please allow me changing to Dutch.

Veteranen, dames en heren,

Onze gelederen nemen snel af; veteranen die jaren lang deel uitmaakten van deze ceremonie zijn er niet meer of kunnen niet meer aanwezig zijn.

Zo ook de heer van Dalen. Hij was vanaf het begin 12 februari 1982 zeer nauw betrokken bij de oprichting van dit monument samen met de heer

Kap-Chong Chi. Hij heeft uit het ereveld te Boesan Koreaanse aarde gehaald en heeft een urn met deze aarde in het monument geplaatst. Voor het eerst heeft hij, gezien zijn fysieke toestand, moeten afhaken. Ook heeft ons het bericht bereikt dat ons bestuurslid de heer Rosdorff op dit moment vecht voor zijn leven.

Van een geheel andere orde is de gespannen toestand in Zuid-Korea. Noord-Korea werkt gestaag aan nucleaire wapens wat niet alleen Zuid-Korea zorgen baart. Zo werd afgelopen weekend in de Elsevier en de Telegraaf een artikel gepubliceerd over de oorlog in Korea en de nog steeds voortdurende oorlogstoestand. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend. Wij proberen als de financiën het toestaan een grote delegatie veteranen met begeleiders naar de herdenking in Washington D.C. te brengen samen met vertegenwoordigers van het Regiment van Heutsz. Ook zullen vier van onze leden in juli aanwezig zijn bij de herdenking van 60 jaar wapenstilstand in Seoel .

Een woord van dank gaat ook uit naar u, Kolonel Swillens, voor de gastvrijheid die u ons biedt om elk jaar weer onze doden op deze plek te gedenken. Wij hopen dat als onze taak wordt overgenomen door de Vereniging Veteranen Regiment van Heutsz, de traditie zal worden voortgezet tot in lengte van jaren.

Dank u allen voor uw aandacht”



Na de “Last Post” en een moment van stilte werden kransen gelegd door de Ambassadeur ovan de Republiek Korea, de Voorzitter Voks, Kolonel Swillens, de burgemeester van Roosendaal Dhr. Niederer, en de waarnemend burgemeester van Halderberger dhr Paantjens. De kapitein Winters legde een krans namens het Regiment Van Heutsz. Ook aanwezig waren de Militair

Attaché van Korea, de voorzitter van het Veteranen Platform Gen. Maj. Noordzij, de heer Hoorweg van het voormalig Koreaanse consulaat te Rotterdam, en Erevoorzitter Kol.b.d. Schreuders en echtgenote. Men begaf zich na de plechtigheid naar de officiersmess voor een gratis drankje. Later werd een smakelijke Indische maaltijd voor iedereen keurig opgeschept en als toetje een chocolade mousse met veel slagroom. Hierna was er gelegenheid om bij te praten en herinneringen op te halen. Met het oog op het slechte weer was iedereen op tijd vertrokken naar huis

Mede dankzij de medewerking van het Korps Commando Troepen en de staf kon de VOKS weer terugzien op een indrukwekkende herdenking.
Eileen Schreuders



(Foto's: Korps Commando Troepen)



HET NEDERLANDSE SCHLOSSHOTEL TE BRILONWALD
Fam. Swartjes & Team

HET HOTEL VOOR VOKS-VETERANEN IN HET SAUERLAND

All-inclusief vijfdaagse vakantie
(vier overnachtingen op halfpension basis)
ontbijt buffet en culinair driegangendiner



INBEGREPEN ZIJN:

Ontvangst met koffie en gebak.
Dagelijks zijn tijdens uw verblijf de consumpties van 17.00 uur tot 23.00 uur gratis
(koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, bier, jenever en wijn)

* * * * *

Vier maal een uitgebreid ontbijtbuffet /vier maal een culinair driegangen diner.

* * * * *

Avondwandeling met koffie en een pikketanissie / keuze uit vier prachtige
autoroutes met picknickmand.

* * * * *

Een gratis bustocht

Neem met het hotel contact op om te informeren wanneer er voor u nog een
plaatsje vrij is of kijk op www.schlosshotel.nl (Brilonwald)

U kunt rechtstreeks reserveren. Als u belt wordt u door de Nederlandse staf te
woord gestaan.

Tel. 0049-2961-97940
Email: info@schlosshotel.nl

Fax: 0049-2961-979435,
Internet: www.schlosshotel.nl

VETERANENDAG KOREAANSE AMBASSADE

Op 13 december 2012 werd op uitnodiging van de Koreaanse Ambassade aan de veteranen een lunch aangeboden in het Crown Plaza Hotel in Den Haag. Ruim 120 veteranen met hun begeleiders hebben hier aan meegedaan. Zo ook een delegatie van het Reg. van Heutsz met de Koreavlag.

De Ambassadeur Lee Key-Cheol opende de middag met een welkomstwoord en een korte herdenking met taptoe en een minuut stilte ter nagedachtenis aan de gevallen kameraden in de oorlog in Korea 1950 - 1954.

Daarna is het woord gevoerd door de heer Motshagen, voorzitter van de VOKS en luidde als volgt:

"Veteranen, militairen van het Regiment van Heutsz, dames en heren, staat u mij toe dat ik zijne excellentie Mr. Lee, de Ambassadeur van Korea in Nederland toespreek.

Excellency, on behalf of the Korean veterans of our association I like to express my sympathy and thanks to receive the invitation for this event.

The number of participants is declining rapidly as you can see.

Compared with last year December the 20th we were here with 160 persons and now with nearly 120.

That is the main reason that you have invited the commander of the Regiment van Heutsz and asked him to give support by the commemoration here today. This is another step forward to fully integration with the noble regiment, but I hope to postpone that day as long as possible.

Allow me to give a word to our veterans in Dutch.

Geachte Veteranen,

Welkom, u allen hebt spontaan gereageerd op de uitnodiging, waarvoor mijn dank. Ook al was het kort dag en ook nog eens dat de post vergraving opliep vanwege de kerstdrukke. Tot op heden hebben wij 429 veteranen die lid zijn van onze vereniging. Ik had gehoopt dat er meer zouden komen. Velen zijn echter niet meer in staat de reis naar hier te maken.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van ons erelid de heer Aad Rietdijk. Hij was jarenlang bestuurslid als ledenadministrateur. Hij wordt a.s. maandag begraven in zijn laatste woonplaats Zoetermeer.

Ik maak van de gelegenheid gebruik u te vragen om na te gaan in uw familie of u kleinkinderen hebt die na hun middelbare of hogere opleiding geneigd zijn een studie Koreaans te volgen aan de HANKUK universiteit in

Seoel. Elk jaar worden twee plaatsen gereserveerd. Gaarne opgave bij het secretariaat van de VOKS.

U heeft allen de nieuwe VOX-VOKS ontvangen en nog op tijd ook. Het was spannend omdat de drukkerij waar het boekje al 35 jaar wordt gedrukt is afgebrand wat ons noodzaakte naar een andere drukker te gaan zoeken. Door de inspanning van het redactieteam is het gelukt. Het resultaat is er en nog goedkoper dan voorheen.

Tenslotte wens ik allen een gezegende Kerst en vooral een gezond Nieuwjaar en komt u allen na deze bijeenkomst weer veilig thuis”.

Ook de Vice-voorzitter van de 1^{ste} Kamer der Staten Generaal, Prof. dr. Eric Smaling, heeft een speech in het engels gehouden waaruit bleek dat hij volkomen op de hoogte is van de problemen op het schiereiland Korea.



De lunch was weer zeer uitgebreid en van uitstekende kwaliteit. Na het eten ging een ieder zeer voldaan en niet met lege handen naar huis. Heel veel dank aan de Ambassadeur met zijn staf voor de excellente organisatie en de prettige middag.

ZUID-KOREA KIEST NIEUWE PRESIDENT

Zuid-Korea heeft een nieuwe president en het is de eerste vrouw in de geschiedenis die dit ambt gaat uitvoeren. Onlangs legde de 61-jarige Park



Geun-hye voor het parlamentsgebouw in Seoul de eed af ten overstaan van tienduizenden toeschouwers.

Na haar beëdiging riep ze buurland Noord-Korea op onmiddellijk te stoppen met de ontwikkeling van kernwapens en “het pad

van vrede en gedeelde ontwikkeling te kiezen”. De burens in het noorden voerden onlangs nog een ondergrondse kernproef uit, die internationaal fel werd veroordeeld.

De nieuwe president is de dochter van voormalig dictator Park Chung-hee, die het Aziatische land van 1963 tot 1979 leidde. Ze stond al bekend als de meest invloedrijke vrouw in de Zuid-Koreaanse politiek.

Bijzonder was dat mevrouw Park op vrijdag 29 april 2011 op de Algemene Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam ons monument bezocht.



Wie had toen al kunnen vooruitzien dat zij de eerste vrouwelijke president van de Republiek Korea zou worden!

NIEUWS VOOR VETERANEN

Gewijzigde openingstijden MDKL Veteranen Inloophuis te Vught.

Het MDKL Veteranen Inloophuis Ouwestomp is er voor alle veteranen, actieve en post actieve militairen, oud dienstplichtigen en hun familie. Het Inloophuis is gevestigd op de voormalige Isabellakazerne te Vught. Vele attributen zullen de gasten doen terugdenken aan hun tijd dat ze zelf in dienst zaten of op uitzending waren.

Iedereen is welkom om onder het genot van een kop koffie van gedachte te wisselen. Wanneer het nodig is zal er op verzoek professionele hulp aanwezig zijn.

Wij zijn geen zorginstelling, maar een zogenaamde 0-de lijns opvang. Niets moet, veel is mogelijk!

Doordat we meerdere vrijwilligers gevonden hebben om het veteranen inloophuis te beheren is besloten om het inloophuis vaker open te stellen voor iedereen.

Wij zijn gevestigd op:

Voormalige Isabella Kazerne
Reutsedijk 7
Vught

Openingstijden:

Iedere dinsdag en donderdag van 09.30 tot 17.00 uur
Iedere vrijdag tijdens de EVEN weken van 09.30 - 17.00 uur
1x in de maand op zondag. Volgende keer is 17 maart 2013.

Een nieuwe uitstraling voor het Veteraneninstituut

Doorn, 25 januari 2013 - Het Veteraneninstituut (Vi) neemt na ruim twaalf jaar afscheid van zijn oude huisstijl. In die twaalf jaar is het rode 'Vi-tje' in de wereld van veteranen een fenomeen geworden. Die herkenbaarheid is reden om er niet helemaal afstand van te nemen. Waarom dan toch iets anders? De belangrijkste reden is de veranderde doelgroep: van gewezen militairen met oorlogs- of uitzendervaring naar alle (oud-)militairen met uitzendervaring, zowel in als buiten dienst. Het instituut wil daarom een uitstraling hebben die iedereen aanspreekt, zodat veteranen, hun thuisfront en andere geïnteresseerden het Vi nog beter weten te vinden met vragen of voor ondersteuning.

Een nieuw logo

Bij een nieuwe jas hoort een nieuw logo. Wel anders, maar toch herkenbaar, dat was de opdracht aan het bureau Brand Republic uit Utrecht. Het nieuwe logo ziet er mooi uit, maar vertelt ook waar het Vi voor staat. De streep diagonaal door het logo en het kleurverschil creëren een 3D-effect. Hierdoor komt de I visueel achter de V te staan. Oftewel, het Instituut staat achter de Veteranen. Dit uitgangspunt is ook terug te vinden in de kleuren van de naam Veteraneninstituut. Een duidelijke opvallende kleur voor 'veteranen' en een lichte, minder opvallende kleur voor 'instituut'. Want het gaat juist om de veteranen. Vandaar ook het motto van het Veteraneninstituut: Veteranen. Onze missie.



Middelen

De verschijning van de eerste Checkpoint van 2013 markeert het startschot voor de introductie van de nieuwe Vi-huisstijl. Deze Checkpoint, die op 25 januari verschijnt, is al vormgegeven in de nieuwe huisstijl. Deze stijl wordt vanaf nu doorgevoerd in alle communicatiemiddelen, zoals de website, het Handboek veteraan en de folders.

Veteranentijdschrift Checkpoint digitaal beschikbaar!

Doorn – Vanaf vrijdag 25 januari is het door het Veteraneninstituut uitgegeven veteranentijdschrift Checkpoint (opl. 70.000) ook digitaal beschikbaar. Ook militairen die nog in actieve dienst zijn en minimaal één keer zijn uitgezonden hebben gratis toegang tot de Checkpoint app. Vanwege de introductie van de app is de eerste editie eenmalig ook voor niet-veteranen gratis te downloaden. De inhoud is compleet afgestemd op veteranen, met onder andere informatie over verschillende missies (nu en in het verleden) en ervaringen van veteranen.

Op Veteranendag, 30 juni vorig jaar, heeft de minister van Defensie aangegeven dat ook actief dienende militairen met missie-ervaring zich veteraan mogen noemen. Sindsdien zijn door Defensie en het Veteraneninstituut een aantal voorbereidingen gestart, onder andere om iedere veteraan in het bezit te kunnen stellen van de veteranenpas, het

Handboek veteraan, het veteraneninsigne en de Checkpoint. In de loop van dit jaar wordt gestart met de daadwerkelijke verstrekking. Een van de belangrijkste blijken van erkenning die aan de veteranenpas verbonden zijn, is het door het Veteraneninstituut uitgegeven veteranenblad Checkpoint, dat 10 keer per jaar verschijnt. De inhoud van het tijdschrift is compleet afgestemd op veteranen. Met informatie over verschillende missies (nu en in het verleden), ervaringen van veteranen, het laatste nieuws, diverse achtergrondverhalen en speciaal op veteranen gerichte aanbiedingen. Speciaal voor actief dienende veteranen is een digitale versie van Checkpoint ontwikkeld, met een compleet nieuwe layout die past bij de nieuwe huisstijl van het Veteraneninstituut. Deze digitale editie is qua inhoud gelijk aan de papieren versie, maar biedt veel extra's. Zo kan er rechtstreeks worden doorgelinkt naar websites met aanbiedingen speciaal voor veteranen op het gebied van onder meer reizen, boeken, cd's, dvd's en verzekeringen. Maar er zijn ook links naar filmpjes en websites met achtergrondinformatie over de onderwerpen in de Checkpoint.



De digitale Checkpoint is bereikbaar door naar www.veteraneninstituut.nl te gaan en te klikken op de button voor de eerste digitale versie van Checkpoint die vanaf 25 januari beschikbaar is. Deze eerste editie van 2013 is ook voor niet-veteranen toegankelijk. Voor I-pad- of andere tabletbezitters is Checkpoint vanaf deze datum ook vinden in de App Store of de Android Market. Vanaf het maartnummer zit Checkpoint achter een inlogscherf waartoe veteranen met een unieke combinatie van een inlogcode en een wachtwoord gratis toegang krijgen. Niet-veteranen dienen vanaf die editie, net als voor de papieren versie, via de App Store of de Android Market een betaald abonnement te nemen op de digitale Checkpoint.

‘ZOVEEL RESPECT, EEN VERSCHIL MET NEDERLAND’

De redactie van uw VOX-VOKS ontving onderstaand artikel over de ervaringen van Marco Kroon, drager van de MWO tijdens zijn bezoek in Amerika.

Het artikel is geschreven door Hanneke Keultjes, correspondent in de VS en gepubliceerd op 2 september 2011.

WASHINGTON/ARLINGTON (GPD) – Generaal David Petraeus wordt ‘de grootste militair van zijn generatie’ genoemd. Maar op het grote, zonovergoten grasveld van Summerall Field op legerbasis Fort Myers, net over de rivier bij Washington, is hij niet meer dan een stipje. Met groot ceremonieel vertoon nam de Amerikaanse krijgsmacht gisteren afscheid van de militair, zoon van een Friese kapitein, die leiding gaf aan de Amerikaanse strijdkrachten in Irak en Afghanistan. Onder de genodigden, tussen allemaal Amerikaanse generaals, één Nederlandse kapitein: ridder Marco Kroon

Dinsdagavond vertelde Kroon op een pluche bank in de lobby van het luxueuze Willard InterContinental Hotel hoe het komt dat hij zomaar bij het afscheid van één van Amerika’s meest machtige generaals – en bijna-CIA-baas – mocht zijn.

Petraeus werd tijdens een lezing in Eindhoven aan Kroon voorgesteld. Blijkbaar maakte hij een verpletterende indruk op de Amerikaanse generaal, want viavia wist Petraeus Kroons e-mailadres te achterhalen. Zo hielden ze contact; ook tijdens diens veelbesproken vervolging wegens bezit van cocaïne en een stroomstootwapen. „Ik kreeg zo het gevoel dat ik er niet alleen voor stond. Later feliciteerde hij me met mijn vrijspraak.”

Op de vraag waarom Petraeus contact met hem hield, kan Kroon niet echt antwoord geven. „De Militaire Willems-Orde staat gelijk aan de Amerikaanse Medal of Honor. Draggers daarvan worden in Amerika als echte helden gezien. En misschien speelt de Nederlandse achtergrond van Petraeus ook nog een kleine rol, want er was wél direct een klik.”

Een paar weken geleden kreeg Kroon ineens een e-mail met de mededeling dat Petraeus wilde dat Kroon bij zijn afscheidsceremonie zou zijn. „Ik dacht: ‘Waarom ik?’ Maar ik voelde me ook zeer vereerd.” Het contact tussen hem en Petraeus beschrijft hij als hartelijk, maar de kapitein weet zijn plek. „Het is niet je en jij, het is toch een generaal. Ik stel me ondergeschikt op. Het is u, ja en amen.”

Kroon kwam niet met lege handen naar het afscheid. In zijn handen klemt hij een doosje met daarin een bijzonder horloge. Op de wijzerplaat staan de coördinaten van Kandahar Air Field gegraveerd. Kroon heeft hetzelfde stoere klokje, maar dan met de coördinaten van het toenmalige Kamp



Foto: ministerie van Defensie

Holland, zestig kilometer verderop in Afghanistan. Petraeus is zichtbaar in zijn nopjes met het presentje. Trots stelt hij Kroon voor aan zijn vrouw Holly, alsof er niet nóg tientallen mensen in de rij staan om hem de hand te drukken. „Dit is de enige actieve Nederlandse Medal of Honor-drager”, zo introduceert Petraeus hem. Kroon glimt.

De Bosschenaar is in Washington als drager van de Militaire Willems-Orde. Het kost hem geen vakantiedagen en de reiskosten – ook het luxe hotel – komen voor rekening van de Amerikaanse

defensie. „Alles wordt voor me geregeld.” Zo werd hij getrakteerd op een privérondeleiding door het Pentagon en het Witte Huis. „Mooi”, glundert Kroon „om ineens in de gebouwen te staan die je normaal alleen op tv ziet.” Maar het was ook om een andere reden mooi: Kroon, in zijn uniform, was een bezienswaardigheid; mensen wilden met de hem op de foto. „Zoveel respect, wat een verschil met Nederland.”

Kroon heeft dinsdag een kilometer of wat hardgelopen door Washington. Hij is bezig weer in vorm te komen voor zijn nieuwe baan als compagniescommandant. „De laatste jaren heb ik veel achter de bar van mijn café gestaan en heb ik zelf ook wat biertjes gedronken. Van de twintig kilo die ik was aangekomen, ben ik er alweer tien kwijt.” Zijn café, vol met slechte herinneringen aan de rechtszaak, verkoopt hij. Financieel is het een fikse aderlating, maar dat neemt Kroon op de koop toe

THEMADAGEN OP LANDGOED BRONBEEK

'Bronbekers in Beeld'

In het Museumweekend 6 - 7 april 2013 opent op het landgoed Bronbeek in Arnhem de openluchtexpositie 'Bronbekers in beeld'. Daarin zijn zeven bewoners van het militair tehuis Bronbeek uit de periode 1863-2013 in eigentijdse kunstwerken verbeeld.

'Bronbekers in beeld' sluit nauw aan op de jubileumexpositie '150 jaar Bronbeek', die al vanaf 19 februari 2013 te zien is.



Voor 'Bronbekers in beeld' hebben zeven kunstenaars de levensgeschiedenis van zeven veteranen, die tussen 1863 en 2013 in Bronbeek woonden, geïnterpreteerd en gevisualiseerd. Met dit vernieuwende project wordt het levensverhaal van de (oud)bewoners via hedendaagse beeldende kunst 'vertaald' voor geïnteresseerden. Korte teksten over de Bronbekers zullen deze relatie tussen heden en verleden expliciet maken en de beschouwer door het park en het verleden leiden. Via de kleine verhalen van de individuele Bronbekers krijgt de beschouwer toegang tot het grotere historische verhaal van de koloniale geschiedenis in Nederlands-Indië.

Plekken met betekenis

Vijf kunstwerken zijn te zien op het buitenterrein van het Koninklijk tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek, één in het museum, en één deels binnen en deels buiten. Elk kunstwerk is zoveel mogelijk geplaatst op een plek die verbonden is met de betreffende Bronbeker. Een voorbeeld is Willem Coops (1815-1867), die aan lepra leed. Het aan hem

gewijde werk is bij het later gebouwde voormalige hospitaal geplaatst. Door de beelden bewust op een specifieke plek te plaatsen wordt het terrein rondom het tehuis tijdelijk met nieuwe betekenis geladen. De hedendaagse kunst verbindt de beschouwer ter plekke met het 19de en 20ste-eeuwse verleden.

Beelden en installaties

De deelnemende kunstenaars Lobke Burgers, Albert Dedden & Paul de Keizer, Lee Eun Young, Maria Roosen, Rob Voerman, Lique Schoot en Peter Zwaan maken uiteenlopende kunstvormen.

De beelden van het duo Dedden & Keizer zijn veelal figuratief en verhalend en daardoor toegankelijk. In 'Bronbekers in Beeld' presenteren zij een figuur die enigszins gemodelleerd is naar een paraderende militair en gebaseerd op de Bronbeker Frans Stevens (1889-1968), alias 'Flip de Fluiter'. Het lichaam is weinig gedetailleerd en gezichtsloos. Goed zichtbaar vanaf de openbare weg lijkt hij een lange neus te trekken naar alle conventies. Die snuittoeter hangt echter wel treurig naar beneden. Peter Zwaan maakt beelden die ons de werkelijkheid op een andere manier laten ervaren. Belangrijke thema's in zijn werk zijn maakbaarheid



van de natuur en de relatie tussen mens en dier. Voor 'Bronbekers in Beeld' maakt hij een realistisch beeld van de 'Speiglvris' die uit een boom bij de voormalige visvijver tevoorschijn komt. De vis verbeeldt de tragiek in het leven van Bronbeker Ludwig Speigler (1824 – 1892), die

duizenden vissen tekende voor de Ichtyologische Atlas van Pieter Bleeker. Lique Schoot houdt zich bezig met het zelfportret en maakt foto's, schilderijen, objecten en installaties. Haar werken ontstaan uit de LS diaries, een archief van foto's die zij dagelijks van zichzelf maakt. Voor 'Bronbekers in Beeld' maakt zij gebruik van het archiefmateriaal van haar opa. Zij laat een installatie zien met een documentair karakter op basis van het leven van de Bronbeker Dirk Jan Schoot (1898-1989), die werkte aan

de Pakan Baroe Spoorweg. Lique verbeeldt deze spoorweg in het museum en op diverse locaties op het landgoed Bronbeek.

Activiteiten

In het Museumweekend 6-7 april is 'Bronbekers in beeld' voor het eerst te zien. Op beide dagen wordt bezoekers een activiteiten programma rond deze expositie aangeboden.

Op 17 mei 2013 wordt een publicatie over dit project gepresenteerd in het Reünie- en Congrescentrum 'Kumpulan'. Het boek verschijnt onder eindredactie van Petra Timmer, de auteurs zijn Ries Roowaan, Andree van de Kerckhove, Karin van Lieverloo en Max Meijer.

In de 'Week van de Koloniale geschiedenis' in oktober 2013 wordt naar aanleiding van 'Bronbekers in beeld' een symposium gewijd aan de mogelijkheden om historische informatie door eigentijdse kunst aan publiek over te dragen: kan het inzetten van beeldende kunst de beleving van geschiedenis intensiveren en leiden tot nieuwe inzichten bij de beschouwer?

Samenwerking

De tentoonstelling komt tot stand door een samenwerking tussen de Stichting NOX (opdrachtgever, projectcoördinatie en publicatie), Museum Bronbeek (idee, research, educatie, publiciteit), Lique Schoot (concept, curator) en Max Meijer Time Amsterdam (symposium en inhoudelijk advies). Eindverantwoordelijke voor de samenwerking is de Commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek.

Fondsen

De realisatie en productie van expositie, publicatie, symposium en educatieve middelen en de promotie worden mogelijk gemaakt door het V-fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en het Mondriaanfonds.

Agenda

Openstelling expositie:	vanaf 6 april 2013 (Museumweekend)
Presentatie publicatie:	17 mei 2013
Symposium:	oktober 2013, in de Week van de koloniale geschiedenis
Looptijd expositie:	6 april t/m 31 december 2013
Adres:	Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen

Museum Bronbeek organiseert op 24 april 2013 van 13.30 tot 15.30 uur een workshop rond genealogisch onderzoek naar militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) o.l.v. Geert de Kinkelder, oud-medewerker Nationaal Archief.

Wie genealogisch onderzoek doet naar zijn voorouders kan te maken krijgen met KNIL-militairen. Voor specifieke informatie daarover kan men uitstekend terecht in het Nationaal Archief (N.A.) in Den Haag. Geert de Kinkelder wil in zijn voordracht in woord en beeld overzicht en inzicht



bieden aan mensen die voor onderzoek naar KNIL-militairen het N.A. willen raadplegen. Zelf was hij langdurig werkzaam bij dit archief als medewerker Dienstverlening en Onderzoek.

Hij vertelt onder meer welke bronnen over de diverse categorieën KNIL-militairen in het N.A. aanwezig zijn en hoe je daarin je weg

het beste kunt vinden voor een maximale opbrengst. Verder gaat hij in op vragen naar welke gegevens men in het N.A. kan vinden, welke beperkingen er zijn op grond van privacy-wetgeving en wat men online kan vinden op de website van het N.A. (www.gahetna.nl). Na zijn voordracht geeft hij zijn toehoorders ruim gelegenheid eigen vragen in te brengen.

Voor deelname aan de workshop gelden de normale entreetarieven van Museum Bronbeek. Reserveren is noodzakelijk

Datum en aanvang: 24 april 2013 van 13.30 tot 15.30 uur

Inlichtingen: Niek Ravensbergen: email nb.ravensbergen@mindef.nl

Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

MIJN KOREA AVONTUUR (deel 8)

De tweede aanval volgt een paar uur later op twee in de eerste line gelegen compagnieën van de Amerikanen.

De overmacht van de Chinks is groot, de voorposten van de Bcie in het voorterrein krijgen ook met inkomend vuur te maken en ook het granaatvuur op de 340 blijft maar doorgaan.

Door de overmacht van de Chinks wordt de situatie op de 340 penibel en de verdediging wordt bijna onder de voet gelopen, maar dank zij de hulp van eigen artillerie en mortieren weten zij de Chinks weer terug te drijven en de inmiddels aangevoerde versterking van de Ccie hoefde niet in actie te komen. Ze bleven echter wel daar om de zware verliezen van de Amerikanen te compenseren. Het kostte de Amerikanen 10 gesneuvelden en 30 gewonden.

De dagen 18 en 19 Juli werden benut om de hele zaak te hergroeperen.

De Bcie kwam weer onder Nederlands bevel, de Acie wordt in de voorste line geplaatst, die ze over moeten nemen van de Amerikanen.

Dat ging echter niet gesmeerd, de Amerikanen weigerden de zware mitrailleurs achter te laten, hoewel dit was afgesproken. Verder bleken de stellingen in een zeer slechte staat te verkeren en was het werken geblazen voor de mannen van de Acie om deze op orde te krijgen.

Ook werden nog wat gesneuvelde Chinks en NoordKoreanen geborgen en met Jeeptrailers afgevoerd naar de stafcie om te worden begraven in een massagraf. (Zie mijn eerder verhaal hier over. "20 doden in een aanhanger")

Vaak een heel smerig werk, daar diverse gesneuvelden al in verregaande staat van ontbinding verkeerden. Denk hierbij aan de hoge temperaturen in de zomer en de bijnaam van de 340 'Stinky Hill'

Al de hiergenoemde werkzaamheden vonden plaats onder immer doorgaand vijandelijk artillerie en mortiervuur.

Het plaatsen van versperringen, het uitzetten van tripflairs en boobytraps voor de stellingen kon alleen tijdens de duisternis plaatsvinden om niet als schietschijf voor de vijand te dienen.

Toch diezelfde avond was er een barrage van inkomend vijandelijk vuur, eerst op het hele regimentsgebied, maar later alleen gericht op het stellinggebied van ons bataljon. Vooral de gevechtsposten op de 340 krijgen een groot aantal inkomers te verwerken. Op de commandopost van de ACie komen een paar mannen terug, waarvan één gewond. Hun luisterpost is door inkomend granaatvuur vernield en ze hebben een zwaargewonde achter moeten laten. Ook een andere luisterpost is door granaatvuur gedwongen zich terug te trekken.

Er worden wat lichtgranaten afgevuurd en in het licht daarvan kan men vanaf de voorflank van de 340 de Chinks in het voorterrein zien naderen. Het vijandelijk granaatvuur wordt steeds heviger en het hele gebied rond en op de Acie is doel van deze barrage.

De Chinks rukken op en zien kans om in onze stellingen te infiltreren en de hele 340 wordt door hun omsingeld. Ze gooien met handgranaten en er wordt geschoten met handvuurwapens.

Onderling contact tussen de pelotons is niet meer mogelijk, alle verbindingen zijn vernield.

Ook de commandobunker van de Acie is ingesloten door de Chinks.

Er wordt doorgevochten zonder te weten hoe het met de andere pelotons gesteld is.

Maar de hele 340 is overspoeld met Chinks die op allerlei manieren trachten in de gevechtsbunkers van de Acie door te dringen.

Dan wordt door de bataljonscommandant besloten om vuur op eigen stellingen af te laten geven, dit met speciale granaten die boven de grond exploderen. Er is echter geen mogelijkheid om de opgesloten troepen te berichten, later blijkt echter dat ze allemaal beschut waren door zich terug te trekken in overdekte bunkers. (Zie hier ook voor



het verhaal van Peet van Haalem, die dit beschreef in De Opmaat)

Dit vuur op eigen stelling gaat enige uren door, met telkens korte onderbrekingen.

Maar er hebben inmiddels ook een aantal Chinks onderkomen gezocht in niet door ons bezette bunkers en van daaruit beletten zij ons om tevoorschijn te komen.

De sterkte van onze troepen was te gering om deze Chinks uit deze bunkers te verjagen.

Daar het bataljon geen verbinding kon maken met de commandopost op de 340 besloot de Overste zelf met een patrouille uit te rukken om de zaak te onderzoeken, het eerste deel in twee jeeps, maar door de duisternis misleid belandt er een in een greppel en wordt het verder lopen.

Ook wordt er versterking aangevoerd maar deze heeft veel oponthoud, deels door inkomend vuur maar ook doordat een officier in eerste instantie niet geneigd was een vallei over te steken.

Eerst tegen de morgen komen de eerste van de versterking aan bij de groep van de Overste.

Hij besluit een aanval in te zetten om de 340 weer te heroveren. Laat eerst het vuren op eigen stellingen stoppen en ze gaan dan steil tegen de 340 omhoog in de aanval.

De Chinks zijn dusdanig verrast dat ze via de achterkant de 340 verlaten.

Na nog wat schermutselingen met achtergebleven Chinks die de terugtocht moesten dekken, blijkt bij het bereiken van de top, dat alle Chinks zijn vertrokken en wel zo haastig dat een stel gesneuvelden en een gewonde wordt achtergelaten.

Nog steeds door vijandelijk inkomend vuur gehinderd heeft het drie dagen geduurd, voordat alle lijken waren geborgen en ook afgevoerd.

Onze verliezen bedroegen: vier gesneuvelden, twee Nederlanders en twee aan ons toegevoegde Koreanen. Verder nog een aantal gewonden en enkele mensen werden afgevoerd met shellshock.

Verlies van de vijand werd geschat op 100 man, daarbij een groot aantal gewonden.

Maar het is nog steeds geen 27 juli en de strijd, helaas ook de verliezen, gaat nog door.

Elie van Schilt (*word vervolgd*)

Sjef van Creij

Auto's, motors en verhuur

**BRUGGEN 44
5243 RB ROSMALEN
TEL: 073 52 305 39**

(Advertentie)

De boeken over Indië van Ant. P.de Graaff mag een veteraan niet missen! Als sergeant-gewondenverzorger zat de Graaff er middenin en zijn boeken beschrijven het leven over de oorlog in Azië op herkenbare wijze. Mannen die er nooit over konden praten, kunnen hun kinderen deze boeken geven. Zo was het!

Inmiddels is De Graaffs 17e boek er al. Allemaal ca 120-160 bladzijden met foto's en documenten.

Een overzicht:	normale prijs	veteranenprijs
1) De heren worden bedankt	€11,95	€10,50
2) De weg terug	€ 8,95	€ 7,50
3) Brieven uit het veld	€ 8,95	€ 7,50
4) Met de TNI op stap	€13,95	€12,50
5) Notities van een soldaat	€ 8,95	€ 7,50
6) Zeg, Hollands soldaat	€11,95	€10,50
7) Merdeka	€12,95	€11,50
8) Vertel het je kinderen,veteraan	€11,95	€10,50
9) Levenslang op patrouille	€11,95	€10,50
10) De laatste patrouille	€11,95	€10,50
11) Op patrouille in blessuretijd	€11,95	€10,50
12) Indiëveteraan blijf je levenslang	€12,95	€11,50
13) Indië blijft ons bezig houden	€12,95	€11,50
14) Indië vergeet je nooit	€12,95	€11,50
15) Indië bepaalde ons leven	€12,95	€11,50
16) Indonesië als eindstation	€12,95	€11,50
17) Leven in twee werelden	€12,95	€11,50

Als u ze alle 17 bestelt, bent u € 203,15 kwijt.

Heeft U een veteranenpas dan bespaart u in totaal bijna € 25,-
De prijs is dan € 178,50.

Bestelwijze

U kunt de boekjes bestellen bij Uitgeverij van Wijnen, t.a.v. Ilse Postma, Antwoordnummer 1072, 8800 VB Franeker (Postzegel is niet nodig).

Telefoon 0517-394588, Fax 0517-397179,

email: info@uitgeverijvanwijnen.nl.

Geef duidelijk aan welke boeken u wenst en waar ze heengestuurd moeten worden. Wij berekenen dan uw korting en verzenden de boeken stevig verpakt naar uw adres.



Veteranen verdienen alle waardering en respect.

Monuta, dé specialist in protocollaire en ceremoniële uitvaarten.



Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.



Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

Monuta 

De steun bij iedere uitvaart.

Aanvraag vrij-vervoer
Dinsdag 11 juni 2013
naar **Schaarsbergen**

Dit formulier invullen en uiterlijk 10 mei a.s in een gefrankeerde enveloppe of per e-mail toesturen aan:

P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

(Na 10 mei worden er geen vrijvervoer aanvragen meer behandeld)

s.v.p. leesbaar invullen met BLOKLETTERS

naam.....

straat en huisnummer.....

postcode en woonplaats.....

registratienummer veteranenpas.....

aantal deelnemers (max 2).....

(noot: het gratis NS bewijs wordt u circa 1 week voorafgaande aan de reünie toegezonden mits inmiddels de toegangsprijs van de Herdenking/Reünie door de penningmeester ontvangen is).

Hier afknippen of afsnijden

